



# Senior-Nyt

Nr.1 Marts 2008



**Don Madsen trodsede vejrguderne og deltog i træf ved  
Silkeborg.  
Om han ligger dybfrosset i teltet eller sidder på en  
varmestue, vides ikke.**



## Senior- Nyt

Officielt klubblad for landsforeningen

### Senior-MC-Danmark

Nr. 1, marts 2008, 24.årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 300 expl. hos Via Print, Skive.

Layout: JOK

### Bestyrelsen

**Formand:**

Dorthe Ullerup  
Kløvermarken 24  
9310 Vodskov  
Tlf. 9829 4110  
Mobil. 2422 8673  
[mcdorthe@mail.dk](mailto:mcdorthe@mail.dk)

**Næstformand og Foreign Affairs:**

Lene A. Kristensen  
Lyngvænget 31, Glyngøre  
7870 Roslev  
Tlf. 9773 1448  
Mobil. 4092 3778  
[lak@fibermail.dk](mailto:lak@fibermail.dk)

**Kasserer:**

Lis Marrup  
Sølvgade 71, Hallund  
9700 Brønderslev  
Tlf. 9883 5049  
Mobil. 6167 5049  
[lismarrup@gmail.com](mailto:lismarrup@gmail.com)

**Redaktionen:**

Erling Christjansen  
Holmevej 38, Annisse N  
3200 Helsingør  
Tlf./Fax 4879 6214  
Mobil. 2098 6214  
[emc@christiansen.mail.dk](mailto:emc@christiansen.mail.dk)

**Bestyrelsesmedlem:**

Pia Laursen  
Egevej 22  
4220 Korsør  
Tlf. 5838 0587  
[jepi@laursen.mail.dk](mailto:jepi@laursen.mail.dk)

**Bestyrelsesmedlem:**

Hans Sieg Pedersen  
Bjarkesvej 104  
7800 Skive  
Tlf. 9751 1443  
Mobil. 2851 1443  
[Sieg-pedersen@webspeed.dk](mailto:Sieg-pedersen@webspeed.dk)

### Øvrige

**Suppleant:****Kasserer suppleant:**

Eddy Marrup  
Sølvgade 71, Hallund  
9700 Brønderslev  
Tlf. 9883 5049  
Mobil. 5099 7900  
[marrup@gmail.com](mailto:marrup@gmail.com)

**Klubeffekter:****Redaktør-suppleant:**

Finn B. Paulsen  
Møllevænget 17, Voldum  
8370 Hadsten  
Tlf. 8649 1153  
Mobil. 2512 2418  
[finn@paulsen.be](mailto:finn@paulsen.be)

## [www.senior-mc-danmark.dk](http://www.senior-mc-danmark.dk)

**Kontingentet** udgør årligt **kr.250,-**  
For ægtefæller **kr.125,-**  
For samboende **kr.125,-**  
Indmeldelsesgebyret er for alle **kr.100,-**

**Klubbens bankoplysninger**  
**Reg. 9024 Kontonr. 000 01 28279**

**Næste nummer af Senior-nyt udkommer i Maj 2008,  
Deadline for bladet er mandag d. 28 April 2008.**



## På udkig efter Forår ..... i sne og slud og storm

Lige hjemkommet fra et dejligt vintertræf i Trente Mølle er det, som om vi inden længe kan tage hul på en frisk mc sæson. Nu kan det ikke længere betale sig at gemme mc tøjet væk for vinteren – det må blive hængende på sin plads, så det er hurtigt at hoppe i, når dagen kommer. At se Guzzi, Anders P. og Karkov ankomme til vintertræffet på mc var et frisk og forfriskende pust på en 1. februar – og mindede os om, hvad vi var der for.

Ja, jeg kunne jo selv have kørt til træf på mc – MEN jeg er heldigvis ikke vinterforsikret... Og ærlig talt – med de hagl-, regn- og snebyger jeg fik ned over mig på min tur til Trente Mølle bekender jeg mig herved hørende til flokken af behagelige mc'ister- **Men seje, det er I godt nok!**

Og mc folk er gjort af et sejt stof. Det er ikke beklagelser og piverier, der lukkes ud fra hjelmen ved ankomst til træf – men derimod ”Hej”, et kram og en gensynsglæde. Nu er man ankommet, og nu skal man have et godt træf, så pyt med, om turen var lidt drøj.

Sådan vil det også lyde, når vi mødes på Klinteborg til Forårstræf. Vi skal deltage i sæsonens første ”rigtige” træf. Hilse på vennerne, slå telt op, rejsegilde, ind og smage på silden,

spegepølsen, leverpostejn – alt sammen indikation for, at nu er sæsonen for Senior MC for alvor i gang.

Til den hører også generalforsamlingen, med kreative forslag og indvendinger, der fortæller, at medlemmerne tager ansvar for klubben – er interesseret i dens ve og vel. Det er godt at mærke og giver lyst til at fortsætte arbejdet i klubben.

Det er rigtigt, at jeg på et tidspunkt under uroen i bestyrelsen gav udtryk for, at jeg ville stoppe som formand med udgangen af perioden. Som tiden er gået, og der igen er faldet ro på gemytterne, har jeg fået lysten tilbage til at virke for klubben. Jeg stiller derfor op som formand igen.

Når vi starter mc'en og skal ud på årets første tur, er det med en god fornemmelse i maven. De mørke vintermåneder er lagt bag os, og vi ser frem mod forår, sommer og sjove oplevelser. Vi vil kigge i kalendere, lægge planer og få Senior arrangementerne til at passe ind med de andre aftaler, vi har. Alt sammen noget, der giver god energi, nu der for tiden tales meget om livskvalitet.

Jeg vil hermed ønske os alle en rigtig god mc sæson 2008.

venlig hilsen **Dorthe**

----000----

**Madpakke/løvspringstur  
Lørdag d. 3/5 & Søndag d. 4/5**

Vi mødes på parkeringspladsen ved Hotel Hvide Hus i Køge kl.: 10,00  
Man kan køre med som tid og lyst er til det.

Jeg havde tænkt mig at slutte ved Motel Norden i Kvistgård. Der findes her et udmærket cafeteria med humane priser. Vi kunne evt. her spise aftensmad.

**P.S.** Husk madpakke og fuld tank.

Venlig Senior-MC hilsen  
342-46 **William.**

----000----

**Løvfalds/madpakketur  
Lørdag d. 27/9 & søndag d. 28/9**

Mødested Hotel Hvide Hus, Køge P-plads kl.: 10,00. Der køres ikke stærkere end at alle kan følge med. Dem med ikke så meget erfaring bør køre som nr. 2/3 i kolonnen. Vi slutter i Kvistgård hvor vi evt. indtager aftensmaden til humane priser. **P.S.** Vel mødt med madpakke og fuld tank.

Venlig Senior-MC hilsen  
342-46 **William.**

----000----

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
den 19. april 2008 kl. 13 i Klinteborg,  
Ordrup.**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
- 2) Formandens beretning
- 3) Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab.
- 4) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2009

- 5) Indkomne forslag
  - a) Faste træfsteder – bilag 1
  - b) Jubilæumsfest eller eget klubhus– bilag 2
  - c) Auktion over effektlager – bilag 3
  - d) Emne til ny formand – bilag 4
- 6) Valg af formand for en 2 årig periode  
(Dorte Ullerup ønsker genvalg)
- 7) Valg af redaktør for en 2 årig periode  
(Erling Christjansen ønsker genvalg)
- 8) Valg af redaktørsuppleant for en 2 årig periode  
(Finn Bundgaard Paulsen ønsker genvalg)
- 9) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.  
(Hans Sieg Pedersen ønsker genvalg)
- 10) Valg af 1 suppleant for en 1-årig periode.  
(Bestyrelsen foreslår Tove Else Nielsen)
- 11) Valg af bilagskontrollant  
(Willy Handgaard ønsker genvalg)
- 12) Valg af bilagskontrollantsuppleant for en 1-årig periode.  
(Jan Nygaard Jensen ønsker genvalg)
- 13) Eventuelt.

Med venlig hilsen

**Bestyrelsen**

----000----

Ajstrup 16-01-2008

**Snior MC Danmark**  
**Bestyrelsen**

Forslag til behandling på generalforsamlingen.

Jeg vil foreslå at vi fremover kun har nogle få men gode træfsteder, nemlig Kongelejren og Bogensholmlejr ved Ebeltoft og desuden to mindre steder til vintertræf måske Bildsøskov og Skovgården. På den måde bliver der ikke så langt hverken fra Sjælland eller Jylland og det kunne blive ligeligt fordelt.

Begrundelse for forslaget er at det måske vil være nemmere at få træfarrangører når vi kommer til at kende stederne, og vores leverandører kommer til at kende os.

Det er ikke så godt at lægge vores træf på steder hvor vi stort set ikke har nogle medlemmer i nærheden, det bliver jo ikke nemmere at få arrangører når de måske bor i den anden ende af landet.

Med venlig hilsen

**Elva Sigaard 181-52**

----000----

Hallund, den. 20-01-2008

Senior MC Danmark  
Bestyrelsen

Forslag til behandling på generalforsamlingen.

Som det er alle bekendt, har vi besluttet at afholde et jubilæumsarrangement og vi har afsat 100.000 kroner til formålet.

Jeg vil godt bede generalforsamlingen om at tage stilling til følgende:

**Skal vi bruge vore midler til en fest eller skal vi bruge dem til køb af fast ejendom.**

Begrundelse for forslaget er, at jeg hellere ser, at vi køber en grund med det formål at opføre en lejr, hvor vi kan afholde vore træf.

Skulle generalforsamlingen støtte forslaget, kræver det, at vi nedsætter et udvalg til at se på mulighederne for gennemførelse af forslaget, medens vi stadig har vore midler i behold.

Når udvalget så har barslet med et eller flere forslag er det op til generalforsamlingen at bestemme, hvilket forslag der skal nyde fremme eller droppe ideen og bruge pengene til en fest.

Skulle generalforsamlingen ikke støtte forslaget bruger vi blot pengene til en fest og det var så det.

Med vanlig hilsen **Eddy**

----000----

## Forslag til Generalforsamlingen den 19.04.2008

### Samlet salg af klubbens effektlager på auktion ved nærværende Generalforsamling

Bestyrelsen foreslår Generalforsamlingen at sælge klubbens varelager af effekter, som nedenfor, i en samlet pakke, på auktion på Generalforsamlingen d. 19.04.08. Auktionen kan foregå sidst på Generalforsamlingen.

Begrundelsen for dette forslag er, at vi nu i 2 år forgæves har efterlyst en effektsælger blandt medlemmerne. Der er daglige udgifter forbundet med at have effektlageret opbevaret, og det er ikke vores formodning, at der inden for en overskuelig fremtid, er nogen der melder sig.

Til salg i klubben af de mindre effekter (metalmærker, nøgleringe, stofmærker m.v.) efterlyses herefter en effektsælger!

Lageret der sælges på auktion består af:

Læderbælter	40
Hvid T-shirt	17
Blå sweat shirt	19
Blå polo sweat	21
Blå T-shirt (mellembå)	23
Grå polo	64
Sort polo	27
Blå polo sweat u/tryk	72

283 effektdele

----000----

*"Folk taler om sex med hinanden, som de taler om leverpostej med slagteren eller reservedel med mekanikeren."*

*Henrik Krüger*



**Til bestyrelsen, Senior MC Danmark.**

Da Dorthe Ullerup til Sommertræffet i Næstved 2007, gav udtryk for at hun ikke ønskede genvalg til Formandsposten. Har vi lagt vores hoveder i blød ( vi har ikke vand i hovedet mere), talt med mange af medlemmerne, og vi er kommet frem til dette forslag til Formandsposten:

**Erling W. Laugesen (Lauge) – Han har udtalt til os at det er OK, at vi foreslår ham.**

Håber I får et godt møde.

Med venlig og kammeratlig hilsen



**464-48 Bent Raufort**



**464-58 Bente Raufort**

----000----

## **Rettelse.**

Der har på den indstiksseddel, med vore træf, som var udsendt med decembernummeret af Senior-Nyt, indsneget sig en fejl. Vores efterårstræf er der annonceret til at være d. 26. – 28./9. Dette er ikke korrekt. Den rigtige dato er som angivet på bagsiden af bladet: d. 19. – 21/9.

Vi beklager fejlen og håber ikke at den har fået indflydelse på planlægning af ferier og lignende.

**Redaktionen.**

----000----



## Vintertræf i Trente Mølle

### Møllens historie

Går man ind på nettet og læser om Trente Mølle, kan man bl.a. læse, at den tidligere har virket som bageri, og har været ejet af Preben Kaas. Det var derfor ikke noget nyt for møllen, at der på træffet blev serveret lækker hjemmebag til revyagtig stemning i form af let sjofle Cæsar viser. Åge var forsanger. Hovednummeret var, da de berygtede Dalton brødre fra det vilde Westen (nåh nej, Klanen fra det vilde Skive) indtog baren i saloonen med hver sin indfanget kvinde. Det kan ikke helt vides, om det **var** dem, for de havde ansigtet halvt dækket af røde tørklæder, der matchede deres cowboyhatte med fine diode-lys fortil. Det var sandelig et flot skue, og brødrene forholdt sig heldigvis rolige hele aftenen – og blev i baren. Nej, den gamle mølle havde prøvet lidt af hvert – og nu oplevede den også at have besøg af os seniorer.

### I regn og blæst

Og vi havde en fin weekend – jeg var spændt på, hvem der i år kom på mc: Det gjorde Flemming Guzzi og Anders P. Andersen - og Henning Karkov, der lige var på fransk visit. Poul fra Klagstorp var tæt på, men valgte alligevel bilen – Anders kom først i 2. forsøg. Første gang var broen lukket p.g.a. stormen – men han prøvede bare igen næste dag! På **min** vej til træfstedet kørte jeg i byger, der indeholdt både sne, hagl og regn – blandet med vindstød af en

vis styrke. Og de 3 herrer sad i det fri i det vejr – Føj! ”**No weather for a man or a beast**” (C.W. Fields)

### Strøjer samlingen

Det er vist længe siden, der har været savlet så meget over smækre, runde italienske former! Men det blev der, da der var arrangeret en formidabel tur til Vedstaarup Teglværk, hvor man kan komme ind og se en flot samling af italienske sportsvogne. Og der var sandelig noget for øjet – og øret, specielt da Alfa Romeo fra 30'erne med dobbelte overliggende knastaksler, 8 cylindre, kompressor og over 170 kh blev startet ved fælles hjælp. Duften af motorolie og ræs gik rent ind hos drengerøvene. Da vores egen Konge og Dronning ikke var med til træffet, måtte Gudrun agere stand in, siddende på bagsædet af Bentley Krone 461 (på Dronning Ingrid's plads!) – og jeg må sige, at hun var meget hurtig til at lære det kongelige vink. ”Jamen dog som chaufføren i Rolls Royce'en ligner Eddy” – og det **var** ham – vildt optaget af at studere instrumenteringen i den elegante vogn. Fin fin tur Bruno!

### Uden mad og drikke ...

Det vigtigste i verden er dog, at vi får noget at spise – og der var sørget for deltagerne med god – og også hjemmelavet mad. Vi fik ”små” frikadeller så store som jeg ved ikke hvad, hjemmelavet pålæg – og Bruno snoede lige en kringle ud af ærmet, der smagte himmelsk (den mand har



**Gudrun i Kong Frederik IX's Rolls Royce**



**Vejrsten set ved bilsamlingen på Fyn.**

evner). Hele arrangørholdet lod sig endelig hylde ude i køkkenet, og begejstringen ville ingen ende tage. Det ville derimod Sus' stemme, der blev svagere og svagere. Man troede det var løgn - Sus måtte til at hviske.

**Trente Mølle** var et godt bekendtskab. Der var hyggeligt, med pejsestuer og lædermøbler og udsigt over møllesøen. Man skulle lige

vænne sig til, at søen lå højere i niveau – og kunne let forestille sig vandet komme væltende ind ad vinduerne. Men heldigvis havde Elva sikret sig, at der var en "voldgrav" neden for stuevinduerne, så vi kunne være helt trygge .... og det var vi så.

Tak til Jer alle for et dejligt træf.  
De bedste hilsener **Dorthe**

----000----

### **Tilmelding til træf**

Skal ske inden den dato, der er skrevet i bladet. (Se evt. indstik til opslagstavlen).

Ellers kan man kun komme med på et afbud!

Tilmelder man sig efter deadline: Henvendelse til formanden

### **25. Internationale Sommertræf**

Dette "runde" Sommertræf holdes 6. – 8. juni på "Hotel Hvide Klit" ved Lyngså. (*vi var samme sted sommeren 2006*). Arrangør teamet er igen Bent/ Poul/ Peter/ Jørn/ William/ Dorthe – Maysfelt/ Møller/ Fleicher/ Ullerup/ Jensen/ Nissen (*så må I selv blande "kortene"*). Vi glæder os til at byde Jer velkommen i det Nordjyske. Nærmere herom i næste nummer.

----000----

*"En mand over 55 år begår ingen dumheder længere - tror han."  
Maurice Chevalier*

----000----

### **Anbefaling**

Jeg har gjort mig nogle tanker om klubben og den forestående generalforsamling.

Som nyt medlem i klubben for 15 år siden oplevede vi et fantastisk fællesskab om vores fælles interesse: Det at køre motorcykel. Der er kommet mange nye medlemmer siden da, nogle var kun medlemmer for en kortere periode – andre valgte at blive. Nogle har måttet tage den tunge beslutning at stoppe med at

køre motorcykel på grund af alder eller svigtende helbred. Rent filosofisk kan man godt sige, at vores klub afspejler livets gang. Mennesker kommer og går, og alt har sin tid. Mit ønske for Senior MC Danmark er, at klubbens medlemmer altid vil tage godt vare på klubben – og ikke forsøge at lave den om, fordi de selv eller deres venner ikke mere kan køre på motorcykel.

For to år siden, hvor Finn havde besluttet efter otte år at ville træde af som formand, havde vi utrolig svært ved at få nogen til at melde sig. Mange blev spurgt – alle sagde pænt nej tak.

Heldigvis lykkedes det til sidst at få overtalt Dorthe til at opstille. På generalforsamlingen blev afgivet 80 stemmer. Én stemmeseddel var blank, og på de øvrige 79 stod der Dorthe. Det var virkelig en opbakning, der ”bankede røv”!

Vores nye formand gik frisk til den nærmest umulige opgave, at gøre alle tilfredse på denne ”øretævernes holdeplads”. Men man kan heldigvis vokse med opgaven!

**Dorthe genopstiller**, og jeg mener, Dorthe nu har fundet den ro og autoritet, som formandsposten kræver. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Dorthe ønsker at bevare Senior MC Danmark som **en rigtig motorcykelklub**, hvor man kommer til træf på motorcykel.

Derfor anbefaler jeg at skrive **Dorthe** Ullerup på stemmesedlen, når vi kommer til ”Valg af formand” på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Lene A. Kristensen**

----000----

*"At prøve at afgøre, hvad der sker i verden, ud fra læsning af aviser er som at prøve at finde ud af, hvad klokken er, ved at betragte minutviseren på uret."*  
*Ben Hecht*

----000----

*"At følge med tiden betyder ikke at skifte standpunkt som man skifter hat, men at udnytte de skiftende vilkår til bunds, for det livssyn man står fast på og vil slås for."*  
*Poul Henningsen*

----000----

*Bureaukraten gør sin pligt fra 9 til 13. Mere gør han ikke.*  
*Morris West*

## Ny motorcykel.

Eddy har mailet til mig og sagt at han har spekuleret på at købe ny motorcykel. Han er nu i tvivl om han om han afskriver sig muligheden for at deltage i vore træf hvis han anskaffer sig apparatet som ses her på billedet. Mit svar til Eddy er, at selvfølgelig må han fortsat deltage i træffene, men blot ikke på en sådan kloning af en kørestolsrampe og en tofuget vendeplov.



**Misfostret som Eddy vil investere sine pensionspenge i.**

Hvis han opnår tilladelse til at møde op på træffene med en sådan ekvipage vil han vel også udstyre den med plyslænestol og læselampe på ladet og lade sin ellers så fornuftige hustru transportere derpå iført krinolineskjørt og brune gummistøvler. Det må ikke ske, disse vanvittige ideer som han her har udtænkt, det må stoppes. Denne forkvaklede tankegang er resultatet af at være vokset uden tæsk eller anden form for opdragelse. Tænk lige over det, og hold Jer på lang afstand fra denne fantast.

**Redaktøren.**

----000----

*"Jeg skal i hvert fald ikke være den rigeste på kirkegården."  
Grethe Foller*

----000----

## Nyt fra Udenrigsafdelingen

Desværre har **The Independent Four Stroke Club** besluttet ikke at afholde noget Four Stroke Rally i år.

Men der er alligevel mulighed for at komme til træf i Tjekkiet, for **Phoenix Club** afholder International Rally på campingpladsen i Hovezi 1-5 juli 2008.

Info vedr. kontakt til klubberne: Lene K.

### Til alle vore medlemmer

I har måske lagt mærke til, at der ikke kommer så mange udenlandske gæster til vores Internationale sommertræf som tidligere. Det er ikke nødvendigvis fordi, vi gør noget forkert! Det er snarere udtryk for at folk måske også gerne vil prøve at køre andre steder hen. Tænk på, hvordan vi selv tidligere løb med pokalerne for klubben med flest deltagere i Tjekkiet i flere år i træk. Nu er der kun ganske få fra Senior MC Danmark, der deltager.

Vore faste gæster gennem mange år bliver også ældre og beslutter måske at holde op med at tage på længere ture. Endelig er der jo også nogle, der må bide i det sure æble og erkende, at hver ting har sin tid, og at de af helbredsmæssige årsager må stoppe med at køre motorcykel.

Hvis I på jeres ture i Danmark og udlandet møder nogle sympatiske udlændinge, der kunne have lyst til at besøge os, må I gerne få og videregive deres adresse til mig.

Hvis det er nogle folk, vi ikke tidligere har haft problemer med, vil jeg sørge for, at de får tilsendt en personlig invitation til det næste Sommertræf.

Med venlig hilsen **Lene** (alias "Udenrigsministeren")

----000----

### *Tilmelding til Træf*

*Skal ske senest den dato, der er skrevet i bladet*

*Ellers kan man kun komme med på afbud*

*Tilmelder man sig efter deadline, henvendelse til formanden*

### *Tilbagebetaling af træfgebyr v/afbud*

*Ved afbud indtil kl. 20.00 onsdag før træffet tilbagebetales det fulde træfgebyr*

*Ved senere afbud tilbagebetales træfgebyret fratrukket prisen for den varme mad lørdag aften.*

*Uden afbud sker der ingen tilbagebetaling, hvis man ikke deltager i et træf, man har tilmeldt sig*

### ***Træfgebyrets størrelse***

*Deltager man kun fredag, betales træfgebyret fratrukket prisen for den varme mad lørdag aften. Dette skal aftales med kassereren.  
Ankommer man først lørdag betales det fulde træfgebyr.*

**---000---**

### **Forårstræf og generalforsamling fra 18. til 20. april 2008.**

Forårstræffet afholdes i år i Klinteborglejren, Nordvestsjælland, ved den smukke, rene og meget blå Sejerøbugt.

Adr.: Klinteborg, Ribsvej, Ordrup, 4540 Fårevejle.

Klinteborg har et stort grønt udenomsareal med direkte adgang til vandet. Landskabet ved Sejerøbugten er et varierende og stærkt kuperet terræn og derfor et stort og attraktivt sommerhusområde.

Prisen pro persona for teltslagning	300,00 kr.
Prisen pro persona for at sove indendørs	400,00 kr.

### **Tilmelding og betaling senest d. 28. marts.**

Kørselsvejledning: Find Fårevejle Kirkeby, resten klarer vi med seniorskilte.

Fra Odden Havn ad rute 21. Drej til højre ad rute 225 i lyskrydset, Nykøbing-Slagelsevej. Kør videre til Fårevejle Kirkeby ad rute 225. Drej til højre i Fårevejle Kirkeby ad Ordrupvej til Ordrup. Seniorskilte!

Fra København er der et par muligheder:

Ad rute 155 fra Holbækmotorvejens slutning. Drej til højre ad rute 263 (lyskryds) over Gislinge til Fårevejle Kirkeby. Drej til venstre fra rute 263 i

Fårevejle Kirkeby og ind på rute 225. Ganske kort efter drejer du til højre ad Ordrupvej til Ordrup. Seniorskilte.

Kommer du ad rute 23, Skovvejen mod Kalundborg, drejer du til højre i lyskrydset i Jyderup ad rute 225 mod Nykøbing Sjælland. Drej til venstre i Fårevejle Kirkeby. Seniorskilte!

Fra Storebæltsbroen ad motorvej E20. Drej fra ved Slagelse øst. Kør til venstre mod Slagelse til rundkørslen. Drej til højre ad første afkørsel. Ved næste rundkørsel drej til højre ad rute 225 mod Jyderup. Kør lige over i lyskrydset i Jyderup ad rute 225 mod Nykøbing Sjælland. Drej til venstre i Fårevejle Kirkeby ad Ordrupvej mod Ordrup. Seniorskilte!

Vi glæder os til at se Jer.

**Anny, Kai, Bente, Aage, Gadi og Anders.**

----000----

### **Dav Erling!**

Jeg er nyt medlem af Senior klubben. Dorte har ringet for at få de sidste oplysninger af mig. Hun fortalte at der udkommer et blad snart og sidste frist for at få noget med er mandag.

Jeg har tumlet med flere ting gennem de sidste år, som der er kommet en del spændende ting og ikke mindst socialt samvær ud af.

Vi er et par stykker som laver MC-Parade i Løgstør d. 10. maj. Vi mødes i hovedgaden kl. 10,00 hvor der serveres kaffe og rundstykker, derefter kører vi op til Løgstør Campingplads hvor der serveres pølser, øl og vand.

På hovedgaden opsættes et rullefelt hvor man kan købe en test til 300 kr. Vi udlodder 8 test til dagen, ellers er forplejningen gratis.

Lørdag d. 4. oktober kører vi Limfjorden rundt ca. 430 km. Vi

starter på Løgstør havn kl. 8,00 og kører til Skive hvor vi mødes på Statoil Tanken på Viborgvej kl. 9,00. Derefter kører vi til Struer havn og derfra til Thyborønfærgen hvorefter vi mødes på Thisted havn. Derfra kører vi til Gjørl Havn, derfra til Hals færgen og slutter ringen i Løgstør og dem fra de andre opsamlingssteder fortsætter for at slutte turen.

Der køres som man selv har lyst til hvad angår grupper eller etaper på turen. Sidste år, som var første gang, var vi 50 MC'er som hyggede os.

Til orientering laver jeg billige MC-ture til Norge, Priser fra 999 kr. inkl. Hurtigfærge (" timer), hytte og guide (er medlem af rejsegarantifonden).

Andre gode ture kan findes på [www.skandicnature.dk](http://www.skandicnature.dk) og I er altid velkommen til at kontakte mig for flere oplysninger.

Jeg ved ikke hvordan reglerne er omkring oplysninger i bladet, men er



der noget du kan bruge eller mangler flere oplysninger så er du velkommen til at kontakte mig.

Jeg fik en god ide som vi nok begge kan have fornøjelse af, der er noget at skrive om i bladet og jeg kan få lidt god PR. Tanken er at jeg vil forære

en 999 kr's tur eller en af 4 dages turene til 1200 kr. som køres d. 5. og 19. juni til en af deltagerne som vil lave en rejsebeskrivelse i bladet.

Venligst **Holger Pedersen** 687-54, Løgstør, tlf.: 2348 4118

----000----

### **Madpakketur søndag d. 25/5 – 08.**

Vi mødes foran Viborg Domkirke kl.: 11,00.

Kl.: 11,15 køres der ad små veje til bestemmelsesstedet. Pas er ikke nødvendigt, men husk lige madpakken og godt humør.

**P.S.** der skal på denne tur hostes op med en entre på kr.: 50,-

Hvis der er tvivl om mødestedet, kan man ringe på mobil nr.: 2865 6750

Senior MC hilsen

**342-46 William**

----000----

### **Godt tilbud fra Henny & Ib**

Vi har 2 stk. Wolf de luxe selvoppustelige liggeunderlag til salg.

Liggeunderlagene har kun været brugt i 2 uger og sælges for en samlet pris på kr.: 1000,-

Underlagene er 60 cm brede, 190 cm lange og er 7 cm tykke.

Farven er gul med sorte aftegninger

Underlagene vejer 1860 g pr. stk , og har en pakkestørrelse på Ø17 x 61 cm

Venlig hilsen

**Henny & Ib** (212-49)

----000----

*"En gennemsnitlig, rask, veltilpasset voksen står op klokken halv otte og har det ad helvede til."*

*Jean Kerr*

----000----

*"Der findes flere fjolser end skurke her i verden, ellers ville skurkene ikke have nok at leve af."*

*Samuel Butler*

## Nye medlemmer.

686-53 Steen Christensen  
Viby Hovedgade 2  
St. Viby  
5370 Mesinge  
6534 2018  
mob.: 4074 6478  
[steen@mojser.dk](mailto:steen@mojser.dk)

687-54 Holger Pedersen  
Grønbækvej 35  
Mjallerup  
9670 Løgstør  
9867 3389  
mob.: 2348 4118  
[betteholger@pedersen.tdca.dsl.dk](mailto:betteholger@pedersen.tdca.dsl.dk)

Vi byder alle vore nye medlemmer velkommen i klubben, og håber at vi kan leve op til Jeres forventninger.

-----000-----

Som nogle af jer nok har bemærket er vores medlemsblad ved at komme op på hjemmesiden.

Jeg mangler årgang 1990 og måske også nogle fra 1989, så hvis en af I "gamle" medlemmer skulle ligge inde med dem, vil jeg gerne låne dem til scanning.

Hilsen JOK

-----000-----

*"Når skotterne kaster deres juletræer ud, er det virkelig sommer."  
Denison Flamingo*

-----000-----

*"Elsk din nabo, men fjern ikke hækken."  
Johnny Ray*



*Ved ikke hvad det er, men den ser ond ud ☺*

## Idyl fra dette års vintertræf ved Trente Mølle



## Senior MC arrangementer 2008

\* angiver at der er tale om et af klubbens egne arrangementer

- \* 18-20/4 Forårstræf med generalforsamling på ”Klinteborg”, Ordrup v/Fårevejle  
Arr.: Anny & Kai, Bente & Aage, Gadi & Anders P.
- 3/5 & 4/5 Madpakke/løvspringstur på Sjælland.  
Se mere i bladet.  
Arr.: William
- 25/5 Madpakketur fra Viborg domkirke.  
Se mere i bladet.  
Arr.: William
- \* 6-8/6 Sommertræf i ”Hvide Klit”, ved Lyngså  
Arr.: Dorthe, Peter Nissen  
Poul Fleicher, Bent Maysfeldt,  
William + Jørn Møller
- 15-17/8 Hyggeweekend hos ”Hedetourerne” i Brande.  
Se mere i næste blad.  
Arr.: Guzzi-Flemming
- \* 19-21/9 Efterårstræf i Rold Skov MC’s klubhus i Arden  
Tovholder: Jørn Møller  
Arr.: Rold Skov MC
- 27/9-28/9 Løvfalds/madpakketur på Sjælland.  
Se mere i bladet.  
Arr.: William





# Senior-Nyt

Nr.2 Maj 2008



**Fin gammel Panther foreviget på Hedebo Camping ved Sæby.**



## Senior- Nyt

Officielt klubblad for landsforeningen

### Senior-MC-Danmark

Nr. 2, maj 2008, 24.årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 300 expl. hos Via Print, Skive.

Layout: JOK

### Bestyrelsen

<b>Formand:</b> Dorthe Ullerup Kløvermarken 24 9310 Vodskov Tlf. 9829 4110 Mobil. 2422 8673 <a href="mailto:mcdorthe@mail.dk">mcdorthe@mail.dk</a>	<b>Næstformand :</b> Hans Sieg Pedersen Bjarkesvej 104 7800 Skive Tlf. 9751 1443 Mobil. 2851 1443 <a href="mailto:Sieg-pedersen@webspeed.dk">Sieg-pedersen@webspeed.dk</a>	<b>Kasserer:</b> Lis Marrup Sølvgade 71, Hallund 9700 Brønderslev Tlf. 7735 5412 Mobil. 6167 5049 <a href="mailto:lismarruo@gmail.dk">lismarruo@gmail.dk</a>
<b>Redaktionen:</b> Erling Christjansen Holmevej 38, Annisie N 3200 Helsingø Tlf./Fax 4879 6214 Mobil. 2098 6214 <a href="mailto:emc@christiansen.mail.dk">emc@christiansen.mail.dk</a>	<b>Bestyrelsesmedlem:</b> Pia Laursen Egevej 22 4220 Korsør Tlf. 5838 0587 <a href="mailto:jepi@laursen.mail.dk">jepi@laursen.mail.dk</a>	<b>Bestyrelsesmedlem &amp; Foreign Affairs</b> Lene A. Kristensen Lyngvænget 31, Glyngøre 7870 Roslev Tlf. 9773 1448 Mobil. 4092 3778 <a href="mailto:lak@fibermail.dk">lak@fibermail.dk</a>

### Øvrige

<b>Suppleant:</b> John F. Rasmussen Hovbygade 10, Hovby 4640 Fakse Tlf. 5671 4606 Mobil. 2047 8971 <a href="mailto:lisjoh@fakse-net.dk">lisjoh@fakse-net.dk</a>	<b>Kasserer suppleant:</b> Eddy Marrup Sølvgade 71, Hallund 9700 Brønderslev Tlf. 7735 5412 Mobil. 5099 7900 <a href="mailto:marrup@gmail.dk">marrup@gmail.dk</a>	<b>Klubeffekter:</b> Steen Christensen Viby Bygade 2, St. Viby 5370 Mesinge Tlf. 6534 2018 Mobil. 4074 6478 <a href="mailto:steen@mojser.dk">steen@mojser.dk</a>	<b>Redaktør-suppleant:</b> Finn B. Paulsen Møllevænget 17, Voldum 8370 Hadsten Tlf. 8649 1153 Mobil. 2512 2418 <a href="mailto:finn@paulsen.be">finn@paulsen.be</a>
---	---	---	--

## [www.senior-mc-danmark.dk](http://www.senior-mc-danmark.dk)

<b>Kontingentet udgør årligt</b>	<b>kr.250,-</b>
For ægtefæller	<b>kr.125,-</b>
For samboende	<b>kr.125,-</b>
Indmeldelsesgebyret er for alle	<b>kr.100,-</b>

**Klubbens bankoplysninger**  
**Reg. 9024 Kontonr. 000 01 28279**

**Næste nummer af Senior-nyt udkommer i September 2008,**

**Deadline for bladet er mandag d. 28. juli 2008.**

## Generalforsamling

Det var et forårstræf i strålende sol! Klinteborg ligger et dejligt sted – om end den var noget slidt og beskidt. Og alle kom denne gang til vejs ende uden at vælte!

Knap 40% af medlemmerne mødte op på generalforsamlingen, det er godt præsteret. Dér gir vi mange andre klubber baghjul.

Tak til alle Jer, der stemte for, at jeg blev formand for klubben til endnu en periode. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til Jeres forventninger.



Og hvilke forventninger har I mon? – hvis I tror, at jeg vil være perfekt i alt, hvad jeg laver - så kan I godt tro om igen. Der var ellers på generalforsamlingen tidspunkter, hvor dette kunne opfattes som et krav – mange ting som var sket i løbet af perioden, blev jeg gjort ansvarlig for. Klart at også jeg skal lære - og jeg skulle mene, at jeg har været godt og grundigt i lære i denne første formandsperiode – men tage ansvar for noget, jeg ingen indflydelse har på – det vil jeg ikke.

Men I kan forvente, at jeg vil arbejde for den gode stemning i klubben. Det ville være rart, om det negative (brokkerne) rundt omkring i stedet blev brugt på et positivt arbejde **for** klubben. Der er en bestyrelse, der frivilligt bruger sin fritid på klubben - og lad den så få lov at arbejde, uden at enhver handling mistænkeliggøres.

Og ellers kan man bare stille op til at gøre et arbejde for klubben – der bliver ledige poster igen til næste generalforsamling – bl.a. kassererjobbet, idet Lis Marrup har sagt, at hun ikke genopstiller. Posten er en af de vigtigste i bestyrelsen – så kom på banen! Gerne med en melding allerede nu, så vi ved at der er nogen, der vil vælges.

Bestyrelsen har ”gen-konstitueret sig” – Pia Laursen er fortsat sekretær, Hans Sieg Pedersen er næstformand. John Rasmussen er suppleant til bestyrelsen.

Og der er nok at gå i gang med. For at imødekomme ønsket om en større åbenhed fra bestyrelsen, vil vi bl.a. have et ”seneste nyt fra bestyrelsen” i hvert nummer af Senior Nyt. På Generalforsamlingen modtog vi mange input om bl.a. træf og jubilæum – dem skal vi have kigget på.

Med dette formandsskriv vil jeg ønske Jer alle en god forsommer og nogle gode ture ude i naturen.

venlig hilsen Dorthe

-----000-----

"Der er elleve kulhydrater i et glas stærkt øl. Men der er 41 kulhydrater i et stykke wienerbrød."

*Marianne Höök*

## ”Betaling af kontingent”

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2008, og stadig vil være medlem af klubben, så er det på tide at få fat i tegnebogen, skynde dig at gå i banken eller på posthuset eller måske tænke på at få startet din homebank.

Mange hilsner fra kassereren

Lis.

-----000-----

*Forældre til teenagebørn har en forståelse for hvorfor nogle dyrearter æder deres afkom.*

*Børnebørn er guds belønning for ikke at have slået sine børn ihjel.*

-----000-----

Hallund, den 13. maj 2008

### Referat af generalforsamling, den 19. april 2008 ved forårstræffet på ”Klinteborg”.

Til generalforsamlingen var der mødt 81 deltagere, som blev budt velkommen af formand Dorthe Ullerup.

Bestyrelsen foreslog Flemming ”Guzzi” Christensen til dirigent, han blev valgt og læste dagsordenpunkterne op, som lyder:

1. Valg af dirigent (overstået), referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning, herunder forelæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2009
5. Indkomne forslag:
  - a) Faste træfsteder – bilag 1
  - b) Jubilæumsfest eller eget klubhus – bilag 2
  - c) Auktion over effektlager – bilag 3
  - d) Emne til ny formand – bilag 4
6. Valg af formand for en 2-årig periode
7. Valg af redaktør for en 2-årig periode
8. Valg af redaktørsuppleant for en 2-årig periode
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode
10. Valg af 1 suppleant for en 1-årig periode
11. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant for en 1-årig periode
12. Eventuelt

Ad. pkt. 1.

Lis Marrup blev valgt til referent. Olav Christjansen og Jan Nygaard blev valgt til stemmetællere.

Ad. pkt. 2. Formandens beretning i sin fulde ordlyd:



## **”Velkommen til denne generalforsamling**

### **Træffene**

Når jeg tænker tilbage på sæsonen 2007, har det både været en turbulent men også god sæson. Vi har haft nogle gode træf på spændende steder, og vi har været på fine fællesture dejlige steder i landet.

At holde træf på Næstved kaserne, var specielt med ”indkvartering” på militært område. Bogensholm og Hovborglejren ligger begge i naturskønne områder og i Trente Mølle var en hyggelig atmosfære. Fællesturen til Strøjer samlingen var en oplevelse, og sådan kan vi sige om mange af vores fællesture.

Det at lave gode træf vil altid være en vigtig opgave for bestyrelsen.

Vi er pt. 226 medlemmer – heraf 34 udlændinge.

Vi byder nye medlemmer velkommen og håber I vil befinde Jer godt i klubben.

### **Bladet og hjemmesiden**

Senior Nyt er klubbens talerør til medlemmerne, og redaktør og webmaster bestræber sig på at gøre bladet så spændende og indholdsrigt som muligt – og med næste nummer udkommer medlemslisten med billeder, som nærmest er blevet uundværlig for os.

Også Hjemmesiden er blevet udbygget med bl.a. klubbladene gennem tiden og billeder fra de forskellige træf. Når vi kigger på tilsvarende klubbers blade og hjemmesider, kan vi vist godt sige, at vi er et hjul foran.

### **Effektsalg**

Vi har brugt megen energi på at finde en løsning på effektsalget, siden Bente og Bent stoppede – og det er nu lykkedes. Et forholdsvis nyt medlem Steen Christensen har meldt sig på banen og vil sælge effekter på træffene og via nettet. Fint initiativ Steen! Dermed bortfalder forslaget om et samlet salg af vores effektlager. Vi har stadig ingen ”vicevært” til at tage sig af forsendelse og tjek af træfkasserne – så er der én der vil påtage sig den opgave?

### **Jubilæet**

Den nedsatte arbejdsgruppe har fået i kommissorium at planlægge det nærmere omkring jubilæet. Den består af Tove Else Nielsen, Eddy Marrup, Erling Christjansen og Peter Nissen. Der er afsat 100.000 kr. til arrangementet. Vi afventer dagens behandling af forslaget om at bruge beløbet til et klubhus i stedet for til en stor fest. Men uanset hvad, så er der jubilæum næste år og det skal markeres på en eller anden vis.

### **Til træf i bil**

Hvorvidt man må komme til træf i bil eller ej, har været et af de ”hotte” emner på møderne i bestyrelsen. Der er forskellige tolkninger af, hvad der er ”velbegrundede årsager” – og dette var da også en af årsagerne til den uro, der opstod i bestyrelsen. Og uanset hvilken beslutning, der træffes, så er det sværeste i verden at stille alle tilfredse. I mit formandsarbejde har jeg valgt at fortsætte den linie, der havde været i bestyrelsen i de år jeg har deltaget – men heri var Ole ikke enig.

## Uroen

Det var ingen hemmelighed, at Oles og min kemi ikke altid stemte overens i bestyrelsesarbejdet. Vi så forskelligt på flere ting og måtte nogle gange konstatere, at sådan var det bare. Kulminationen kom på sommertræffet, hvor der af Ole blev givet mistillid til min måde at agere og træffe afgørelser på i bestyrelsen. Der var også mistillid til næstformanden, idet det var Lene og jeg der ”kørte bestyrelsen”.

Jeg har hørt, at der er usikkerhed om, hvorvidt jeg egentlig er formand. Det er rigtigt, at jeg undervejs i den turbulente tid mailede til bestyrelsen, at jeg valgte at trække mig.

Efter mødet på sommertræffet kunne jeg konstatere, at det ikke ville være konstruktivt for klubben eller til gavn for samarbejdet i bestyrelsen, at både Ole og jeg sad der. Jeg bad derfor bestyrelsen i en mail d. 1. juli finde ud af, hvem af os, der skulle blive. Jeg modtog opbakning fra hovedparten af bestyrelsen. Ole mailede d. 4. juli, at han ikke agtede at trække sig, med mindre det skete på en ekstraordinær generalforsamling. Herefter mailede jeg til bestyrelsen den 5. juli, at jeg derfor trådte tilbage. Samme dag mailede næstformanden, at hun også trådte tilbage og den 8. juli trådte Pia tilbage. Der er i vedtægterne ikke taget højde for den situation, at både formand og næstformand trækker sig, og da Ole d. 9. juli meddelte, at han trådte ud af bestyrelsen (og altså også ud af klubben), gav jeg bestyrelsen besked på, at jeg trådte ind igen, indtil en evt. ekstraordinær generalforsamling, så vi kunne komme videre. Og at jeg har lyst til at stille op til endnu en periode **har** jeg skrevet om i bladet.

Jeg har også hørt, at der er usikkerhed om, hvorvidt Lene er valgt til bestyrelsen – og til hendes job som ”udenrigsminister”. Lene stillede **d.18.4.1998** op til bestyrelsen, med henblik på at overtage udenrigsministerposten. Hun blev 1. suppleant og fik posten som udenrigsminister. Peter Thomsen blev 2. suppl. **Den 10.4.1999** blev Lene valgt ind i bestyrelsen. At hun i dag er næstformand er mit ønske – ud fra at hun har været med i mange år og har kendskab til arbejdet.

Der er flere, der har sagt til mig, at medlemmerne burde vide, hvad der var sket i bestyrelsen på sommertræffet. Jeg mener, at en bestyrelse langt hen ad vejen selv bør klare tingene ”inden for hjemmets 4 vægge”, og at en orientering skal ske som her på en generalforsamling, så alle hører det samme. Og detaljer i den sammenhæng gavner ingen – jeg synes vi skal se fremad og se at komme videre. Vi har spændende ting, der skal ske fremover – vi har gode træf der skal arrangeres og ture der skal køres.

Men gode træf og gode ture kommer ikke af sig selv. Tak til alle Jer, der arrangerer træf, laver vildmarkstræf og madpakketure og laver et godt samarbejde med andre mc klubber. Til Jer der sender billeder og indlæg til bladet og i det hele taget interesserer Jer for og tager en tørn, så vi kan blive ved med at have en god klub.

Jeg vil takke bestyrelsen for arbejdet med opgaverne og for Jeres støtte. Og til Jens Ove – det bliver en fin hjemmeside – tak for det.

Det var ordene fra mig.”

Den eneste kommentar til formandens beretning var, at der burde have været bragt en orientering i bladet om uroen i bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Ad. pkt. 3.

Kassererens beretning blev godkendt efter nogle spørgsmål om garantbeviset og sikkerheden i det.

Ad. pkt. 4.

Kontingent på 250 kroner for enkelt person og 375 kroner for familieskab og indmeldelsesgebyr på 100 kroner blev uændret for 2009.

Ad.pkt. 5. Indkomne forslag.

- a) Faste træfsteder blev foreslået og kommenteret af Elva Sigaard. 2 store træfsteder og 2 mindre faste træfsteder skulle være på steder, der ikke lå i yderkanter og hvor der boede medlemmer i nærheden – det ville gøre det nemmere for arrangører. Det skulle ikke være mere fast end hvis der var nogle medlemmer, der gerne ville arrangere træf et bestemt sted, så er det i orden. Elva ønskede ikke afstemning om forslaget.
- b) Eddy Marrup havde stillet forslag om eget hus eller jubilæumsfest og det var helt klart festen, der blev foretrukket. Eddy trak forslaget. Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag om at bruge 100.000 kroner til en fest. Forskellige løsninger på festen kom frem, så der er meget at arbejde med for arbejdsgruppen: Festen er gratis for medlemmer, men hvad koster det at have partner med – skal alle have en lille erindring i anledning af festen. Fest, det skal der være, det har været bestemt længe og det gør ikke noget, at man er nobelt klædt.
- c) Auktion over effekter blev trukket tilbage, da et nyt medlem Steen Christensen havde tilbudt at overtage salget af effekter og opbevaring af disse og det glædede alle.
- d) Emne til ny formand blev det store diskussionsemne og var efterdønninger efter den uro, der havde været i bestyrelsen. Der har været snakket og gættet meget og det har givet mistro. Dorthe orienterede om bestyrelsens håndtering af problemerne og mente ikke, at alt skulle ud til medlemmerne, men havde det bedst indenfor bestyrelsens egne vægge. Snakken gik frem og tilbage og Dorthe konkluderede, at der skulle være mere åbenhed fremover.

Ad. pkt. 6.

Dorthe genopstillede med opbakning fra den samlede bestyrelse og Erling Laugesen (Lauge) blev foreslået, jævnfør punkt 5 d, så der skulle kampvalg til. Efter at begge havde præsenteret sig og fortalt, hvad de stod for, var der skriftlig afstemning, som gav 27 stemmer til Lauge og 52 stemmer til Dorthe, 1 stemme var blank og 1 stemme ulæselig.

Ad. pkt. 7.

Erling Christjansen blev genvalgt til redaktør for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 8.

Finn Paulsen blev genvalgt til redaktørsuppleant for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 9.

Hans Sieg Pedersen blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 10.

Tove Nielsen blev foreslået til suppleant af bestyrelsen, da hun havde vist interesse for arbejdet. John Rasmussen tilbød sig, da han nu har mere tid og har været i bestyrelsen tidligere. Der skulle så endnu et skriftlig valg til, som John vandt for en 1-årig periode.

Ad. pkt. 11.

Genvalg til Willy Handgaard til bilagskontrollant og Jan Nygaard til bilagskontrollantsuppleant. Til Jan var der blevet fremstillet et skilt med det lange navn, som fyldte det meste af hans bryst.

Ad. pkt. 12. Eventuelt.

Elva foreslår alle en vest med titlen "Gammel nok", der passer til en seniorklub.

Træfgebyr foreslås sat ned med 100 kroner og prisen på øl sættes ned til træf.

Jens Ove og Jan efterlyser sange snarest til en sangbog, som er under fabrikation.

Bonsælger skal være mere synlig.

John arrangerer igen tur til Goslar og interesserede kan melde sig.

Til slut takkede Dorthe for valget og lovede mere åbenhed fremover.

Efterfølgende havde bestyrelsen møde og konstitueringen ser således ud:

Dorthe formand, Hans næstformand, Lene udenrigsminister, Lis kasserer, Pia sekretær,

Erling redaktør, Finn redaktørsuppleant, John suppleant til bestyrelsen, Eddy

kasserersuppleant.

Ref. Lis Marrup

## Senior MC Danmark

### Årsregnskab

### Regnskabsåret 2007

Dato 28. januar 2008.

	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>INDTÆGTER</b>		
Kontingenter		51.225,00
Indmeldelsesgebyr		1.000,00
Renter		5.652,51

Forårstræf	9.009,51	
Sommertræf	56.306,00	
Efterårstræf	42.460,00	
Vintertræf	5.416,44	
Salg af klubeffekter	3.701,10	
Indtægter i alt	174.770,56	

## UDGIFTER

Senior Nyt	18.161,25	
Sommertræf	44.707,61	
Efterårstræf	41.659,45	
Vintertræf	1.500,00	
Porto	7.441,00	
Gebyrer	254,00	
Papir og kontor	6.647,70	
Indkøb af Pc'er, program m.m.	544,00	
Transport	2.047,00	
Boxleje	1.950,80	
Telefon	4.600,00	
Forsikringer	1.095,75	
Bestyrelsesmøder	3.524,47	
Indkøb af årsbjælke/navneskilte	5.155,00	
Øvrige udgifter, gaver m.m.	1.172,45	
Udgifter i alt	140.460,48	
Årets resultat	34.310,08	
Balance mellem indtægter og udgifter	174.770,56	174.770,56

## AKTIVER

Kassebeholdning	1.736,32	
Hallund Sparekasse 9024.000.01.28279	71.415,06	
Forudbetalt hytteleje	4.225,00	
Garantbevis 139394	150.000,00	
Aktiver i alt	227.376,38	

## PASSIVER

Forudbetalt kontingent	10.375,00	
------------------------	-----------	--

Forudbetalt træfgebyr		2.400,00
Egenkapital primo	180.291,30	
Overført overskud	34.310,08	
Egenkapital til næste år		214.601,38
Balance	227.376,38	227.376,38

Regnskabet kontrolleret den 28. januar 2008  
Beholdninger konstateret til stede

Willy Handgaard  
Bilagskontrollant

Lis Marrup  
Kasserer

-----000-----

### **Så sker det: Sommertræf i Hvide Klit, Lyngså!**

*Nellemannsvej 48, Lyngså, 9300 Sæby – tlf. 9846 9131*

I weekenden 6. til 8. juni har I igen mulighed for at komme til træf i det nordjyske. Det er 25. gang, klubben holder sommertræf, og derfor har ”the staff” fået lov at gøre lidt ekstra ud af træffet. Fredag aften er der live music med det kendte nordjyske band Mason.

Lørdag vil morgenmaden og frokosten være slået sammen til Brunch kl. 10. *Ja, hvad er det nu for noget?* – Jo - i stedet for at spise morgenmad ved 9 tiden og frokost igen ved 12 tiden – vil vi denne gang prøve at servere en blanding af morgenmad og frokost kl. 10. Der vil være noget af det sædvanlige, men også nye spændende retter på bordet! *Der er selvfølgelig kaffe på kanden fra morgenstunden af, og en bid brød til dem, der skal spise på bestemte tider.*

Der køres fællestur over middag med efterfølgende kaffe og kage i lejren, **der er igen salg af effekter!** – tid til at sparke dæk, og til aften serveres lækker middag fra Nikolines cafeteria: *tyndstegsfilet med stegte grønsager, nye kartofler, 2 slags salater, bernaise- og pebersauce og islagkage fra Aabybro Mejeri som dessert.*

Træfpris for teltliggere er 400 kr. og for indendørs overnattende 500 kr.

Sidste tilmelding til dette formidable arrangement er den **16. maj!** Husk det a.h.t. bestilling af madvarer!

*Og vær opmærksom på, at de fine baderum, der er i værelserne også kan benyttes af teltliggerne, da der ikke er så mange fælles baderum i lejren!*

**Kørevejledning:** E 45 Motorvejen Aalborg/Frederikshavn. Frakørsel 13. En strækning på ca.2 km (Aalborgvej), Østkystvejen (541) knap 7 km. Til venstre ad Knøsvej knap 2 km.

Til venstre ad Solsbækvej – straks derefter til højre ad Nellemannsvej – ca. 600 m.

**Ankomst!**

Lykkes dette ikke: **Foretag U-vending om muligt!**

Med venlig hilsen

The Staff: Poul Fleicher, Bent Maysfeldt, William Jensen, Peter Nissen, Jørn Møller og Dorte u.



-----000-----

### **Efterårstræf**

Den 19. – 21. september er der Efterårstræf ved Rold Skov MC i Arden Klubben har igen åbnet dørene og vil arrangere Efterårstræf for os. Jørn Møller (069-42) er kontaktperson. Klubben har et forholdsvis nyt og rigtig hyggeligt klubhus, hvor der er plads til 15 – 20 indendørs overnattende i ét lokale. For dem der ikke kan ligge på gulvet, vil der være feltsenge, og der opstilles desuden en ekstra toiletvogn.

Vi glæder os til at komme og besøge Jer!

Kig evt. på deres hjemmeside: [www.roldskov-mc.dk/](http://www.roldskov-mc.dk/)

-----000-----

### **Hyggeweekend**

den 15 - 17 august 2008.

Så er vi i Brande MC Hedetourerne tæt på at være klar til at afholde hyggeweekend sammen med Senior MC folket, og inden august skal vi nok være helt klar til at modtage alle, der har tid og lyst til at tilbringe et par dage sammen med os.

Arrangementet vil blive afviklet efter samme opskrift som tidligere, altså lidt a'la vildmarkstræf. Det betyder at man er på egen kost, klubben vil dog sørge for, at der kan købes øl og vand og en enkelt flaske vin eller to kan nok også skaffes. og mon ikke også der vil være lidt at få i baren. Grillen vil også være tændt med jævne mellemrum så der bliver mulighed for varm føde. Træffet afholdes som sædvanlig i og omkring vores klubhus. Størelsen på klubhuset indebærer dog at overnatning er i eget telt.

Adressen er Nordlundvej 111, 7330 Brande.

Der vil være opsat "Senior MC skilte" fra den gamle hovedvej 18 mellem Brande og Herning. Kommer man sydfra på ringvejen uden om Brande, så går ringvejen direkte over i motorvej og man skal af ved førstkommande afkørsel, så det bliver kun til en lille ½ km

motorvejskørsel. Herfra vil der så være frit valg om man vil køre mod Brande eller Herning på den gamle hovedvej 18, der vil i begge tilfælde være Senior MC skilte.

På gensyn  
Guzzi Flemming

PS: Tak for sidst, udsøgt god behandling, god mad, whisky ad libitum osv.

----000----



**Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.**

----000----

"En diplomat er en person, som kan bede dig gå til helvede på en sådan måde, at du faktisk glæder dig til turen. "

*Caskie Stinett*

"Den, som tænker over kærligheden, han elsker ikke mere. "

*August von Kotzebue*

"Den eneste måde at undslippe fristelsen er ved at give efter for den."

*Oscar Wilde*





**”Klinteborg” eller ”Ørkenfortet” som nogle kalder stedet.  
Foråret er kommet med sol og høje temperaturer.**

Men hvad hjælper det, når man er blevet stækket i en sådan grad at motorcykelkørsel i 5 uger er noget man snakker om, men ikke kan deltage i.

Som forklaring må jeg fortælle at jeg ikke har fået inddraget kørekortet, men sidder med en arm i gips og derfor er afskåret fra at nyde det gode vejr ombord på ”Bimmeren”.

Når jeg kommer ud på landevejen er der ingen motorcyklister der vinker til mig blot fordi jeg ikke kan give mig tilkende da jeg sidder i min bil og ikke på motorcyklen.

Det er sgu da sur røv.

Alle steder rundt omkring mig kan jeg høre de tohjulede, og fornemme at der er nogle der hygger sig, men jeg må vente tålmodigt til jeg er groet sammen, så jeg igen kan deltage i løjerne.

Jeg synes også der mange flere motorcykler på vejene end jeg tidligere har oplevet, men det er måske tankespind fordi jeg ikke selv er med.

Jeg sidder imens tålmodigt og vifter med fingrene på både tastaturet på computeren og tangenterne på klaveret for ikke at miste hele motoriken i yderenden af armene. Jeg er kommet så langt at jeg næsten kan nå over to oktaver på klaveret med højrehånden. Det er nemlig den højre arm der brækket lige over håndleddet, og den skulle jo gerne være funktionsdygtig når gipsen er blevet fjernet, og klaveret skiftes ud med gasrullen.

Jeg har nu gået sådan i 4 uger ( det føles som 4 år ), og nu kan jeg efterhånden se lyset for enden af tunnelen.

**Der er kun en uge tilbage inden jeg skal pakkes ud som en julegave.**

Jeg har flere gange været ude i garagen for at starte maskinen op og prøve om der ”vrid” i armen, og det ser slet ikke så dårligt ud. Jeg er selvfølgelig en smule hæmmet af det ”stive ærme” som jeg har fået monteret, men tror på at når jeg bliver klædt af, at jeg så igen kan fungere næsten normalt.

Dette blad er blevet fremstillet indhyllet i bandager og gips, men det skal jo da ikke forhindre der kommer et **Senior-Nyt**.

Nu sidder jeg bare og venter på at det bliver næste torsdag, og glæder mig til at deltage i sommertræffet på motorcykel.

**Redaktøren.**

-----000-----



**Ikke nok med at Don Madsen er en hård banan der trodser sne og kulde, nej, nej  
Donna har såmænd også vovet sig ud i elementernes rasen.  
Mon hun har sneskraberen med? Eller er hun på egen kost?**



**Finn fandt en kobjælde ved forårstræffet.**

## Tur til Frafjord

Vi er i den heldige situation, at vi kender nogle vældig snilde nordmænd, der gerne vil ha' os med på ture i deres dejlige land. Her i Pinsen har vi derfor sust rundt i den sydvestlige del af Norge.

Målet for turen var nogle hytter i Frafjord. Vi havde pakket det mest nødvendige: Norske kroner, skovmandsskjorter, shorts, mad, øl, og "Treo" hjemmefra. Desuden

forsigtigt – men vi måtte endelig ikke sige til nogen, at han havde sagt det!" Jeg var ikke specielt glad for tanken om at bevæge mig ind på forbudt område. Men jeg var i klart mindretal, så snart efter begav lovbyrderne sig af sted på den "spændende" vej.

Der lå en del klippestykker på vejen og et par store huller måtte vi også passe på. Der



indkøbte vi lidt "kølervæske" på færgen, så vi var rustet også til kølige temperaturer. Turen var vel tilrettelagt af Vidar, og vi fik både set hav og "heia". Da vi nærmede os vores destination, stoppede Vidar en mand på traktor for at spørge ham, om den gamle vej til Frafjord var farbar. "Vejen var jo egentlig blevet lukket, da Frafjordstunnelen blev åbnet." Men manden mente, "vi nok kunne komme igennem alligevel, hvis vi kørte

var sket et jordskred midt i et hårnålesving, men der var da ca. en halv meter fri, vi kunne liste os forbi på. Det ene hjul på Vidars anhænger måtte dog køre op over dyngen. To steder var der en bom over vejen, men Nelly var kvik, sprang af cyklen, og åbnede og lukkede disse. Det første sted blev vi fotograferet af nogle turister, da vi kørte igennem. Nu håber vi ikke, at vi efterfølgende bliver afkrævet penge. Det er jo tidligere sket for

danske seniorer, der troede, de kunne snige sig forbi en bomstation.

For at få en lang historie til at passe på den ledige plads i bladet, kan jeg konkludere: Vi havde godt selskab og mange gode oplevelser på turen. Den norske natur er simpelthen fantastisk, og vi er målløse hver gang, vi kommer der. Havet var

blikstille på turen fra Hanstholm, og artede sig også godt under hjemturen. Vejret var dejligt, men for en sikkerheds skyld drak vi nu noget af "kølervæsk" alligevel. Vi fik dog ikke brug for de medbragte "Treo'er".

**Lene**  
**678-53**

-----000-----

### Senior MC arrangementer 2008

\*angiver at der er tale om et af klubbens egne arrangementer

25/5 Madpakketur fra Viborg domkirke.  
Se mere i bladet.  
Arr.: William

\*6-8/6 Sommertræf i "Hvide Klit", ved Lyngså  
Arr.: Dorthe, Peter Nissen  
Poul Fleicher, Bent  
Maysfeldt,  
William + Jørn Møller

15-17/8

Hyggeweekend hos "Hedetourerne" i Brande.  
Se mere i næste blad.  
Arr.: Guzzi-Flemming

\*19-21/9

Efterårstræf i Rold Skov MC's klubhus i Arden  
Tovholder: Jørn Møller  
Arr.: Rold Skov MC

27/9-28/9

Løvfalds/madpakketur på Sjælland.  
Se mere i bladet.  
Arr.: William

-----000-----

### Nye medlemmer.

Nye medlemmer som er tilkommet siden sidste blad udkom er at finde i den med dette blad udsendte medlemsliste

Vi byder alle vore nye medlemmer velkommen i klubben, og håber at vi kan leve op til Jeres forventninger.

-----000-----

### Kan I have en rigtig god og varm sommer.

Hvis I også kan tage nogle flotte/sjove fotos og fortælle en go' historie om hvor de er taget, tag så lige og send det til mig og jeg sætter det på nettet

JOK



# Senior-Nyt

Nr.3 September 2008



**En lidt modificeret Moto Guzzi.**

**Maskinen påstås at være den eneste af slagsen i Danmark.**

**Ejeren hævder at have betalt over kr.:400000,- for den.**

**Den skulle være god for et stykke over 100 HK.**

**Cyklen er fotograferet i Grenå og er hjemmehørende nær Tirstrup.**



## Senior- Nyt

Officielt klubblad for landsforeningen

### Senior-MC-Danmark

Nr. 3, september 2008, 24. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 300 expl. hos Via Print, Skive.

Layout: JOK

### Bestyrelsen

**Formand:**

Dorthe Ullerup  
Kløvermarken 24  
9310 Vodskov  
Tlf. 9829 4110  
Mobil. 2422 8673  
[mcdorthe@mail.dk](mailto:mcdorthe@mail.dk)

**Næstformand :**

Hans Sieg Pedersen  
Bjarkesvej 104  
7800 Skive  
Tlf. 9751 1443  
Mobil. 2851 1443  
[Sieg-pedersen@webspeed.dk](mailto:Sieg-pedersen@webspeed.dk)

**Kasserer:**

Lis Marrup  
Sølvgade 71, Hallund  
9700 Brønderslev  
Tlf. 9883 5049  
Mobil. 6167 5049  
[lismarrup@gmail.com](mailto:lismarrup@gmail.com)

**Redaktionen:**

Erling Christjansen  
Holmevej 38, Annisse N  
3200 Helsingø  
Tlf./Fax 4879 6214  
Mobil. 2098 6214  
[emc@christiansen.mail.dk](mailto:emc@christiansen.mail.dk)

**Bestyrelsesmedlem:**

Pia Laursen  
Egevej 22  
4220 Korsør  
Tlf. 5838 0587  
[jepi@laursen.mail.dk](mailto:jepi@laursen.mail.dk)

**Bestyrelsesmedlem:**

Lene A. Kristensen  
Lyngvænget 31, Glyngørø  
7870 Roslev  
Tlf. 9773 1448  
Mobil. 4092 3778  
[lak@fibermail.dk](mailto:lak@fibermail.dk)

### Øvrige

**Suppleant:**

John F. Rasmussen  
Hovbygade 10, Hovby  
4640 Fakse  
Mobil. 2047 8971  
[lisjoh@fakse-net.dk](mailto:lisjoh@fakse-net.dk)

**Kasserer suppleant:**

Eddy Marrup  
Sølvgade 71, Hallund  
9700 Brønderslev  
Tlf. 9883 5049  
Mobil. 5099 7900  
[marrup@gmail.com](mailto:marrup@gmail.com)

**Klubeffekter:**

Steen Christensen  
Viby Bygade 2,  
St. Viby  
5370 Mesinge  
Tlf. 6534 2018  
Mobil, 4074 6478  
[steen@mojser.dk](mailto:steen@mojser.dk)

**Redaktør-suppleant:**

Finn B. Paulsen  
Møllevænget 17,  
Voldum  
8370 Hadsten  
Tlf. 8649 1153  
Mobil. 2512 2418  
[finn@paulsen.be](mailto:finn@paulsen.be)

**[www.senior-mc-danmark.dk](http://www.senior-mc-danmark.dk)**

**Kontingentet** udgør årligt **kr.250,-**  
For ægtefæller **kr.125,-**  
For samboende **kr.125,-**  
Indmeldelsesgebyret er for alle **kr.100,-**

**Klubbens bankoplysninger**  
**Reg. 9024**  
**Kontonr. 000 01 28279**

**Næste nummer** af Senior-nyt udkommer i December 2008,  
**Deadline for bladet er mandag d. 20. oktober 2008.**

## ”Det er også fordi de kører så skrækkelig stærkt.”

Motorcyklist og bil kollideret

Motorcyklist dræbt ved campingområde

Cyklist af ukendte årsager ud på kørebanen og blev påkørt bagfra af motorcyklist

Motorcyklist frontalt mod dreng på knallert der var skjult bag venstresvingende traktor.....

Disse overskrifter var desværre mediernes indslag efter en sommerweekend her i Juli. Det er just ikke de nyheder, vi ynder at læse om, men de hører også med til hverdagen og interessen for at køre mc.

Og som så ofte før udtaler diverse kompetencer statistisk efterfølgende, hvorfor og hvordan disse tragiske ulykker sker. Man konkluderer, at der køres for stærkt, at der er mangel på rutine, at køretekniske kurser bør opprioriteres osv.

Disse udtalelser er sikkert rigtige, og køretekniske kurser har jeg selv nydt godt af - MEN der mangler også andre vigtige parter i billedet, nemlig bilisten og føreren af traktoren. Vi har alle prøvet at blive ”næbbet af” af en bilist, der blinker af NÅR han drejer – og ikke blinker for at give tegn til, at han **agter** at dreje. Og vi ved, at en traktor ikke skal overhales, før man er helt helt sikker på, at han altså ikke lige skal ind på sin mark, der ligger der til venstre osv.

Jeg håber ikke, at nogen af os vil optræde i statistikkerne for sommerens mc ulykker, men at vi alle må få nogle dejlige mc oplevelser her og i udland i denne sommer. Vi har allerede haft mange gode mc dage (d.d. 14.07.) og forhåbentlig venter der os endnu flere. Nogle seniorer er allerede taget af sted med fuld oppakning, andre næste weekend osv. – til Italien, Spanien, Frankrig, Skagen, Touring Camp osv. Det er for så vidt ikke målet, der er afgørende – men det at man har ferie og skal ud og få nye indtryk og oplevelser. Nyd Jeres ferie, tag billeder med hjem til hjemmesiden – og pas på, når I kører derude, så vi kan ses igen til træf i senior regi.

De bedste sommerhilsener Dorthé



-----000-----

## Ny kasserer

Da Lis Marrup i april 2007 indvilgede i at stille op som kasserer, sagde hun at det kun blev for én periode. Vi ved derfor allerede nu, at der skal vælges ny kasserer til næste

år. Denne post i bestyrelsen er vigtig, og I bedes overveje og snakke om, hvem der har lyst til /mulighed for at stille op som kasserer i klubben.

-----000-----



## Efterårstræf 2008

**Rold Skov MC** er arrangør af vores Efterårstræf **19. til 21. september.**

Træffet starter som vanligt kl. 16 og slutter søndag formiddag.

Der er til det fine klubhus et stort fint græsareal til telte.

Der opstilles ekstra toilet- og badevogn.

Der er 2 værelser til indendørs overnatning (ca. 20 gulypladser). Disse pladser er forbeholdt dem, der ikke kan sove i telte.

Kan du ikke sove på gulvet, skaffes der feltsenge. Giv da besked herom snarest til Dorte.

Der er salg af drikkevarer i baren – altså ingen boner.



**Træfgebyr** for Telt er 300 kr. og Indendørs 400 kr. Betaling foregår som vanligt til vores kasserer. **Tilmelding senest 29.08.08** *(til sidste træf var der mange, der tilmeldte sig for sent – dette er for dårligt, så ta' og meld dig til med det samme! (hilsen formanden))*

Adressen på Rold Skov MC er **Thoruphedevej 5, 9510 Arden**

**Kørevejledning:** Motorvej E45. Tag frakørsel 33 og kør mod øst ad vej nr. 535 gennem Rold til **Arden**. Straks ved byskiltet første vej på højre hånd – Ringvejen. Fortsæt til du ikke kan komme længere. Drej til venstre, og du er ankommet til klubhuset. Der bliver også sat skilte op.

Se evt. Rold Skov hjemmeside: [www.roldskov-mc.dk](http://www.roldskov-mc.dk)

Yderligere oplysninger om træffet kan du få hos Dorthe (282-499) eller Jørn Møller (069-42)

-----000-----

## Nyt fra bestyrelsen

En udløber fra Generalforsamlingen blev bl.a., at vi i hver udgave af Senior Nyt kort vil skrive noget fra seneste bestyrelsesmøde. Det bliver ikke et fyldigt referat, men en kort beskrivelse af nogle punkter, der måtte have Jeres interesse. Er der så noget I efterfølgende ønsker nærmere oplyst, er I velkommen til at kontakte formanden.

Det blev besluttet, at vi skriver i Touring Nyt 2 gange om året – mod tidligere 1 gang. Dette bl.a. på baggrund af en snak om, hvordan medlemstallet vil se ud om 10 år? Vil der gå mange ud pga. alder – og vil vi få nok af nye medlemmer i klubben? Samtidig besluttede vi at følge op på de evt. nye medlemmer, der henvender sig vedr. medlemskab. Det er således nu, at redaktøren tilsender nye relevant indmeldelses materiale.

Først når de har betalt gebyr og kontingent, betragtes de som fuldgyltige medlemmer. Ofte får de ikke indmeldt sig alligevel af en eller anden grund, og måske er en henvendelse fra klubben det, der skal til. Og har de betalt gebyr, men blot ikke taget sig sammen til at komme til det første træf, så ville en henvendelse fra klubben måske være en god anledning til at deltage i et træf. Det er vigtigt, at nye medlemmer føler sig velkommen.

Som opfølgning på Generalforsamlingen drøftede vi de meldinger, der kom om bl.a. ændring af priser på træf samt drikkevarer (under forslaget om at bruge kapital på klubhus i stedet for en stor fest). Bestyrelsen besluttede ikke at ændre på disse priser a.h.t. at behovene for den enkelte på træffene jo er forskellige. I stedet vægtede man, at

der på generalforsamlingen var stemning for at holde en stor fest til jubilæet næste år.

Og som I kan se andet sted i bladet er Jubilæums arbejdsgruppen kommet i gang med planlægningen. Gruppen har jo måttet afvente forslaget på generalforsamlingen om at benytte beløbet på klubhuset i stedet.

Som et forsøg har vi til sommertræffet slået morgenmad og frokost sammen til en Brunch. Vi modtager gerne reaktioner på, om dette er en god ide eller ej. Evt. med nogle ændringer osv. – Man kan svare på hjemmesiden og ellers give bestyrelsen en mail. Siden sommertræffet har der været en opfordring hertil på hjemmesiden. I skrivende stund d. 12. juli har der ikke været én, der så vidt jeg ved har reageret herpå. Men det vil fortsat være muligt at tilkendegive sin mening. Gerne til mig eller en anden i bestyrelsen.

Når Steen Christensen for alvor kommer i gang med at sælge effekter

-----000-----

*"Folk taler om sex med hinanden, som de taler om leverpostej med slagteren eller reservedel med mekanikeren."*

*Henrik Krüger*

*"Sandt venskab findes, hvor tavshed mellem to mennesker er behagelig. "*

*Dave Tyson Gentry*

*"I går aftes lagde jeg tusind planer, i morges gjorde jeg, som jeg plejer."*

*Konfucius*

vil en del købte effekter skulle sendes til medlemmerne. Under normale omstændigheder vil det være begrænset, hvor mange effekter en mc'ist kan have med på sin kværn. Tidligere har klubben haft portoudgiften til denne forsendelse, og det er nu besluttet, at medlemmerne selv skal betalte porto, der lægges oveni prisen. Dette gøres der opmærksom på ved købet. Der er aftalt Vintertræf 30.01 – 01.02.09 i Kølhøjhus, Bønfeltvej 25, 9510 Arden  
Der er aftalt Forårstræf 17.04. – 19.04.09 i Jomsborg, Jomsborgvej 32, 3630 Jægerspris

For at få flere til at interessere sig for en post i bestyrelsen, besluttede vi at beskrive, hvad hver især laver / har af opgaver i bestyrelsen. Det skal ikke være af uvidenhed, at medlemmerne ikke melder sig på banen. Så i dette og evt, i næste nr. af SN vil der være indlæg herom.

Venligst Dorthe

## Foreløbig invitation til Jubilæumsfest



Kære medlem

For at få et overblik over interessen for vores jubilæumsfest, som vi forventer at arrangere i august 2009, beder vi Jer komme med en tilkendegivelse af, hvorvidt I ønsker/kan deltage.

Dette ønsker vi af hensyn til booking af sted af rette størrelse.

Festen afholdes som et weekendophold (lørdag til søndag).

Det er endnu ikke besluttet præcist, hvor festen skal holdes – og heller ikke, hvilken weekend i august, men det er vedtaget at kompensere de medlemmer, der skal over broen, med et beløb på 200 kr. pr. par.

Festen afholdes i motorcyklens tegn, og vi kører fællestur lørdag eftermiddag.

Er der nogen, der af en eller anden grund vil komme i bil, er det OK denne dag.

Vi forventer ankomst lørdag over middag.

Der er kaffe og kage midt eftermiddag, og herefter kører vi fællestur.

Middag kl. ca. 19 med 3-4 retters mad.

Musik og dans.

Natmad og morgenmad.

I må forvente selv at skulle betale et mindre beløb til drikkevarer.

Dresscode:

Lidt pænere end normalt

Hvem kan deltage:

Alle medlemmer med ægtefælle, samlever eller kæreste (din sædvanlige træfledsager)

Besked til Erling Christjansen **senest d. 15.09.08** mail [emc@christiansen.mail.dk](mailto:emc@christiansen.mail.dk) eller tlf. 4879 6214 – mobil 2098 6214

Husk at oplyse, om du tilmelder 1 eller 2 personer

Venligst Seniormcklubbensjubilæumsarrangementsgruppe,

----000----

## Lise's 50-års fødselsdag!



Denne yndige kvinde havde besluttet sig for at hun d. 28. juni ville blive 50 år ung. Hun havde derfor taget sine pæneste klædningsstykker på og inviteret både venner, familie og ikke mindst bekendte for at fejre dagen på behørig vis. Det blev et brag af en fest (hun har jo altid været ikke så lidt af en festabe) med masser af mad og drikke samt overnatning i haven i medbragt telt. Aftenen forløb som hun havde planlagt, og der var ingen slagsmål, men kun glade mennesker der dansede til langt ud på natten. Vi vil derfor alle i samlet kor gratulere med den store dag.

*Hjertelig tillykke*

----000----

## ”Hvad laver bestyrelsen.....”

### Kassererens arbejdsopgaver:

At holde styr på pengene.  
Betale regninger til tiden (homebank)  
Overføre penge for udlæg til bestyrelsen, det kan være frimærker til udsendelse af bladet, telefonudgifter, transportudgifter, hytteleje og m.m.  
Indbetalinger fra medlemmer, kontingent og træf og tilbagebetaling, når det er nødvendigt.  
Føre regnskab over træffene.  
Bogføring af ovennævnte.

Medlemsliste på alle medlemmer føres ajour. Listen indeholder medlemsnummer, fulde navn med kaldenavn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, Mc-navne og betalt kontingent.  
Når medlemmerne skifter ovennævnte, går beskeden til kassereren, medlemslisten rettes og en ændringsmeddelelse sendes til hele bestyrelsen.

Nye medlemmer føres på listen med alle relevante oplysninger og igen får hele bestyrelsen besked. Kassereren sender navneskilt til nye medlemmer med oplysning om deres medlemsnummer i klubben.  
Betaler medlemmet ikke sit kontingent, slettes han/hun af medlemslisten og ryger på en liste over udmeldte medlemmer.

Ang. træf:  
Når medlemmerne melder sig til træf og har betalt, føres de på en træffliste, så der hele tiden er overblik over tilmeldte. Husk at tilmelde dig træffene til tiden og gerne før, da indbetalinger via bank tager nogle dage, inden de går ind på foreningens konto.

**Lis Marrup**

-----000-----

### Hvad er det lige at redaktøren laver???

Jo, ser I, det er en længere historie som det vil tage lang tid at forklare. Men i korte træk, så redigerer han. Jeg ved ikke rigtig hvad det betyder, men det er et forbandet flot ord.  
Lad os starte med begyndelsen.  
Klubbladet **Senior-Nyt** kan sammenlignes med et klubhus, hvor kontakten mellem bestyrelsen og de enkelte menige medlemmer formidles. Der kan også ske en formidling af

oplysninger de enkelte imellem. Det er alle disse tråde jeg sidder og reder ud. Jeg startede som menigt medlem i klubben i 1987, og blev i 1992 valgt ind i bestyrelsen som redaktør, så jeg har været med i mange år. Det er ikke et krav at redaktøren er medlem af bestyrelsen, men en stor fordel idet han så altid vil være orienteret om hvad der rører sig klubben.

Eftersom vi ikke har noget klubhus er det nødvendigt at orientere omkring træf, kaffemøder, madpakketure og meget andet som er relevant for klubben.

Derfor består mit arbejde i at indsamle oplysninger om træf, indkaldelse til generalforsamling når den tid kommer, og hele tiden prøve at være på forkant med hvad der i vente i fremtiden. Jeg skal jo selvfølgelig også være til rådighed for medlemmerne når de har noget på hjerte, såsom at sætte deres turberetninger og oplevelser i bladet. Det sidste er det af og til lidt sløjt med, og det er jo ikke meningen at redaktøren egenhændigt skal skrive alle ”løgnehistorierne”. Her vil jeg gerne anmode om mange flere indlæg som kan være af interesse for andre. Det handler ikke om at kunne stave korrekt eller tegnsætte rigtigt. Det klarer redaktøren efter bedste evne. (jeg har jo øvet mig i over 16 år). Der bliver måske ændret på ordstillingen for bedre forståelse, men der bliver i øvrigt ikke ændret noget, så bare se at få fat i pennen og kom ud af busken med hvad I har på hjertet. Det vil give et meget mere levende og spændende blad.

Når så bladet er blevet sat op, bliver det sendt til trykkeren og kommer så igen tilbage til mig. Mens bladet ligger hos trykkeren sættes adresselabels og frimærker på kuverter. Portoen varierer efter vægt og om bladet skal sendes til Danmark, Norge eller Sverige, så her er det om at holde ørerne stive i bukserne, da forkert porto kan betyde ret store strafgebyrer.

Når bladet så kommer fra trykkeren skal det sammen med indbetalingskort puttes i kuverten som så lukkes og bringes på posthuset.

Alle kuverterne skal forinden stemples B-postmærke for at spare på porto. Denne proces gentager sig 4 gange om året og kræver nogen tid. Udover at sørge for at medlemmerne får **Senior-Nyt** 4 gange om året er det også redaktøren der sender information ud til evt. nye potentielle medlemmer som henvender sig til klubben.

Adressekartoteket skal også ajourføres i samarbejde med kassereren. Når et bestående medlem skifter adresse, tlf.nr., e-mailadresse, motorcykel eller et nyt medlem dukker op i folden skal det indføres i kartoteket.

Der er så også det almindelige bestyrelsesarbejde at deltage i med bestyrelsesmøde ved hvert træf, hvor der træffes løbende beslutninger. En gang om året er der afsat en hel weekend til det store bestyrelsesmøde, hvor regnskabet gennemgås, der lægges budget for det kommende år og der samles op på træfsteder for den kommende periode som udmærket kan strække sig over et par år. Dette for at vi kan sikre os at have steder at afholde vores træf.

Da jeg overtog redaktørjobbet efter den tidligere redaktør var det helt andre tider. For det første blev mange af indlæggene til bladet sendt skrevet på alm. skrivemaskine eller bare håndskrevet (computere var ikke så udbredte dengang). Så var det bare i gang med tastearbejdet, og med de programmer som jeg var i besiddelse af dengang måtte jeg printe hele

baduljen ud og i gang med saksen og klippe og klistre. Billeder blev også tilsendt som alm. papirbilleder som der så måtte levnes plads til i tekststykkerne. I dag kører det hele på computer, det meste stof som jeg modtager bliver sendt pr. mail, dette gælder også billeder. Selv det færdigredigerede blad sendes til trykkeren med e-mail.

Jow, jow jeg har skam været med så længe at der i starten var meget manuelt arbejde med bladet. Jeg kan huske at jeg skrev Gorm den Gamles dødsannonce med runer, men det er der vel ingen af Jer der kan huske.

Det var d. 31. februar 1032. Grunden til at det ikke var før, skyldes at postvæsenet ikke var en skid bedre dengang end nu.

På et eller andet tidspunkt i livet stopper jeg med redaktørjobbet, så hvis nogen efter at have læst dette skulle fatte interesse for en sådan udfordring og behersker det danske sprog nogenlunde og kender de fleste af vores bogstaver, så er I hjertelig velkomne til at henvende Jer til den gamle redakteur.

Skrevet efter fattig hukommelse af  
*Den gamle redakteur.*

-----000-----

### **Mit arbejde i bestyrelsen.**

Jeg er sekretær i bestyrelsen, som indebærer at jeg tager referat til bestyrelsesmøderne, som jeg senere renskriver og sender til bestyrelsesmedlemmerne.

Derudover skal jeg finde træfsteder til vore træf. Det foregår ved, at jeg har øjne og ører åbne overfor gode input fra medlemmerne. Derudover har jeg en bog over hytter og lejrpladser samt Internettet. Der skal bestilles i god tid. Det foregår pr. telefon eller e-mail. De andre i bestyrelsen kan også leje træfsteder; men vi taler om det.

Når kontrakten modtages, skal jeg underskrive og sende den retur til

udlejer. Kopi skal sendes til Dorthe og kassereren. Når fakturaen modtages skal den sendes til kassereren.

Træfarrangører kan henvende sig til mig, så de kan få plan over træfstedet samt andre vigtige informationer.

Bestyrelsesarbejdet er desuden at varetage medlemmernes ønsker på bedste vis, så vi i fællesskab kan skabe en god klub med god klubånd.

Med venlig hilsen

**Pia Laursen**

-----000-----

## Vintertræf i Kølhøjhus!

Træffet afholdes fra **30. januar til 1. februar** i Kølhøjhus i Astrup ved Arden. Vi har været der flere gange – også til vintertræf.



Træfgebyr er 400 kr. og deadline for betaling er **9. januar 2009**.

### **Samtidig efterlyses arrangører til dette træf!**

– Ta' og meld dig til én i bestyrelsen. Bor du ikke i området, så har de tidligere arrangører adresser og viden om, hvor der bestilles mad mv.

-----000-----

## **Brunch**

På et tidspunkt blev vi af et af medlemmerne opfordret til at lave brunch i stedet for at stille morgenmad og frokost an. Som et forsøg arrangerede vi derfor dette til sommertræffet i år – og lod samtidig en engelsk breakfast stå sin prøve. For dem, der gerne vil koge til op ad formiddagen var det sikkert behageligt ikke at skulle op kl. 9 til morgenmad – MEN af de blikke at læse, der ved ni tiden utålmodigt sad i spisesalen og ventede på morgenmad, var det noget der lignede en katastrofe. Vi havde skrevet, at dem der af helbredsmæssige årsager skulle spise til bestemte tider, selvfølgelig kunne komme ud og få en bid brød. Er I klar over, at næsten halvdelen af vores medlemmerne har diabetes!!!

Nå, spørg til side – man kom selv ud og bryggede kaffe, så man i det mindste kunne få noget vådt ned gennem halshullet. Og da endelig breakfast'en kom på bordet, blev der gået til den – så meget at der kun var bacon og pølse til de første. (Emma Gads *Takt og tone* kan pt. fås for 201,69 kr.). Forhåbentlig blev alle

mætte, for der var mad nok alt i alt. Men jeg kan alligevel ikke dy mig for at prikke lidt til dem, der tror at dette er deres sidste måltid – og ikke tænker på, at der er afmålt antal til hver, så alle kan få!

Dette var et forsøg. Og man kan godt sige, at det er 2 måltider hurtigt på hinanden: kl. 9 morgenmad og kl. 12 frokost. Så ideen med at slå dem sammen er ikke så dum endda. Der har siden sommertræffet været mulighed for at give sin mening til kende om Brunch ideen på hjemmesiden – og hermed også opfordring til dem, der ikke kommer på hjemmesider.

Send en mail eller sig det eller ring til nogen i bestyrelsen og fortæl, om du synes det er noget, der skal prøves igen eller ej. Evt. med forbedringer eller ændringer. F.eks. blev der opfordret til blot at sætte noget brød ind (ikke smør, ost eller lign. – men bare brød), så der i det mindste kunne komme noget føde ned og blande sig med, hvad der var hældt indenbords den forgangne aften/nat – indtil de der ude i køkkenet kunne se og komme med morgenmaden!!

vh Madmutter



## Hvad laver hun dog ???

Som formand arbejder jeg på at samle trådene og skabe overblik over det, der skal ske og sker i klubben. Dette foregår i samarbejde med bestyrelsen og med dem, der laver et arbejde i klubben. En vigtig opgave er at orientere og koordinere, så alle har samme viden. Til hvert bestyrelsesmøde samler jeg relevante punkter til dagsordenen, og sørger for at det aftalte bliver effektueret. Specielt til en generalforsamling er der meget, der skal være aftalt og klaret,

så denne kan foregå efter forskrifterne. Til hvert nummer af Senior Nyt laver jeg forskellige indlæg og sammen med redaktøren sørger for, at vi får alle relevante informationer med i bladet – om træf, arrangører, ”ledige jobs” o.l. I mange tilfælde sendes dette også til Jens Ove til hjemmesiden. Herudover er der næsten dagligt opringninger og mails vedr. klubben, der i de fleste tilfælde skal handles på.  
vh Dorthe

-----000-----

## Hvad laver ”Udenrigsministeren”?

”Udenrigsministeren” er et alm. bestyrelsesmedlem, der ved bestyrelsens konstituering har fået til opgave at varetage alt omkring udenlandske medlemmer og gæster samt arrangementer i udlandet. Og hvad er det så for opgaver?

Oplysninger om nye udenlandske medlemmers data afleveres til kassereren. Der kan optages max 20 % udenlandske medlemmer i klubben, og evt. venteliste opdateres. Forud for klubbens egne træf tilmelder udenlandske medlemmer sig til undertegnede, og jeg giver besked om antal og navne på tilmeldte til kasserer og træfarrangører. På træffet opkræver jeg træfgebyrer og evt. kontingent, og der afregnes med kassereren.

Til vore Internationale sommertræf udsendes i starten af april personlige

invitationer til udenlandske gæster. Invitationen indeholder en lille beskrivelse og adresse på træfstedet, tilmeldingsfrist samt andre praktiske oplysninger, Kørevejledning og Tilmeldingsblanket. Invitationen er på dansk til norske og svenske gæster og på engelsk til alle øvrige. Adresselisten opdateres løbende. Der er ingen direkte begrænsning på antal. Også her giver jeg besked om antal til kasserer og træfarrangører og opkræver træfgebyrer og afregner med kassereren. Liste over de udenlandske deltagere, både gæster og medlemmer, skrives og hænges på opslagstavlen ved træffets start.

”Udenrigsministeren” har kontakt til enkelte udenlandske klubber og vil så vidt muligt være behjælpelig med informationer om arrangementer i udlandet – f.eks. ”Sørlandstreff” i

Norge. Man skal dog ikke forvente, at jeg arrangerer overnatning til div. træf.

Desuden varetager jeg følgende opgaver i bestyrelsen:  
Opdatering af ”træfskema”, så bestyrelsen altid har overblik over leje af kommende træfsteder, datoer, hvem der er arrangører m.v.

Indkøbslister og ”Opgaver for Træfarrangører” sendes til kommende arrangører. Arrangører er også velkommen til at henvende sig til mig, hvis de er i tvivl om noget. Det er det, vi kalder ”tovholder”.

Lene A. Kristensen

-----000-----

### **Gode råd for nybegyndere.**

Hej Kære Venner

Kender en del "ældre" i min vennekreds som er begyndt at køre MC i en meget moden alder.

Det giver anledning til mange billige grin men også undren over at der, trods alt, ikke sker flere uheld med "nye ældre" MC-kører.

Har her samlet 12 gode råd, blot til spøg og grin:

Tilføj gerne flere.

Ved godt der ikke er nogle af punkterne som passer på nogen af mine bekendte.

1. Man bør ved egen hjælp kunne komme på og af motorcyklen, da det ikke er sikkert der er nogle hjemme når man ankommer.
2. Kunne køre mindst 25 km. uden at skulle af og tisse.
3. Kunne orientere sig, og forstå gældende vejskilte, mens motorcyklen er i fart og inden man møder næste vejskilt.
4. Sikre at briller, høreapparater, forlorne tænder og andre proteser, inden start, er forsvarligt fastgjort.
5. Fremvis ikke ovenstående rekvisitter til andre motorcyklister, under kørslen, uanset hvor smarte du selv mener rekvisitterne er. Vent til 1. rasteplads. (Du skal alligevel snart af og tisse)
6. Gør du det alligevel, så vil fartvinden, uanset hvad du troede, tage fat i genstandene, med stor fare for at tabe dem. (Bidemærker i kåbedele på den bagvedkørende mc, fra forlorne tænder, tabt under kørslen, erstattes IKKE af forsikringen)

7. Bevæger motorcyklen sig ikke ved forventet igangsætning, på trods af at motoren tager omdrejninger og nålen i instrumentet bevæger sig, bør man orientere sig om, hvilket instrument der er hhv omdrejningstæller og speedometer.

8. Kan motorcyklen, umiddelbart før igangsætning, ikke komme i 1. gear, så slip for- og bagbremse og prøv at betjene greb og pedal på VENSTRE side af motorcyklen.

9. Regn med at gående, og bilister med nedrullede vinduer, GODT KAN høre hvad du siger, på trods af, at visiret er slået ned.

10. En ubestemmelig hylen fra motorcyklen, som mekanikeren ikke kan lokalisere, kan i de fleste tilfælde justeres væk ved at indstille høreapparatet korrekt.

11. På de to-hjulede motorcykler SKAL mindst et ben sættes til jorden ved stilstand. Hver gang! (Har man tabt sin benprotese, benyttes det andet ben)

12. På rastepladsen, efter du har tisset, skal hjelmen tages af, hhv klappes op, inden pibe, is, pølser eller andre objekter forsøges stoppet ind i munden. (Det hjælper ikke bare at gabe højere op!)

Hilsen 181-41 Jørgen Sigaard og god ferie

-----000-----

### Nye medlemmer.

190-50 Linda Sonne Jensen  
Holmevej 42, Annisse N.  
3200 Helsingø  
4879 5611  
[plsonne@mail.dk](mailto:plsonne@mail.dk)  
Suzuki GSX 600F

686-47 Frank Støber  
Gl. Heggedalsveien 21  
N-1389 Heggedal, Norge  
+47 6679 7228  
mob.: +47 9161 5995  
BMW

599-64 Claus Haven  
Højfaldsvej 10, Hjerk  
7870 Roslev  
9757 9058  
mob.: 6118 0659  
Kawasaki 800 Classic

686-50 Else Støber  
Gl. Heggedalsveien 21  
N-1389 Heggedal, Norge  
+47 6679 7228  
mob.: +47 9161 5995  
[else.stoerber@c2i.net](mailto:else.stoerber@c2i.net)

689-58 Jens Erik Poulsen  
Langgade 31, Sparkær  
8800 Viborg  
2224 7828  
Yamaha Midnight Star 1900

689-59 Kate Nielsen  
Langgade 31, Sparkær  
8800 Viborg  
2224 7828

690-49 Karl-Erik Mostrøm Frandsen  
Mellemvangen 48  
2700 Brønshøj  
3828 8470  
mob.: 2625 8470  
[karl-erik@mostrom.dk](mailto:karl-erik@mostrom.dk)  
BMW K 100 LT

Vi byder alle vore nye medlemmer  
velkommen i klubben, og håber at vi  
kan leve op til Jeres forventninger.

-----000-----

### Senior MC arrangementer 2008

\* og grøn angiver at der er tale om et af **klubbens** egne arrangementer

\* 19-21/9 Efterårstræf i Rold Skov MC's  
klubhus i Arden  
Tovholder: Jørn Møller  
Arr.: Rold Skov MC

27/9-28/9 Løvfalds/madpakketur på Sjælland.  
Se mere i sidste blad.  
Arr.: William

### Senior MC arrangementer 2009

\* 30/1-1/2 Vintertræf i "Kølhøjhus", Astrup ved Arden.

\* 17-19/4 Forårstræf med generalforsamling i "Jomsborglejren" ved  
Jægerspris.

\* juni Ikke endelig fastlagt

\* 25-27/9 Efterårstræf i "Fjeldholmlejren" ved Gjerrild på Djursland



# Senior-Nyt

Nr.4 December 2008



**Pause på rasteplads syd for Berlin på vores "Herretur.**



## Senior- Nyt

Officielt klubblad for landsforeningen

### Senior-MC-Danmark

Nr. 4, december 2008, 24.årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 300 expl. hos Via Print, Skive.

Layout: JOK

### Bestyrelsen

**Formand:**

Dorthe Ullerup  
Kløvermarken 24  
9310 Vodskov  
Tlf. 9829 4110  
Mobil. 2422 8673  
[mcdorthe@mail.dk](mailto:mcdorthe@mail.dk)

**Næstformand :**

Hans Sieg Pedersen  
Bjarkesvej 104  
7800 Skive  
Tlf. 9751 1443  
Mobil. 2851 1443

[Sieg-pedersen@webspeed.dk](mailto:Sieg-pedersen@webspeed.dk)

**Kasserer:**

John F. Rasmussen  
Hovbygade 10, Hovby  
4640 Fakse  
Mobil: 2047 8971  
[lisjoh@fakse-net.dk](mailto:lisjoh@fakse-net.dk)

**Redaktionen:**

Erling Christjansen  
Holmevej 38, Annisse N  
3200 Helsingø  
Tlf./Fax 4879 6214  
Mobil. 2098 6214  
[emc@christiansen.mail.dk](mailto:emc@christiansen.mail.dk)

**Bestyrelsesmedlem:**

Pia Laursen  
Egevej 22  
4220 Korsør  
Tlf. 5838 0587  
[jepi@laursen.mail.dk](mailto:jepi@laursen.mail.dk)

**Bestyrelsesmedlem:**

Lene A. Kristensen  
Lyngvænget 31, Glyngøre  
7870 Roslev  
Tlf. 9773 1448  
Mobil. 4092 3778  
[lak@fibermail.dk](mailto:lak@fibermail.dk)

### Øvrige

**Suppleant:****Kasserer suppleant:****Klubeffekter:**

Steen Christensen  
Viby Bygade 2,  
St. Viby  
5370 Mesinge  
Tlf. 6534 2018  
Mobil, 4074 6478  
[steen@mojser.dk](mailto:steen@mojser.dk)

**Redaktør-suppleant:**

Finn B. Paulsen  
Møllevænget 17,  
Voldum  
8370 Hadsten  
Tlf. 8649 1153  
Mobil. 2512 2418  
[finn@paulsen.be](mailto:finn@paulsen.be)

**[www.senior-mc-danmark.dk](http://www.senior-mc-danmark.dk)**

**Kontingentet** udgør årligt

For ægtefæller

For samboende

Indmeldelsesgebyret er for alle

kr.250,-

kr.125,-

kr.125,-

kr.100,-

**Klubbens bankoplysninger**

**Reg. 9024**

**Kontonr. 000 01 28279**

**Næste nummer** af Senior-nyt udkommer i marts 2009,

**Deadline for bladet er mandag d. 16. februar 2009.**

## I god tid!

Dette nummer af SN vil sikkert dumpe ind ad brevsprækken midt i december måned, hvor der er mere snak om klejner, end om motorcykler. derfor vil jeg starte med at ønske Jer alle en

### *Glædelig Jul og et Godt Nytår.*

Men ellers er det jo ofte her i efteråret (skrivende stund), hvor træerne står i flotte løvfaldsfarver, at vejret kan byde på en dejlig køretur på en flot solskinsdag – og man tænker, at det jo kan være det bliver den sidste for i år – så i tøjjet og af sted. Sådant en dag er det i dag, og jeg mødte da også mange andre, der lige skulle ud og mærke suset. Det er meget forskelligt, hvad mc-ister mener om vejret i en sæson. Nogle synes det har været helt fint, andre at det har været møgvej – alt efter hvilke oplevelser man har haft. I hvert fald synes jeg det regnede mere, når jeg skulle til træf for år tilbage - end det gør nu. Med tanker på sommertræffet, hvor der ude på pladsen var nærmest hedebløge – og efterårstræffet med korte ærmer og sol på næsen synes jeg, vi i denne sæson har været heldige med vejret til vores træf. Det har alle været gode træf forskellige steder i landet, og lad mig benytte lejligheden til at takke alle Jer arrangører for det gode arbejde I har lagt i at lave det så godt for os alle. Rold Skov MC åbnede op for en anden mulighed for afholdelse af træf og lavede hele efterårstræffet for os i deres klubhus i Arden. Det var et flot arrangement, hvor vi blot skulle lade os servicere. Der blev på aftenen fra flere sider sagt tak til værterne, og jeg vil også her på vegne af klubben takke Jer alle i Rold Skov MC for Jeres gæstfrihed. Der er også godt at



se, at der igen er gang i effeksalget. Aktiekurserne går op og ned i den her tid – og det gør deltagerantallet til træf også. Hvor sommertræffet tidligere var det største, og vintertræffet det mindste, er træffene nu efterhånden ved at være lige store. Generelt er der dog en afmatning i deltagerantallet, og når jeg hører hvad man ellers skal til af træf og anden sammenkomst, fester og lignende, så ligner dette billede nok alle andre, hvor der er meget at gå til. Hermed tak for mange hyggelige stunder i sæsonen 2008 - Nyd de mørke vinteraftener og Glæd Jer til en ny sæson med gode venner i Senior MC regi.

**Venligst Dorthé**

-----000-----

## Vi mangler arrangører til forårstræf 2009 Er du villig kan du kontakte Dorthe

-----000-----

### Mit Livs Rejse

**er titlen på en film/DVD om en af MC-historiens ikoner nemlig den New Zealandske verdensrekord holder Burt Munro. Originaltitlen er : ”The World’s Fastest Indian”**

Filmen starter med den dengang 67-årige Burt Munro, og hvordan han i sit skur på New Zealand håndbygger sin højst usædvanlige Indian fra 1920 til en virkelig konkurrencedygtig højhastigheds MC, og hvordan han til sidst ender på Bonneville Salt Flats i USA i 1967, hvor han sætter sin første VM rekord.

Nu kan I så komme og sige: hva’ fa’n ska vi se det lort for? – jow – det er en historie, som rummer flere facetter og handler om andet end lige at køre ræs, men i høj grad også om livet med motorcykler og rejser. Munro skildres, med stor fornemmelse for det skæve, af Anthony Hopkins, og man følger spændt hans rejse med skib og bil hjemmefra og til USA, hvor han må gennemgå frygtelig mange vanskeligheder, både menneskeligt og økonomisk, som i høj grad har relation til det, vi gør her i klubben, når vi ikke har for mange penge – I ved: kører i træsko og arbejdstøj i stedet for fuldt læder – når der er noget man vil med til.

Denne perle har jeg på DVD med bonustrack med Munro himself og vil gerne forevise på ”storskærm” for mine venner ved vintertræffet eller evt. til jubilæumsfesten. Dorthe har lovet teknisk bistand i form af forevisningsudstyr, så alle kan se og høre. Kør som I plejer – ellers går det galt – god jul og godt nytår – Knud ”Kongen” Hein

-----000-----

### Nyt fra bestyrelsen

Kort referat fra bestyrelsesmødet 20.09.08

#### Ny kasserer

Da kassereren og kasserer suppleanten (Lis og Eddy Marrup) har solgt deres mc, skal der findes en ny kasserer. Lis har sagt, at hun godt vil være kasserer indtil generalforsamlingen, hvis ikke en anden vil gå ind og tage jobbet. Suppleant John Rasmussen har indvilget i at træde ind som kasserer indtil generalforsamlingen, hvor der er valg til denne post og også til suppleantposten. Lis Marrup **havde** i forvejen sagt, at hun kun stillede op til én periode. Der er derfor en vigtig post på valg til næste generalforsamling, og bestyrelsen har ikke pt et emne at foreslå. Opfordring til at snakke sammen om, hvem der kunne være et godt emne til kassererposten samt til kasserersuppleant posten.

Jørn Møller (069-42) har indvilget i at stå for træfkasserne (en opgave, som også Lis og Eddy havde).

På valg til næste generalforsamling



Foruden kasserer posten er 2 bestyrelsesposter på valg til næste generalforsamling. Ingen af disse 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg, så her er yderligere mulighed for at få en post i bestyrelsen. På mødet var en generel snak om, at der i fremtiden vil være flere af de "gamle", der ønsker at blive udskiftet. Der bliver derfor fremover brug for andre/nye til at gøre et stykke arbejde i klubben. Til generalforsamling 2010 er næstformand og formand på valg. På mødet blev oplyst, at disse ikke stiller op igen – foruden redaktøren tidligere har givet udtryk for, at han jo ikke "holder evigt". Derfor en opfordring til medlemmerne om at være aktive i bestyrelsesarbejdet.

#### Tak til Rold Skov

Som tak for klubbens gæstfrihed og arbejdet med at arrangere træffet, besluttet at invitere Rold Skov MC med til vores næste sommertræf.

#### Jubi

Status for den foreløbige tilmelding var pr. dato for Efterårstræffet på ca. 115, og arbejdsgruppen arbejder videre efter dette cirka tal og finder egnet sted for festen. Dorthe og Olav Christjansen (118-41) arbejder på arrangement en lørdag eftermiddag i Juli 2009 på Als Badehotel, hvor den stiftende generalforsamling i sin tid blev afholdt. Hertil inviteres alle nuværende medlemmer og de medlemmer, der var med til at stifte klubben. Nærmere besked i bladet når dato er fastlagt. For dem der har lyst at lave en weekend ud af dette arrangement, findes der 2 campingpladser i Als (det er Als ved Hadsund)

#### Udenlandske deltagere til sommertræffet

Antallet af udenlandske inviterede deltagere er de seneste år dalende. Det har været kendetegnende for klubben gennem årene, at man inviterer udenlandske mc-ister til at deltage i sommertræffet - og dette har givet dette træf en særlig "kolorit". Derfor opfordres medlemmerne til at være opmærksom på mc-ister, man møder i udlandet, som kunne have lyst til at modtage en invitation. Besked til Lene (678-53). Der var desuden forslag om at gøre mere ud af de udenlandske inviterede medlemmer ved eks. at lade dem fortælle, hvor de kommer fra, tilhørsforhold til klub, har kørt længst for at komme til træffet o.s.v.

#### Effektsalg

Steen Christensen (394-53) sælger effekter ved efterårstræffet – det er godt der er kommet salg heri igen. Det bliver desuden salg via nettet.

#### Indlæg til SN

Medlemmerne opfordres til at skrive til badet – det meste stof er fra bestyrelsen, og dette er ikke meningen. Det er også medlemmerne, der tegner bladet. Er man ikke stiv i formuleringer mv. er redaktøren gerne behjælpelig med at tilrette. Intet er for stort – ej heller for småt – delagtiggør andre i dine oplevelser.

Det var vist det, der måtte have mest interesse ved dette møde.

Venligst Dorthe

-----000-----

### **Generalforsamling**

Vores årlige generalforsamling afholdes lørdag d. 18. april 2009 i "Jomsborglejren" ved Jægerspris som er beliggende i Hornsherred på Sjælland nær Frederikssund. Mød op og vær med til at præge vores klub. (Se også indlægget "Nyt fra bestyrelsen").

Redaktøren.

## Kontingent.

Så er tiden inde til at tænke på kontingentindbetaling. Kontingentet er som sædvanlig kr. 250,- for ordinære medlemmer og kr. 125,- for husstandsmedlemmer. Absolut sidste frist er **d. 1. marts 2009.**

-----000-----

## Ferien & Phoenix Rally.

I år var vores ferie lidt mere luksus, for vi körte först hjemmefra kl 8 på morgen d.26 juni. Vi var ikke alene i år, vi hade selskab af Britta og KnudErik. Vores første overnatning var på campingen i Nyköping Falster, der vi havde lejet en Hytte, for en overnatning. Det er billigt men man får også bare hvad man betaler for. Vi ville gerne sejle med Gedser Rockstok, der var ingen plads for 2 MC, så vi måtte over til Rödby, det er jo også fint men for os er det en længre rejse. Vi havde booket hytter hos Josef (i god tid), for jer som ikke ved hvem Josef er, så har han en camping i Litomerice i CZ. Om du er heldig så er der overnatning, god mad, godt öl og man bliver altid godt behandlet. Om söndagen var vi på et stort marked i noget som heder Horse, fra Josef er der vel 20km. Der kan du köbe alt, fra husdyr til bil og mc reservedele. Det er et besög värd. Om mandagen körte vi på Phoenix klubbens träf i Hovezi. I år blev det en glad overraskning med alle seniore som kom på träffet, det var som i gamle dage da vi var mange fra Senior klubben. Vi var heldige med vejret i år, det var mest sol, bare lidt regn. Förste dagen var det bare lidt snak og hilse på alle man kender og så en kop öl. Anden dagen var der grillet gris og andet godt, der var forskellige konkurrencer. John var jo dygtig med fodbolden men det var på den måde, at ville du være med at lege så skulle du drikke en Sliberwise (deres brändevin) og jeg så at der hvor John stod blev grässet brunt, det i stedet, det går ikke at drikke det men der var nogen som lärte sig, at drikke det. Der var også den opligatoriske fälles tur, der gik til

nafolandet Slovakiet. Om aften var der fest og Prisuddeling. Det blev en stor aften for Senior klubben som blev den störste klub med flest medlemmer. I år fik familien Madsen, som består af Emina, Anne og Don, en pokal for at de var den trofaste familje, som har väret der i flere år, Ib fik også en Pokal, for han har hjulpet klubben. Det var også en god aften, med musik og dans af en pige der ikke hade så meget töj på, og mindre af det, jo længre tid hun dansede. Der var musik og fest hver aften. Dagen da vi skulle have prisuddeling, ville vi jo gerne være lidt rene, så vores ven KnudErik gik i bad og kom tilbage med en storetå der var nöd til at komme til en läge. Han havde fået en håndvask over tåen, han fortalte at han havde holdt i vasken da han skulle törrer födderne, han havde ikke set at den bare sad fast i den ene side. Han kom til Doktor og fik broderret tåen men han fik også en god aften. Dagen efter blev han kaldt ind til camping cheffen, han syntes at KnudErik skulle betale den nye håndvask, men alle var enige om at han ikke var skyldig, for havde han gjort det med vilje, så står man ikke og vänter på, at den skal falde ned over födderne. Der blev aldrig mere ud af den historie og KnudErik klarede ferien. Nu er der bare en Tjekkist klub, Four Stroke klub er nedlagt, så der er bare et träf, så näste år bliver träffet i Hovezi en uge senere. Vi, Britta, KnudErik, Ib og jeg, körte til Ungarn vi skulle til Edens Biker camp som ligger midt i Budapest. Det gik over alt forventning at finde, takke være denne opfindelse som hedder GPS. Dette er en

dejlig camping, der er et fint lille køkken, fine badeforhold, der er en Pub, et godt sted under tag, du kan sidde og få lidt mad og drikke. Der er en fin restauran væg i væg med campingen, (det fandt vi først ud af senere) Dagen da vi kom, skulle vi finde et sted at spise, vi så

Metro og den var også gyldig på trådbusser og almenlig busser. Vi boede på Buda siden og der var ikke så meget at se men er man natur interesseret er det Budasiden man skal bo på. Vi tog afsted om morgenen, med Metro til Pest. Ved Gellertbjerget på Pest siden ligger det



en taxi og tænkte han ved vel hvor der er et godt sted, hvor vi kan få lidt at spise, 2 minutter efter var vi trykt ind i en lille Fiat, døren kunne knapt lukkes. Vi blev kørt et godt stykke rundt i Budapest inden han satte os af. Vi fik rigtig god mad, ingen snak om det men vi skulle også hjem, vi viste tjeneren vores bykort og pegede på hvor vi boede, ingen proplem sagde han 10 minutter hjem, nu blev vi snydt igen der var meget længre hjem, det blev en sen aften men så lærte vi at tage Metro og lade taxi være taxi. Det er så let at blive snydt af de Taxier og det er utrolig at man går på det hvergang. Vi købte turistbilleter til

ældste termal bad, det er også hotel, det blev bygget af Tyrkerne, på 1400tallet. Der er mange forskellige temperaturer på vandet, der er ude og inde bad og fra iskoldt til 38 gr varmt. Det kostede ca. 80kr (svenske) og der indgik også masage. Det er værdt et besøg, ikke så langt der fra ligger Europas største salgshal, som vi også besøgte. Det var utroligt varmt, når vi tog afsted på morgen havde vi 25g og på eftermiddagen var temperaturen rundt 40g. Der er meget at se i Budapest og det er let at køre med tunnelbanen. Vi nåede også at besøge Restauran som vi var naboer til, der var underholdning med Ungarsk musik og

dans. Ungarn har en national drik, det er en likör som vi forsögte at finde, vi fandt noget som havde samme farve men langt fra en likör. Vi havde 6 varme og fine dage i Budapest. Det er et sted som er et besög värdt og det er en god camping. Vi körte tilbage til Litomerice i cz, der Britta og KnudE, efter en overnatning körte til DK der de forsatte deres ferie. Ib og jeg

havde en varm og god uge mere, med Tove og Per.

Det var en rigtig god og sjov ferie vi havde og vi har snakket om at hvis der kommer en GPS, som et armbånds ur, er det en god ide at köbe en.

**Hilsninger  
Ib,Britta,KnudErik,Henny**

-----000-----

### **Forårsmadpakketur i vestjylland langs Vesterhavet.**

Vi mødes på p-pladsen ved Ringkøbing Rådhus lørdag d. 9. maj 2009 kl. 11,00. Adressen er: ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.

Turen går via Stadil enge til Nr. Lyngvig fyr, hvor madpakken nydes. Derefter köres fjorden rundt via Hvide Sande, Nymindesø, Bork, Skjern enge. Turen er på ca. 100 km. Mød op til en god dag i din egen klub.

Venlig hilsen **Harry Søvdahl.**

-----000-----

### **Efterårstræf 2008 hos Rold Skov MC i Arden**

*Af Anders Peter, Senior MC Danmark*  
Arden.....?!! Hvor pokker ligger det henne? Ud i garagen og hente papir

gps'eren i motorcyklens sidetaske.  
Køkkenbordet ryddes, - ...lad mig nu se.....? - Det var noget med Rold Skov, - hmm....., det må være det der mørke



**Udsigt til "Troldenes klubhus".**

område nord for Hobro. - Yes! - der ligger Arden.

Allerede torsdag aften tjekkede jeg motorcyklen for olie, kølevæske og dæktryk og begyndte derefter så småt at pakke udstyret ud fra en fast liste jeg har liggende, - forventningens glæde lod mig ikke i ro.

Selvom solen skinnede fra morgenstunden kunne den ikke uden videre jage nattens kølighed væk. Fartvinden var isnende. Heldigvis havde jeg taget vinterhandsker og de svære vinterstøvler på. Det blev dog bedre



### **Hvad er det første man griber til når man ankommer ???**

Ved nitiden fredag morgen drog jeg af fra Knabstrup mod Storebæltsbroen (Knabstrup er en lille flække i det vestsjællandske landskab i nærheden af Holbæk). Snart trillede jeg af sted med god fart på den fynske og jyske motorvej med mange og lange overhalinger af store tunge lastbiler, som var for hjemadgående - og med flere chauffører, der sædvanen tro, havde den ene grove lab kroget omkring øret, - en "sygdom" som desværre osse har bredt sig til private bilister.

efterhånden, som jeg kom op gennem det jyske. Men ak, nord for Hobro skyede det til. Lette regnstænk fulgte mig resten af vejen.

Ved 13-tiden ankom jeg til træfstedet, som jeg uden besvær fandt. At det var Rold Skov MC's område var ikke til at tage fejl af. Til venstre for indkørslen ved klubhuset var der placeret en enorm kampesten med "Rold Skov MC" indhugget. Klubhuset er stort, meget stort. Det rummer nemt 100 personer. Rigelig plads til os 70 seniorer plus arrangører.

På et stort grønt areal vest og nordvest for klubhuset er der teltplads og et stort bålsted.

Jørgen fra Norge var ankommet dagen i forvejen. Han var ivrig for at hjælpe mig med at sætte mit nye telt op. Jeg havde fundet en hyggelig plads med læ tæt op af en kraftig bevoksning. Det nye telt skulle kunne rejses på 90 sekunder, men den gik ikke. Det tog os næsten en time. Vi skulle jo både snakke og have fugtet ganen ind imellem og samtidig underholde de nyankomne. På et tidspunkt blev der råbt højt fra teltområdet ved klubhusets nordgavl. Åges dybe stemme buldrede hen over det hele, "Er der nogen der har gaffa-tape!" I takt med at Åge rejste sit telt gik der hul i dugen. Det var blevet mørkt. Gaffa-tapen blev skaffet og der blev lappet hist og her. - Teltet lignede grangiveligt en nybarberet med ansigtet plastret godt og grundigt til.

Mange sad udendørs ved det store bål, en del sad under overdækningen langs vestsiden af klubhuset, resten skrælede og dansede indendørs eller hang ved den vel assorterede bar med de gemytlige bartendere.

Lørdagen startede lidt tungt, men så snart solen fik fat, skal jeg lige love for at sommeren kom til Arden. Overalt på grønsværen ved teltene og under overdækningen langs klubhuset sad der grupper og hyggesnakkede og svedte bravt. Vi havde jo ikke sommertøj med, men fornuftigt efterårstøj.

Mens fællesturen blev kørt foretog Bodil, Karl Erik, Harry og jeg en lokal feltundersøgelse (det dunkede for meget i vores hoveder til, at det var forsvarligt at køre med). Vi spurgte en af værterne om der var langt til byen. Hun kiggede lidt på os, "Ja, hvis I skal gå, så er der langt -



**Bål – bajere og snart noget at spise, det er livet 😊**

Fredag aften gik som sædvanlig med højt humør, snak, musik og dans. Røld Skov MC havde virkelig sørget for "de gamles" velbefindende, ude som inde.

næsten 2 km.". Nå, hun undervurderede os, de par km. regnede vi ikke for noget. Til vores forundring var Arden ikke bare en lille landsby, næh Arden har skam både Station og Gjæstgiveri og indtil flere små supermarkeder.

Kroen og Gjæstgiveriet var dog til vores ærgrelse lukket ned - vi var blevet tørstige af gå-turen i den bagende sol. Vi spurgte et par ældre damer, som gik bag ved os, om kroen virkelig var lukket ned. Ja, det var den, svarede den ene ( - jeg syntes jeg anede lidt fryd i hendes stemme). - Idet vi vendte os for at gå videre forbarmede den anden ældre dame sig over os. "Hvis I går til venstre her og så til højre, så ligger der et værtshus." Hun så ud som om det kostede hende stor overvindelse at anvise os vejen til den rene fordærv. - Vi fandt værtshuset og til vores overraskelse måtte vi ryge på stedet! Det kan nok være, vi fik fyr på piberne. Og Bodil, det kære menneske, gav øl.

Lørdag aften inden festmiddagen mødtes gæster og værter på plænen foran klubhuset. Alle var fejret og prydet. Bålpladsen flammede lystigt med et stort anlagt bål, som gav et smukt skær overalt i den begyndende skumring. Kl. 19.00 blev vi kaldt til bords.

Middagen var overdådig, der manglede intet. Bestik klirrede, skåler blev råbt og snakken gik.

De respektive formænd holdt taler; både informative taler (de sædvanlige), takketaler og foredrag. Også Jens Erik holdt en lille takketales for Rold Skov MC, hvor han udtrykte glæde over arrangementet ( - jeg har bemærket, at Jens Erik altid holder en lille takketales, når maden har været ekstra god). Jørgen, formanden, holdt et lille foredrag om Rold Skov MC, hvor han på interessant vis fortalte om klubbens tilblivelse og - ikke mindst - hvordan de var kommet i besiddelse af grunden og det store klubhus.

Seniorformanden, Dorthé, overrakte på vegne af Senior MC Danmark en kæmpe flaske Whisky til Rold Skov MC.



**Så er der whisky til skovtroldene 😊**

En erkendtlighed for at de ville se os og for det store arbejde de havde gjort for at vi seniorer skulle have et godt efterårstræf.

Søndagens morgenvejr så lidt lusket ud. Men mens vi pakkede grejet sammen blev vejret bedre og bedre. Omkring middagstid havde jeg endelig fået spændt det hele på motorcyklen, så jeg kunne komme af sted.

Hjemturen ned over Storebælt blev nydt i fuld sol. Og den blev i særdeleshed nydt med erindringen om alle tiders efterårstræf hos Rold Skov MC i Arden.

## **Østrig igen, igen.....** *Jalousidrama i Westendorf*

Igen i år skulle Kurt betale depositum til sin skiferie. Det piner ham at skulle sende penge via nettet, da det koster en del. Han foreslog så i år igen at vi skulle spare gebyret og selv køre til Østrig og betale.

Hvis man tænker lidt i økonomi, er det selvfølgelig den mest fornuftige løsning på det problem, så det blev vedtaget, og vi fandt ud af at det ville passe at starte hjemmefra onsdag d. 27. august.

Erik fra Skævinge, som er en af Kurts svæveflyvevenner fik nys om vore planer og blev straks stærkt interesseret i at deltage, han var for et par år siden med på turen til Shetland, Orkney og Skotland, så vi vidste at det var et seriøst ønske han fremkom med. Svend Aage fra Skive fik sig også snuset frem til hvad vi havde på beddingen og gjorde så krav på at være med. Han havde også deltaget i turen til Shetland, Orkney og Skotland. Jeg købte billetter til Gedser-Rostockfærgen med afgang fra Gedser kl. 09,00 (ja, det er sgu midt om natten) Vi aftalte at starte fra Annisse kl. 06,00 (det er sgu endnu mere om natten).

Jeg stod op kl. 05,00 og pakkede MC'en med rene underbukser og sokker.

Solen var ikke stået op endnu, men der var fint tørvejr, så alt tegnede til en rigtig god tur, hvor jeg sikkert ville være vågen, når vi nåede frem til færgen. Kl. 06,00 som aftalt kørte Kurt ind i min indkørsel. Nu var der bare ikke tørvejr mere, nej det pissede ned i lårfede stråler, men vi skulle nå den færge så det var bare af sted. Et kvarter senere var vi hos Erik i Skævinge hvor vi i regnvejr kyssede Margith farvel og begav os mod Gedser.

Regnen stoppede da vi rullede ind til billetlugen. Her mødte vi Svend Aage, som havde overnattet på vandrerhjemmet i Nykøbing F. Han var gået i gang med morgenmaden endskønt vi havde aftalt at tage den store morgencomplet på færgen.

Efter en rolig sejltur med forsyninger til den slunkne mave landede vi i Rostock i det herligste solskinsvejr og begav os sydpå.

Det første stop havde vi lidt syd for Berlin, hvor vi nød en velfortjent øl i det fine vejr.

Dagens mål som var "Pension Muldental" nåede vi omkring kl. 17,00.

Der blev igen dømt øl i haven i 28 graders varme. Hubert var da heller ikke sen til at få i hånden på ølanlægget og servere nogle "Grosse bier".

Næste dag, inden vi forlod området, kørte "Mutti" med os ud til en altnuligmand, hvor Kurt skulle se om han kunne finde en "Trabi". Vi kiggede på nogle emner, men fandt ikke hvad han søgte. Altnuligmanden ville prøve at finde et eksemplar og gøre i stand så vi senere kunne hente den. Han har endnu ikke ladet høre fra sig.

Vi havde besluttet ikke at køre på motorvej, men tage turen videre sydpå ind gennem Tjekkiet på nogle mindre veje. Som sagt så gjort. Fra "Muldental" kørte vi via Chemnitz mod grænsen som vi krydsede ved Oberwiesenthal/Bozî Dar og derefter forbi Karlovy Vary, eller som den hed i kommunisttiden, Karlstadt. Derpå gik det sydover forbi Pilzen og igen ind i Tyskland til en lille by, Bayrische Eisenstein, hvor vi overnattede på et lille hotel med egen "Biergarten". Svend Aage troede at det betød et de havde deres egen bigartner, men han blev meget klogere.

Næste morgen startede vi så med Østrig som mål, og kom til Passau, hvor det var hensigten at køre sydpå i Tyskland langs den Østrigske grænse, men vi forvildede os ind i Østrig og måtte så køre der ca. 60 km inden vi igen fandt ind i Tyskland. Kurt havde tyret ønske om at se "Ørnereden" som var en gave til Hitler på hans 50-års fødselsdag fra



nazistpartiet. Vi kom da næsten også til Berchtesgaden, hvor det ligger, men fandt ud af at vi ikke kunne nå at se noget der eftersom dagen var ved at gå på hæld.

Kursen blev så sat mod Westendorf, som var vores egentlige mål. Her landede vi sidst på eftermiddagen, og Kurt blev lettet for en mindre formue, nemlig depositum for hans skiferie i februar.

Vi fandt det samme pensionat som vi havde benyttet sidste år vi var dernede, nemlig "Sonwend", et rigtig pænt og hyggeligt sted og så var det det billigste overnatningssted på hele turen, 20 Euro pr. døgn pr. person og selvfølgelig med "Frühstück".

Efter at være blevet installeret på vores værelser og iklædt noget mere bekvemt tøj end motorcykeluniformen skulle vi en tur ned på "Hotel Post" som er Kurts faste tilholdssted når han er på skiferie. Her blev vi modtaget med åbne arme af hele besætningen, som alle kender Kurt. Vi bestilte en omgang "Grosse Bier", som blev serveret af Julie. Julie er en fiks lille ting med en gangart som bevirker at hendes stramme baller ruller som på kuglelejer. Da hun havde serveret og vendte om og gik, kunne Svend Aage ikke få øjnene



**Biergarten på Hotel Post i Westendorf.**

fra den del med kuglelejerne. Det så Kurt, som udbrød, "du holder fingrene fra hende, hun er min". Vi blev så enige om at Svend Aage kunne få tildelt madammen hos "Berger", som vi nok mente passede bedre til hans alder.

Hvem skulle have troet et en fredelig herretur til Østrig kunne udvikle sig til et voldsomt og intrigant jalousidrama af usete dimensioner.

Sidste år ville vi have været en tur op ad ”Hochalpenstrasse” til Grossglockner, men da skyerne lå helt nede ved jorden var det blevet opgivet, men i år var vejret perfekt til en sådan oplevelse. Jeg har selv været der flere gange på motorcykel, men det kan man ikke få nok af med alle de dejlige hårnålesving.

Kurt, Svend Aage og Erik glædede sig da også vildt til at prøve rigtig alpekørsel på de krøllede veje op i højderne. Det er en oplevelse som man bør give sig selv mindst en gang i livet.

Så gik det via Kitzbühel over ”Pass Thurn” mod Zell am See og videre op mod betalingsanlægget på ”Hochalpenstrasse”.

Her gjorde vi et ophold og nød udsigten til de smukke bjerge som skyerne bølgede henover mens solen stod højt på himlen og temperaturen sneg sig op mod ca. 25 grader. Det var et vejr der passede til en rigtig herretur for livsnydere. Hele den dag skinnede solen og det var næsten for varmt med motorcykeltøjet på, men det kostede da også en enkelt svalebajer.



**Pause ved betalingsanlægget på Hochalpenstrasse.**

Nå, men vi kan jo ikke bare holde pause når der venter en oplevelse på ”krøllerne”, så det var bare op på kørejernet igen og så af sted.

Det gik opad og opad og vi blev mere og mere modige jo længere vi kom og havde efterhånden fået god fart på cyklerne. Hårnålesvingene blev ædt hurtigere og hurtigere. Der var rigtig mange andre motorcykler som havde fået samme gode ide som os, og det

var let at se hvem der øvet sig noget mere end os i svingteknik. Selvom vi mente det gik hurtigt blev vi hele tiden overhalet af de ”indfødte” som ikke sparede på krudtet.

Vi nåede op på toppen af det som hedder ”Franz Josepfs Höhe”, som ligger ca. 2500 m over havets overflade. Her havde vi udsigt til resterne af ”Grossglocknergletsjeren” som næsten er helt bortsmeltet. Jeg var der for 8 år siden, og der var dengang meget mere is end nu. Det er skræmmende at tænke på at der måske engang vil gro palmer hvor gletsjeren har været.

Vi gik lidt rundt og beundrede de høje bjerge som omgav os og kiggede lidt på alle de andre motorcykler som var kommet derop, og som i en lind strøm kom og kørte igen inden vi begyndte nedstigningen mod Heiligenblut.



**Udsigt over dalen mod Heiligenblut.**

Her kom vi til at ligge bag et par langsomme biler, og kunne ikke når vi var 4 motorcykler overhale, men det kunne 2 trædecyklister i bedste ”Tour de France-stil”. Hvordan de fik krøllet cyklerne rundt om hjørnerne med den vanvittige fart er mig en gåde, men rundt kom de og var hurtigt væk.

I Heiligenblut fandt vi ind på et lille listigt sted med terrasse, hvor vi kunne indtage frokosten og samtidig se på menneskemylderet i den lille by.

Det lille listige sted ligger med ryggen lige opad kirken. Hvor kirken ligger i dag blev der i år 916 rejst et kapel for danskeren ”Den hellige Briccius”, som forulykkede på en rejse fra Konstantinopel til Danmark i lavineskred. Med sig havde han en lille flaske med tre dråber af Kristi blod. Deraf byens navn Heiligenblut.

Denne flaske opbevares i dag i kirkens kælder. Om der blod tilbage deri, fortæller historien ikke noget om. Kirken som vi var inde i har et meget flot slank spir.



**Vores lille frokoststed i Heiligenblut med kirken bagved.**

Vi ville egentlig have kørt hjem til Westendorf gennem Felbertauer-tunnelen og derefter Gerlosspasset, men det sidste måtte vi opgive da vi ellers ville komme meget sent og mørkt hjem. Der går meget tid med at køre på de snoede veje, og man når ikke så meget som man gerne vil.

Vel hjemme igen gjorde vi klar til at indtage fast føde som den dag skulle være stegt lever. Det var et herremåltid af format.

Næste dag var kørefridag. Kurt guidede os rundt i skiområdet, hvor vi så de steder, hvor han havde mulighed for at brække både arme og ben. Det er et ualmindelig smukt område som om sommeren bliver flittigt brugt af paraglidere. De sværmede da også rundt om os i store flokke som rovfugle på jagt efter bytte.

Det meste af dagen blev brugt på skilift, travetur i skiterrænet og lidt byvandring i Westendorf.

Næste dag begyndte hjemturen som skulle gå via ”Ørnereden” der tæt beliggende ved Berchtesgaden i Obersalzberg. (Nej, det er ikke i Østrig, men i det sydøstligste hjørne af Tyskland).

Fra Berchtesgaden går der en ca. 6 km lang vej med 24% stigning op til en stor parkeringsplads med busholdeplads. Her måtte vi købe billet til bussen som så kørte os 11 km op af en meget smal vej til en lille vendeplads foran en tunnel. Vi stod af bussen og

gik 124 m ind i tunnelen og blev derefter fragtet med Hitlers elevator 124 m op og landede inde i "Ørnereden".



**"Ørnereden", som da den blev bygget i 1937/38.**

Hele området omkring Berchtesgaden var under 2. verdenskrig tilholdssted for de ledende nazister og der var store områder med SS-kaserner. Bjergene var gennemhullede med tunneller og bunkeranlæg, og en stor del af det eksisterer stadig, mens det meste over jorden blev bombet af de allierede i slutningen af krigen. "Ørnereden" blev skånet og er i dag et meget kendt udflugtsmål. Det er også muligt at komme ned nogle af tunnellerne og bunkerne, men der er det nødvendigt at afsætte flere dage hvis man vil have noget ud af det.

Vi brugte mellem 3 og 4 timer på besøget på "Ørnereden" og skulle videre og finde et overnatningssted. Kort før Rosenheim begyndte det at regne og jeg missede en afkørsel, men fandt en anden som gav en omvej på 10-15 km., så det var billigt sluppet. Så gik det op ad den røde nr. 15 til vi fandt et hotel i Rott som ligger på højde med München. Her blev vi en del af en slags byfest på hotellet hvor vi sammen med de indfødte spiste aftensmad.

Efter "frühstück" næste morgen blev kursen sat mod nord, for nu ville vi hjemad. Til aften landede vi ved "Villa Löwenherz" hvor Svend Aage og Erik ikke havde været før. Vi spiste lasagne til aften og fik senere lidt øl fra deres specielle fadølsanlæg, som er en Kawasakimotor med indbygget tappe-system. Efter næste morgen at have mæsket os med deres overdådige morgenbord begav vi os det sidste stykke hjemad. Lidt syd for Hamburg vinkede vi farvel til Svend Aage som skulle gennem Elbtunnelen og op gennem Jylland til Skive. Vi andre skulle til Nordsjælland. Vi var vel hjemme ved syvtiden om aftenen efter en rigtig god tur.

Vi havde alle 4 på hele turen kørt med gule sikkerhedsveste, og det kan stærkt anbefales. For det første er det let at i bakspejlet om alle er med, og så kan andre trafikanter også se at her kommer 4 motorcykler som hører sammen og bryder ikke ind. Der var ingen sure miner på turen og vi svingede godt sammen.

Venlig hilsen

**Erling und die "Herren"**

-----000-----

### **Vintertræf d. 31. januar – d. 1. februar 2009.**

Vores årlige afholdes i 2009 i "Kølhøjhus" i Astrup ved Arden i Nordjylland. Træffet er baseret på indendørs overnatning, men det er selvfølgelig tilladt at sove i medbragt telt om nogen har modet til det.

Prisen for at deltage er fastlagt til et så latterligt lavt beløb som kr. : 400,-

#### **Kørevejledning:**

På motorvejen mellem Aalborg og Hobro drejes fra ved Haverslev. Kør gennem Rold og Arden til Astrup. Her vil der være skiltet med "Seniorskilte" til "Kølhøjhus" på Bønfeltsvej.

**Træffet åbner kl.: 16,00**

Træfstedets adr. er : "Kølhøjhus", Bønfeltsvej 25, Astrup, 9510 Arden  
Tlf.: 9856 5298

Med venlig hilsen og på gensyn

**Bruno Pedersen, Harry Søvdahl, Annalise & Jens Børge Jensen**

-----000-----

### **25-års jubilæum i Senior MC Danmark**

Så skal vi til at tænke på vores jubilæum som finder sted d.15/16 august 2009.

Der er med dette blad udsendt en flyer til at sætte på køleskabet med en magnet. ( magneten skal du selv anskaffe ). Læg mærke til at tilmeldingsfristen

Er fastsat til så tidligt som **d. 10. januar 2009** for at kunne reservere kroen, hvor festen skal afholdes. Det drejer sig jo også om at være sikker på at kunne råde over værelser for overnatning.

Med venlig hilsen jubilæumsarrangementsgruppen.

-----000-----

#### **Ferien 2008 – Budapest m.v.**

Sidst i juli blev det endelig vores tur til at tage på ferie. En tur, hvor vi havde besluttet os for at besøge såvel kendte som nye steder. Budapest var det primære mål, og turen der til skulle gå gennem Tjekkiet. Derfor ville det også næsten have været utænkeligt ikke at

tage den første overnatning hos Petra og Hubert på Pension Muldental. Vi mindes endnu med taknemmelighed måden, hvor på vi, drivvåde, trætte og sultne, blev modtaget en regnfuld aften i 1997.



### Der sendes SMS til familien.

Atmosfæren er stadig varm og hyggelig, og vi føler os virkelig som gamle venner af huset, når vi ankommer.

Efter en god nats søvn og et solidt morgenfoder hos ”Mutti” var vi klar til næste etape gennem Tjekkiet ad spændende småveje. Disse småveje er ikke altid lige jævne, og .....hov, det var da vores termoflaske, der fløj af bagagebæreren på Jens’ motorcykel og efter et par kolbøtter havnede i rabatten. Jens opdagede ingenting og fortsatte ufortrødent, så jeg standsede og fik stoppet termoflasken i topboksen.

Termoflasken fik et par ekstra buler og mistede håndtaget. Men bortset fra det er den så god som ny.

Sidst på eftermiddagen nåede vi til ”U Nemcu” i Domasov, hvor Kong Knud engang har overnattet med så stor tilfredshed, at han gerne anbefalede stedet til andre. Men desværre var der lukket mandag og tirsdag, så vi måtte finde os et andet logi. Det gjorde vi så allerede i Ricany, den næste lille by, på Hotel Admiral – jow-jow. Værelset var rent og pænt, og vi sov som flækkede træsko (ét

af Jens’ udtryk).

Morgenmaden var ret speciel. Det er i hvert fald første gang vi har fået kogte pølser med sennep og ketchup på den tid af dagen. Nu var det så gået hen og blevet tirsdag, og vi fortsatte mod Budapest i det fantastiske gode vejr. Nu skulle Miss GPS op til eksamen! Vi skulle nemlig finde ”BikerCamp” i Budapest, hvor vi havde bestilt plads til teltet i nogle dage. Broen over Donau, som vi skulle benytte, var spærret. Der var også en del udrykningskøretøjer og betjente, så vi måtte finde alternative veje. Trafikken

var gået helt i hårknude. Vi svedte med anstand, mens vi rykkede to-tre bil-længder frem ved alle lysreguleringer, hver gang lyset skiftede. At dømmen efter Jens’ lidende ansigtsudtryk tænkte han på det samme som jeg, nemlig kolde øl. Langt om længe ankom vi til destinationen, hvor Zsuzsanna slog porten op med det samme, da vi ringede på. Hun havde til med lagt øl på køl – Skønt! Årsagen til vejspærringerne var i øvrigt, at man havde fundet en bombe fra 2. verdenskrig, og et helt bykvarter var evakueret.

Motorcyklisterne var i mindretal på campingpladsen. En del unge mennesker med telte, på cykel eller gå-ben, havde nemlig også fundet vej til stedet. Tre gæstebøger er fyldt med navne og hilsner, og vi fandt også nogle vi kender. Lige efter os ankom en hollænder og en tysker på motorcykler. Sidstnævnte spildte ikke sin tid på at slå telt op, men sov på sin madras under åben himmel, og man kan vist roligt sige, at han sov som en bjørn. Stedet ligger perfekt for sightseeing i Budapest, for der er kun ca. ti minutters gang til Metro-stationen. Så vi

indkøbte et par "Budapest Kort" og besøgte Heltepladsen, Byparken med Zoo og Vajdahunyad-borgen, der også var et gensyn værd. Som noget nyt så vi et enormt timeglas-agtigt monument rejst i anledning af



### Timeglas/Årsur og Lene

Ungarns indtræden i EU d. 1. maj 2004. Også det store indendørs marked på Foram Tér så vi. Men det var vi skuffede over, for det var næsten alt for "pænt og ordentligt". Dagen efter (gen)så vi Kædebroen, tog kabelbanen op til borgen Budavar, St. Mathias Kirken og Fiskerbastionen og nød udsigten over byen fra tårnet på "Szent István Bazilika". Der blev selvfølgelig også tid til adskillige ture op og ned ad gågaden Vasi Utca med diverse øl- kaffe- og ispauser. Sammen med et andet dansk par oplevede vi ungarsk folkløse underholdning over en bedre middag. Der var ekstra "optræden" af nogle polske gæster, der indtog scenen adskillige gange i glæde over deres landsmands indsats ved Formel-1. En busfuld japanske gæster var til gengæld mere afmålte. De har sikkert opfattet det som et værre galehus.

Vi ofrede også 20.000 på et par billetter til en koncert i "Szent István Bazilika", men da der var tale om Forint, var det ikke så galt. Vi var i hvert fald enige om, at det var alle pengene værd. Inden vi den aften tog tilbage til

Zsuzsannas baghave, var vi lige nede ved Donau for at beundre de flot belyste broer og bygninger. Vi blev i Budapest i en uge, oplevede og så en masse, men har også gemt noget til næste gang. For en næste gang bliver der helt sikkert! Nu var det så gået hen og blevet tirsdag igen, og vi satte kurs mod "Motor camping Ondrejov" i Tjekkiet. Det var fjerde gang vi var der. Det er fem år siden sidst, og alligevel blev vi genkendt. Selv "rullepølse-hunden"

Taxi var os venligt stemt. Vejret var stadig fantastisk, men overgangen fra tropenats-temperatur til kølige nætter ca. 600 meter over havet, fik os til at skønne på vore fleece inderposer, og vore skovmandsskjorter blev brugt om aftenen i teltet. Om dagen nød vi både solen og total afslapning. En nærliggende restaurant har fået ny ejer siden sidst. Vi turde ikke spørge Marijke - vores "hollænder-Mutti", om den tidligere ejer havde afhændet biksen i frustration over et besøg i 2003 af fire danske senior mc-ister, hvor af de tre bestilte (og spiste) dobbelt portioner. Efter fire overnatninger drog vi videre gennem Tjekkiet i let regn de første par timer.





### Buda by night

Vores pejlemærke var den tyske by Plauen, og vi kørte ad små veje mod og over grænsen i et utroligt flot landskab med hårnålesving og det hele. Vi fandt en rigtig dejlig Gasthof at overnatte på mellem Bad Brambach og Bad Elster. Det hedder ”Untere Rauner Mühle”, og efter god forplejning og en god nats søvn i rolige omgivelser var vi vældig friske til en ny dags udfordringer.

Vi kørte øst om Harzen og så steder, vi aldrig har set før. Der er en vældig aktivitet med anlæggelse af nye veje i det tidligere DDR. Der var mange omkørsler, og modsat tidligere var skiltningen ikke særlig god. Der kom et par byger ind imellem, og nogle steder havde det regnet, kunne vi se. Jens kørte hen mod et T-kryds og havde lige sat venstre fod ned, da han hørte et brag bagfra. På grund af en våd vejbane havde jeg ikke opdaget, at vejen var fedtet. Nøjagtig hvordan

det skete, aner jeg ikke, men i hvert fald så røg jeg ned med sådan en fart, kurede lidt, og motorcyklen lå som om den ville tilbage ad den vej, vi var kommet. Der røg et sidespejl, men det er blevet skiftet efter hjemkomsten. Det kan ikke helt undgås, at man slår sig ved sådan et stunt, så på en

tankstation, hvor der lå en ”Döner-kebab”, blev vi enige om at tage en lille snack at styrke os på.

Sidst på eftermiddagen fandt vi Landgasthof Kreuzkrug for en overnatning ikke langt fra Celle. Den der ”kebab”, vi fik tidligere på dagen var ikke helt fordøjet, så vi bestilte ”Jägerschnitzel Senior” til aftensmad. I denne forbindelse betød ”senior”, at portionen var mindre, men den var lige tilpas. Så kunne der nemlig også blive plads til kaffe og kage til Jens og en isdessert til mig.

Vi ankom til turens sidste destination mandag d. 11. august, og det var da heller ikke så ringe endda at sove i sin egen seng. Da vi vågnede, var det endnu engang gået hen og blevet tirsdag, og det var dejligt at vide, at der stadig var nogle dage til diverse hjemmesysler, ”familiepleje” og afslapning inden ferien var forbi.

**Lene A. Kristensen, 678-53**

-----000-----

### En almindelig lørdagstur

Hvad gør man, når man skal spare, og vennerne er kørt af sted til Goslar, Jönköping, Kroatien og andre spændende steder?

Ja, så må man lege turist på sin egen hjemegn. ”Septembers himmel er så blå”, lyder første strofe i en dansk sang – og det var lige det den var, da vi en dejlig

solbeskinnet lørdag eftermiddag i september trillede ud af indkørslen på vore motorcykler med kursen sat mod Skive. Skive summende af aktivitet og tæt trafik. Deltagerne i træskibssejladserne "Limfjorden rundt" skulle anløbe Skive Havn, og det årlige "Skive løb" med tilhørende Kræmmermarked, øltelt og musik var traditionen tro også berammet til denne weekend.

Vi parkerede på havnen og spadserede hen til festpladsen, hvor Jens Ove ville kigge efter de kollegaer, der havde planlagt at pine sig selv ved at deltage i lørdagens cykelløb. Men den virkelige grund var vist, at vi kunne få en øl i virksomhedens telt på pladsen ☺

Vi fik også lige et glimt på afstand af en af vores klubkammerater, der iført fin hvid skjorte tilsyneladende gik og ladede op til at traktere sit rynkeorgel.

Men vi ville ud og brænde noget benzin af. Der var som nævnt meget trafik i Skive, men som gammel Skive-dreng kendte Jens Ove selvfølgelig en genvej (sikkert fra hans vilde knallert-dage, hvor det var nødvendigt... Hmm). Så snart var vi på vej mod Østsalling. Ind imellem fik vi et glimt af Limfjorden mellem træerne, og da vi drejede af ned mod Lyby Strand, kom vi til at køre langs vandet. Smukt er der! På vej mod Branden, hvor fra færgen går til Fur, passerede vi flere seværdigheder, man

kan tage nærmere i øjesyn, hvis man en dag får lyst til det. Jenle, Jeppe Aakjærs hjem (det er ham med "Skuld gammel venskab rejn forgo"), Herregården Eskjær og Grinderslev Kloster.



Efter en kort pause ved færgeløbet fulgte vi på toppen af Salling Marguerit-ruten, der snor sig smukt langs vandet, nu og da med udsigt til både Fur og Mors. Vi gjorde holdt ved en majsmark, hvor jeg i bedste "Store Stygge Ulv stil" stjal et par majscolber. Heldigvis så vi ikke noget til "Gårdmand Bjørn".

Sidste etape, turen fra Åsted over Nøreng, gennem Grynderup og Sæby bliver jeg vist aldrig træt af. Selvom det er så tæt på, hvor vi bor, overraskes jeg hver gang over skønheden og de dejlige MC-veje.

**Lene A. Kristensen 678-53**

**P.S.**

**Jeg kunne godt tænke mig at læse om alle I andres små ture på jeres hjemegn!**

-----000-----

## **Senior MC arrangementer 2009**

- \* 30/1-1/2 Vintertræf i "Kølhøjhus", Astrup ved Arden.
- \* 17-19/4 Forårstræf med generalforsamling i "Jomsborglejren" ved Jægerspris.
- \* 5-7/6 26. Internationale sommertræf, Marvede Gl. skole ved Næstved
- \* 15-16/8 Jubilæumsfest på "Pejsegården" i Brødstrup, Se nærmere på medsendte flyer og i bladet.
- \* 25-27/9 Efterårstræf i "Fjeldholmlejren" ved Gjerrild på Djursland

### **Annis Nord tur – retur**

Lene og jeg havde lige en weekend, hvor vi ikke skulle noget, så noget skulle ske. Så hvorfor ikke besøge Erling. Det kunne da være at han for en gang skyld skulle have en whisky hjemme. Fredag lige fra job kørte vi der over og han havde både whisky og en go' idé. Lad os køre ud til Bella Center og se på biler og MC'er, Det gjorde vi så, og fik gejll for øjnene og høj musik til ørerne.☺



**En gammel russer og den er bare flot**



**Nogle af de her tykke drenge, Boss Hoss**



En rigtig flot malet HD, og en dejlig dame ☺



Øb og Bøv eller hvad de nu kaldes. De var i grunden flotte, men hvad man lige skal bruge dem til, ved jeg ikke.  
Hilsen JOK