

Seniornyt

Nr. 1 Marts 2012

28. årgang



Sneføre ingen hindring:-)



SENIOR MC DANMARK



Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen

Senior-MC-Danmark

Nr. 1, marts 2012, 28. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 175 expl. hos Via Print, Skive.

BESTYRELSEN 2010

Formand:

Anne Bjerrum Balslev
Kraghsvej 6, Hald
8983 Gjerlev J.
Tlf. 8647 5784
Mobil. 28 73 58 34
Anne.balslev@hotmail.com

Næstformand :

Tove Else Nielsen
Anagervej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf. 5780 7050
Mobil. 22 88 86 10
tovenielsenbromme@mail.dk

Kasserer:

John F. Rasmussen
Hovbygade 10, Hovby
4640 Fakse
Mobil: 2047 8971
lisjoh@fakse-net.dk

Bestyrelsesmedlem:

Svend-Erik Albrechtsen
Cypresvænget 249
4736 Karrebæksminde
Tlf. 5544 7693
Mobil. 2014 7693
sv.e.albrechtsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Johs. Johansen
Høgevej 4
8500 Grenå
Tlf. 8632 7625
Mobil. 2031 7625
jo-tec@post8.tele.dk

Redaktionen:

Jan Nygaard Jensen
Blidstrupmark 8
7990 Øster Assels
Tlf. 22 64 00 54
rynkeorglet@mail.tele.dk

ØVRIGE

Suppleant:

Harry Søvendahl
Skjernvej 81, 1st. Fiskbæk
6920 Videbæk
Tlf. 9717 8960
Mobil. 2182 3760
zzzdahl@yahoo.dk

Kasserer suppleant:

Claus Hauerslev
Englerupvej 88
Englerup
4060 Kirke Såby
Tlf. 4640 5120
Mobil. 4028 4120
Claus_hauerslev@mail.dk

Klubbeffekter:

Villy Kyhn Hansen
Kalbyrisvej 6, St. Tv.
4700 Næstved
Tlf. 26 80 71 76
villyh1957@hotmail.com

www.senior-mc-danmark.dk

Kontingentet udgør årligt

For ægtefæller

For samboende

Indmeldelsesgebyret er for alle

kr. 250,-

kr. 125,-

kr. 125,-

kr. 100,-

Klubbens bankoplysninger

Reg. 0624 Kontonr. 0010352118

Næste nummer af SeniorNYT

Næste nummer af Senior-nyt udkommer i maj 2012,
Deadline for bladet er lørdag d. 5. maj 2012.

Formanden skriver:

Så blev det endelig 1. marts. Og sandelig om det ikke også blev forår? Ikke fordi vinteren helt er forbi, der er stadig morgener hvor der skal skrubes lidt og hvor de 2 hjulede er bedre tjent med at blive hjemme i garagen, men solen skinner og alle forårsbebuderne er fremme i fuld flor. Og hvad der er endnu bedre: Der er ingen sne i år. De sidste par år har 1. marts ikke helt været den dag vi alle har ventet på og sukket efter så længe. Da har der været sne og dette har unægteligt gjort det lidt besværligt at starte sæsonen op rettidigt. Men heldigvis ikke i år.

Er man f.eks. aktiv på Face Book, ved man også at der er blevet talt ned til denne begivenhed meget længe. I et utal af grupper omhandlede mc'er og mc-kørere har der dagligt være at læse: Nu er der kun ... dage tilbage. Glem tælleriet for i år. Tiden er inde..... Nu er det tid for at begynde på alle de oplevelser som en mc- sæson indeholder:

Madpakketurene, kaffemøderne, hyggeweekenderne, træffene i og udenfor Senior regi, udenlandsturene og alt det andet vi nu kan finde på at fylde vores liv med på vores mc'er. I Senior regi kan vi se frem til Generalforsamlingen d. 21. april, som i år er henlagt til det sydlige Jylland. I juni drager vi til Haslev på Sjælland for at holde vores internationale sommertræf og vi runder året af med efterårstræffet i Trente Mølle på Fyn, hvor vi før har holdt vintermøde. Skulle man have lyst og tid til mere end det Senior klubben kan tilbyde,

kan man blot kigge i Touring kalenderen, der er arrangementer hver eneste weekend fra helt tidligt på sæsonen til der hvor de fleste har parkeret mc'en for længst. Noget for en hver alder og smag.

Og skulle du på din vej rundt i den forundelige mc' verden, opleve noget du gerne vil dele med os andre, så skriv om det her i bladet. Finder du "stedet" til et træf, så giv et vink. Får du en god ide til anderledes aktiviteter til vores træf, så kom med forslag. Klubben er hvad vi gør den til. Der er uanede muligheder og de behøver ikke alle sammen at koste spidsen af en rumrak.

Her vil jeg slutte mit formandsskriv, det sidste fra min hånd. Efter generalforsamlingen 21. april overgår jeg som bekendt til at være civil medlem igen. Men jeg vil gerne takke jer alle for den tillid I har vist mig og for den hjælp jeg har modtaget fra jer i mit job som formand.

Med ønske om en kanon god 2012 sæson.

*Pas på
Jer selv derude
Anne...:-)*



Nyt fra bestyrelsen:

Siden sidst har bestyrelsen afholdt "det store bestyrelsesmøde", som afholdes hver år i januar/februar. På dette års møde brugte bestyrelsen en del tid på at diskutere klubbens økonomi.

I forhold til prisen på vores træfsteder, så er vi begyndt at benytte mindre og dermed også billigere steder til afholdelse af træf. Det varer dog lidt inden effekten af dette kan ses på klubbens regnskab, da stederne er booket lang tid i forvejen.

Bestyrelsen har også besluttet at sætte et

maksimumsbeløb på 10.000 kr. for musik til vores sommertræf. Hvilket alene kræver 20 deltagere a' 500 kr. for at kunne betales.

Desuden har bestyrelsen i enighed med 25- års Jubilæumsfestudvalget, besluttet at nedlægge festudvalget. Begrundelsen for dette er, at økonomien i klubben ikke for tiden er til at kunne gennemføre arrangementet og at jubilæumsåret ligger 3 år tilbage i tiden.

Mvh. BESTYRELSEN

TRÆF 2012

FORÅRSTRÆF 2012

Den 20. april - 22. april

Lejrcentret, Tonnehøj Tonneshøjsvej 46,
Råde, 6100 Haderslev

Pris ude **350,-**

Pris inde **450,-**

Arrangører: Inger, Bruno, Harry,
William og Flemming

Tilmelding **1. april 2012**

EFTERÅRSTRÆF 2012

Den 21. september - 23. september 2012

Trente Mølle, Trentevej 7, Ny
Stendrup, 5672 Broby

Pris ude **350,-**

Pris inde **450,-**

Arrangører:

???????????

Tilmelding **31. august 2012**

SOMMERTRÆF 2012

Den 15. juni - 17. juni 2012

Center Sjælland, Køgevej 55, Freerslev,
4690 Haslev

Pris ude **450,-**

Pris inde **550,-**

Arrangører:

Charlotte, John, Lasse, Torben, Lauge, William

Tilmelding **25. maj 2012**

EFTERÅRSTRÆF:

Trentemølle, Trentevej 7,

Ny Stendrup,

5672 Broby

**Der er ikke nogen som har
meldt sig, til efterårstræffet.**

**Henvendelse til Tove Nielsen
tlf. 22 88 86 10**

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING DEN 21. APRIL 2012

Det foreslås, at klubben ophører med at acceptere for sene og efteranmeldelser til vores træf.

Begrundelse:

Det er forvirrende, i alle henseender (borddækning, indkøb af varm mad), samt at træfarrangører skal stå op i køkkenet og spise resterne.

Tidsfrister for tilmelding står i Seniornyt, samtidig med at der er en oversigt over hele årets Arrangementer. Klubben er jo ingen børnehave.

Venlig hilsen fra en af de sure mænd i køkkenet ved sommertræffet i Ålbæk 2012.

Medlem nr.342-46
William.

P.S.

Efter at jeg har fået hidset mig ned (5 uger) ;o)

Når jeg ser på vor økonomi, kan jeg kun se én udvej, og det er et større kontingent.

Jeg foreslår en stigning på 150 kr. årligt. Det er mange, mange år siden, at kontingentet er hævet sidst.

Jeg ser også sådan på det, at vore træf bør slankes med 4.000 kr. pr. træf.

Hvis ovennævnte ikke falder i god jord, kan vi se frem til vort sidste træf ca. år 2016!

Med venlig hilsen
Nr. 039-43
Lauge

Indkaldelse til **ORDINÆR GENERALFORSAMLING** den 21. april 2012 kl. 14.00 i Lejrcenteret "Tonneshøj" i Råde ved Haderslev

I bedes medbringe denne dagsorden til generalforsamlingen.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

- 1 Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
- 2 Formandens beretning
- 3 Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab.
- 4 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2013.
- 5 **INDKOMNE FORSLAG:**
 - A Ophøre med at modtage/acceptere efteranmeldelser til vores træf.
 - B Kontingentforhøjelse.
- 6 Valg af formand for en 2 årig periode.
- 7 Valg af redaktør for en 2 årig periode.
- 8 Valg af redaktørsuppleant for en 2 årig periode.
- 9 Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.
- 10 Valg af suppleant for en 1 årig periode.
- 11 Valg af billagskontrollant og billagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode.
- 12 Eventuelt.



Med venlig hilsen
BESTYRELSEN



Vintertræf 2012 ved Bramming

Af Anders Peter

Huuuuuu...! Det var sgu et koldt vintertræf i år. Det var så koldt, at vi rygere sparede tobak - vi kviede os simpelthen ved at forlade brændeovnsvarmen for at ryge tobak udendørs.

Guzzi-Flemming ankom sædvanen tro på motorcykel, - han havde kørt 70 km fra Brande i næsten 10 graders frost. Jeg beundrer sgu den mand. Bare tanken om at sætte sig op på en motorcykel en bidende kold vinterdag...brrrrr! Fartvinden tredobler jo næsten frostgraderne. Inga, Svend Erik, Bruno, Inger og William stod for køkkenet. - William brummede som sædvanlig over den gemene hobs manglende evne til at begå sig udi det køkkenske. Jeg fik desværre sat en kop med øret i den forkerte retning i opvaskebakken, det udløste en længere belæring om hvilke konsekvenser det kunne få for opvasken..?

Lørdag eftermiddag kørte en del af os ind til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Jeg havde været der før for mange år siden, men det blev museet bestemt ikke mindre interessant af. I sælariet overværede vi fodringen af de store velnærede og næsten tamme sæler. De mest adfærdsforstyrrede sæler rakte en luffe i vej-

ret, når de syntes det var på tide at få en fisk. Inden hjemkørslen kørte vi omkring havnen og så det enorme offshore-materiel i forbindelse med olie- og gasboringen i Nordsøen. Festmiddagen lørdag aften bestod af gullaschsuppe og sveskesouffle som Inga havde lavet hjemme i sit køkken - stor applaus til Inga! Efter applausen fik Svend Erik svagt pipppet, "jeg har da skrællet kartoflerne". Sovegemakkerne var noget for sig. Køjer i tre lag! Det var noget af en kunst at klatre op i de øverste køjer. Jeg lå i et seksmands kammer i den mellemste køje. De unge og adrætte, Irene og Jan, havde lagt sig i de øverste køjer, Irene lige over mig. I løbet af natten vågnede jeg ved at Irene vendte sig i køjen og i det samme anede jeg en mørk skygge som fór forbi min køje og et "Oh shit!" fra Irene. Hendes dyne var smuttet ud over køjekanten og ned på gulvet. Hvi-skende tilbød jeg galant at samle dynen op. Mon ikke Irene tager en sovepose med næste gang.

Tak til Inga, Inger, Bruno, Svend Erik og William for et godt træf.

INVITATION

- til hyggeweekend i Sverige...

Fredag d. 31. august
Søndag den 2. september

STED:

VMCK campen i Bankeryd v/Jönköping i Sverige.

Der er adgang til bad, toilet og grill, og der kan også købes lidt mad og drikke.

Overnatning koster 40 (svenske kroner) pr. døgn.

Ankomst tidspunkt er ligegyldigt da campen altid er åben.

ARRANGØRER:

Henny & Ib og Britta & Knud-Erik.

Pris for
overnatning
SEK. **40,-**





FORÅRSTRÆF 2012

Den 20. april - 22. april

er der forårstræf med generalforsamling. Træffet afholdes i Lejrcentret, Tonneshøj Tonneshøjsvej 46, Råde, 6100 Haderslev se vejledning, der vil som sædvanlig være skiltet med seniorskilte det sidste stykke vej.

GPS koordinater:

N 55 14 383 Ø 9 42 608

Adressen er:

Tonneshøjsvej 46, Råde,
6100 Haderslev
www.tonneshoj.dk

Pris for arrangementet er:

350 kr. ude.

450 kr. inde

Tilmelding senest 1 april.

Der er åben fredag fra kl. 16 til søndag når den sidste er kørt.

Så venner kom nu ud af starthullerne og meld jer til, så vi kan få et hyggeligt træf som vi plejer.

Arrangører er:

Inger, Bruno, Harry,
William og Flemming

*Vi glæder os
til at se jer alle*



Seniornyt

Nr. 2 Maj 2012

28. årgang



Der sidder gode lunger på en senior..:-)



SENIOR MC DANMARK



Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen

Senior-MC-Danmark

Nr. 2, maj 2012, 28. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 150 expl. hos Via Print, Skive.

BESTYRELSEN 2010

Formand:

Irene Holm Mikkelsen
Kammervej 13
Lendum
9870 Sindal
Mobil. 22 14 78 89
irenemikkelsen@post.tele.dk

Næstformand :

Tove Else Nielsen
Anagervej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf. 5780 7050
Mobil. 22 88 86 10
tovenielsenbromme@mail.dk

Kasserer:

John F. Rasmussen
Hovbygade 10, Hovby
4640 Fakse
Mobil: 2047 8971
lisjoh@fakse-net.dk

Bestyrelsesmedlem:

Svend-Erik Albrechtsen
Cypresvænget 249
4736 Karrebæksminde
Tlf. 5544 7693
Mobil. 2014 7693
sv.e.albrechtsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bruno Pedersen
Lyngholmsvej 10
9200 Aalborg SV
Tlf. 9618 6250
mc.bruno@privat.dk

Redaktør:

Jan Nygaard Jensen
Blidstrupmark 8
7990 Øster Assels
Tlf. 22 64 00 54
rynkeorglet@mail.tele.dk

ØVRIGE

Suppleant:

Lars Nielsen
Skelvangsvej 77. 1tv.
8920 Randers NV
Tlf. 5222 5015
Mobil. 3050 6133
lars.bente@get2net.dk

Kasserer suppleant:

Claus Hauerslev
Englerupvej 88
Englerup
4060 Kirke Såby
Tlf. 4640 5120
Mobil. 4028 4120
Claus_hauerslev@mail.dk

Klubbeffekter:

Villy Kyhn Hansen
Kalbyrisvej 6, St. Tv.
4700 Næstved
Tlf. 26 80 71 76
villyh1957@hotmail.com

www.senior-mc-danmark.dk

Kontingentet udgør årligt

For ægtefæller

For samboende

Indmeldelsesgebyret er for alle

kr. 250,-

kr. 125,-

kr. 125,-

kr. 100,-

Klubbens bankoplysninger

Reg. 0624 Kontonr. 0010352118

Næste nummer af SeniorNYT

Næste nummer af Senior-nyt udkommer i august 2012,

Deadline for bladet er lørdag d. 8. august 2012.

Formanden skriver:

Tak for et hyggeligt træf, der dog ikke var helt som vanligt, det var mindre højroset :-) måske mest pga. det triste gråvejr, med jævnlige byger og kolde nætter. Der var nogen der så meget forfrosne ud om morgenen. Der blev trakteret med rigtig god mad lørdag aften og "Kongen" underholdt med et par historier. Senere lørdag aften virkede lb varm, han travede nervøst frem og tilbage og kiggede til klokken utallige gange da klokken nærmede sig 24, det viste sig, at han havde en gave til sin kære Henny, de havde nemlig 44 års bryllupsdag søndag, rigtig godt klaret af jer begge. De fik en stor klapsalve og udbragt en skål, stort tillykke til jer begge. Ved 3 tiden var alle gået til ro.

Vi havde jo også et mere alvorligt emne på dette træf, nemlig en generalforsamling om lørdagen. Her havde vores ellers så udmærkede formand Donna valgt, at sige nej tak til genopstilling. Jeg siger hermed tusind tak , Donna, for den indsats du har ydet for klubben. Vi glemte desværre blomsten på dagen, men den skulle meget gerne være kommet til dig med bud.

Jeg havde stillet op som kandidat til formandsposten, der var desværre ingen modkandidater. Hmmm... måske ingen der gad eller måske turde de bare ikke :-)

Jeg takker her i gennem alle for valget, og vil forsøge, at gøre mit bedste for klubben og alle dens 106 medlemmer. Jeg takker for alle de tilkendegivelser fra medlemmer og tidligere formænd for den støtte de har tilbudt mig i mit nye erhverv.

Lidt om mig selv

Jeg er 52 år gammel arbejder som hjemmesygeplejerske i Hjørring kommune, bor sam-

men med Hans Ole, som i nok alle kender. Fik Mc kørekort i Maj 2011 og har siden nået, at køre 9000 km her i DK og i Sverige, på min Honda VT 500 Custom.

Jeg nyder MC livet i fulde drag, og glæder mig til at køre i både Sverige og Norge til sommer. Der er opstartet en lukket gruppe på facebook, alle medlemmer er velkomne, her kan vi skrive om træf, mødesteder eller bare om løst og fast.

Til træffet meldte Anders P. Andersen sig som værende behjælpelig med, at skrive jeres beretninger, historier fra jeres ture på Mc. Der er nu ingen undskyldning for, at der kommer for lidt i bladet :-) så ring eller skriv til Anders og lad os andre høre/læse om jeres oplevelser gode som dårlige, vi kan alle lære af det.

Jeg vil byde Bente Nielsen (Lars's viv) hjertelig velkommen som medlem i klubben.

Til sidst, tusind tak til træfarrangørerne for den udmærkede pleje under hele træffet, og Brunos Kringelkage til generalforsamlingen.

Der er i øvrigt fundet træfarrangører til efterårstræffet. Jeg glæder mig til at møde jer alle til sommertræffet.



*Vi ses derude
kør forsigtigt*

Irene Wendelboen

VEDR. SENIORNYT

På generalforsamlingen i klubben, ytrede en del medlemmer ønske om at modtage Senior Nyt elektronisk (via E-mail) for at spare klubben for en del penge.

Vi har derfor, sammen med webmasteren, lavet en rubrik , hvor man kan tilkendegive hvorvidt man ønsker at modtage bladet elektronisk. De der ikke har mulighed herfor, vil selvfølgelig modtage et trykt blad med posten.

Redaktionen

TRÆF 2012

SOMMERTRÆF 2012

Den 15. juni - 17. juni 2012

Center Sjælland, Køgevej 55, Freerslev,
4690 Haslev

Pris ude **450,-**

Pris inde **550,-**

Arrangører:

Charlotte, John, Lasse, Torben, Lauge, William

Tilmelding 25. maj 2012

EFTERÅRSTRÆF 2012

Den 21. september - 23. september 2012

Trente Mølle, Trentevej 7, Ny
Stendrup, 5672 Broby

Pris ude **350,-**

Pris inde **450,-**

Arrangører:

Irene, Jan, William, Anne

Tilmelding 31. august 2012

Et indlæg fra bonsælgeren

Kære medlemmer, både Danske og Udenlandske. Er det her en klub/os selv? Skal vi så være solidariske? (ja det mener jeg) Hvad er en Klub? jeg mener det er os selv?

Jeg oplevede at een, ved forårstræf, havde en trailer med. Den stod åben så men kunne se flere kasser øl.) Jeg ved ikke om de blev solgt, eller bare delt ud. Der var også nogle der drak deres egne øl indenfor i lokalet.

Nu lyder det meget surt, men jeg mener stadigvæk, at vi skal være solidariske med klubben Senior MC Danmark. Og det er ikke fordi,

at man ikke må have et par øl / små skarpe som man drikker, mens man sætter telt op. Men vi ved, at træfarrangørerne gør et stort arbejde for at holde priserne nede på maden. Og alle ved at overskuddet på øl ,sodavand, vin og spiritus er med til at dække træfudgifterne.

En stor tak til alle, for et godt træf.

Og velkommen til vores ny formand.

Hilsen

Svend Erik

Nr. 561- 45.



Fra venstre:
Irene, Jan, Lars,
John, Tove, Bruno
og Svend Erik

Formandsberetning 2012

Et år er gået siden sidste generalforsamling og siden sidste formandsberetning.

Et år hvor bestyrelsen har brugt meget tid på, at forsøge at få økonomien til at hænge bedre sammen i klubben. I den forbindelse har bestyrelsen forsøgt at leje billigere, og deraf mindre, træfsteder. Der er sket en forhøjelse af træfgebyrerne på 50 kr. Der er fastsat et maksimumsbeløb for musik til sommertræffet på 10.000 kr. Nedlæggelse af jubilæums festudvalget og dermed aflysning af den planlagte jubilæumsfest. Tiltag som ikke altid har mødt lutter smil og gode miner, men tiltag som bestyrelsen har ment var nødvendige for at undgå en udhulning af klubbens formue.

Forhøjelsen af træfgebyr er sket, da vi, trods billigere og mindre træfsteder, udover selve lejen skal betale for el, vand og varme. Vi ved jo alle, at priserne på disse ting, bestemte ikke er blevet billigere de sidste år. Maksimumsbeløbet for den levende musik til vores sommertræf på 10.000 kr. kræver alene 19 træfdeltagere á 550 kr. og dette er jo kun en af udgifterne i forbindelse med et træf.

Nu skal jeg ikke stå her, og gøre det hele til det rene jammer. For trods negative udgydelser, så er der stadig så meget positivt at sige om året der er gået i klubben. Vist har vi mistet medlemmer i det forgangne år, men der vil altid være medlemmer der forsvinder fra klubben. Der kan være så mange årsager til dette, og man kan blive helt og aldeles gråhåret af, at forsøge at finde årsagen eller årsagerne. Jeg tror vi kan forklare udmeldelser med flere ting.: Personer der finder ud af at Senior MC Danmark ikke lige er noget for dem, personer der vokser fra klubben, personer klubben vokser fra, naturlig afgang, personer der af helbredsmæssige grunde ikke længere ønsker at være medlemmer eller ikke længere kan køre mc. Jeg mener at det er naturligt at der er tilgang og tilbagegang i medlemsantallet i en klub og fra vores udenrigsminister ved jeg at medlemstallet er nogenlunde som i 1993. Måske vi skulle tænke i år 1993 baner i stedet for i år 1999 baner hvor vi var 180 deltagere til et sommertræf i Kongelejren. Det hjælper ikke at græde over det vi ikke har mere, men i stedet bør vi glædes over det vi har. Og noget af det vi har, er faktisk 67 deltagere

til vores forårstræf og generalforsamling 2011 i Skovgården ved Middelfart. 66 deltagere til vores sommertræf i Ålbæk i toppen af Jylland, 82 deltagere til vores efterårstræf på Samsø og 30 deltagere til vintermødet i februar i år ved Bramming. Vintermødet gav endda overskud, hvilket er meget usædvanligt.

Deltager antallet er måske ikke imponerende, og dog! De skal jo ses ud af medlemsantallet og så er det ikke så ringe endda.

Og vi må ikke glemme, at disse træf ikke ville være det samme, hvis ikke det var for vores klubkammerater. Træfarrangørerne som knokler med at få tingene til at gå op i en større helhed, de som bruger en hel weekend og mere til, på at sørge for os andre.

Som bestyrelsesmedlemmerne, der bruger tid på at arbejde for klubben, som alle gør deres bedste for at få tingene til at fungere.

Ved sidste års sommertræf blev jeg spurgt om Senior MC Danmark forsat vil bestå. Og jeg kan kun svare ja! Så længe nogen vil klubben, så længe vil klubben eksistere. Og så længe der stadig er nogen der vil arbejde på at få tingene til at ske, så længe de får den opbakning de har brug for, så længe vil Senior MC Danmark bestå.

Jeg vil slutte denne formandsberetning, som er min sidste, med at endnu gang at takke alle jer der har gjort vores klub til det den er.

Jeg vil også gerne takke tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres forståelse for min mangel på disciplin ved bestyrelsesmøder, tak for jeres tålmodighed i forbindelse med indlæg til Senior Nyt. Tak for jeres støtte og loyalitet og ikke mindst, tak for klubbens tillid og troen på mig.

PS.

Tusind tak for den meget smukke buket blomster jeg har modtaget i forbindelse med min fratrædelse som klubbens formand.

Mange hilsner
Anne



Forårstræf 2012

Historien tager egentlig sin begyndelse på efterårstræffet på Samsø.

Ud på de små timer lover jeg at være medarrangør til forårstræffet 2012, dog med den betingelse, at jeg ikke behøver medbringe en bil, til transport af diverse fornødenheder som et træf kræver.

Til træf i bil, den tanke har ikke engang strejft mig, men nogle gange spiller skæbnen os et helt uventet pus.

Påskedag går jeg til hånde ved savning af brænde og får kappet et par fingerender af, så nu kan jeg nøjes med at rense negle på 8 fingre.

Med det forestående forårstræf i tankerne træner jeg lidt mc kørsel 5 dage efter mit uheld, og det går rigtig fint, så ugen efter bliver der så kørt lidt længere ture, det går stadig fint.

Tilbage til det med træffet, Harry og undertegnede tager en tur sammen ned til købmanden i Øsby og får bestilt varer til træffet, ligesom vi også får bestilt noget varm mad til lørdag aften fra cafeteriaet i Seggelund.

Tilbage i Brande sidder vi lige og hygger os over en kop kaffe og te inden Harry skal hjem. Elly og Harry er rørende enige om, at det med at jeg vil køre på mc til træffet er en dårlig ide, og Harry, "den flinke mand", tilbyder at hente mig i bil, så vi kan køre sammen.

Værre bliver det om fredagen hvor vi skal til træf, da har jeg en tid på Holstebro sygehus, for at få trådene fjernet. Og her lyder lægens ordre, at jeg skal holde hånden i ro de næste par dage, så sårene ikke springer op.

Så, fornuftig, som man jo er, indvilliger jeg i at køre med Harry.

Det er godt nok en underlig fornemmelse, her sidder jeg i en bil og er på vej til træf, helt uden motorcykel og telt, det ville jeg aldrig have troet at jeg skulle opleve.

Selve træffet og generalforsamlingen vil jeg ikke skrive noget om, andet end det forløb fint og hyggeligt, som altid, havde jeg nær sagt. Dog vil jeg gerne lige sige tak til mine medarrangører for godt samarbejde og deres forståelse for at der var nogle begrænsninger for min indsatsvevne.

Guzzi Flemming



Økonomi forårstræf

Forårstræffet gav et underskud på kr. **2.705,00**

Kasserer
John Rasmussen

Efter forårstræffet

Så er man hjemme igen efter endnu et dejligt træf. Samvær med gode kammerater, og den sædvanlige blanding af lidt for meget mad, lidt for meget øl, og en hyggelig stemning. Træfarrangørerne løste deres opgave på fortræffelig vis – altså, hvor mange klubber kan disse op med flere slags hjemmebagt brød og superlækkert hjemmebagt wienerbrød ved et træf? Vi er virkelig heldige, at vi har sådan nogle folk som Bruno og hans lejesvende, hvor grove i kæften de ellers er!

Jeg synes, generalforsamlingen gik godt. Vi fik igen en dejlig formand med et godt humør, og vi fik lagt grunden til en bedre økonomi. Nu er det så bare bestyrelsens og medlemmernes opgave at følge op på det med fornuftig nytænkning.

Hvad kan vi nøjes med – og alligevel få nogle gode træf, som hviler i sig selv? Kan medlemmerne hjælpe lidt mere til, så vi måske kan nøjes med lidt færre arrangører? Kan vi tage lidt færre øl og "sorte svin" med til rejsegildet ude på pladsen, så klubkassen tjener lidt mere? Hvad med kaffe og småkager i stedet for dessert efter middagen? Tiltag som har været vendt mange gange – er der virkelig ikke nogen, der har nogle mere kreative ideer? Husk princippet for brainstorming: Alle ideer er gode ideer indtil de er prøvet af. Og det modsatte: Al nytæknings dødelige gift hedder "Det har vi prøvet"!

Senior MC Danmark er måske landets bedste klub. Her er rummelighed og kammeratskab: Om du kører MZ eller Harley er ikke det afgørende, men hvordan du er. Lad os holde fast i det: Tolerance, solidaritet og godt kammeratskab. Nu skal vi så "bare" medtænke fælles ansvarlighed og det snart fortærskede, men derfor lige gyldige "rettidig omhu" i vores måde at være "Seniorer" på, i stedet for at sidde og pive over vores usle femogtyveører. Jeg glæder mig hver eneste gang, jeg møder Seniorfolk – på træf eller andre steder. Det er med til at give vores liv værdi.

Vi har noget godt sammen i denne klub. Lad os værne om den i fællesskab – også selv om det koster lidt. Ikke!?!

Finn.



Rygerne fik "sparket" dæk...



Der var post langvejs fra til Bent Maysfeldt.



Desværre var det på udenlandsk.

BERLIN og andet godt 2011

"Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme til Berlin!" "Det er for galt, vi aldrig har været i Berlin." "Hvis vi skal nå at opleve Berlin, inden sporene fra muren er væk, skal det snart være..." Ja, sådan havde det lydt fra Jens i nogle år, så allerede efter ferien i 2010, var beslutningen taget om, hvor ferien skulle gå hen sidste år.

Vi bookedede plads til en overnatning undervejs og lejede en lejlighed i Berlin via "nettet". I Berlin så vi de ting, vi havde sat os for denne gang plus en hel del mere: Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, Unter den Linden, TV-tårnet, Berliner Dom, Berlin Museum, DDR Museum, Neues Museum med den egyptiske samling og Nefertite-busten - ikke at forglemme.

fra det, for vejret var jo så varmt og godt. Og så kom regnen! Men vi kan jo sige, at det var tak for sidst for de gange, han har overtalt mig til, at vi skulle køre i cowboybukser – så får vi som regel også altid regn. Vi boede ca. halvanden km fra centrum, så vi fik gået en hel del. Efter en hård dag, ville vi dog gå endnu en lille tur rundt i kvarteret, hvor vi boede. Lige i nærheden lå en gammel kirkegård, lågen stod åben, så vi gik ind. Stedet var noget misligholdt – men interessant. Bagest var rester af den gamle Berlin-mur bygget sammen med et hus, hvis vinduer havde været muret efter. Nu var der sat nye vinduer i, men man kunne se de friske mursten omkring disse. Efter et stykke tid kom vi til en anden låge og blev enige om at



Jens med paraply = Nul regn

Vi har for vane at slæbe rundt på to paraplyer, når vi er på ferie. Men første aften i Berlin, da Jens ville have dem med, snakkede jeg ham

forlade stedet. Lågen var LÅST. "Nå, så tager vi bare den næste", sagde vi til hinanden. På den anden side af det omkring to meter høje hegn

gik en af Berlins "tørstige svende". "Hvis én er låst, er de alle låst", sagde han smilende til os. Vi tog i alle lågerne, indtil vi kom til den, vi var gået ind af...de var alle LÅST. Af alle steder var vi altså spærret inde bag mure og høje stålhegn i Berlin. Vi tænkte på den gode seng i vores lejlighed og begyndte at vurdere "flugtmulighederne". Vi fulgte hegnet rundt, og der var heldigvis et andet sted, hvor hegnet dels var lidt lavere, dels havde vandrette "stænger", hvor man kunne sætte fødderne. Jens klatrede over først, og jeg glemte også alt

byder på en storslået udsigt ned over dalen. Stenene er måske ikke så meget at råbe hurra for. Da vi sendte et billede af en af vores venner foran "bjerget" med stenene hjem til hans kone, svarede hun da også prompte: "Hvis jeg ikke vidste bedre, kunne det lige så godt være "Bette Jens' hyw" (lokalitet på øen Fur).

Men vi måtte hellere se at finde ned til træfpladsen. Med Miss Garmin kunne det vel ikke være så svært? Jens drejede hen ad en grusvej, der ret hurtigt blev forvandlet til en mud-



om højdeskræk, og kom hurtigt over. Så vidt så godt, men vi vidste stadig ikke, om vi kunne komme videre ud fra den gamle industrigrund, vi var havnet på. Men der stod da nogle parkerede biler et stykke fra os, så var der vel også mennesker? Vi kom forbi endnu et stykke af den gamle mur, og benyttede lejligheden til at tage et par billeder :-). Vi gik videre og var heldige, at der var en åben port ud til Chausseestraße. Vi var FRIE, og lidt senere mødte vi vores "ven", der gjorde store øjne, da han fik øje på os, på den "rigtige" side af hegnet. Jeg havde "overtalt" Jens til, at vi efter Berlin skulle deltage i et "Road Runners" træf i "Stone City" (Bruchhausen i Sauerland). Vi ankom allerede torsdag til nabobyen Elleringhausen, hvor vi havde booket et værelse. Fredag tog vi på sightseeing til Bruchhauser Steine. Stenene er opstået ved et vulkanudbrud for ca. 380 mio. år siden. Vejen der til er spændende og

ret markvej. Jeg var næsten grædefærdig og bandede Jens langt væk, da Yamahaen ind imellem gik på tværs på vejen – hvis man ellers kunne kalde det en vej! Men jeg måtte vel hellere fortsætte, skønt jeg allerede var begyndt at grue for tilbageturen. Hvad jeg ikke vidste, var, at Jens længere fremme var væltet, da han ville vende BMW'en. Tilskuerne var ikke til meget hjælp – for det var en flok nysgerrige kvier, der kom løbende til. Vi var kommet på den forkerte side af den sø, der ligger lige ved siden af træfpladsen! Jens sprang over bækken og videre op ad skrænten for at hente hjælp. Han kom tilbage med to flinke fyre – den ene "fik lov" at køre Yamahaen tilbage for mig. Han syntes, min kæde lød frygtelig, så lørdag formiddag skiftede han, og en anden fra klubben, kædekittet. Men det er en helt anden historie. Men magen til hjælp-somhed skal man dog lede længe efter..!



To hjælpsomme tyske gutter og en doven dansker :-)

Træffet kom godt i gang – vi var fem fra Glyngøre. Der var stor gensynsglæde, og vi skulle selvfølgelig fejre, at vi var kommet godt frem. Flere kendte ansigter dukkede op. Der var en del, der havde spendere-bukserne på, og på én eller anden måde mistede vi kontrollen over, hvor mange og hvilke genstande, vi havde drukket. Sent fredag aften skulle Jens og jeg gå tilbage til hotellet. Men det gik nu meget godt, for han faldt da kun én gang! Jens har et ordsprog, der siger: "Man skal ikke skyde med elastik, hvis man selv går i gummi-bukser". Det fik jeg selvfølgelig at høre, da jeg kom til at fortsætte ad vejen og forbi vores hotel...

Lørdag bød på endnu en god overraskelse, for da vi kom tilbage fra "mekanikeren", var endnu to fra Glyngøre ankommet. Vi nød livet og det gode selskab :-)

Så vores søndag blev brugt på at sove længe, spadsereture, middagssøvn, tv-kiggeri på værelset og afslapning – vi måtte jo ikke glemme, at vi havde ferie. Mandag viste vejrudsigten

regn i både øst og vest. Så vi listede nordover, tog to overnatninger i Soltau, der viste sig at være en dejlig by og meget mere end et "Autobahn Dreieck".

Vejret blev bedre og bedre efterhånden, som vi nærmede os Danmark, og vi kunne nyde den sidste del af ferien hjemme med temperaturer på den "rigtige" side af 28 grader.

Yamahaen, var ikke særlig villig til at starte, så en måneds tid efter hjemkomsten blev den udskiftet, så nu kører Lene Honda igen. Inden længe skal vi starte på en ny frisk gåtur i gummibukser. Ferien er planlagt i store træk, dvs. destinationer og booking af overnatninger. Vi glæder os vildt til at komme af sted på de tohjulede igen. Hvem ved, måske får I en chance for at læse om vore oplevelser. Det plejer jo ikke at være kedeligt, som I kan læse ovenfor. :-)

Jens Ove og Lene



Lene på spadseretur

OPFORDRING FRA SENIOR NYT..!

Redaktionen tager med glæde imod artikler og indslag til de kommende blade.

**Hvis I kære medlemmer
ønsker et spændende blad,
mangler vi jeres hjælp.**

Fortæl os om jeres ture, eller steder I har besøgt, som andre også kan bruge som mål, til deres udflugter.

Redaktionen ser frem til at høre fra jer.

Materiale

- gerne med billeder, sendes til:

Jan Nygård Jensen

Blidstrupmark 8

7990 Ø.Assels

Tlf. 22 64 00 54

Mail: rynkeorglet@mail.tele.dk

REFERAT AF SENIOR MC'S GENERALFORSAMLING

I TONNESHØJ VED HADERSLEV LØRDAG DEN 21. APRIL 2012.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE.

Generalforsamlingen startede ca. kl. 14:00 og blev indledt af formand Anne (Donna) som bød generalforsamlingen velkommen.

Valg af dirigent:

bestyrelsen foreslog Lauge, som enstemmigt blev valgt med akklamation. Lauge erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Valg af referent:

Lise blev foreslået af bestyrelsen og hun modtog valg.

Valg af stemmetællere:

Olav og Jan N. blev foreslået af bestyrelsen og de modtog valg.

Formandens beretning:

Bliver bragt i sin fulde ordlyd andet sted i nærværende Senior Nyt.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Kassererens beretning:

John oplyste, at 59 stemmeberettigede medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

Herefter redegjorde John for regnskabet, som blev udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen, med følgende bemærkninger:

"Klubben har i 2011 haft et underskud på

kr. 27.123,10

Status på træffene i 2011:

Vintermøde 2011 gav **underskud** med kr. **2.154,50** – **der deltog 30 medlemmer**

Forårstræf 2011 gav **underskud** med kr. **2.863,48** – **der deltog 67 medlemmer**

Sommertræf 2011 gav **underskud** med kr. **7.470,35** – **der deltog 66 medlemmer**

Efterårstræf 2011 gav **underskud** med kr. **2.835,34** – **der deltog 82 medlemmer**

Det vil sige, at alle fire træf gav underskud.

Det samlede underskud for de fire træf i 2011 udgjorde

kr. 15.323,67

Status på vintermøde 2012: Vintermødet 2012 gav et **overskud** på ca. kr. 8.000,-. Der var 34 deltagende medlemmer i vintermødet. Overskuddet skyldes til dels god tørst hos medlemmerne, billigt træfsted og ikke mindst, at Svend Erik og Inga selv havde lavet en rigtig dejlig og velsmagende middag med tilhørende dessert til lørdag aften til en billig pris.

Status på likvide midler:

<i>I 2008 havde klubben en likvid beholdning (kasse og bank) med</i>	kr. 208.743,80
<i>I 2009 med</i>	kr. 185.613,80
<i>I 2010 med</i>	kr. 173.883,98
<i>I 2011 med</i>	kr. 144.195,88

Underskuddet fra 2008 til 2009 udgjorde **kr. 23.130,00**

Underskuddet fra 2009 til 2010 udgjorde **kr. 11.729,82**

Underskuddet fra 2010 til 2011 udgjorde **kr. 29.688,10**

Det vil sige, at klubben har haft en nedgang i likvide midler fra 2008 til 2011 med kr. 64.547,92 hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt underskud på cirka

I 2008 havde klubben kontingentindtægter med **kr. 16.150,00**

(jeg overtog kassererposten ultimo 2008 og ved ikke, hvordan det skæve tal fremkommer). **kr. 45.437,50**

I 2009 havde klubben kontingentindtægter med **kr. 37.400,00**

I 2010 med **kr. 34.625,00**

I 2011 med **kr. 28.375,00**

Nedgangen fra 2008 til 2009 udgjorde **kr. 8.037,50**

Nedgangen fra 2009 til 2010 udgjorde **kr. 2.775,00**

Nedgangen fra 2010 til 2011 udgjorde **kr. 6.250,00**

Det vil sige en kontingent nedgang fra 2008 til 2011 med **kr. 17.062,50**

Det skal dog bemærkes, at vores æresmedlemmer er kontingentfrie.

I 2008 indmeldte der sig 15 nye medlemmer

I 2009 indmeldte der sig ligeledes 15 nye medlemmer

I 2010 indmeldte der sig 11 nye medlemmer

I 2011 indmeldte der sig 6 nye medlemmer

Klubben havde i 2011 123 medlemmer

Klubben har i 2012 til dato 105 medlemmer plus en mere, som har indmeldt sig her på træffet.

Underskuddet i 2011 vedrører således blandt andet en nedgang af kontingentindbetalinger samt underskud på de fire træf (skyldes måske for få træfdeltagere samt for lidt bonsalg).

På grundlag af den økonomiske redegørelse, anbefaler jeg som kasserer i klubben, at generalforsamlingen vedtager den foreslåede kontingentforhøjelse."

Efter ovenstående bemærkninger fra kassereren, var der medlemmer som ønskede at knytte en bemærkning til regnskabet:

Jens A. mener, at bestyrelsen skal kigge på besparelser på driftsomkostningerne og foreslår, at bestyrelsen holder det store bestyrelsesmøde på et træf, således at transport/bro og forplejning kan spares.

Finn P. mener ikke at det store bestyrelsesmøde kan holdes på træf, da mødet tager en hel dag.

John R. erklærer sig enig heri.

Per N. synes, at medlemmer skal købe deres drikkevarer på træffene og ikke selv medbringe.

Føler sig rimelig provokeret af, at nogle medlemmer medbringer drikkevarer i stor stil, og at nogle ligeledes går rundt og drikker af medbragte drikkevarer – også indendørs. Mener, at der vil blive et betydeligt mersalg af klubbens drikkevarer, hvis der ikke medbringes egne drikkevarer.

Der var flere kommentarer fra generalforsamlingen, som stort set alle omhandlede ovennævnte, og som referenten ikke nåede at nedskrive.

Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen med akklamation.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2013:

Formanden oplyste, at der er indkommet forslag fra Lauge om kontingentforhøjelse, samt at bestyrelsen anbefaler dette forslag.

Lauge redegjorde for forslaget og oplyste blandt andet, at driften af klubben skal tilføres midler og at dette eventuelt kan ske ved kontingentforhøjelse.

Guzzi mener, at en forhøjelse som foreslået af Lauge er for høj, mener, at udgifterne derimod skal slankes.

Gadi efterlyser at klubben udarbejder budget.

Finn P. anbefaler den foreslåede kontingentforhøjelse.

Herefter var der en del kommentarer om besparelsesmuligheder, herunder:

Claus Haven foreslår at klubben evt. kun sender klubbladet til dem, som ønsker det, og resten kan så hente det på hjemmesiden, eller få det tilsendt pr. e-mail. Eller eventuelt helt at nedlægge bladet.

Henny ønsker ikke at bladet nedlægges, mener at bladet er foreningens "klubhus".

Guzzi oplyser, at bladet allerede kan hentes på hjemmesiden.

John R. mener, at såfremt bladet ikke sendes pr. post, men at medlemmerne selv aktivt skal hente bladet på hjemmesiden eller lignende, at der så kun vil være meget få medlemmer som vil få betalt kontingent og træfgebyr, da John mener, at medlemmerne vil glemme at hente bladet på nettet. Det begrundes han med, at mange glemmer at betale kontingent og må have en "telefonreminder" fra ham samt at ca. 75% af træfdeltagerne glemmer at tilmelde sig træf og først tilmelder sig efter tilmeldingsfristen. John mener, at når medlemmerne ikke kan huske at betale til tiden, så kan de nok heller ikke huske at hente bladet på nettet.

Lauge henstillede herefter til, at det er forslaget om kontingentforhøjelse, der drøftes.

Erling og Lauge henstillede til afstemning. Afstemningen foregik skriftligt.

Resultatet af afstemningen: 41 stemte for, 16 stemte imod, en stemte blank og en stemme var ugyldig. Forslaget blev således vedtaget. Kontingentforhøjelsen er således gældende fra og med 2013.

Indmeldelsesgebyret blev ikke drøftet og er således uændret.

Indkomne forslag:

Punkt B blev behandlet under punktet: fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr og bortfalder således dette pkt.

William redegjorde for hans forslag om at klubben skal ophøre med at acceptere for sene- og efteranmeldelser til vores træf. Begrunder forslaget med, at der på et træf var kommet flere medlemmer end der var tilmeldte, hvilket gav arrangørerne store problemer, idet der ikke var mad nok til alle m.v.

Bestyrelsen beklager hændelsen og oplyser, at der var sket en kommunikationsfejl. Forslaget blev taget til efterretning.

Valg af formand for en 2 årig periode: Irene Mikkelsen havde tilkendegivet, at hun ønsker at opstille. Bestyrelsen anbefaler, at Irene vælges til formand. Irene gav en kort præsentation af sig selv. Der var ingen modkandidater. Der blev foretaget skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen: 53 stemte for Irene og seks stemte ikke. Irene blev således valgt som formand.

Valg af redaktør for en 2 årig periode: Jan N. blev valgt.

Valg af redaktørsuppleant for en 2 årig periode: Claus Haven blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode: Svend Erik blev genvalgt med akklamation.

Valgt af bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode: (uden for dagsorden) Johs. oplyste på for-

middagens bestyrelsesmøde, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af private årsager. Der skal således vælges et bestyrelsesmedlem til erstatning for Johs. Bruno blev valgt med akklamation.

Valg af suppleant for en 1 årig periode: Harry ønsker ikke genvalg. Lars Nielsen valgt med akklamation.

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant: Lauge og Jan N. genvalgt med akklamation.

Eventuelt: Claus Haven efterlyser en god skribent, som kan hjælpe os medlemmer med at skrive indlæg til bladet – rejsebeskrivelser og lignende.

Guzzi henstiller til bestyrelsen at finde ud af en måde at spare på udsendelse af medlemsblad evt. ved at medlemmerne selv skal hente bladet på hjemmesiden, eller at den sendes til medlemmernes e-mail eller lignende. Derved kan klubben spare trykning af bladet samt porto til forsendelse.

Britta reklamerede for træf i Sverige i august 2012. Træffet er annonceret i vores blad.

Henny er utilfreds med hjemmesiden og synes, at den er meget gammeldags og kedelig.

Marianne oplyser, at hun elsker Senior klubben og har nogle ideer til besparelser:

Nedlæg levende musik til sommertræf, alle aktive selvkørende skal betale fuld kontingent, vand og øl priserne nedsættes – så måske mersalg, ændring af navnet MC Senior for at tiltrække yngre medlemmer, klubben har brug for en mere attraktiv hjemmeside, den bør moderniseres og gøres mere brugervenlig, at man selv printer medlemsbladet ud fra hjemmesiden, brainstorm vedr. økonomi.

Karl Erik efterlyser at der sendes årsberetning til Touring Klubben.

Willy Kyhn efterlyser in-put til hjemmesiden, da det er medlemmerne der tegner hjemmesiden.

Per ønsker, at medbragt alkohol forbydes.

Britta ønsker discount øl og vand, da billigere.

Bente N. (blev medlem på nærværende træf og hustru til Lars N. (altså, hun blev ikke gift med Lars på træffet – har vistnok været gift med Lars i mange år) men blev medlem på træffet.) undrer sig over at der ikke er light produkter samt evt. barcadi breezer og lignede søde alkoholiske drikke, da det jo ikke er alle, som er øldrikkende.

Kongen kunne godt ønske sig at kontingentbetaling deles over to gange pr. år, da ikke alle har noget så moderne som budgetkonto.

Torben ønsker en gruppe SMS til reminder om kontingent- og træfbetaling.

Lauge takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Anne takkede ligeledes for god ro og orden samt takkede for godt samarbejde og opbakning i hendes tid som formand.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:00

Referent: Lise Nerup Rasmussen

SOMMERTRÆF 2012

Den 15. juni - 17. juni 2012

Center Sjælland, Køgevej 55,
Freerslev, 4690 Haslev



Kørevejledning til sommertræf 2012

Beliggenhed:

Center Sjælland ligger i sydsjælland ca. 4 km nordøst for Haslev, nær den lille by Freerslev.

Nordfra

Kommer man nordfra ad sydmotorvejen mod Rødby, drejes af ved afkørsel 35 (haslev-dalby). Derefter køres mod Haslev. Ca 2 km fra motorvejen dukker center Sjælland op.

Syd fra

Kommer man syd fra af sydmotorvejen, benyttes afkørsel 36 (Bregentved) Kør ad vej 29 mod Haslev. I første lyskryds drejes til højre mod Haslev, og i næste lyskryds fortsættes ligeud (mod København og Køge) og ca 4 km fremme ligger centeret.

HUSK!

Træftilmelding

senest den 25. maj 2012

Koordinater

WGS84: N 55° 19.817'; E 12° 0.991'

WGS 84 - decimal:55.33028, 12.01652

Seniornyt

Nr. 3 August 2012

28. årgang



- så er den fyldt ud...:-)



SENIOR MC DANMARK



Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen

Senior-MC-Danmark

Nr. 3, august 2012, 28. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 150 expl. hos Via Print, Skive.

BESTYRELSEN 2010

Formand:

Irene Holm Mikkelsen
Kammervej 13
Lendum
9870 Sindal
Mobil. 22 14 78 89
irenemikkelsen@post.tele.dk

Næstformand :

Tove Else Nielsen
Anagervej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf. 5780 7050
Mobil. 22 88 86 10
tovenielsenbromme@mail.dk

Kasserer:

John F. Rasmussen
Hovbygade 10, Hovby
4640 Fakse
Mobil: 20 47 89 71
lisjoh@fakse-net.dk

Bestyrelsesmedlem:

Svend-Erik Albrechtsen
Cypresvænget 249
4736 Karrebæksminde
Tlf. 55 44 76 93
Mobil. 2014 7693
sv.e.albrechtsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bruno Pedersen
Lyngholmsvej 10
9200 Aalborg SV
Tlf. 96 18 62 50
mc.bruno@privat.dk

Redaktør:

Jan Nygaard Jensen
Blidstrupmark 8
7990 Øster Assels
Tlf. 22 64 00 54
rynkeorglet@mail.tele.dk

ØVRIGE

Supleant:

Lars Nielsen
Skelvangsvej 77. 1tv.
8920 Randers NV
Tlf. 5222 5015
Mobil. 30 50 61 33
lars.bente@get2net.dk

Kasserer supleant:

Claus Hauerslev
Englerupvej 88
Englerup
4060 Kirke Såby
Tlf. 46 40 51 20
Mobil. 4028 4120
Claus_hauerslev@mail.dk

Klubbeffekter:

Villy Kyhn Hansen
Grimstrupvej 102F, st. th.
4700 Næstved
Tlf. 20 27 08 78
villyh1957@hotmail.com

www.senior-mc-danmark.dk

Kontingentet udgør årligt

For ægtefæller
For samboende
Indmeldelsesgebyret er for alle

kr. 400,-

kr. 275,-

kr. 275,-

kr. 100,-

Klubbens bankoplysninger

Reg. 0624 Kontonr. 0010352118

Næste nummer af SeniorNYT

Næste nummer af Senior-nyt udkommer i december 2012,
Deadline for bladet er lørdag d. 17. november 2012.

Formanden skriver:

Først vil jeg sige tak for et rigtig godt arrangement til sommertræffet. Center Sjælland, Freerslev var et rigtig dejligt sted, at være. En flot teltplads. Og træfarrangørerne havde lavet et flot stykke arbejde. Tusind tak til Charlotte, John, Lasse, Torben, William og Lauge for deres flotte forplejning. En stor tak skal lyde til Svend Erik for den super flotte fælles tur han havde lavet med noget af den flotteste Sjællandske natur, ad snoede fine veje med flotte herregårde og hvor vi var rigtige heldige, at få lov at se og høre om Blåbæk Møllens historie og se noget af dens funktion. Ja selv vores engelsk talende venner fik fornøjelse af historien, da den unge dame, der boede på møllen talte udmærket engelsk, en enkelt var dog ikke sådan, at imponere, han fortalte at der, hvor han kom fra havde de stadig sådanne møller :-)

Lørdag aften, var rigtig hyggelig med levende musik, men måske lidt pinligt til sidst da der kun sad få stykker tilbage og lyttede, det var lidt synd for musikerne, der ellers spillede rigtig udmærket.

Det var i øvrigt sidste gang der var levende musik til sommertræffet.. Vi i bestyrelsen har besluttet, at der holdes en pause med levende musik, indtil der er større fremmøde til sommertræffet. Prisen for et band giver klubben underskud. Vi vil fremover bruge vores musiklægg. De gange det er blevet brugt, har der også været masser af dans og festlig stemning :-)

Ja så er sommeren gået på hæld. Jeg synes egentlig ikke, at der har været så meget solskin og rigtig gode dage at køre Mc i. Det er dog alligevel blevet til en ca. 4000 km indtil nu.(og en anden MC :-) Vi må håbe på et rigtig dejligt efterår.

Vi har Efterårstræffet, Trente Mølle, ved Broby på Fyn.(HUSK TILMELDING :-)

Vi har fået en invitation til, at besøge vores dejlige venner, på VMCK ved Jönköping i Sverige. Jeg håber der kommer mange, det er et rigtig hyggeligt sted, hvor man ligger under høje gran/fyr træer, (man skal lige feje kogler væk inden man slår telt op, jeg har derfor fået en fin børste af Bent Maysfeldt :-) ellers lå jeg jo

som prinsessen på ærten) der er en pavillon man kan sidde under, et lille hus med toiletter og et andet lille hus med lille køkken og baderum. Dejlig vandre muligheder til lille havn osv. Vi var der en tur sidste år.

Der er fællesture, hvilken bliver annonceret på vores hjemmeside, hvis der gives besked til JOK. William har arrangeret 2 styk allerede. Alle er velkomne til at byde ind. Skriv til JOK inden den 1. i måneden så vil han annoncere dem på hjemmesiden. De der ikke har hjemmeside, er hjertelig velkommen til, at ringe eller sms til en af os andre for, at høre om, hvor og hvornår der er ture. De der er meldt, er ture på Sjælland.

Andre fra klubben har vi hørt om, har været i Tjekket, Bornholm, Skotland, træf/møder rundt om i Dk osv. Vi glæder os rigtig meget til at høre om, meget gerne med billeder og historier her i vores blad og hjemmeside også. Jeg har selv mødt flere fra Senior MC Danmark, det var rigtig hyggeligt.

Er der nogen der har idéer eller lyst til at komme med sjove input til vores træf er i meget velkomne til dette. I kan aftale nærmere med de træfarrangører der har meldt sig til det pågældende træf.

Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle til efterårstræffet, hvor Guzzi Flemming har inviteret Brande MC Hedetourerne med.

Kør forsigtigt og pas på jer selv.

Hilsen
Irene



TRÆF 2012 - 13

EFTERÅRSTRÆF 2012

Den 21. september - 23. september 2012

Trente Mølle, Trentevej 7, Ny

Stendrup, 5672 Broby

Pris ude 350,-

Pris inde 450,-

Arrangører:

Irene, Jan, William, Anne

Tilmelding senest 31. august 2012

VINTERTRÆF 2013

Den 1. - 3. februar 2013

Feriekolonien Birkely

Tømmerupvej 29, 4440 Mørkøv

Pris ude 350,-

Pris inde 450,-

Arrangører:

Inga, Svend Erik, Tove og Per

Tilmelding senest 19. januar 2012

FORÅRSTRÆF 2013

Den 19. - 21. april 2013

Polarhytten

Almager Bakke 22, Ganløse

3660 Stenløse

Pris ude 350,-

Pris inde 450,-

Arrangører:

Linda, Per, Lis og Erling

Tilmelding senest 27. marts 2013

SOMMERTRÆF 2013

Den 7. - 9. juni 2013

Assing Mølleby Centeret

Bukkærvej 8

6933 Kibæk

Pris ude 450,-

Pris inde 550,-

Arrangører:

Bente, Lars og ???

Tilmelding senest 18. maj 2013

FÆLLESTURE SJÆLLAND 2012

Lørdag den 8. september 2012

Varighed kl 10.00 - ?

Mødested: Tingskiftevej

(Tuborgvej/Strandvejen) Hellerup

Anslået km ca. 180

Arrangør: William**Tilmelding:** Ingen**Lørdag den 15. september 2012**

Varighed kl 10.00 - ?

Mødested: Tingskiftevej

(Tuborgvej/Strandvejen) Hellerup

Anslået km ca 180

Arrangør: William**Tilmelding:** Ingen

NYE MEDLEMMER

724-47

Peter Abildgaard Klausen

Vestervang 13. 8850 Bjerringbro

Mobil: 21726877 mail:

paklausen@net.dk

334-43

Eddy Marrup

Sølvgade 71. 9700 Brønderslev

Mail: marrup@mail.com

Tlf. 98 83 50 49

Mobil 25 11 71 01

ØKONOMI SOMMERTRÆF 2012

Sommertræffet gav et underskud på kr. **5.555,65**

En stor udgift ved træffet var den levende musik, på grund af den ringe tilslutning til sommertræffene, er det besluttet at sløjfe levende musik foreløbig.

Kasserer

John Rasmussen

STB. 10

En øjenvidneberetning af Lasse Albrechtsen

For tredje år i træk deltog jeg i "Stubbemødet" på Stubbekøbing Camping. Stubbekøbing Camping er en lille idyllisk familiecampingplads i den vestlige udkant af Stubbekøbing. "Stubbemødet" er en fortsættelse af "Klitemødet" på Camping Møns Klint. "Klitemødet" stoppede desværre i 2009 på grund af en ny campingchef, som så skævt til motorcyklister. Heldigvis tog Anders P. Andersen initiativ til at fortsætte et andet sted. Han fandt efter noget besvær den helt rigtige campingplads i Stubbekøbing på Falster. Campingpladsen skulle opfylde 5 vedtagne punkter: Et fornuftigt fælleshus, et stenkast fra en badestrand, gåafstand til en kro, gåafstand til et indkøbscenter og – ikke mindst – gåafstand til et apotek (det er jo gamle mennesker jeg camperer sammen med!).

I år blev "Stubbemødet" afholdt i Kristi Himmelfartsferien. Vi var 18 medlemmer fra Seniorklub-ben tilmeldt, – bl.a. mine forældre, Inga og Svend Erik. Gruppen bestod af sjællændere, dansk-svenskere og en enkelt svensker. Den svenske del mødte ind på campingpladsen allerede onsdag d. 16. maj. De fleste

og campingtoiletter i forteltene, varmeovne og højbenede safarisenge i soveafdelingerne!

Torsdag aften gik vi på restaurant og spiste. Når vi skal ind til midtbyen går vi som regel ad en sti langs stranden, hvor der er opsat borde og bænke på strategiske steder – her har vi



ankom om torsdagen. Linda og Per ankom som de sidste om fredagen. Jeg ankom torsdag – en blæsende og kølig dag. Da jeg havde sat mit telt op, gik jeg en tur rundt på teltpladsen, hvor jeg bl.a. besøgte trailerfolkets enorme telte med feltkøkkener

mange gange nydt udsigten over Grønsund til Bogø, Sydsjælland og Farøbroerne med en kølig pilsner i hånden. Vi har også mulighed for at gå gennem byens store velholdte skovpark, som campingpladsen ligger i forlængelse af. Stubbekøbing er en hyggelig by og, så vidt

jeg ved, en af landets ældste købstæder. Byen har desuden Danmarks største samling af veteranmarcykler.

Mens vi sad og ventede på maden overhørte jeg tilfældigt en samtale mellem Anders og Per (Toves Per) – arh, samtale kunne det næppe kaldes: "Jeg har også lavet knallerter og det.", begyndte Per at fortælle.



"Nå for søren, du har også været i Canada", afbrød Anders – synlig imponeret.

"Jeg har sgu aldrig været Canada, – ta' og sig mig, hører du overhovedet efter, – jeg har lavet knallerter", rettede Per lettere irriteret.

"Jo, jo, jeg hører skam udmærket, – du har også lavet knallerter i Canada", svarede Anders – stadig synlig imponeret.

"For helvede mand, jeg har sgu aldrig været i Canada", næsten råbte Per.

"Hmm, nåh – jamen, har du så aldrig tænkt på at tage til Canada og lave knallerter", spurgte Anders efter en tænksom pause.

Med himmelvendte øjne og armene bredt opgivende ud vendte Per sig mod Tove.

Jeg oplever tit blandt de gamle, at når der spørges i øst, svares der i vest – de får sig dog som regel et godt grin, når misforståelserne er ryddet af vejen. – Heldigvis har jeg godt en snes år inden jeg når det lav!

Fredagen bød på fuld sol fra morgenstunden og næsten ingen vind. Efter morgenmaden, som blev indtaget ved 08-tiden på teltpladsen, havde de fleste af os forskellige gøremål. Da de var overstået, satte vi os ved de sammenstillede campingborde og nød kaffe, kølige hvidvine og kolde øl, mens Lauge med sin stentorrøst underholdt selskabet med

kradsbørstige historier. Sidst på formiddagen gik nogle stykker ind til forretningsområdet i Stubbekøbing midtby. Mens damerne osede i forretninger, gik Anders, Knud Erik og John ned til havnen. De gik forbi en skibsprovi- antering. John og Knud Erik blev imponeret over nogle specielle sko i udstillingen, Anders blev imponeret over en kasket med "Captain" skrevet over skyggen. Da de kom tilbage til campingpladsen snakkede Anders næsten ikke om andet end captainkasketten. Han ville hellere være captain end direktør for gruppen, det var mere romantisk.

Forhistorien er således: Første gang vi holdt "Stubbemøde" blev Anders udnævnt til formand og Tove til næstformand, det passede Anders fint – han skulle jo bare uddelegere opgaverne. Men der tog han fejl, så snart der skulle udføres opgaver pegede vi alle på ham. "Jaså", skumlede Anders, "hvis det er meningen, at jeg som formand skal knokle for jer, vil jeg sgu have en titel der batter noget. Jeg vil være direktør og Tove skal være min underdirektør". Det blev fuldt ud accepteret hele linjen rundt.



Captainkasketten havde sat Anders på den anden ende. Han romantiserede fortsat meget omkring captaintitlen, og Tove skulle selvfølgelig have en styrmandstitel. Vi valgte at overhøre ham.

Efter at have spist frokost i det grønne og nydt eftermiddagskaffe med dejlig hjemmebag, som Tove og Pers datter, svigersøn og barnebarn havde med til os, romantiserede Anders igen omkring captaintitlen. Pludselig forsvandt Henny og Per. Efter et stykke tid kom de tilbage med to kasketter, en der stod "Captain" på og en anden der stod "Skipper"

på. Da blev Anders sørme mundlam (det var nu også tiltrængt). Med kasketterne på blev Anders og Tove højtideligt udnævnt til henholdsvis captain og skipper (Anders knurrede dog lidt, han syntes Tove var sprunget lige vel højt i de maritime grader).

Ved 18-tiden blev vi kaldt til fælleshuset, vi

sjælland. Vi besluttede at droppe frokosten på teltpladsen efter fællesturen og i stedet pakke den ned i sadeltaskerne. Kl. 11.00 kørte vi ombord på den lille Bogøfærge, "Ida", med den gemytlige besætning. Ved de større betalinger lægger Anders ud, f.eks. når vi modtager stegt flæsk og persillesovs og i dette tilfælde,



skulle have stegt flæsk og persillesovs leveret af "Madexpressen" fra Nørre Alslev. Det var faktisk det bedste vi hid ind til havde fået – og så til 79 kroner pr. kuvert! Fra begyndelsen var det meningen vi skulle spise stegt flæsk og persillesovs på Stubbekøbings gamle kro, "Elverkroen", men den krakkede i vinteren 2011. Så i de sidste to vintre har Anders måttet støve nogle madsteder op, som uden alt for store omkostninger kunne levere ret-ten til campingpladsens fælleshus.

Lørdagens vejr var endnu bedre end fredagens. Min far, Svend Erik, som er fast turistchef og turleder på "Stubbemødet", havde i år planlagt en fællestur over Bogø, Møn og Syd-

Bogøfærgen. Sammen med "Idas" styrmand blev de enige om en fornuftig pris med en god rabat på de 11 motorcykler. – Egentlig er der ikke færgefart mellem Stubbekøbing og Bogø mere. Driften blev nedlagt for nogle år siden, det var simpelthen for urentabelt at fortsætte overfarten.

Det ville Stubbekøbing og Bogøs befolkning dog ikke uden videre finde sig i, de skabte foreningen, "Idas Venner", som ved hjælp af frivillig arbejdskraft og pengeindsamlinger lige akkurat er i stand til at vedligeholde og holde "Ida" i gang i turistsæsonen.

Fra Bogø kørte vi over dæmningen til Møn, hvor vi rundede Stege og derfra via Dronning Alexandrines bro til Kalvehave havn, hvor der



var dømt is fra havnekiosken. – Frokosten spiste vi i Vordingborgs lille bådhavn tæt ved borgruinen med Gåsetårnet – det var hyggeligt. Da vi skulle ud af Vordingborg og over mod den gamle Storstrømsbro kortsluttede fars GPS'er under styrthjelm. Vi rodede rundt i de pænere villakvarterer i Vordingborgs vestlige del (far forsøgte at pynte på fadæsen ved at påstå, at der var en bestemt villa han ville vise os). Til sidst blev det for meget for mig, ved hjælp af et par stikveje fandt jeg ned til lavbroen til Masnedø og ventede på flokken.

Lørdag aften er fast grillaften. Sidst på eftermiddagen gik vi ind til byen for at købe ind. Normalt plejer vi at grille på fælleshusets grillplads, hvor vi bruger campingpladsens griller, men i år syntes vi at det skulle foregå på teltpladsen på grund af det gode vejr. Vi fik tilladelse til at sætte grillerne op på teltpladsen. Efter spisningen var der tant og fjas. Bl.a. skulle vi sprænge en oppustet plastpose fra en treliters hvidvinskarton. Det var Torben Wests ide – hvad han ikke fortalte, var at den næsten er umulig at sprænge. Han smed den på græsset. Flere af de rigtig store og vægtige Seniorer (selvfølgelig mænd) forsøgte at

knalde den ved springe op på den, alle blev kastet af, men ved hjælp af klodsede krumspring og baskende arme holdt de sig lige akkurat på benene. Så skulle min far prøve, han blev under stor jubel kastet så eftertrykkeligt af, at han med liden elegance trimlede rundt og bed i græsset. Til sidst skulle Anders også prøve – forsigtigt gik han hen til det genstridige luftfyldte bæst. Inden han sprang satte han prøvende en fod på den, og til stor uorden, ikke alene for Anders men også for os andre, sivede luften lige så stille ud.

Når de gamle ter sig, nøjes jeg med at se på og bare grine. – Alderen på de gamle bliver hurtigt omvendt proportional med mængden af sprut!

Sidst på aftenen, mens vinen og øllet flød og solen langsomt sank over Grønsund og Farøbroerne, blev der igen fortalt historier ved de små borde – sandhedsværdien var nu nærmest lig nul – men til gengæld var underholdningsværdien høj. – "Stubbemødet" i år var præget af et usædvanligt højt humør.

Overskriften STB 10? – nåh, det er bare en forkortelse af "Stubbemødet 2010", året da vi startede på Stubbekøbing Camping.

PRAG - plus lidt til... 2012

Et af årets højdepunkter er vores sommerferie på motorcyklerne. I år havde vi for første gang booket alle overnatninger på forhånd. Først de seks i Prag – resten planlagdes ud fra disse. Første stop var fire dage i Wickerode, en lille flække mellem Nordhausen og Sangerhausen i det sydlige Harzen. Dagene blev brugt til råhygge, afslapning og køreture – her under bl.a. besøg på modeljernbane museum, midaldersborg og "Rosarium" – Europas største rosenhave. Så var både Jens' og mine interesser tilgodeset.

imod tilbuddet om at leje en garage til vores køretøjer.

Huset ligger på en grund så skrå, at fordøren var i 2. sals højde fra gadeplan. Både fra "stueetagen" og fra morgenmads-salen på husets 1. sal er der udgang til en ligeså skrå, men særdeles dejlig og velanlagt have, hvor vi kunne sidde og hygge os. Værtinden Hana er en meget sød dame, der har boet 15 år i Tyskland, så der var ikke de store sprogproblemer. På hendes hjemmeside havde vi luret, at hun er en stor dyreven. Vi blev dog overraskede, da



Vi var begge spændte på at se stedet, vi havde booket i Prag, og vi blev bestemt ikke skuffede! "Pension Vysehrad" ligger, som navnet antyder, i bydelen "Vysehrad", som er noget ældre end "Stare Mesto", den gamle bydel i Prag. Kvarteret er roligt, men vi tog alligevel

hun fortalte, at udover hende selv og hendes mor boede der i huset ikke mindre end 13 til-løbende katte, en hund og en hare.

Vi fandt et hyggeligt spisested i nærheden. Maden var fantastisk god – og priserne lige så

fantastiske = lave. Vi vil ikke skrive om de alment kendte seværdigheder, vi så i Prag. De er allerede beskrevet i alle turist brochurerne. Men herudover så vi et politimuseum, der havde til huse i et gammelt kloster. Det gamle fæstningsområde "Vysehrad" inkl. rundvisning i kassemater, kirke og parken med statuer. Tænk, her gik vi og troede, at begge "vore guldhorn" var blevet smeltet om...



Vi var blevet anbefalet et besøg på bryggeriet "U Fleku". Vi syntes så godt om deres ostekage og is, at vi var nødt til at komme der to dage i træk. Deres øl smagte nu også meget godt. Jeg vil for resten lige nævne, at Jens hev kameraet frem, hver gang jeg spiste is. På den måde kom jeg på en hel del af feriebillederne i år :-)

Endelig mødte vi vores dejlige svigerdatter Sarah og hendes mor. Vi vidste godt, de også ville til Prag, men ingen af os havde vel forventet et tilfældigt møde i så stor en by. Det fejrede vi med en byrundtur og en middag på "vores" spisested.

Skønt Vysehrad ligger i gåafstand fra Prags centrum, vil Jens nok ikke ligefrem kalde vore ture for afslapning. Desuden var der jo de nævnte trapper op til hoveddøren – støn! Så

det var dejligt at komme op på de tohjulede igen for at køre til Pension Muldental nær Leisnig, hvor vi havde planlagt to overnatninger. To uger tidligere havde der været et forfærdeligt haglvejr i området. Haglene, store som tennisbolde, havde ødelagt to haveborde, der stod udenfor, og havde ligget i et lag på 15-20 cm. Også alle krukker med blomster var helt kaput – selv "Muttis" engle-trompeter. Det var rart at møde Petra og Hubert Meißner igen, de er bare rigtig flinke. Med en pris på 45€ for et dobbelt værelse inkl. morgenmad er Pension Muldental stadig i den billige ende. Desuden bliver man altid taget godt imod.

En af dagene kørte vi de ca. ti km til Colditz for at se borgen, hvor allierede officerer blev holdt indespærret under 2. verdenskrig. Tyskerne betragtede borgen som flugtsikker, men planlægning af utallige flugtforsøg, hvor af nogle også lykkedes, er gået over i historien via bøger og film.

Fra Muldental kørte vi til Bruchhausen for at deltage i et træf og blev indlogeret hos "Körner" ligesom sidste år. Med godt 30 grader i skyggen havde vi ingen problemer haft med at holde varmen undervejs. Så det var både tiltrængt og dejligt med en "Dusche", hvor efter vi satte os tilrette i restauranten.

Her var flere gæster, bl.a. et selskab på 12-14 pensionister, der var så højrøstede, at Jens måtte skrue ned for høreapparaterne tre gange! Men lidt efter kom deres mad heldigvis. Så "da de fik forbenene op i truget, blev der ro", som vores gode ven Erling plejer at sige.

Feriens sidste to overnatninger blev i Ofen syd for Soltau. Vi så fange- og kz-lejren Bergen-Belsen. På selve området er der ikke så meget at se, udover nogle mindesmærker, fællesgrave og Anne Franks grav. Der imod kunne jeg have brugt det meste af en dag på udstillingen inde på museet. Men for ikke at sætte Jens' tålmodighed på en alt for stor prøve, gemte vi noget til en senere lejlighed. Alt i alt havde vi en rigtig dejlig ferie uden uheld. Sammenlagt kørte vi i let regn under en time. Miss Garmin ledte os ikke ud på nogle "vildspor" denne gang, og både BMW'en og Honda'en klarede turen til UG.

Jens Ove og Lene



Lene nyder is. ... igen,
og øl hos U Fleku

Læserture og Senior MC din eksklusive rejsearrangør

Kære Senior MC-klubber

Vi ønsker jer hjertelig velkommen til at lave jeres egen Senior-MC tur eller deltage på den officielle Senior-MC-turen i 2013.

Se "vores rejser" og "EKSKLUSIVE VIP-Rejser" på

www.route66usa.info



Det var så det..!

Kære Svend Erik

Du og dine venner kan hurtig få en fjer til at blive til 5 høns: **H C ANDERSEN** har ikke levet forgesves.

Jeg skulle have flere kasser øl med i min trailer, og måske også solgt af dem. FAKTA: Der var en kasse øl og 6 vand i en køletaske. Der blev i alt drukket 8 øl, 2 af mig selv, 6 gav jeg væk, og alle vand med hjem.

Vi jyder ved jo godt, at en kasse øl er lettere at styre end 10 løse runde dåser. Disse personer, som havde travlt med min trailer, har jeg tit set ved lange borde med masser af dåser. Langt de fleste senior er gode kammerater, og flere personlige venner, hvilket jeg håber

fortsætter. Jeg blev medlem i januar 1994. Til efterårstræffet samme år stod ULLA, og jeg alene for det. Olofborg ved Horsens. Det var normeret til 60 personer. Der kom 92, deraf 32 nordmænd. Vi måtte ud at leje bord og stole, samt service til 30 personer. Samtidig skulle vi betale for at deltage i træffet. Da var der ikke så meget KLYNK I KLUBBEN. Ikke at jeg ønsker disse forhold tilbage.

Jeg ønsker en undskyldning her i bladet for de usande påstande, eller er jeg hermed udmeldt af klubben ved årets udgang.

Med venlig hilsen
Johan Hartvigsen · 254-43



TRENTE MØLLE PÅ SYD FYN Trentevej 7, NY Stenderup, 5672 Broby

Koordinater:

WGS84: N 55° 10.526', E 10° 14.977' · WGS 84 - decimal: 55.17544, 10.24961

FRA JYLLAND

Med motorvejen mod Odense, ta' frakørsel 54 Vissenbjerg, følg vej 335 til Broby, drej til højre ad 323 200 m., drej til venstre ad Søndervej 2,3 km, forsæt ad Birkevej 3,1 km, fortsæt ad Ny Stenderupvej 1,1 km. Drej til højre ad Trentevej 170 meter.

FRA SJÆLLAND

Med motorvejen mod Odense, Ved Odense drej mod Svendborg, ta' frakørsel 11 Årslev mod 43 og Faaborg, følg rute 43. Drej til højre og følg Ny Stenderupvej 3,4 km, Drej til venstre og følg Trentevej 170 meter.

Seniornyt

Nr. 4 December 2012

28. årgang



Kan du huske..?



SENIOR MC DANMARK



Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen

Senior-MC-Danmark

Nr. 4, december 2012, 28. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 150 expl. hos Via Print, Skive.

BESTYRELSEN 2010

Formand:

Irene Holm Mikkelsen
Kammervej 13
Lendum
9870 Sindal
Mobil. 22 14 78 89
irenemikkelsen@post.tele.dk

Næstformand :

Tove Else Nielsen
Anagervej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf. 5780 7050
Mobil. 22 88 86 10
tovenielsenbromme@mail.dk

Kasserer:

John F. Rasmussen
Hovbygade 10, Hovby
4640 Fakse
Mobil: 20 47 89 71
lisjoh@fakse-net.dk

Bestyrelsesmedlem:

Svend-Erik Albrechtsen
Cypresvænget 249
4736 Karrebæksminde
Tlf. 55 44 76 93
Mobil. 2014 7693
sv.e.albrechtsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bruno Pedersen
Lyngholmsvej 10
9200 Aalborg SV
Tlf. 96 18 62 50
mc.bruno@privat.dk

Redaktør:

Jan Nygaard Jensen
Blidstrupmark 8
7990 Øster Assels
Tlf. 22 64 00 54
rynkeorglet@mail.tele.dk

ØVRIGE

Suppleant:

Lars Nielsen
Skelvangsvej 77. 1tv.
8920 Randers NV
Tlf. 5222 5015
Mobil. 30 50 61 33
lars.bente@get2net.dk

Kasserer suppleant:

Claus Hauerslev
Englerupvej 88
Englerup
4060 Kirke Såby
Tlf. 46 40 51 20
Mobil. 4028 4120
Claus_hauerslev@mail.dk

Klubeffekter:

Villy Kyhn Hansen
Grimstrupvej 102F, st. th.
4700 Næstved
Tlf. 20 27 08 78
villyh1957@hotmail.com

www.senior-mc-danmark.dk

Kontingentet udgør årligt

For ægtefæller

For samboende

Indmeldelsesgebyret er for alle

kr. 400,-

kr. 275,-

kr. 275,-

kr. 100,-

Klubbens bankoplysninger

Reg. 0624 Kontonr. 0010352118

Næste nummer af SeniorNYT

Næste nummer af Senior-nyt udkommer i april 2013,

Deadline for bladet er søndag d. 3. marts 2013.

Formanden skriver:

Tja det var så den sæson. Vejene er nu fyldt med jord fra marker og våde blade fra træer, en enkelt nat nede på frysepunktet. Man tænker pyh der er lang tid til næste sæson. Pludselig kommer der så en regnfri dag og man skynder sig at starte mc'en op og kører et par timer inden det bliver for koldt og mørkt.

Tidligere på sæsonen startede jeg med at sende en sms til MC seniorer der bor i Jylland. De har dog ikke helt vænnet sig til den hurtige beslutning endnu :-) med at skulle skynde sig, at komme af sted, men der kommer dog flere for hver gang :-) sidst var vi til Års stumpemarked. Der arrangeres også fællesture på sjælland, disse kan ses på vores hjemmeside. Alle er velkomne til, at byde ind med ture.

Til efterårstræffet i september i Trente Mølle på Fyn, startede vi hjemmefra i regnvej, det blev mere og mere vådt og Bent vendte om og kørte hjem, Vi andre fortsatte mod Fyn. Det regnede helt til vi kom til Odense, så det hele var ved at være godt vådt. Vi fik da teltet stillet op i tørvej. Jeg tror ikke der var nogen der undgik det våde element fra himlen.

Desværre var der et par stykke der skred i svinget på vej til Fyn, heldigvis slap de billigt fra det, Lise beskadigiede et ledbånd i den ene fod og måtte sidde med foden opad de næste dage holde sig i ro i 3 uger. Håber det er okigen.

Vi var 61 fremmødte til træffet, hvor af nogle var vores festlige Norske, Svenske medlemmer og de ligeså festlige indbudte Hedetoure fra Brande. Rigtig dejligt, at se så mange glade Seniorer. Alt i alt en rigtig festlig weekend.

Det var simpelthen det dejligste sted, flotte omgivelser både inde og udenfor. Dejlige teltpladser, en bla. med udsigt til mølledammen. Dejlige værelser til de der ønskede det.

Der var kaffe og kage klar til os om eftermiddagen. Varm aftens mad, Dansk Bøf, det bragte lykke senere var der et festligt indslag med en Komiker, der før har underholdt til et træf(hvor alle vist var klædt ud) han gik imellem os alle og spillede harmonika og sang af hjertets lyst og spillede senere op til dans. Der blev sendt styrthjelm rundt, hvor folk kunne give til underholdningen.

Lørdagen med morgenmad og til frokost lun leverpostej, ribbensteg og resten af bøfferne fra aftenen før.

Så kom Fællesturen, den fór af sted kl.13 sharp :-) nogle nåede aldrig med :-) senere blev vi delt op i 2 grupper :-) måske turen bar præg af, at Jan skulle til bryllup, jeg ved det ikke. Men undervejs var vi nogen der pludselig kørte efter nogen helt vildt fremmede mckører :-) gad vide, hvad de har tænkt, at vi pludselig lå 10 mc'er efter dem :-) i hvert fald opdagede Guzzi Flemming, at det da vist ikke var nogen fra klubben og så stoppede vi. Vi kørte tilbage til Trente Mølle, men blev enige om, at vi da bare lavede en tur til Fåborg, der gik vi en tur på havnen og fik os en is. Vi kørte hjem og fik kaffe ved 15.30 tiden. Det andet hold kom tilbage ved 16.30 tiden.

Jeg tror måske lige vi alle sammen skal læse, hvordan man kører kolonne kørsel inde på hjemme siden :-)

Nå men lørdag aften, fik vi rigtig god mad igen og der var masser af det. AG, havde travlt hun futede rundt hele aftenen, fyldte fade, lavede kaffe, tørrede borde af og ryddede op. William stod som vanlig i røg og damp i køkkenet, Bruno trådte til for at hjælpe da Irene og Jan skulle af sted til bryllup, utroligt det overskud i havde trods i skulle til bryllup. Tusind tak til jer alle for et rigtig godt arrangeret træf, og tak til de der gav en ekstra hånd, bla. Lene der kørte Lise på skadestuen. Det var vist held i uheld at JOK's Mc gik i stå i regnen og i måtte køre videre i bil. Dejligt, at der er omsorg for hinanden, det er det der gør hele klubben så meget værd.

Bestyrelsesmødet om formiddagen, erkendte John at han træder af som kasserer til næste generalforsamling.

Det besluttes, at sommertræffet ikke ændres i pris (450 kr ude og 550 kr inde).

Vedr. rygning besluttes det, at det er udlejningsstedets regler der følges, er der ingen regler, laves de ved træffets start.

Jens Ove kontakter Claus Haven med henblik på, at få en pris på en modernisering, af vores hjemmeside.

Jens Ove modtager gerne indlæg til bladet.

Det besluttes, at køber træfarrangører drikkevarer der ikke kan returneres til forhandler, skal

Fortsætter side 4

overskydende drikkevarer ikke belaste klubbens økonomi, men sælges til anden side. Der opfordres til at støtte op om de arrangementer de enkelte medlemmer laver for hele klubbens medlemmer, herunder ture. Det er bestemt, at der fremover kun er 4 personer der fungerer som træf arrangører. Alle andre hjælper selvfølgelig til.

Nå, men jeg vil slutte for denne gang med, at ønske jer alle en rigtig god vinter med masser af pudsearbejde og klargøring, for pludselig en dag så er foråret der igen. Glædelig jul og godt nytår, når vi kommer så langt.

Hans Ole og jeg takker for året der er gået.

Pas på jer selv
Mc-hilsner
Irene Mikkelsen
Wendelboen



TRÆF 2013

VINTERTRÆF 2013

Den 1. - 3. februar 2013

Feriekolonien Birkely
Tømmerupvej 29, 4440 Mørkøv

Pris ude **350,-**
Pris inde **450,-**

Arrangører:

Inga, Svend Erik, Tove og Per

Tilmelding senest **19. januar 2012**

FORÅRSTRÆF 2013

Den 19. - 21. april 2013

Polarhytten, Almager Bakke 22, Ganløse
3660 Stenløse

Pris ude **350,-**
Pris inde **450,-**

Arrangører:

Linda, Per, Lis og Erling

Tilmelding senest **27. marts 2013**

SOMMERTRÆF 2013

Den 7. - 9. juni 2013

Assing Mølleby Centeret
Bukkærvej 8
6933 Kibæk

Pris ude **450,-**
Pris inde **550,-**

Arrangører:

Bente, Lars og ???

Tilmelding senest **18. maj 2013**

EFTERÅRSTRÆF 2013

Den 13. september - 15. september 2013

Lejrcentret Hummelmosen
Kvasbrovej 11
8586 Ørum Djurs

Pris ude **350,-**
Pris inde **450,-**

Arrangører:

Bente, Finn, Bente og Lars

KONTINGENTBETALING

Det er nu tid for
kontingentbetaling,

SIDSTE FRIST

den 28. februar 2013

**Føl suset fra en sommerdag
på motorcykel derhjemme:**

Sæt dig foran hårtørreren
og få en ven til at skyde
bier i fjæset på dig med
en luftpistol.



MC tur til det gamle Jugoslavien for 30 år siden

En beretning af Henny og Ib

I år er det 30 år siden, at vi begyndte at køre på ferie på motorcykel. I 1985 købte vi en ny mc, en Yamaha xvz 1200c. Vi havde en nabo, der var fra Kroatien (i det tidligere Jugoslavien). Han skulle hjem og holde ferie hos familien, og inviterede os til at besøge ham der. Vi kendte ikke noget til Jugoslavien, andet end at det var kommunistisk, og at Tito regerede der.

Vi startede med at køre til Østrig en uges tid, for det kendte vi. Jeg tror det var Zell am zee, men jeg kan ikke huske detaljer om ferien. Nå, men vi skulle til Kroatien, og kørte fra Østrig. Jeg har højdeskræk, og har altid hadet når Ib kørte i bjergene. Vi skulle lige netop over et stort bjergpas, men det sagde han ingenting om. Jeg har altid ønsket man kunne vende hjelmen om.

Da vi var halvvejs oppe, mødte vi et reklameskilt, hvor du kunne ringe efter kranbil. Nå, vi kom op med Ib liggende med overkroppen henover tanken, for at vi ikke skulle køre på baghjul. Der holdt rigtig mange biler og kogte.

Vi kom så ind i Jugoslavien, og skulle veksle lidt penge. Det var heldigt jeg havde en taske med, for vi fik så mange tusinder, af deres penge, at jeg følte mig rigtig rig. Ib sad ude på vejen og snakkede med en jugoslav om vejen til Rijeka. Fyren var døvstum, så jeg skulle snakke med ham, men tegnsproget er ikke det samme som i Sverige, men det gjorde ingenting. Han løb ved siden af motorcyklen og viste vej.

Vi holdt et sted for at spise. Ind kom 6 danske motorcyklister, og sætter sig ved vores bord. Vi blev bare glade, for vi var lidt på gale veje.



Sådan kunne vores motorcykel se ud når vi skulle på ferie

De skulle til øen KRK. Ib var jo straks fremme, og spurgte om vi kunne følges med dem, og det gjorde vi så. Havde jeg vidst, at vi skulle køre i flere bjerge, og med får og geder omkring os. Det var så galt, at en MC kørte først, og vinkede os frem når der var fri bane, men for de andre var det ingenting. De havde været der før. Vi kom til øen KRK. Dengang havde vi ikke andet end et iglotelt og et liggeunderlag. I ved dem på et par centimeter. Den campingplads var bare en stenplads, men vi havde udsigt til adriaterhavet, og det var jo et stort plus. De unge vi, var sammen

Fortsætter side 7

FÆLLESTURE JYLLAND 2013

Tur 1. Kildetur

Lørdag den 11. maj 2013

Varighed kl 11.00 - ?

Mødested: Brande station

Arrangør: William

Tilmelding: Ingen

Tur 2:

Kolding og omegn samt Harteværket:

Fredag den 9. august - eftermiddag/aften.

Mødested: Kolding vandrehjem

Ørnsbrovej 10. Tlf. 75 50 91 40

(Man sørger selv for indkvartering)

Lørdag den 10. august:

morgenmad, hvorefter vi kører Magurit ruten til Skamlingsbanken. I klart vejr flot udsigt (evt. en lille gåtur i det flotte område). Turen fortsætter mod Christiansfeld, men inden kan vi besøge Genforenings og Grænsemuseet, der ligger over for den gamle Grænsekro (ved vej 170) Så

går turen videre til Christiansfeld, en hyggelig by. I boghandlen kan der købes originale Herrnhuter advent/julestjerne(skål ses). evt. aftensmad i Seggelund cafeteria/restrurant åbent til kl. 17.00 herefter retur til Kolding

Søndag 11. august:

morgenmad, vi mødes Kolding storcenter kl 11.00 kører til Harteværket, ser det gamle elværk, originale maskiner der står og fungerer endnu. Naturskønt område. (William medbringer materiale med til Forårstræffet.)

SJÆLLAND 2013

Fra April og til og med september, sidste søndag i måneden, kl. 11.00

Mødested: Silvan, Fabriksparken 2, Glostrup
Aflyses ved regn.

ØKONOMI EFTERÅRSTRÆF 2012



Godt nyt fra kassereren...

Efterårstræffet gav et overskud på

kr. **4.215,00**

Kasserer
John Rasmussen

Forvarsling til generalforsamlingen 2013

Det bekendtgøres herved at Senior MC Danmarks årlige generalforsamling finder sted d. 20. april 2013 kl. 14.00 i forbindelse med vores forårstræf i "Polarhytten" i Ganløse ved Stenløse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2013.

Mvh. Bestyrelsen



Til familie fest med Jugoslaverne. Der var meget mad og drikke

med, arbejdede som røgdykkere hos Falck, så de skulle lære Ib at dykke, men det var ikke let. Jeg kunne ikke bade, for jeg var nyopereret og havde hul i maven. Det gik godt, og vi havde nogle dejlige dage med de unge.

Vi fortsatte til Rijeka. Først fandt vi en campingplads og bosatte os.



Den gang var det primitivt. Ingen stole eller borde. Det var varmt, så det gjorde ingenting

Så tog vi MC'en ind til byen, parkerede på torvet og tog en taxa. Det var ikke noget problem at finde naboen, men hans gamle mor blev noget forskrækket. Soran sov, så ham fik hun liv i. Han var lige ved at gå i gulvet, da han ikke troede at vi kom. Vi havde nogle dejlige dage sammen med dem. De inviterede os til familiefest, og det var virkelig fest. Vi var jo kørt på MC ind til festen.

De havde flere løsninger på, hvad vi skulle gøre med MC'en. Vi blev tilbudt politiskorte, men det var jo ikke nogen god ide, for Ib kunne jo ikke køre. Til sidst kørte de den ind i kroens lokaler, ved siden af, og vi tog så en taxa. Det var lidt svært at få motorcyklen ud fra kroen, men det gik.

Vi havde taget det fine tøj med til Rijeka, fordi vi ville prøve at gå på kasino, men vi havde for lidt penge med. Det gjorde nu ingenting, for vi mødte nogle dejlige mennesker vi kunne hygge os med.

Det var første gang vi var i Kroatien, men ikke sidste gang. Allerede året efter var vi der igen, og nu kunne jeg bade.

P.S. Vi havde musikanlæg på MC'en, men vi havde kun et kassetbånd med. Der var så bare et nummer på det bånd. Dire Straits med "Walk on life". Det nummer hørte vi så alle 3 uger.

Med på dispensation

En fortælling af Lene og Jens Ove



Trendemølle på Fyn

Efter at der var kommet noget i vejen, både til forårs- og sommertræf, glædede vi os rigtig meget til at komme til årets sidste træf på Fyn. Vejret var rent ud sagt forfærdeligt. Sydvest og vaders ville have været passende påklædning, hvis det ikke lige var fordi, vi skulle køre på motorcykel. Vi ventede lidt på ophold i regnen, men da det lod vente på sig, drog vi af sted fredag lige over middag. Vi tog hverken madpakke eller kaffe med. Herregud – det var jo kun en lille smuttur til Fyn. Vi var lige drejet fra mod Herning, da Jens holdt ind til siden. Jeg skulle lige til at brokke mig, fordi jeg troede, han allerede ville have en rygepause, og det var da et træls sted at stå der i siden af vejen med masser af trafik i begge retninger – og så i regnvej. Men nej, BMW'en ville bare ikke køre længere!

Så var der kun én ting at gøre, nemlig at ringe

til Falck, så vi kunne få cyklen hjem. Så stod vi der, med vores paraplyer og ventede i to stive timer, mens folk i bilerne smilede til os. Nogle undrede sig sikkert over, hvad vi holdt der for, men nogle så også ud til at have lidt ondt af os. Da fortrød vi alligevel lidt, at vi ikke havde taget kaffe med. Så kom Falckmanden, og BMW'en blev skubbet op på ladet af bilen, Jens kom ind i varmen, og jeg kørte hjemad i regnen. Ca. 15.30 var vi tilbage ved udgangspunktet. Så måtte vi se, hvordan vi kunne få pakket det hele over på Honda'en. Det var nemmere sagt end gjort, for vi var overhovedet ikke forberede på dette.

Så vi ringede til træfarrangørerne og meddelte, at det vist heller ikke blev denne gang, vi kom til træf. Næstformanden, der netop stod i køkkenet, trådte i karakter og gav os en dis-

Fortsættes

pensation på formandens vegne. Så vi fik smidt oppakningen i bilen i en fart, og da vi nåede til Trente Mølle var det begyndt at skumre, så vi skyndte os at få teltet rejst. Indenfor var der allerede en god stemning og godt humør. Træfarrangørerne varmede maden til os. Fantastisk – tak for det! Trente Mølle er et sted med historie. Dagen efter kunne vi rigtig se den flotte beliggenhed, om end hovedbygningen godt kunne trænge til en smule omsorg af et par håndværkere. Det

var ikke svært at få gode motiver i søgeren på det digitale kamera. F.eks. løb jeg på et par "gamle" kendinge oppe ved mølledammen. Vi var kede af, at vi gik glip af at køre på de sydfynske småveje på to hjul – især da fællesturen satte i gang. Da gad vi godt have været med i hovedfeltet. Selvom det er imod vore principper, at transportere os i bil til træf, var vi alligevel taknemmelige over, at vi fik lov til det denne gang, for det var rigtig dejligt at møde jer Senior MC-ister igen.

Korsørløbet 2012

En beretning af Pia og Jens-Erik



Det vil være en lang historie, hvis jeg skal fortælle, hvordan det hele kom i gang og om optakten til vores deltagelse i Korsør-løbet med hollænderne, men jeg vil prøve at gøre det kort.

SR 500+ 50 klubben har eksisteret en del år med nogle få medlemmer i Holland. Hele klubben var repræsenteret ved Løbet.

Inno og Dinie, vores venner var på ferie en uge i august 2011 og vi talte en del om Innos projekt med at genopbygge en SRX 600 som han havde fået fat i og snakken gik på, om der var noget den kunne bruges til udover de løb, der er i Holland. Det er jo ingen hemmelighed at vi MC-entusiaster har travlt sæsonen igen-

Fortsættes næste side



Korsørløbet 2012

nem, da vi jo skal nå de traditionelle træf og løb samtidig med at vi gerne vil opleve nye træf og løb. Der er jo også noget der hedder økonomi og tid.

Vi lokkede med løbet og i vinterens løb blev der afholdt nogle møder i klubben, hvorefter de blev enige om at det var KORSØR.

Pia og jeg ville stille græsplæne til rådighed for telte, og vi havde lejet "et bad" hos IKEA, så kunne det jo ikke gå helt galt.

Vi fik aftalt tilmelding og betaling og aftalt med Niels Bols, at han kunne droppe kuverterne i hos os.

I løbet af vinteren var jeg hos Ole Stubager, hvor vi talte om løbet, og at Hollænderne kom til løbet. Stubager fortalte så, at han og Brita skulle til Honda Varadero træf i Spanien, så de var ikke hjemme på den tid, citat, "men jeg skulle vel så ha' 7-1/2'eren at køre på, så jeg også kunne deltage i løbet". Tak Stubager.

I løbet af foråret var jeg til klubmøde en formiddag for at høre hvordan og hvorledes med løbet, og om at hvis det glippede med 7-1/2'eren om jeg så kunne køre med på XJ 9'eren uden for konkurrence. Det var en god

oplevelse at være i klubben og der var absolut ingen problemer med deltagelse, som vi ønskede.

31.maj 2012 ankom der 3 biler med 10 personer og 5 yamaha'er sidst på eftermiddagen. Efter den obligatoriske velkomstdrink og en masse drabelige historier om "stau" ved Elbetunnel gik alle i gang med at rejse telte og få indrettet campen. Vi havde lånt et 3 x 6 meter telt hos naboen hvor vi alle kunne sidde med borde og stole. Op til løbet havde vi lyttet til vejrudsigten som lovede regn og blæst. Heldigvis blev det ved blæsten, men vi kunne godt have ønsket os bedre vejr som jo havde præsenteret vores område bedre. Vi fik spist og snakken gik livligt til "posetid"

Fredag efter morgenmad tog vi til Korsør for en sightseeing og lidt indkøb. Pigerne i bil og drengene på mc. Pigerne var med Pia rundt i omegnen og vi drenge skulle lige "træne" lidt på den danske asfalt med nogle gode sving udover Hulby og Skælskør og andre gode småveje. Vi holdt en briefing om løbet og der blev delt startnumre ud og jeg fortalte hvad der skulle foregå om søndagen. Pigerne blev informeret om hvor det ville være godt at se os ude på ruten uden at de skulle køre stærkt rundt omkring for at se os og få fotograferet et par "gode skud". Efter aftensmad i teltet var der tur til stranden. Det blæste og var køligt, men alligevel en flot gåtur hvor vi fik lidt god solnedgang. Det er for os naturligt at vi har stranden og vandet lige omkring os uden at vi tænker så meget over det, men at observere folk der kommer langt inde i landet fra og har flere timers kørsel til vandet: det var spændende. De kunne bruge oceaner af tid til at gå og samle sten.

Lørdag kørte vi rundt i området efter vi havde været i Slagelse for at se Bilka. De har store varehuse i Holland, men det har lidt med kultur og pristjek at gøre. Vi var omkring Trelleborg og til Mullerup havn hvorefter vi fortsatte til Reersø. Undervejs havde vi nogle stop hvor vi fortalte om området til lands og til vands. Vi havde jo udsigt til Broen det meste af tiden. Tilbage i residensen om eftermiddagen blev der serveret lune pandekager med is og syltetøj og kaffe. Vejret tillod at vi kunne sidde på

terrassen i solskin. En af hollænderne spurgte om det var typisk dansk og jeg svarede at det vidste jeg ikke, men jeg syntes det smager godt. Han syntes det var et godt svar. Efter aftensmaden trak stranden igen.

Løbsdag søndag:

Pigerne måtte klare sig selv mens vi drenge kørte til Fæstningen hvor Rune stødte til på sin Kawa 400. Vi var 7 mc'er i gruppen. Vi kom ind i Magasinbygningen til et flot morgenbord og fik hilst på dem vi nu kender og så skulle vi jo lige briefes af Hartmeyer. Pigerne ankom til kanonsalut og løbsstart og fik ønsket os god tur. Vibeke og Rene Demuth, som også er gode bekendte med Inno og Dieni, kom også forbi og hilste på. Vibeke og Rene kørte med pigerne ud på ruten for at fotografere. Vores gruppe kom godt af sted. Ud af Strandvejen fik vi følgeskab af "kanoneren" på Nimbus. Vi ankom til 1. stop. Hvordan resultaterne er gået kan ses på www.vmmc.dk hjemmeside. Videre det gik. Fin tur. Ved første klippepost opstod der et problem med et koblingskabel på en af SR 5'erne. Hvad nu!!! "Forhelvede --- Hvorfor kommer de så langt fra med sådan noget gammelt lort som ikke er i orden". Nå, men vi fortsatte. I Hejninge spurgte jeg Rune om han havde et forslag til rep. Han foreslog at vi kørte til den gamle smedie i Forlev hvor hans forældre bor. Sandelig om ikke koblingskablet blev repareret. Jeg hørte et eller andet om at det ikke havde fungeret så godt siden den var ny. Rune, du er en guttermand. På crossbanen kom Jimmy og spurgte hvad der var galt siden vi kørte væk fra ruten, når vi nu næsten var ude ved frokoststedet. Flere konkurrencer. Vejret var ganske godt og det var en skøn tur. Vi missede en klippepost, men det var vist noget med at den var blevet pillet ned før tid. Ikke fordi vi var sent på den. Tilbage på Fæstningen var der linet op til præmieuddeling. Vi fik 5 mand med i præmierækken. Det var flot. Inno og Heinz fik ikke nogen præmie, men da vi kom hjem var der trøstepremie til dem. I løbet af eftermiddagen havde pigerne arrangeret forloren hare med nye kartofler fra "jordbærgården". Brita og Stubager landede efter deres tur til Spanien, så de kunne lige deltage i hyggen sammen med deres børn Mie og Rune. Mandag efter morgenmad kørte vi en tur

rundt om Tårnborgh kirke og Marsk Stigs Banke og videre ud i Korsør Lystskov. Vi var også på besøg på Isbådmuseet og en gåtur ned under broen ved landfæstet for lige at holde broen oppe på plads. Vores tur gik over "jordbærgården" med indkøb af kartofler og det var jo så helt naturligt at vi gjorde stop hos Brita og Stubager på Brovej i Gl.Forlev. Vi fik gjort nogle indkøb og i løbet af eftermiddagen og aftenen blev hjemturen for Hollænderne for-



Der må trædes igennem

beredt. Vi spiste aftensmad og fik Irisch coffe og var enige om at vi havde haft nogle gode dage. Der blev lagt en masse billeder ind på computeren som vi kan sidde og glæde os over.

Tirsdag morgen var der stille aktivitet med morgenmad og der blev pakket samme i en stille og rolig ånd. Herligt at se. Der blev vinket farvel og vi kunne se tilbage på et par hektiske dage.

Tak for at vi måtte deltage i KORSØRLØBET

VINTERTRÆF 2013

Den 1. til 3. februar

Feriekolonien Birkely

Tømmerupvej 29,
4440 Mørkøv



Pris ude **350,-**
Pris inde **450,-**

ARRANGØRER:

Inga, Svend Erik,
Tove og Per

KOORDINATER

WGS84:
N 55° 36.430'; E 11° 31.312'
WGS 84 - decimal:
55.60716, 11.52187

TILMELDING

senest 19. januar 2012

