



Seniornyt

Nr. 1 marts 2015

31. årgang



Man kan også blive *for* utålmodig, i venten på foråret.

senior mc danmark

**Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.**

nr.1 2015 31 årgang.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 100 expl. Hos Viaprint, Skive.

Bestyrelsen

Formand:

Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24 9310 Vodskov

Tlf: 98294110 Mobil: 24228673 formand@senior-mc-danmark.dk

Kasserer

Claus Hauerslev. Englerupvej 88 Englerup, 4060 Kirke Såby

Tlf:46405120 Mobil:40284120 kasserer@senior-mc-danmark.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Nissen Tyrsvvej 15 6100 Haderslev

Tlf: 74529551 Mobil: 26700545 bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk

Lasse Albrechtsen Samsøvej 25 4700 næstved

40103617 bestyrelse2@senior-mc-danmark.dk

Næstformand:

Tove Nielsen Anagervej 6 4190 Munke Bjergby

Tlf: 57807050 Mobil: 22888610 naestformand@senior-mc-danmark.dk

Suppleant:

Anders. P. Andersen Ringstedvej 46B 4440 Mørkøv

Mobil: 20247875 suppleant@senior-mc-danmark.dk

Redaktør og medlemsansvarlig:

Jan Nygård Jensen. Blidstrupmark 8 7990 Øster Assels

Mobil: 22 64 00 54 redaktoer@senior-mc-danmark.dk

Klubeffekter:

Peter A Klausen Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 effekter@senior-mc-danmark.dk

Næste nummer udkommer i maj 2015.

Deadline for bladet er d.4. maj 2015.

Formandens skriv.

Det regner og rusker udenfor i dag – men vi HAR altså set tegn på forår, og i et par dage her i februar har vi også set solen, og vejen har været næsten tør. Ikke kun dem, der kører motorcykel mærker en boblende forventning – det gør alle vist. En glæde over, at et forår er på vej, og at vi skal hente motorcyklen ud og have den gjort køreklar. Starter den første gang, eller skal den lige have et par forsøg?

Og foran os venter nogle dejlige ture og træf rundt i landet. Forårstræf i Børkop, Sommertræf i Voerså og Efterårstræf i Næstved. Foruden de andre ture, som I eller andre arrangerer – og som vi kan deltage i. Kig i **Kalenderen** på Hjemmesiden – der er udstillinger, Karoline datoer, Brunkulslejren og meget mere – der nok at køre til.

Der er grund til at have høje forventninger til klubben i den kommende sæson. Vi har fået mange nye medlemmer – siden december måned 10 nye! Det er SÅ dejligt og giver bestyrelsen en god energi at arbejde videre på!

Vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til jeres forventninger og tage jer med i fællesskabet, når I kommer til træffene. Spørg endelig, hvis der er noget, I er i tvivl om!

Vi regner med, at I medlemmer støtter op om vores træf. Som I kan se her i bladet, så er der fundet træfsteder til næste år: Løjt Kirkeby, Skælskør, Jegindø og Maribo. Vi har arrangører på plads til i år – men det betyder ikke, at vi blot kan læne os tilbage og lade os servicere, når vi kommer til træf. Vi skal gi' en hånd med, når der er brug for det – og rydde op efter os osv. Arrangørerne har til gengæld sørget for, at vi får noget godt at spise og drikke. Vi har endnu ikke arrangører til næste år. Så kom frisk og meld dig – måske er det DIN tur! I får meget hjælp af bestyrelsen undervejs i planlægningen.

Næste gang vi ses er til den kommende generalforsamling i Børkop. Den holdes jo sammen med Forårstræffet som vanlig. Henny og Ib, William og Peter A.K. er arrangører.

Hjemmesiden har været under forandring – den er nu rettet til, så nye kommende medlemmer bydes velkommen på den – og kan få den viden om klubben, som de har brug for.

Siderne som I medlemmer kan gå ind på via login er også forbedret. I kan læse om alt, hvad der **skal** ske – om hvad der **er** sket – i tekst og billeder. Alle numre af Senior Nyt er nu at læse på siden – 30 år tilbage! Og ved I f.eks at vi har en

Fortsættes.

Køb & Salg side, en Debat side og et sted , hvor I kan se, hvad der er nyt på Hjemmesiden, så I ikke selv skal surfe rundt og finde ud af det. Prøv at gå på opdagelse på hjemmesiden!

Senest har Johs lagt videoer ind fra 1989 - under Johs's Foto (tak for det Johs). Der var nogen, der havde mere hår den gang – og mindre maver :o)

Lad os sammen tage hul på endnu en god MC sæson i Senior MC Danmark. Ordet senior er jo ikke lig med det at være gammel – en senior økonom i bankverdenen er omkring 30! - Sådan føler vi det også, når vi kører af sted her i den kommende sæson! - Vi ses.

vh. Dorte



Årsmærker



Effektsælger Peter A. Klausen har stadig en del årsmærker fra tidligere år. Dem medbringer han på forårstræffet, så hvis I mangler nogen, kan I få dem der.

Og de er gratis!!

Invitation til Forårstræf 2015.

Træffet afholdes i Lejren Søborg, Vognkærvej 101A, Mørkholt 7080 Børkop.

Fredag d. 10 april til søndag d. 12 april 2015.



Træffet åbner kl. 16 om fredagen.

Lørdag kl. 14,00 afholder vi generalforsamling – og der er derfor ingen fællestur.

Træfgebyr er 350kr for overnatning i telt, og 450kr for indendørs overnatning.

Seneste tilmelding er d. **20 marts**.

Tilmelding foregår ved indbetaling på konto nr. 4424 - 0010352118

Når du indbetaler bedes du i ”meddelelse til modtager” skrive dit medlemsnr. Og ”forårstræf” - Tak!

Det er ikke tilladt at ryge indenfor i Søborg lejren.

Vi glæder os til, at mange kommer til træffet.

Koordinater: 55° 39'16.82N 9° 42'57.87Ø

Vel mødt.

Mange hilsener *Henny og Ib og Peter A.K. og William (arrangører)*

Senior MC Danmark indkalder til ordinær generalforsamling

Lørdag d.11 april 2015 kl.14,00 i Lejren Søborg, Vognkær 101A, 7080 Børkop.

Dagsorden iflg. Vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2016
6. Indkomne forslag (der er kommet 1 forslag)
7. Valg af kasserer for 2 år Claus modtager genvalg
8. Valg af kasserer suppleant for 2 år.
9. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Tove modtager genvalg)
10. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (i stedet for Lasse)
11. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
12. Øvrige opgaver for klubben
 - a. Udenrigsminister, medlemsblad m/billeder, bonsælger og effektsælger – har sagt ja til at fortsætte. Tak for det.
13. Eventuelt.

Forslag til Senior MC Danmarks generalforsamling 11 april 2015.

Jeg foreslår, at vi dropper Senior Nyt hvor ved vi kan spare mange tusinde kroner årligt. Senior Nyt indeholder ofte ikke andet end alm. info fra bestyrelsen En dyr løsning.

Vi kan bruge hjemmesiden endnu mere til klub-info.

På næste side er regnet ud, hvor meget der ca. kan spares

- både med og uden trykning af medlemsliste m/ billeder.

Antal danske medlemmer er ca. antal, og der er taget højde for, at de ca. 10 medlemmer, der ikke har adgang til internet, stadig kan få tilsendt informationer.

Med venlig hilsen

Lene A. Kristensen medlemsnr. 678 - 53

Anslået besparelse pr. år, hvis Senior Nyt ikke udsendes pr. post.

Det antages, at medlemslisten stadig udsendes

Med udgangspunkt i regnskabet for 2013 - men med nyeste portosatser.

Senior Nyt 2013	kr. 10.219,38	(4 SN + medlemsliste)
Her af medlemsliste ca.	kr. -2.500,00	

Sparet udgift til forsendelse af blade

DK medl. ca.	50		<i>medlemsliste sendes,</i>
--------------	----	--	-----------------------------

3 forsendelser pr år	3		<i>derfor er besparelsen</i>
B-post pr brev	7,00	kr. 1.050,00	<i>kun 3 forsendelser.</i>

Udenl. medl. pt.	9		<i>Husstandsmedl. ingen blade</i>
3 forsendelser pr. år.	3		
B - post pr. brev	12,50	kr. 337,50	

Samlede udgifter for 4 + forsendelse 9.106,88 kr = **Besparelse**

Anslået besparelse pr. år, hvis Senior Nyt ikke udsendes pr. post.

Det antages at medlemslisten heller ikke udsendes.

Med udgangspunkt i regnskabet for 2013 - men med nyeste portosatser

Senior Nyt + medlemsliste 2013	kr. 10.219,38	
--------------------------------	---------------	--

Sparet udgift til forsendelse af blade

DK medl. ca.	50		<i>Besparelsen er måske endnu</i>
4 forsendelser pr. år	4		<i>større, fordi blad nr.2 +</i>
B-post pr. brev	7,00	kr. 1.400,00	<i>medlemsliste kan koste</i>
			<i>mere at sende.</i>

Udenl. medl. pt.	9		<i>Husstandsmedl. ingen blade</i>
4 forsendelser pr. år	4		
B-post pr. brev	12,50	kr. 450,00	

Samlede udgifter for 4 blade,
medlemsliste + forsendelse 12.069,38 = **Besparelse**

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har holdt møde d. 30 januar på Mc camp Fyn.

Vi talte om træfsteder for 2016, og der mangler kun et enkelt træf, så er aftaler mv. i hus. Træfstederne meldes ud, straks vi har alt for 2016 på plads + de kommer i bladet. Der mangler ikke arrangører til træffene i 2015.

Vi gennemgik dagsordenen + det praktiske til den kommende generalforsamling. Der laves separat side på hjemmesiden med alt om generalforsamlingen + at det selvfølgelig kommer i næste nummer af Senior Nyt.

Vi talte om, hvordan det første ½ år er gået efter den ekstraordinære generalforsamling i 2014. Succeskriteriet var sat til nye 5 medlemmer om året – vi har pr. d. d. fået 7 medlemmer siden maj måned. Der lægges vægt på velegnede træfsteder, og arrangørerne får besked på, at de gerne må kræse lidt for deltagerne mht. mad mv.

Af nye tiltag har vi besluttet at tage kontakt med andre kendte klubber, som vi har gjort tidligere . Eks. Rold Skov MC, Hedetourene og MC Nordenfjords. Høre om de har lyst at deltage i vores træf eller samarbejde om at holde et træf.

Status på brug af klubbens hjemmeside – der er 61, der har login til hjemmesiden (ud af pt. 78 medlemmer) – der er 36 personer med i Facebook gruppen, der er blevet offentlig.

Vi har oprettet en annonce for klubben på Facebook – med opfordring til at gå på hjemmesiden og læse om klubben. (annoncen koster 100 kr)

Vi besluttede at give op til 50 kr. i tilskud til entreer.
Der er bestilt årsbjælker.

MC Camp Fyn var et fint sted at holde møde. Vi kom fra nær og fjern. Vi fik dejlig brunch og efter mødet kørte vi hjem igen.

Det var et kort referat – er der yderligere I vil vide, kan jeg orientere på generalforsamlingen.

Venlig hilsen Dorthe.

Bag visiret.

Lis Briston medlem nr. 494- 43



Lis og Indien

Jeg har valgt Lis som den næste, jeg vil kigge nærmere på "bag visiret" - Lis's fascination af Indien – og det, at hun rejser rundt alene, synes jeg er rigtig sejt.

Lis er i dag 71 år. Da hun var 45 begyndte hun for alvor at tage på ferie – gerne Kreta dengang. "Jeg har nok været der 25 gange" fortæller hun "jeg har kørt på MC dernede rigtig mange gange og nydt det! Jeg kan anbefale Kreta og MC kørsel, og jeg vil da gerne vise rundt, hvis Der er nogen, der vil med", siger hun og griner.



Et par gange var hun også i Vietnam – på cykelferie. "Det var også gode ferier, men lidt dyrt" fortæller hun – så derfor blev det Indien, der blev det foretrukne rejsemål. Første gang var i 2009.



Bambushytter

Når Lis tager til Indien, er hun der 5 uger ad gangen – Hun bestiller en billet til et sted, hun har kigget ud hjemmefra – lidt afhængig af prisen. Hun bestiller hotelophold til de første 1 til 2 nætter hjemmefra, så hun ved at hun har et sted at bo, når hun kommer dertil. Men herefter rejser hun lidt på må og få – med bus eller tog til andre steder i Indien. Det er intet problem, fortæller hun. Det er nemt nok at få noget at bo i. Et hotelværelse, et telt på stranden, en bambushytte. "Der kan man lukke døren", siger Lis og fortæller, at hun foretrækker bambushytte



frem for hotel - "Så er der ingen, der går og spørger til en" siger Lis, der ikke lægger skjul på, at hun helst vil være sig selv – dog vil hun helst bo, hvor der er andre omkring hende.

"Man skal aldrig bo **helt** for sig selv – Det er for farligt, siger hun. Og man skal da bestemt ikke tage sit eget telt med, så er de helt klar over, at man er turist"! Det er primitive overnatninger, fortæller hun – men rent og med myggenet.



Alle måltider spiser Lis ude. Og det hele er billigt i Indien. Hun har altid en elkedel med i kufferten, så hun kan lave sig noget the og koge drikkevandet – og det vand hun børster tænder i. Hun er altid påpasselig med ikke at blive syg – og det er indtil videre lykkedes hende at undgå maveonder.



Jeg spørger hende, om hun aldrig er bange, når hun sådan rejser rundt alene i fremmedartede lande. "Nej" svarer Lis bestemt, "for så skal man blive hjemme"! Hun fortæller, at hun bruger sin sunde fornuft og mærker, hvis der er noget, der ikke er godt. Hun har heller ikke været bange, når hun har kørt rundt ene på MC på Kreta. - Der punkterede hun engang." "Den slingrede godt nok noget", fortæller hun. "Det var meget væmmeligt, for jeg kunne jo ikke styre den".

Lis er meget selvstændig og lar' sig ikke pylre om – hun ringer hjem til familien en gang om ugen, når hun rejser rundt. "For de ved jo alligevel ikke, hvor jeg befinder mig", siger Lis. Hun går som regel ind på et turistkontor og ringer – det er så billigt, fortæller hun. Et kvarters snak med Danmark koster 20 kr. Hun har mobilen med til Indien, men bruger den ikke. "Og jeg har jo aldrig været syg dernede, så det går jo nok" siger hun.



Gaver med.

Når Lis rejser til Indien, har hun gaver med. "De mærkeligste ting", siger hun og griner. "Det skal være flade ting, så de ikke fylder i kufferten". Hun har haft glansbilleder med, kuglepenn og blyanter, elastikker og papir (men det var for tungt at transportere, fandt hun ud af)

Tingene er til skolebørnene, og Lis går bare rundt og finder en skole – eller spørger sig frem, og går så ind og siger, at hun har gaver med til eleverne. Hun fortæller mig, at hun har været på en skole for forældreløse børn, og et hjem for retarderede børn og unge – fra 4-5 år og op til 30 år. "De sad kun og stirrede ud i luften", fortæller hun. " Det var en mærkelig fornemmelse at være der. Det rørte mig meget og var trist at se. Men de var meget rene på hjemmet – det går personalet meget op i".

"Og ved du hvad", siger hun. "Til den skole havde jeg en presenning med. Jo, for de har altid brug for sådan en – enten som ly for for regnen eller som skygge for solen"! (Godt tænkt Lis!! red.) Hun har et princip med, at hun ikke giver pengegaver, kun materielle gaver. Hun gav godt nok penge til hjemmet for de retarderede – og fik en kvittering af nonnerne for beløbet.



Inderne

Sprog og penge.

Jeg spørger, hvilket sprog hun taler i Indien – og det er engelsk, fortæller hun. Hvis forståelsen ikke lykkes med engelsk, bruger hun sit kropssprog – og hun har aldrig haft problemer med at kommunikere med inderne. Pengene i Indien hedder rupees. For 100 danske kroner får man ca. 1000 indiske rupees. Lis fortæller også, at der er



kører overalt – de står tit stille og spærrer for trafikken – og man må ikke skubbe dem væk – en gang stod der en i en rundkørsel i Goa, hvor hun skulle forbi – og den flyttede sig ikke. Køerne er altædende og magre. De er sultne, for inderne giver dem ikke noget at spise



Lange gevandter.

Inderne er et meget venligt folkefærd. De går klædt i flotte og farvestrålende klædedragter. Mændene i bomuldsskjorter og lange bukser – og alle har bare tæer. Børnene har det samme på som de voksne – skolebørnene har skoleuniformer på. Hver skole har sin uniform. Skjorter og nederdel til pigerne og bukser til drengene. ”De er så søde”, siger Lis. Det er gratis at gå i skole, men de skal bære uniform. Nogle gange kommer børnene ikke i skole, fordi forældrene ikke har råd til deres skoleuniform.



Lis fortæller, at hun efterhånden selv går mere påklædt, når hun er der, end hun normalt ville gøre i varmen. Hun har armene dækkede til albuerne og tøj, der går ned til anklerne. ”Det er godt at have poset tøj på, for så svaler det så dejligt”, siger hun -men det er også for at vise dem respekt.

Bøger om Indien

Når Lis kommer hjem fra en ferie i Indien, læser hun om noget af det hun, har set og om landet i det hele taget. Så fatter hun mere og mere af det hele, fortæller hun. Kvinder må ikke gifte sig igen, hvis manden dør. Lis mødte på stranden en sød kvinde, som fortalte, at hendes mand var død. Lis foreslog, at hun fandt en ny mand, for hun var så sød - men



det var ikke tilladt. Kvinden var heller ikke utilfreds med sit liv – hun var lærer og fik det, der svarer til 3000 kr. om måneden. Det var en god løn.

Nogle af begravelsesritualerne er, at man begraver de døde 2 gange. Først én gang i jorden – så graves de op igen og knoglerne renses for kød. Det er den ældste søn, der forestår dette job, og så begraver man dem igen eller brænder dem.

Indiske kvinder vælger ikke selv deres ægtefæller – Lis fortæller om en ung mand, hun kender fra et hotel, hvor hun har boet mange gange. Han fortalte Lis, at næste gang hun kom, var han nok gift, for faderen var ved at finde en kone til ham. Det skal helst ske inden den unge mand var 30 år – og inden hans tilkommende var 24 år. Tit bor manden væk fra familien, pga arbejde, og de bor altid hos mandens forældre. De har ingen bolig selv, og der bor altid 3 generationer sammen i et hus.

Jeg spørger Lis, om hun selv har kørt MC i Indien – det har hun ikke, men fortæller, at hun har siddet bagpå. Det var en af de gange, hun var på besøg på hjemmet for de retarderede. Hun havde taget en taxa derud første gang, hun var der, men nu var der strejke, så hun måtte gå derud. Hun kom dog i snak med nogle store knægte, der stod med nogle motorcykler. De ville godt køre hende derud og forlangte det samme, som taxaen kostede. Det blev en aftale og Lis hoppede op bagpå motorcyklen. Den unge mand ventede pænt på hende, så hun kunne komme med tilbage igen (*frisk dame! Red.*) Turen kostede højest 10 kroner. ”Man skal ikke være bange – man siger bare, hvornår man vil hjem igen”



griner hun.

Inderne gør rent med riskoste - "de fejrer vildt meget – altid!" fortæller Lis. "Også på gaden – de fejrer sammen og smider det så over til naboen – de er meget renlige"! (og smarte! Red)
Lis er ikke i tvivl om, at hun vil fortsætte med sin rejseaktivitet – uanset hvorhen.

Jazz

Lis går til linedans og er meget interesseret i jazz – Hun tager til jazzfestivals i Tyskland og Sverige - skal til Sverige i august og til Tyskland i november – hun er med i en lokal jazzklub, men tager som oftest alene til festivals. Så læser hun bøger og går til gymnastik. Lis har ingen bil, så det er MC, der er hendes transportmiddel – og ellers tog eller bus.

Livsnyder

Lis har 2 børn og børnebørn, der alle bor på Sjælland.

Hun kører gerne på MC i udlandet. Har været i Norge 2 gange sammen med Ingar. "En fantastisk kammerat at køre med, og han lavede fine ture."

Hun har også kørt med sin søn til Sverige i sommer, hvor de boede på campingplads sammen med børnebørnene. "Det var hyggeligt", siger Lis.

Hun står ikke tilbage for noget. "**Gør det du gerne vil – når det kan lade sig gøre!**" er hendes anbefaling. Og hun gør temmelig meget alene. "Der er jo ingen på min alder, der gør det jeg vil"! Når Lis spørger nogen, om de vil med – så venter hun ikke længe på



et svar – Så er hun rejst af sted selv. Hun er ikke den tålmodige sjæl og kan lide sit eget selskab. *(En rigtig god evne, efter min mening!, red.)* ”Bare ha' din tandbørste med, så går det nok”, sir' hun og ler. Hun rejser mindst 4 gange om året.

Flere gange har Lis været på MC højskole. Her i sommer på Borgbjerg Mølle, som hun fint kan anbefale. Desuden er hun tit med på Touring klubbens fællesture.

Hun er med i **Livsnyderne**, der havde 10 års jubilæum i november - ”De andre er blevet gamle – der er jeg ikke selv”, siger hun. Hun har haft 3 motorcykler og en scooter – en Diana 200 ccm. ”Den var stor dengang”, siger hun. Så fik hun en 250 ccm Suzuki, og dernæst en Kawasaki 500 GPZ – rigelig høj til hende, var hendes mening. Og nu på 12. år har hun sin Virago 535. **Men hendes søn kigger stadig efter en ny MC til sin mor!**

Jeg snakkede med Lis fredag d. 31. oktober 2014. Og jeg må nok sige, at jeg efter dette interview har endnu mere respekt for dem, der tør gøre det, de gerne vil. Tak fordi vi måtte være med dig på denne ”rejse” Lis.

Dorthe Ullerup.



Godt gået Lis!

Forlænget weekendtur til Kragenæs Camping fra d.14 til 17 maj 2015

Der kan også lejes hytter, dem skal man dog selv bestille.
Der er mulighed for stegt flæsk fredag aften.
Der bliver køretur fredag/lørdag i den lollandske natur.

Tilmelding til: Teltplads så vi ligger samlet
Tilmelding til: Stegt flæsk (ca. 80 kr)
Tilmelding til: **Senest 26.april 2015**

Svend Erik og Inga på tlf: 20147693
eller Mail: sv.e.albrechtsen@mail.dk



Obs!!

Oplysninger om lokale initiativer og arrangementer, kan altid finde plads i Senior Nyt, så bare kom frem.

Træfsteder og arrangører i 2015 – og 2016

Træfarrangører laver det praktiske til et træf – de skal ikke servicere os under træffet – vi gir' en hånd med!

2015

Forårstræf 10 – 12 april 2015 Lejren Søborg, Vognkærvej 101A 7080 Børkop.
Arr. Henny og Ib og William og Peter A. Klausen.

Sommertræf 5 – 7 juni 2015 Møllegården, Nordostvej 40, Voerså, 9300 Sæby.
Arr. William, Bruno, Peter N, Claus og Dorthe-----



Efterårstræf Klintehytten, Strandbakken 145, 4700 Næstved.
Arr. Inga og Svend Erik og Tove og Per og William.

Og vi har træfstederne på plads for 2016.



Vintertræf 12 – 14 februar 2016 Frederikshøj, Løjt Kirkeby
Arr. Dorthe og Peter Nissen og ???

Forårstræf 15 – 17 april 2016 Bisseruplejren, Rude
Arr. ????

Sommertræf 3 – 5 juni 2016 Jegindø lejren, Jegindø.

Efterårstræf 23 – 25 september 2016 Christianssæde, Maribo
Arr. ???

OBS!! *Der må ikke ryges inden døre på nogen af træfstederne 2015/2016*

Træfgebyr bedes betalt 3 uger inden træffet af hensyn til dem, der (gider) arrangerer et træf

Nye medlemmer med på træf! Husk
At tage navneskiltet på.

*Har du problemer med login til hjemmesiden –
glemt det eller det blot ikke virker
Giv endelig Dorthe besked, så hun kan give
dig et andet login.*

*Hjemmesiden gir' dig mange oplysninger.
Træf, arrangører, aktiviteter, køb og salg,
debat, links billeder, næste træf osv, osv.
Brug den!!*

Login

Website Analyzer, mozRa... Senior MC Danmark SKY-FM Radio by... Dropbox - Sign in Dorthe Google (2) Danske Netbank Først med de nordjyske n... Jæmmerbugt Kommunes ... Facebook

FORSIDEN KLUBBEN KØB OG SALG LINKS LOGIN

Velkommen til Senior MC Danmark

- en klub for dig

Du er her: Forsiden

Senior MC Danmark

Forsiden

Skrivebord Biblioteker 11:49 12-02-2015

Nye medlemmer.

Det er et stykke tid siden, at vi har haft tilgang af medlemmer – det har vi nu, så vi kan igen have dette med i Senior Nyt.

Nye medlemmer siden april 2014. (pr. 1. marts 2015)

731-65 Claus Mørkøre Andersen.
Farrisvej 6
6580 Vamdrup.
45 75594444
Claus.mørkøre@fakta.dk
BMW K1200GT

732-54 Hans J. poulsen
Vandværksvej 7A
7361 Ejstrupholm
45 40619470
hjerp@stofanet.dk
Honda Shadow 1100.

733-52 Lene Holm
Hejredevej 41
4894 Ø.Ulslev
45 20926603

734-47 Niels P. Krøyer
Ørslevvej 107
4760 Vordingborg
45 20763087
pederkroyer@gmail.com

735-66 Brian Rasmussen
Terløsevej 11
4190 Munke Bjergby
45 40875555
brianbromme@gmail.com

736-60 Jørgen jensen.
Grundtvigsvej 8A 3 th.
1864 Frederiksberg C
Suzuki 750 GS

637-54 Peter Therkildsen (*genind-
Sønder Alle 26 meldt*)
8500 Grenå
pt@amu-djursland
Yamaha 600 Diversion.

737-58 Torben Jacobsen
Bøsørevej 72
5874 Hesselager.
28714851
boholt72@gmail.com
Kawasaki GTR 1000

738-56 Kjell Vindevoghel
Sct.Pedersgade 24B st.tv.
8900 Randers C
60698090
kvav@live.dk
Honda Shadow 750

742- Dwight Birkær
Ny Adelgade 50
5610 Assens
23950658
dwightgoldwing@gmail.com

Fortsættes næste side.

151-58 Lise Rasmussen (genindmeldt) 743-49 Erling Jacobsen
Hovbygade 10, Hovby Løvenholmsvej 318
4640 Fakse 8930 Randers NØ
lisjoh@fakse-net.dk 23248208 + 86423016
flippermusik@live.dk
Yamaha Dragstar 650

Velkommen til jer alle!

Derudover har 12 anmodet om at blive medlem – nogle vil nok ikke alligevel, og andre mangler blot at betale kontingent for at blive medlem. Det er helt sikkert på grund af hjemmesiden og Facebook annonceringer, at vi igen har fået ”liv i kludene”.
vh. Dorthe.

Mindeord



Gadi havde medlemsnummer 580-41

Det gør mig ondt at måtte fortælle, at Gadi Harlam er død d. 28.9. 2014. Der er åbenbart ikke nogen, der havde kontakt med Gadi, udover når vi var til træf, og derfor fik vi først kendskab til hans død her i marts måned. Jeg fik først at vide om hans kræft og behandling på vintertræffet 2015 og skrev her først i marts måned et brev til ham med hilsen fra klubben. Hans kone ringede så til mig i dag og fortalte, at han allerede var død i september sidste år. Gadi kunne virke lidt ”privat” og var ikke særlig synlig under træffene. Han kunne godt lide at snakke, men sad også tit med en bog, som han havde med, og nød vejret. Men vi skulle ikke tage fejl, for Gadi havde også humor. På et træf overraskede han alle med en hylende morsom historie – formidabelt fortalt. Gadi var fra Israel, og hans kone fortalte, at han blev begravet i Israel. Gadi har 3 børn.

Der er i Senior-Nyt nr.3 fra 2007 en spændende beskrivelse af en tur fra København til Dafna i Israel – og hjem igen. Tag og læs den, den fortæller meget om, hvad Gadi også indeholdt.

Gadis kone Trixe bad mig hilse og fortælle om hans dødsfald. Jeg får sendt en buket til hende i morgen.

Ære være Gadis Minde.

Dorthe



Seniornyt

Nr. 2 maj 2015

31. årgang



**Måske kommende Senior MC model.
Den vælter da ikke så let.**

senior mc danmark

**Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.**

nr.2 2015 31 årgang.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 100 expl. Hos Viaprint, Skive.

Bestyrelsen

Formand:

Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24 9310 Vodskov

Tlf: 98294110 Mobil: 24228673 formand@senior-mc-danmark.dk

Kasserer

Claus Hauerslev. Englerupvej 88 Englerup, 4060 Kirke Såby

Tlf:46405120 Mobil:40284120 kasserer@senior-mc-danmark.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Nissen Tyrsvvej 15 6100 Haderslev

Tlf: 74529551 Mobil: 26700545 bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk

Peter A Klausen. Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 paklausen@bknet.dk

Næstformand:

Tove Nielsen Anagervej 6 4190 Munke Bjergby

Tlf: 57807050 Mobil: 22888610 naestformand@senior-mc-da

Redaktør og medlemsansvarlig:

Jan Nygård Jensen. Blidstrupmark 8 7990 Øster Assels

Mobil: 22 64 00 54 redaktoer@senior-mc-danmark.dk

Klubeffekter:

Peter A Klausen Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 effekter@senior-mc-danmark.dk

Næste nummer udkommer i august 2015.

Deadline for bladet er d.2. august 2015.

Formandens skriv

Lige nu og her er jeg fuld af beundring for seje personer. Helt specielt tænker jeg på klubbens alderspræsident Viktor Engkjær (85), der repræsenterede klubben så flot i indslaget i TV2 Lorry søndag d. 26 april 2015. Og ej at forglemme John Rasmussen, der også var med i indslaget og gjorde hele seancen mulig.

Jeg blev ringet op af TV2 Lorry. Søndagsmagasinet behandlede pt. Emnet "Pensionister, som "still are going strong". Om klubben havde nogle emner? Jada! Jeg nævnte bl.a. Viktor, der indvilligede i en optagelse. MEN – han havde fået hold i ryggen af at slæbe sin MC op af kælderens! - og var bange for, om han kunne stige på dyret uden hjælp osv. Der kommer John ind i billedet, for han var så frisk at køre ind til Viktor og være behjælpelig med MC'en i alle måder. Det blev til nogle gode optagelser af Viktor, der "fløj af sted", som journalisten sagde. - og af John , der kørte ved siden af.

Journalisten sad baglæns på John ved nogle af optagelserne, og jeg tror også, at Viktor havde GoPro camera på motorcyklen. Der blev bl.a. stillet fokus på Viktors træsko uden hæl, at han kørte uden handsker, og på Johns øringer og klublogoet midt på hans trøje. Indimellem var der snak med dem om det at køre MC og være med i en klub. Her fik vi et fint billede af de 2 herrer – Viktor med sin sædvanlige beskedenhed og lune og John, der bedyrede, at vi var et folkefærd, der ikke ville slås i krogene, men var kammerater. Det blev nævnt, at John var et af de første medlemmer i Senior MC, og at de var med i klubbens sjællandske afdeling (SÅDAN!)

4 min. og 49 sec. i TV2 Lorrys sendeflade – det er faktisk rigtig flot, og når de så afleverede så fin en præstation, så kan vi kun være stolte og glade. Og det er vi også! Godt gået knægte – I er seje fyre!!

Link til udsendelsen ligger på klubbens hjemmeside – og jer der ikke er på hjemmesiden, kan give mig besked, så sender jeg linket via mail. HVIS I ikke har PC, så kender I altid nogen , der har – så kan jeg sende mailen til dem.

Og ellers har vi haft en god generalforsamling i Børkop og dermed en god start på sæsonens træf på 2 hjul. Tak for jeres fine Opbakning på generalforsamlingen, det blev jeg glad for.

Husk: Fra 14 – 17 maj har Svend Erik arrangeret forlænget weekend på Kragenæs Camping.

5-7. juni er der Internationalt Sommertræf i Voerså, foruden der er Karoline og brunkulslejr tur og meget andet. Kig i kalenderen på hjemmesiden.

Hermed ønsker jeg Jer alle nogle gode og sjove ture på MC hen over sommeren. Husk at "skrive hjem" om det I oplever.

vh. Dorthe.



Træfsteder og arrangører i 2015 – og 2016

Træffarrangører laver det praktiske til et træf – de skal ikke servicere os under træffet – vi gir' en hånd med!

2015

Sommertræf 5 – 7 juni 2015 Møllegården, Nordostvej 40, Voerså, 9300 Sæby.

Arr. William, Bruno, Peter N, Claus og Dorthe-----

Efterårstræf Klintehytten, Strandbakken 145, 4700 Næstved.

Arr. Inga og Svend Erik og Tove og Per og william.

Og vi har træfstederne på plads for 2016.

Vintertræf 12 – 14 februar 2016 Frederikshøj , Løjt Kirkeby

Arr. Dorthe og Peter Nissen og ???

Forårstræf 15 – 17 april 2016 Bisseruplejren, Rude

Arr. ????

Sommertræf 3 – 5 juni 2016 Jegindø lejren, Jegindø.

Efterårstræf 23 – 25 september 2016 Christianssæde, Maribo

Arr. ???

OBS!! Der må ikke ryges inden døre på nogen af træfstederne 2015/2016

Bag Visiret.

Erik Jensen – medlem nr. 006-41

Fætter Orlas CZ'er.

På den tid da Grethe Sønck sang *Mon du elsker mig stadig Klaus-Jørgen*, var Erik på besøg ved fætter Orla i Vrå. Orla havde en 175ccm CZ'er (en Jawa), og en dag fik Erik lov til at prøve hans motorcykel. Erik kørte fra Vrå og nogle få kilometer ud ad byen, og han blev ved med at køre rundt og rundt og ville ikke stoppe igen. Det var Eriks første rigtige oplevelse på en motorcykel, og her blev han "bidt af en gal motorcykel". Han havde ikke knallert som ung, og der var ikke andre i familien, der havde haft noget med MC at gøre, fortæller han. Orla og Erik tog nu til Bakkeløb i Hjørring Bjerge – i 1954, Erik var 13 dengang. "Der var nu ikke mange kørere den dag – for søndagen før, var en sidevogns kører blevet slået ihjel på Hobro banen", fortæller han.

Indtil de skrappe drenge.

I 1958, som 17 årig flyttede Erik til Herning. Han havde fået arbejde på en gård. Erik købte her sin første MC – en Triumph ved MC forretningen Special. Sønnen fra firmaet viste sig at være den dygtige speedwaykører Arne Pander. Erik fortæller, at Arne Pander i dag er 85 år og bor i England. På værkstedet ved Special lærte Erik alle "fiduserne", og han kom på værkstedet hver fredag efter arbejde. Erik fortæller, at de altid tog ned på værtshuset Den Vestre og fik kaffe og franskbrød - "Dengang fik man ikke sådan øl bare lige", fortæller Erik. Alle vennerne snakkede motorløb, og Erik sugede



det hele til sig. MC forretningen Special byggede en Triumph til Erik, som han så kørte Trial på (vanskeligt terræn afmærket med flag, hvor der køres hastigheds – Trial). Trial køres kun om vinteren, fortæller Erik Erik kørte det første jordbaneløb i 1960, 19 år gammel. Han fik en 3. plads og fortæller, at han måtte udgå af et heat, da han fik en sten i hovedet. Erik fik senere en Trophy 500 – Nu kunne de ikke længere følge med. Fra den gård, hvor Erik arbejdede, var der kun kort afstand til, hvor han trænede på bane. Han fortæller, at han allerede her i 1961 begyndte at få 1. pladser. Erik vandt næsten alle løb, som han deltog i dengang. På spørgsmål, om han aldrig var bange, svarer han: "Nej – jeg har aldrig kørt over evne. Jeg var god til, under løbet, at "læse" banen". Erik har i sin tid som kører "kun" brækket et kraveben og en arm – det er alt! Han har kørt løb i 38 år.

Erik fortæller, at der gerne var 6 kørere på en almindelig bane – og 12, når de kørte på 1000 meter. Der blev ofte kørt på travbaner, og han har flere gange kørt Guldbarreløb på Charlottenlund Travbane.

Der blev kørt i lædertøj, og det skulle godkendes til hvert løb. Jo, der var gode sikkerhedsforanstaltninger, og der var meget publikum. På Sinding banen kunne der fint være 4000 tilskuere. Erik blev jysk mester i 1962, og indtil det tidspunkt var klassen 500ccm – junior A. Han kørte Triumph. Erik fik i alt 9 førstepladser, 7 anden pladser, 10 tredje pladser, 8 fjerde pladser, 15 femte pladser og 5 sjette pladser. Men fra 1968 var der ikke mere standardkørsel. Nu gjaldt det Speedway - på



Trial i 1958 i Skærbæk.



Pokal Trial 1958



Erik som "sandsæk".

cykler, der ikke vejede mere end 85 kg!

De skrappe drenge.

Erik kørte nu i Specialklasse på en ESO 500 ccm. Han hørte til på Sinding Speedwaybane, der ejes af Herning Motor Sport. Det gik godt med at køre med "de skrappe drenge", fortæller han. Han fik mest 2. 3. 4. pladser. "Vi kørte også på Skive gl. travbane og Lolland Falster Væddeløbsbane", fortæller han - "Farten på 1000 meteren var mellem 140 – 150 på langsiden".

Nok blev der kørt på motorcykel, men der var også tid til privatliv for den unge nordjyde. På gården, hvor Erik tjente boede Tove i huset overfor. "Så var det jo så nemt"!, siger Erik. Erik var 17 år og Tove 14. -Kæresteforholdet var varmt, og da Tove var 17, fik de deres første barn, Vibeke. Der er senere kommet endnu 2 børn til, og Tove var altid med rundt til de løb, som Erik deltog i. Når det kunne lade sig gøre, var hele familien med.

Erik har sin scrapbog med, og næsten overalt kan man læse, at han får 1. pladser. Erik fortæller om ét af løbene, at han ikke kunne forstå, at han ikke kunne følge med. Det viste sig, at han havde kikset et gear – og da det så blev "ordnet" kom han op på siden af dem og nåede lige at tage føreren i det sidste sving.... Jeg spørger Tove, om hun aldrig var bange for at Erik skulle køre galt? - "jojo", siger hun. "Så råbte og skreg jeg og vendte mig om"!



Guldbarreløbet 1964



Trophy TR 500. Kun 3 af denne i Danmark.



JM i Haderslev – en 1. plads

Seniorløb under de skrappe drenge.

Det er pointene der afgør, om man kan køre seniorløb, fortæller Erik. Han var kun 21 år, da han kunne placere sig i Seniorløb. (*Godt gået, red*)

Første gang Erik var med i Seniorløb ved DM var på Løvel banen i Viborg. De var 18 kørere, og kun 6 kom i finalen. Erik var med i 1. heat, hvor han blev nr. 2 – og kom derfor i finalen.. I de indledende heats lagde Erik sig nu bag ved ham, der var favorit – Søren Juul. Han prøvede at overhale ham indenom, men så opdagede Søren Juul ham. - Han kørte lidt og kiggede bagud efter Erik, og gik så ind og spærrede for ham. Erik fik alt lortet i hovedet – han havde forventet, at der hvor Søren Juul kørte var der jævnt – men nej!

Da de senere kom ind i ryttergården kom Søren Juul hen til Erik og sagde: ”ja, jeg måtte kigge mig en ekstra gang tilbage, for jeg kendte jo ikke ham, der kørte bag ved mig”! **Der imponerede Erik ham!** Erik fik nogle år senere Søren Juuls røde Triumph at køre på, og han fortæller, at der til løbene blev kørt på bl.a. Matchless, Triumph, AJS og BSA.

Og videre om kørselen fortæller Erik, at en ivrig far en gang sagde til ham: ”Du skal holde din bane, for min søn skal frem – du kører ham i hegnet”! Han ville – som nu om dage have, at sønnen skulle vinde. Erik fortæller endvidere, at de kørere, som havde en far til at sponsorere for sig, havde et klart fortrin – de kunne have de nyeste og bedste



ESO 500 CCM 1967



Sinding 1962

motorcykler.

Erik var med til at starte speedwayholdet **Uldjyderne** op. De kører stadig – i superligaen, 1. og 2. division. osv. Om et af sine uheld fortæller Erik, at han faldt af cyklen, da baghjulet havde låst sig fast, og han røg på næsen for enden af langsiden med 140 i timen.”Det er ikke så slemt”, siger Erik.”Nej det værste er at blive ramt af de andre i sådan en situation.

Erik gemte alt det materiale han kunne finde og lavede fra starten en scrapbog om sin kørsel – noget han i dag er glad for. Han har alt fra den tid – pokaler osv -”Nej, jeg har ski ikke styr på, hvor mange” siger Erik.

Veteran games.

I 1996 var Erik så med igen! Han var med til at starte Veteran Games op og købte en cykel specielt hertil.

Tove.

Da Tove var 18 år fik hun også kort til MC og kørte sammen med Erik på mange ture, bl.a. til FIM Rally rundt omkring i Europa. Samtidig var disse ture deres ferier, og det længste, de kørte var til Rumænien – til Constanta. Tove startede på en Suzuki 450, og fik senere en Honda 650. I dag har Erik 6 Triumph'er stående, men som han siger – han kan jo kun køre på en af dem ad gangen. Planen for sæsonen 2015 er endnu ikke fastlagt – kun at parret skal til Lindkjøbing i anledning af 50 års jubilæumsløbet

Smeden og Kran-Erik prøver atter kræfter på speedway cyklen
 Stiller op ved Masters Games i Herning til august

[The newspaper clipping contains several columns of text in Danish, including names like Michael Larsen and Michael Larsen, and mentions of speedway events.]



Frankrig 1999



Finland 2005

Roadracing Motocross og Speedway. Her kommer alle tidligere verdensmestre. Det løb har de set de seneste 20 år. Jeg spørger Erik, om han så møder mange af de gamle?"Nej, gu gør jeg ej" siger Erik – han bliver 74 år, og der er ikke længere mange kendte, når han sådan kommer rundt.

Tilbageblik.

Når Erik tænker tilbage, erindrer han det bedste som det, at de var lige gode venner, uanset hvem der vandt. Dette gjaldt især på de allerførste jordbaneløb. Der var et godt kammeratskab! Erik har haft 50 års jubilæum i Dansk Motorunion, hvor de afholdt stævne til ære for ham på Uhre banen – med Nicki Pedersen, som gæstekører. "Det var en god dag", siger Erik. Det er 5-6 år siden nu. Erik har i sin tid makket og skruet meget motorcykel – han lavede ikke selv motoren, men alt det andet lavede han selv. Når han skulle til løb, transporterede han cyklen på en Pickup. Han kørte til løb i Tyskland, Holland og Sverige, og når det kunne lade sig gøre, var hele familien med. Erik stoppede med at køre løb for 10 år siden – han kørte i alt i 38 år.

Erik blev interviewet den 24. marts 2015

Jeg havde et hyggeligt besøg af Tove og Erik den dag. Tak for historien Erik – den har været spændende at skrive. Du har gjort det godt!

Dorthe Ullerup



FIM Holland 2004



Holland



Sinding April 1961

Et lille udpluk fra artikler fra Eriks scrapbog.

Korskroen maj 1961

"Nr. 1 blev Erik Jensen, Herning

Frederiksløst 1961:

"I standard 500ccm klassen deltager Erik Jensen, Herning, og han må anses som klassens oplagte favorit – det blev da også til en 1. plads"

Ørnedalsbanen:

Junior B 500ccm solo – Erik Jensen
En 1. plads

" En af landets dygtigste standardryttere – Erik Jensen , Herning som starter for Herning Motorsport".

Rutine og talent:

"Af solo sportskørere kan fremhæves den rutinerede Erik Jensen og den nyoprykkede Freddy Eriksen.

Fin kvalitet og bredde i Herning Motorsport:

"Man råder over 35 kørere i år – og en række af dem vil uden tvivl gøre sig gældende i toppen".

Motorcykelløb i Sinding.

En 1. plads.

Internationalt motorløb Ørnedalen 1961

"Junior B sport 500ccm, der havde løbenes mest spredte felt, blev klart vundet af Erik Jensen, Herning.

Løvel 1962:

"To Herning-kørere i finalen ved DM. Knap 4000 tilskuere. Erik Jensen, Herning fik her en 4. plads"

Frederiksløst:

"Standard 500 ccm vandtes af Erik Jensen, Herning".

"I et heat om **Ceres-pokalen** for standardmaskiner indtil 500 ccm stillede kun Erik Jensen, Herning og Finn Jørgensen, Esbjerg op, og helt fortjent fik Erik Jensen endelig valuta for sin glimrende kørsel. Han vandt i 1.33.2 min, mens Finn Jørgensen noteredes for 1.33.8 min"

To Herning-kørere blev fint placeret:

”Erik Jensen og Bruno Jensen opnåede begge en 2. plads ved Lindholm speedway i aftes”.

Skrappe kørere på banen i Uhre:

”2. pinsedag mødes nogle af Danmarks bedste motorcykelkørere på motorbanen i Uhre, nord for Ikast. Man har arbejdet energisk på at sammensætte det stærkeste mulige felt, oplyser Uldjydernes holdleder Erik Jensen, Ikast”

Uldjydesejr i 1968:

”Erik Jensen, Herning er med i udtagelsesløb i 1967 til deltagelse i kvalifikationsløbene før verdensmesterskabet september i London.

Uldjyderne mod Cimbrerne fra Aalborg:

”Foruden løbet i speedwayturneringen blev der kørt en standardmatch mellem de to klubber. Også her afbud fra Hernings danske mester Ernst Jensen. Speedwaykøreren Erik Jensen, der tidligere hørte til de bedste i landet i 500 ccm standard-klassen i dennes storhedstid, lod sig imidlertid overtale til igen at sætte sig på en standardmaskine – og til trods for, at han måtte køre på lånte cykler, blev han sit holds topscorer med 11 ud af 12 mulige points”.

Ikast-kører nr. 7 i Guldbarreløbet:

”En af Ikast dygtige motorkørere Erik Jensen blev i går nr. 7 i årets fornemste motorløb, nemlig Guldbarreløbet i København. Denne placering blev opnået på trods af, at Erik Jensen dagen igennem var forfulgt af uheld. Netop som han skulle på banen til første heat, brændte der et tændrør, og senere sprang kæden af og satte sig fast. Til daglig kører han på speedwayholdet Uldjyderne i specialklassen, mens han tidligere har koncentreret sig om Standardklassen og dengang hørte til landets bedste. Således blev det i år til en 2. plads i ”Guldbarreløbet”.

Referat af Senior MC' s generalforsamling d. 11 april, Søborg lejren, Børkop.



Dagsorden iflg. udsendt dagsorden.

Generalforsamlingen startede kl 14,09 med 1 minuts stilhed for Gady Harlam.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Lauge, som enstemmigt blev valgt med akklamation.

Lauge erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Valg af referent og 2 stemmetællere: Pia Laursen blev foreslået af bestyrelsen og valgt som referent. Guzzi og Bjørn blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning: Der var pt. 81 medlemmer, heraf 14 nye og 20 anmodninger om medlemskab.(FLOT) Beretningen blev godkendt

Kasserens beretning: Der var spørgsmål til, hvor udgifterne til medlemslisten vises. Evt. under posten Seniornyt. Bestyrelsen følger op på det. Beretningen blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Bestyrelsen foreslog at nye medlemmer betalte 100kr i kontingent det første kalenderår og dernæst fuld pris. Der var flere forslag fra forsamlingen, men bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Forslag: Lene Kristensen foreslog, at Seniornyt og medlemslisten fremover skulle være digital i stedet for på papir. Finn foreslog billigere alternativ til Post Danmark. Debat blandt forsamlingen om at besparelse ikke skal nedsætte kontingent, da det ikke er en opsparingsklub. Vedr. arkivregler er det sådan at alle blade der bliver udgivet skal sendes til Det Kgl. Bibliotek. Kongen sagde at han ikke ville "tørre røv" i en computer. Det blev vedtaget, efter afstemning, at blad og medlemsliste fortsætter uændret.

Valg af kasserer: Claus Hauerslev blev genvalgt.

Generalforsamling fortsat.

Valg af Kasserersuppleant: Bjørn Larsen valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tove Nielsen og Peter A Klausen.

Valg af bilagskontrollant: Erling Laugesen.

Valg af bilagskontrollantsuppleant: Jan Nygård

Øvrige opgaver for klubben: Lene Kristensen (udenrigsminister). Jens O Kristensen (Medlemsliste med billeder) Svend-Erik Albrechtsen (bonsælger) Peter A Klausen (effektsælger) har alle sagt ja til at fortsætte. (de er også rigtig gode til det)

Eventuelt: Dorthe takkede bestyrelsen for godt samarbejde og god opbakning fra medlemmerne. Claus takkede for valget og oplyste at der var indkøbt et alkometer. Lene roste klubben, selv om hendes forslag faldt. Bente sagde, at medlemmerne jo selv kunne fravælge at få bladet m.v. på papir.

Knud Hein fortalte en historie og roste bestyrelsen. Jens-Erik var ked af, at datoen for sommertræffet var rykket. Bestyrelsen tager det til efterretning. Stor opbakning fra forsamlingen for bestyrelsens gode arbejde. Lauge afsluttede med en kæmpe kadeau til bestyrelsen efter den kedelige episode året før.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.08.

Referent Pia Laursen.



Beretning fra formanden 2015.

I dag d. 11 april 2015 er vi nået et godt stykke hen ad den vej, som vi satte som mål ved generalforsamlingen sidste år.

Vi er i dag 81 medlemmer.

Fremgang fra sidste generalforsamling er på 14 medlemmer. Mit mål var 4 nye om året!

Derudover ligger der ca. 20, der har anmodet om medlemskab – men som ikke betaler – endnu da!

Tove og Peter har fundet nogle gode træfsteder til **træffene i 2016**, og vi har for øje at gøre det attraktivt at være arrangør. Vi behøver ikke at være hæmmet af, at træffene **skal** give overskud, og vi tilbyder meget hjælp til arrangementet.

Vi har ”skruet på” **hjemmesiden**, så den kan virke interessant – både for nye og nuværende medlemmer. Hjemmesiden er klubbens reol med ”ringbind” med fotografier og papirer på klubbens gøren og laden gennem årene. Hvem er vi, hvor har vi været, hvad har vi oplevet osv. Den er vores kalender – hvad vi kan foretage os den næste tid, hvor og hvornår. Den er vores arkiv af blade, beretninger om ferieminder og hvem der er medlem af klubben med tlf. nr. og adresser osv. I medlemmer kan se alle siderne – andre kan kun se dem med generelle oplysninger om klubben. Hjemmesiden har en Debat side – her er der mulighed for at komme med sine roser og kritik, og der er en side med Køb & Salg. Væn jer til at gå på hjemmesiden – jo mere får I ud af den. Driller Login? - så la' vær og sig at det også er det IT lort! **Ring eller skriv til mig, så skal jeg hjælpe dig.**

Vi har lukket op for vores gruppe på Facebook, så alle kan finde os – Den er nu offentlig. Alle kan se gruppen og de opslag, der slås op på den. Det vil sige, at man ikke behøver at være medlem af Senior MC Klubben for at være med i Senior MC **gruppen** på **Facebook**! Flere af dem, der kom med i Facebook Gruppen er nu blevet medlemmer af vores klub. Det får vi ud af at være åbne.

Facebook er et medie, hvor meninger hurtigt spredes. Det erfarde vi for alvor i februar, hvor et medlem gerne ville have diskussion om kontingentets størrelse, set i forhold til et forslag til generalforsamlingen i dag. I et forsøg på, at kanalisere denne diskussion hen til hjemmesiden, hvor den hører hjemme, mistede vi desværre 4 medlemmer. Sådan går det sommetider. Vi skal lære at håndtere de sociale medier, og vi tænker hele tiden over at være så ordentlige Som muligt. Det KAN blive noget værre rod hvis vi ikke passer på.

Vi har haft annoncer på Facebook, for at reklamere for klubben og for at få interesserede til at klikke hen på vores hjemmeside. Det er nok det billigste sted at annoncere. 300 kr. har vi brugt.

Ang. penge, så har vi forbrugt lidt af formuen. (Sommertræffet gav underskud. Der holdt vi 30 års fødselsdagsfest med musik) De andre træf har balanceret, til trods for, at vi er blevet forkælet med god mad. Mere herom i regnskabet. Jan har lavet Senior Nyt med flere sider, end der har været i den senere tid. Peter A har ryddet kraftigt op i træfkasserne. Han har haft og har udsalg af effekter, og der bliver ikke indkøbt større ting fremover. Der vil fortsat være salg af de mindre effekter, som ikke fylder meget, og træfmærker til sommertræffene vil vi fortsat bestille og sælge. Jens Over har haft travlt med at opdatere medlemslisten med billeder – ikke så ring' når det Er nye medlemmer vi føjer til.

I har stillet op som arrangører af træffene og været med til at skabe en god stemning. I har bidraget til livet på Facebook og sendt mig billeder fra træffene. Bliv ved med det og send gerne historier om jeres ture ferier til bladet og til hjemmesiden.

Vi skal væk fra, at det er "Tordenskjolds soldater", der arrangerer træf – så kører man sur i det. Er det din tur, så meld dig og se, hvor god en oplevelse det er. Man lærer mange at kende og bliver et kendt ansigt. Det er ikke meningen at vi skal servicere hinanden til træffene. Vi skal alle give et nap med, og er der brug for en til et viskestykke eller til at sætte mad frem – så efterlyser vi nogen under selve træffet. Så meld jer bare under fanerne. Der er 3 træf til næste år, der ikke er sat arrangører på endnu.

Vi var lidt nede ved generalforsamlingen sidste år. Det er klart, at en klub starter for godt 30 år siden har brug for fornyelser. Det **har** der også været gennem tiden – både hvad medlemmer og metoder angår, og alligevel kan man tabe pusten, som tilfældet var.

Da klubben i sin tid blev oprettet var det på et værdigrundlag, som vi stadig bifalder. At kunne mødes og have det sjovt og hyggeligt sammen. Og at vi valgte at klø på igen efter sidste generalforsamling, det har givet en god energi og et boost til klubben – det kan jeg mærke, og det var der brug for! **Og – nye medlemmer er benzin på vores motor.** Vi ser frem til at lære jer at kende og er også åbne for jeres ideer og input. "Gamle" medlemmer er også begyndt at dukke op igen – I skal være velkomne, og indmeldelsesgebyr skal I ikke betale igen.

Året har gået meget bedre, end jeg turde håbe – vi har knoklet, ja – og vi har fået noget ud af det. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde – I har til tider

Syntes, at jeg var en pestilens med alle mine mails. Sådan er jeg, utålmodig, pernitten og til tider ret irriterende. Men når jeg tror på noget, så er det den vej vi kører.

Tak til Lasse for arbejdet i bestyrelsen, og tak til Anders P for dit beredskab som suppleant. I har valgt ikke at genopstille.

Sidste år sagde jeg, at de næste 2 år skulle være en forsøgsperiode, med evaluering efter et år – Den evaluering kan jeg kun sige er positiv – så vi kører videre af samme spor. Og husk – Det er jer medlemmer, der gør klubben!
Fortsæt med at bakke op.

Vh Dorthe.

Kort fra bestyrelse.

Fra mødet d. 11 april kan jeg nævne, at vi arbejder på at indføre MobilePay. Så Kan man betale gebyr og kontingent nu og her og nemt.

Vi skal lige have det godt afprøvet, inden vi lader ”den kører ud på landevejen”. I hører nærmere.

Kan man kun deltage en enkelt dag på et træf, skal man kun betale ½ pris af gebyret. Der er ikke de forskellige satser, som vi tidligere har ageret efter. Dette er nemmere for alle parter.

Hvis et tidligere medlem genindmelder sig, skal vedkommende ikke igen betale indmeldelsesgebyr.

Vi vil være OBS på, om der er måder vi agerer på i klubregi, som virker kantede – og se at få dem gjort nemmere.

Effektlageret begrænses til mærkater, årsmærker mv – vi køber ikke T-shirts og lignende, der fylder meget at transportere.

Der kommer fotos af effekterne på hjemmesiden.

Det var de vigtigste punkter fra bestyrelsens møde den dag

/Dorthe

Lidt fra forårstræffet.

Det er altid sjovt at komme til det første træf på året. Har man ikke været med til vintertræffet, er der jo gået ½ års tid siden sidst, og der er stor gensynsglæde. Vejret var med fint solskin, og lejren Søborg lå højt med en anelse udsigt over Vejle Fjord – ved flagstangen mod nord – Klubbens vimpel var hejst!

Det undrede mig, at jorden var så fugtig. Søborg var anlagt i en gammel grusgrav, der var fyldt op – og jorden var meget leret. Det måtte flere sande, når de kørte op mod lejren – det var ikke den nemmeste tilkørsel.

Der var en god stemning på træffet – og også i køkkenet, hvor Henny og IB, William og Peter Klausen regerede. De sørgede for lækker mad til os under hele træffet, og som noget nyt, var der ”dagens tilbud” i snaps – en hel flaske til en ”hund”. Dét skal jeg love for faldt i god jord. Der var blevet købt ekstra snaps ind til træffet – men alt det indkøbte røg om fredagen! Udover snaps var køkkenet hen over weekenden leveringsdygtig i : lune deller og rødbeder, sild, æg og godt pålæg, lun løvs og bacon, flæskesteg og fløderand. Der manglede ikke noget! Og som vanlig var der høj stemning fredag, og deraf lidt sene/tidlige sengetider.

Om lørdagen fik vi besøg af nogle af de nye medlemmer, der ikke kunne være med til træffet. Og en god gammel kending, Bent Back Andersen, kom også og hilste på. Godt og se ham igen! Andre kom og deltog kun i generalforsamlingen, og sådan plejer det at være. Fint at man kommer og deltager i generalforsamlingen, uanset. Generalforsamlingen blev afviklet som vanlig under kyndig styring af Lauge. Han meddelte dog, at næste år må andre træde til. Den gode mad lørdag var tilberedt af udlejers kone, Sanne. Udlejeren hjalp også til – og det var et hyggeligt bekendtskab. Jeg havde indtryk af, at de syntes det samme, og vi var meget velkommen en anden gang. Der var desværre nogle afbud til træffet – men også én, der hurtigt fik pakket tandbørsten. Det var Daniel (bor i Nässjö, Sverige). Han havde fredag ringet Henny og Ib, hvor de var henne? Han holdt uden for deres dør i Gnosjö! -

”Jamen Daniel, det er jo denne helg der er træf!”

Så vendte Daniel cyklen

med kurs mod Børkop. Danmark – og blev derved den længst kørende til det træf!

Der blev jodlet flittigt! Tak for et godt træf og en hyggelig stemning!

Håber vi ses til sommertræffet.



/Dorthe

Sommertræf i Nordjylland



Du/ inviteres til sommer træf fra fredag d. 5. juni 2015 til søndag d. 7. juni 2015.

Sted: Møllegården, Nordostvej 40 Voerså, 9300 Sæby.



Koordinater: 57° 12'53.17"N 10° 29'55.77" Ø

Fortsættes næste side.

Denne weekend holder klubben sit **32. Internationale sommertræf**.

Det foregår, som sagt, på Møllegården i Voerså. Vi har været her før – det var i 1992 i 1998 og i 2003. Møllegården er senere blevet renoveret, og det er dejlige lokaler, vi skal være i – og gode udenoms faciliteter.

Arrangører er:

William Jensen
Bruno Pedersen
Peter Nissen
Claus Mørkøre
Claus Hauerslev
Dorthe Ullerup



Pris for træf er 350 kr for udendørs overnatning – og 450 kr for indendørs.
Sidste tilmelding til træffet er den **15.05.2015**.

Tilmelding foregår ved at indbetale beløbet på klubbens konto **4424-0010352118** (Danske Bank). Husk at skrive dit medlemsnummer i besked ti modtageren.

Træffet starter fredag kl. 16.00 og slutter søndag formiddag. Forplejning i den periode er med i gebyret.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

Om lørdagen er der fællestur over middag rundt i det skønne Nordjylland – Bruno vil stå for turen.

Kig nærmere på hjemmesiden under Alt om næste træf.

På vegne af arrangørerne
Dorthe.

Senior MC Norge, Øst



Jeg blev ringet op af Egil Bjerke fra Senior MC Norges Øst afdeling. De har flere gange besøgt Nordjylland, Sæby området og ville høre, om vi ikke kunne finde ud af at mødes. De kommer til Danmark weekenden **6. - 9. august 2015**, ca. 40 – 50 stykker. De bor på hotel i Frederikshavn og vil køre tur både fredag og lørdag. Når de besøger Nordjylland, er de også til spisning af helstegt pattegris på Lanternen, Vestergade 33 i Sæby (Fredag aften).

Jeg synes, det kunne være en sjov ide, hvis nogen har lyst at gøre dem selskab – på den måde, at vi evt. kan mødes til Grisefest fredag og køre tur sammen med dem lørdag – eller det, der er muligt for den enkelte.

Vi bor jo ikke på hotel, men i telt – det kunne jo evt. være på Hedebo Camping eller Svalereden Camping, der begge ligger lige nord for Sæby. Hedebo har i forvejen forkærlighed til motorcykler, idet de på hjemmesiden har en side, der hedder Hedebo Classic MC.

Er der nogen, der har lyst til at være med, så hører jeg gerne om det. Så vil jeg koordinere aftalerne og sørge for, at vi kan få del i pattegrisene på Lanternen (koster 60 kr/næse). Jeg har selv planer om at smide mit telt på Hedebo fredag eftermiddag og tage med på Lanternen om aftenen og køre tur med den norske Klub om lørdagen. Jeg vil i mellemtiden planlægge en tur sammen med dem. Giv mig en melding, hvis



I har lyst og tid.

Senior MC Norge er jo en "kopi" af vores klub, men i meget større dimensioner, og med 9 underafdelinger. De har derfor også en fortræffelig hjemmeside. Her er linket til afd. Øst: www.seniormc.no .

Invitation til Landstreff i Kristiansand:

Senior MC Danmark er til gengæld inviteret til at være med til Senior MC Norges Landstreff weekenden 12. - 14 juni. De holder denne weekend på hotel Scandic. Mailadressen på Egil Bjerke er bjerke4@online.no , hvis nogen er interesseret – sidste tilmelding er **d. 10.juni**.

Venlig hilsen Dorthe dorthe@ullerup.org tlf. 045 – 24228673.

MC tur til Bretagne og Wales.

Engang i forne tider,(1994) havde en kammerat, og jeg, planlagt en tur til Wales. Vi havde egentlig påtænkt at koble os på Senior MC's Wales-tur, men kammeraten (Preben kaldet) kunne ikke få fri før 14 dage efter(det satans arbejde tog meget af ens gode fritid), så vi aftalte at jeg trillede rundt i Nordfrankrig en uges tid, og så mødes vi ved færgen til England i Calais. Fin ide. Nu ved jeg ikke lige hvad det er med mig og MC ferier. Der sker altid et eller andet med den solo-mc jeg vil af sted på, uanset at jeg gennemgår dem minutiøst inden afrejse. Og ganske rigtigt. Da jeg havde pakket og taget tøj på, og halet Suzukien ud på fortorvet for at starte den, nægtede den pure at springe i gang. Efter adskillige forsøg, og banden og svovlen, måtte jeg give op og slæve dyret ind igen. Nu havde jeg jo "Rullemarie", og den svigter jo aldrig, så af med sidevognen, på med solo kædehjul og montering af sidetaskeerne fra Suzukien, og så var jeg køreklar. Det hele tog en time, og selvom den kun havde en topfart på 100-110, så var det en god løsning. Jeg nåede færgen der gik 2 timer efter, hvilket var OK. Så gik turen direkte mod Holland. Jeg havde planlagt at følge kysten gennem Tyskland,Holland, Belgien og Nordfrankrig. Da jeg blev træet, smækkede jeg teltet op på en campingplads nær ved den hollandsk grænse, stod tidligt op,lavede kaffe og kørte videre. Jeg kørte uafbrudt, til jeg ramte Dunkerque i Frankrig. Her tilbragte jeg et par dage med at udforske området. Det jeg lagde mest mærke til var, at det vrimlede med ældre mænd, med og uden uniform, og behængt med medaljer. Det forbavsede mig lidt, indtil det gik op for mig, at det jo bogstavelig talt vrimlede med krigsminde mærker alle vegne, både fra 1. og 2. verdenskrig. Jeg fik også at vide, at det var 50året for D-dags invasionen. Derfor alle disse mænd og deres medaljer. Der var også adskillige krigsmuseer, og selv om krig og krigshistorier ikke interesserer mig et klap, var jeg lige inde og kigge på et. Der var mange eksempler på raffinerede måder mennesker kunne slå hinanden ihjel på, og selv om der stod at udstillingen var lavet for at advare mod gentagelser af uhyrlighederne, synes jeg ikke, når man kigger rundt i verden i dag, at folk er blevet mindre krigeriske. Jeg kørte så videre mod Bayeux, fordi jeg havde hørt en del om deres 70 meter lange broderede tapet fra middelalderen, men det nåede jeg ikke. I det område af Nordfrankrig vrimler det med borge og slotte, og da adelen ikke har de samme privilegier mere, er mange af dem økonomisk på røven, og har måttet tænke alternativt for at overleve. Et af de flotte slotte havde således lavet campingplads, så der slog jeg mig ned. De reklamerede med ture i veteranfly, og for en beskednen sum kunne man også deltage i slotsmiddag med efterfølgende overnatning i et imponerende soveværelse med en enorm himmelseng.



Fuld oppakning på Rullemarie



Et af de mange mindesmærker

Det måtte jeg prøve, så jeg iførte mig den reneste T-shirt, og de mindst krøllede joggingbukser, og troppede op til middag. Vi var vel en 10-12 stykker, og jeg blev placeret ved siden af en ældre frue med højt opsat hår og tilsjasket med så megen parfume, at hun lugtede som et mexikansk horehus i havsnød. Hun forsøgte at konversere mig på det fransk de taler der lokalt. Selv om jeg kan lidt fransk fra mine ferier i Sydfrankrig og skiture, så forstod jeg meget lidt, men det generede ikke damen, der snakkede uafbrudt. Jeg opsnappede da ordene "mad" og "manglende tænder", og det forklarer jo så den slubren og smasken der lød fra hende under middagen. Nå, maden var der ingen fejl på, det kan de godt lave de franskmænd. Efter kaffen, cognacen og en cigar, trak jeg mig tilbage til sovegemakket. Det var overfyldt med tingel tangel og pynt, men himmelsengen var der ikke noget i vejen med, så "Jeppe" sov godt i baronens seng. Man måtte ikke fotografere, men man kunne købe postkort.(jaja, alle kneb gælder). Slottet ligger mellem Dieppe og Abbeville, Hvis nogen skulle have lyst og det stadig foregår nu 20 år efter.



Typisk krigsminde i byerne.



Slotsværelset

På min vej videre, stødte jeg på et imponerende sted, lidt a la vores Frilandsmuseum. Der havde man genskabt gamle bysamfund fra oldtiden med lerklinede hytter og huse, alle bygget af vådt ler og halm og træ og alle sammen runde. Jeg kan godt lide den slags og brugte en hel dag der. *Fortsættes næste nr*

Nye medlemmer :

744-63 Jan H Kristensen
Elmosevej 40
8330 Beder
Tlf: 21440359
jan_metal@msn.com

745-59 Jan M Skovrup
Fjordvangen 6
4571 Grevinge
Tlf 42688634
janskovrup@hotmail.com

746-50 Per Rolskov Floris
Havnegade 16
Hov, 8300 Odder
Tlf. +45 20401985
Per.floris@gmail.com

747-60 Thorkild Hansen
Arnakkevej 34
4593 Eskebjerg
tlf. 30283250
koncepta.netvaerk@gmail.com

748-49 Peter Rølmer Hansen
Jagtvej 27
4040 Jyllinge
Tlf. 20849266
peterroelmer@mail.dk

Hvem skal være de næste vi kigger på "Bag Visiret"?
Giv mig nogle forslag.
Vh Dorthé.

Hvem skriver om det næste træf – behøver ikke være nogen afhandling. Man kan få hjælp, hvis man vil.

Skriv også noget om jeres ture/ferier!.

Klubbens bankoplysninger: reg nr.2242 konto nr. 0010352118
(Danske Bank)



Seniornyt

Nr. 3 August 2015

31. årgang



Nogen starter tidligt....

senior mc danmark

**Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.**

nr.3 2015 31 årgang.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 100 expl. Hos Viaprint, Skive.

Bestyrelsen

Formand:

Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24 9310 Vodskov

Tlf: 98294110 Mobil: 24228673 formand@senior-mc-danmark.dk

Kasserer

Claus Hauerslev. Englerupvej 88 Englerup, 4060 Kirke Såby

Tlf:46405120 Mobil:40284120 kasserer@senior-mc-danmark.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Nissen Tyrsvvej 15 6100 Haderslev

Tlf: 74529551 Mobil: 26700545 bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk

Peter A Klausen. Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 pabklausen@gmail.com

Næstformand:

Tove Nielsen Anagervej 6 4190 Munke Bjergby

Tlf: 57807050 Mobil: 22888610 naestformand@senior-mc-da

Redaktør og medlemsansvarlig:

Jan Nygård Jensen. Blidstrupmark 8 7990 Øster Assels

Mobil: 22 64 00 54 redaktoer@senior-mc-danmark.dk

Klubeffekter:

Peter A Klausen Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 effekter@senior-mc-danmark.dk

Næste nummer udkommer i December 2015.

Deadline for bladet er d. 15. November 2015.

Formandens skriv.

Lige i disse dage er mange af jer på landevejen på vej til- eller fra ferie. I bil – på MC - i sol, regnvejr eller blæst. I Tjekkiet, Tyskland, Norge, Færøerne eller her i Danmark. Uanset hvor I har været henne, så håber jeg, at I har haft gode ferieoplevelser og set skønne steder – enten ene eller sammen med familien.

Det kan jo også være, at den gode ferieoplevelse er en tur af de mindre – et par dage med Trangia og telt ned langs Jyllands vestkyst, på må og få af mindre veje uden at skulle nå noget. En sådan ferie var jeg på med en veninde for nogle år tilbage, og den husker jeg tilbage på med glæde.

Tilbud om træf og MC ture er der nok af lige pt. Her i klubben står sammenkomsten med Senior MC Norge som det første i kalenderen, dernæst har Rold Skov MC inviteret til sommerfest og Spinning Wheels har lige inviteret til internationalt træf. Alt sammen i august måned.

Det er klart, at man ikke kan komme med til det hele, men jeg synes det er dejligt, at klubberne har lyst og energi til også at se andre klubber. Dette havde bestyrelsen netop aftalt – at invitere andre klubber med til eks. Vores sommertræf. Tidligere har vi haft gode træf hos Rold Skov MC, og Hedetourerne har flere gange lånt os deres klubhus til træf. Måske har der også været andre klubber inde over, som jeg ikke lige husker.

Og der er plads til at være flere deltagere på vores træf! For godt 10 år siden var vi knap 200 deltagere på sommertræffene. Det er skrumpet lidt på det seneste, hvad jeg i øvrigt tror er gældende for mange klubber.

Heldigvis er vores klub vokset – vi er nu 94 medlemmer pr. ultimo juli, og vi var 77 pr. maj 2014 iflg. Medlemslisten. Det jeg syntes er vigtigt nu, det er at få vores nye medlemmer til at lære klubben godt at kende, så de har lyst til at blive.

Jeg håber at se mange af de nye til vores træf – omend ikke til andre, så til klubbens efterårstræf, der holdes ved Næstved.

Måske skal man lige tage sig sammen til at komme første gang – men klubben vil gøre alt hvad den kan, for at nye skal føle sig velkommen og

Fortsættes

Hurtigt komme "inden døre". Er man i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, så er min telefon og mail næsten altid åben!.

Så fik jeg alligevel skrevet et "formandsskriv"! Jeg havde fuldstændigt glemt det, indtil redaktøren venligst gjorde mig opmærksom på, at jeg havde glemt dette – og nok det vigtigste indlæg! Godt vi har hinanden!

Fortsat god sommer!

Vh Dorthe



Træfsteder og arrangører i 2015 – og 2016

Træfarrangører laver det praktiske til et træf – de skal ikke servicere os under træffet – vi gir' en hånd med!

2015

Efterårstræf 18 – 20 sept. Klintehydden, Strandbakken 145, 4700 Næstved.

Arr. Inga og Svend Erik og Tove og Per og william.

Og vi har træfstederne på plads for 2016.

Vintertræf 12 – 14 februar 2016 Frederikshøj, Løjt Kirkeby

Arr. Dorthe og Peter Nissen og Tove og Per og Claus

Mørkøre (laver maden under træffet)



Forårstræf 15 – 17 april 2016 Bisseruplejren, Rude

Arr. ????

Sommertræf – bemærk ændring! 10 - 12 juni 2016 Jegindø lejren, Jegindø.

Arr. Jan Nygård og ????

Efterårstræf 23 – 25 september 2016 Christianssæde, Maribo

Arr. ???

OBS!! Der må ikke ryges inden døre på nogen af træfstederne 2015/2016

Bag Visiret.

Kjell Vindevoghel – medlem nr. 738-59

Denne udgave af Bag visiret handler om et Af vores nye medlemmer, Kjell.

Kjell meldte sig ind i klubben d.7. februar og var kort på besøg på Forårstræffet i Søby. Han skulle jobbe netop den weekend og kunne derfor ikke deltage i træffet.



Jeg havde en hyggelig snak med Kjell via Skype d. 14 juli – og her er hvad han bl.a. fortalte om sig selv:

God blanding af norsk, belgisk og dansk.

Kjell er født i Norge – i Bergen. Da han var 5 år gammel (i 1964) flyttede han med forældrene og sine 2 brødre til Belgien. Moderen var norsk og faderen belgisk. Faderen var uddannet murer, og i 1942 blev han ”fragtet” til Norge, som Kjell udtrykte det, for at bygge fæstningsværker i de norske fjorde. Her mødte han Kjells mor, der var sygeplejerske. Som Kjell sagde: ”Hitler er faktisk skyld i, at jeg er her”!

Belgien tog familien bopæl lidt uden for Antwerpen, hvor Kjell gik i skole. For at beskrive familiens dagligdag, fortalte Kjell, at hans norske morfar var søkaptajn og syntes, at det var sjovere at sidde på Phillipinerne i stedet for at komme hjem til sin kone og børn i Norge. Derfor var Kjells mor nærmest vokset op uden en fader, og dette prægede hende angiveligt resten af livet – og deraf også hendes børn. Kjell fortalte om tiden dengang – at sømænd flyttede ind på værtshusene, ”boede” der, indtil de ikke havde flere penge og blev så smidt ud. Kjells mor og hele familien gjorde her et



socialt godt arbejde, for hun inviterede sømændene indenfor hos familien. Her blev de vasket og fik rent tøj på – ofte drengenes, da sømændene jo kun havde det de stod i. Og tit måtte brødrene overlade søfolkene deres værelser. Storebroderen var chauffør og hentede dem på værtshusene - tit sent, på trods af, at han skulle op på job dagen efter. Det var ofte norske søfolk, som familien tog sig af, og moderen tog efterfølgende kontakt til Norge, så de kunne komme hjem. Søfolkene satte stor pris på familiens hjælp, og Kjell fortalte, at moderen faktisk havde megen magt ved myndighederne i byen, for hun kunne foranledige diverse tilladelser, hvor andre ikke kunne få noget igennem.

Familien havde i arbejdet ikke nogen forbindelse til offentlige myndigheder – det var en helt almindelig familie, der udøvede socialt arbejde.

Kjell fortalte, at han faktisk er vokset op i luderkvarteret i Antwerpen, og de mennesker, han omgikkes som barn var fortrinsvis nordmænd, svenskere og danskere. Det blev således, at efterhånden som værtshusejerne fik kendskab til den lille familie, så henvendte de sig direkte til dem for at få hentet sømændene, når der opstod kontroverser.

Det endte da også med, at Kjells mor modtog Kong Olavs sølvmedalje for 10 års arbejde med de norske søfolk. Det har senere vist sig, at denne specielle opvækst også prægede Kjells valg af uddannelse – nemlig at have noget med mennesker at gøre. Men ikke lige med det samme, for efter 9.klasse tog Kjell en elektriker uddannelse og fik arbejde ved det belgiske



Teleselskab. I fritiden spillede han håndbold – endda på eliteplan. Han fortalte, at han aldrig har følt sig som en belgier. At han altid var sammen med nordmænd, svenskere og danskere kom nemlig til at præge ham – også efter barndommen i Antwerpen.

Have med mennesker at gøre...

Jeg spurgte Kjell, hvorfor han kom til Danmark, og han fortalte, at han i Belgien bl.a. var besøgsven på et sygehus i weekenderne. Denne tjans indbefatte faktisk også pleje af patienterne, og desuden kom han meget i Den Danske Sømandskirke. Jobbet som besøgsven foregik samtidig med, at han arbejdede i teleselskabet.

I slutningen af 70'erne søgte han ind på sygeplejeskolen i Belgien, og i 1982 fik han kontakt til Epilepsi hospitalet i Dianalund på Sjælland, hvor han blev ansat som medhjælper. I Danmark tog han en plejehjemsassistent uddannelse og blev færdig i 1986. Han mødte sin første kone, der var fra Randers – og nu var Kjell blevet jyd!

Aldrig taget kørekort til motorcykel!

Som barn fik Kjell aldrig lov til at have en knallert. Det var hans største ønske, men hans mor syntes, at det var for farligt. Da han var 18 år tog han kørekort til bil, og i Belgien var det sådan, at så havde man også automatisk til MC. *Sådan var det vel også her i landet for mange år siden.* På det belgiske kørekort stod dette endda både på flamsk og fransk: Nu var det jo ganske spændende, hvordan han fik overført MC tilladelsen til det danske førerbevis, og vennerne i Danmark havde også straks



Wanneer U de categorie B heeft
Heeft U ook categorie A.
Lorsque vous avez la categorie B,
Vous avez aussi la categorie A.

fortalt, at der gjaldt andre regler her i landet. De satte endda en kasse øl på højkant på, at det fik han ikke noget ud af. Kjell troppede fortrøstningsfuldt op på Ringsted Politistation med ønsket om at skifte det belgiske kørekort ud med et dansk.

I første omgang fik han kun tilladelse til at køre bil, men han lavede åbenbart så meget rav i den med argumenter som diskriminering osv – at han til sidst også fik lov til at få overført MC kortet. Han havde på det tidspunkt end ikke siddet på en MC! **OG – han fik sin kasse øl!**



Nimbus med sidevogn

Sin første MC blev en Nimbus med sidevogn. Han arbejdede nemlig sammen med en gammel mand, der forhandlede Nimbus, og den var sjov at køre på. Han er i dag ked af, at han ikke havde råd til at beholde den – han var på det tidspunkt i gang med sin uddannelse.

Kjell huskede en speciel oplevelse ved kørsel med sidevognen – i et skarpt højresving kontrastyrede han på en sådan måde, at han røg af banen – og ind i en have, hvor han fræsede græsplænen op. Han kom ikke noget til, men fik respekt for fart!

Senere i livet blev det familie med hus, Volvo og vovse – og ingen MC.

Et nyt ægteskab og et ønske fra fru'en om bil nr.2 førte i stedet for til et køb af en af de kinesiske motorcykler. Den kunne erhverves for 12.000 kr. og Kjell mente,



at det da var en overkommelig pris for at se, om det stadigvæk var sjovt at køre MC efter 20 år!!(det var i 2002). Det var det! - og Kineseren havde han i 2 år, indtil den i ordets bogstaveligste forstand begyndte at falde fra hinanden – men han lærte at køre MC!

Nu købte han en Suzuki GS 500. Han havde læst meget om motorcykler og var faldet over en artikel om denne, der skulle være den allerbedste MC at lære at køre på. Suzukien havde han i 2 år , og han fortalte, at han 3 gange har været nødt til at køre uden om en bil, der ”kom på tværs”. ” Jeg har været utrolig heldig, men hvad laver de bilister dog?” har han tit spurgt sig selv om.

Suzukien **var** meget let at køre, men nu ville han have en lidt større. Han købte så en Honda Shadow 750 – American Style. Den var tung, både kilomæssigt og at køre på. Den havde han i 2 år. Det første år kørte han 3.000 km. - det næste år kun 1.200 km. Han havde tabt modet.

Hondaen var opmagasineret ved hans mekaniker, og der stod så Suzuki Intruderen 800 ccm – som han har nu. Den kan køres med 4 fingre, fortalte han – og nu var han solgt!

Intruderen er købt i år, og **den** er han rigtig glad for. Nu er det igen sjovt at køre MC!!

Ikke været medlem af en MC klub før

Kjell fortalte, at han ikke har været medlem af en MC klub før! Han har besøgt klubber i Randers tidligere, men det var ikke noget, der umiddelbart tiltalte ham. Han fandt vores klub på nettet, og syntes at



Hjemmesiden virkede hyggelig, og han meldte sig ind!

Ved hans korte besøg på Forårstræffet fik han et godt indtryk, og sad og hyggede sig med en snak med nogle af medlemmerne. Han mener dog, at det er vigtigt, at man også selv er aktiv, når man kommer som nyt medlem til en klub.

Indien

Kjell fortalte mig om det spændende, han skal foretage sig til januar – han skal igen til Indien.

Han har tidligere kørt bil og scooter i Indien og skal denne gang køre på Royal Enfield. Han har været i Indien 2 gange før, og han fortalte, at livsglæden i indernes øjne er utrolig. Og om deres venlighed. Han fortalte om engang, hvor han ikke kunne finde hjem, og hvor en inder blot tog sin knallert og kørte i forvejen for at vise, hvilken vej han skulle køre.



Forventninger

Jeg spurgte Kjell, hvad han forventede sig af klubben – og han svarede, at han allerede havde fået noget godt og forventede mere af: "Godt gammeldags kammeratskab. Kontakter både her i Danmark og andre lande. Dejlige oplevelser".

Han sagde desuden, at det, at der i vores vedtægter, at man skal være fyldt 40 år – syntes han var godt. Dette kunne være medvirkende til, at træffene havde et niveau, der var mere stille og roligt og medmuligheder for dybere snakke og hygge. Det passede ham fint.

Tak for din historie Kjell og en hyggelig snak.



Dorthe Ullerup

Hyggeweekend på Kragenæs Camping 14 – 17 maj 2015



Vi kørte hjemmefra kl. 12,00 om torsdagen. Vi var nogen der havde aftalt at spise frokost sammen. Vi sad ude i det fri, og vejret var fint. Om aftenen grillede vi. Kragenæs Camping havde sat et stort partytelt op, som vi kunne være i.



Fredag ville vi til Fejø og skulle med færgen, der gik kl. 11,00. Per og Linda var stået tidligt op for at komme med over og køre tur med os på Fejø. Fredag aften var alle kommet – selv Hans Ole og Inger, der kom fra Nordjylland. De var godt nok i bil, da Inger havde dårligt ben. Vi var 23 til stegt flæsk med kartofler og persillesovs (en ”kartoffelvenlig” persillesovs der kunne spises med gaffel).

Den menu fik vi på Cafe Udsigten, der ligger ved fæргеlejet, og som varmt kan anbefales.

Efter aftensmaden satte vi os op i TV stuen og hyggede os med kaffe og rødvin. Lørdag var vejret ikke så godt. Det var overskyet, men vi sad dog ude og spiste morgenmad.

Vi ville køre tur på Lolland, og blev enige om, at køre kl. 10,00, da de lovede regn sidst på eftermiddagen.

Torbens motorcykel måtte startes med startkabler, da hans batteri var fladt.

fortsættes



Lasse havde lavet turen. Det gik af små veje til Onsevig, og efter et lille stop, kørte vi til Langø fiskerihavn. Derfra igen ad små veje langs kysten bag digerne til Kramnitse, hvor vi spiste frokost.

Derefter gik turen ned til Nysted, hvor vi fik dagens is.

Dernede var der igen problemer med Torbens motorcykel, så Lasse kørte til Næstved efter et nyt batteri til ham. Så overtog Svend Erik turen tilbage til Kragenæs, og vi var tilbage på campingpladsen ca. kl. 16,00. Turen blev på ca. 200 km. rundt på Lolland.

Da det trak op med nogle sorte skyer, og det småregnede, blev vi enige om igen at spise på Cafe Udsigten.

Svend Erik gik over og bestilte bord til os, og der blev sat en ekstra kamsteg i ovnen. Igen dejlig mad: Kamsteg, kartofler, rødkål og en dejlig sovs.

Efter morgenmaden Søndag blev der pakket sammen, og så gik turen hjemad i sol og blæst. Vi blev inviteret til at komme igen næste år.

En tak til: Henny og IB og Britta og Knud Erik som kom helt fra Sverige.

Inger og Hans Ole som kom fra Nordjylland.

Tove og Per, Randi og Torben, Linda og Per, Jane og Bjørn, Charlotte og John, Niels, Lis, Jan, William og Lasse.

Hilsen Inga og Svend Erik.



Så er det tid at tænke på næste træf



Efterårstræf 2015 - !8 – 20 september



Klintehytten, Strandbakken 145 4700 Næstved. (Ligger helt ned til Smålandsfarvandet).

Koordinater: 55° 11'49.5"N 11° 31'26.9" E

Arrangører: Inga og Svend Erik, Tove og Per og William.

Tilmelding senest 4. september 2015

Pris: 350 kr. udendørs/450 kr. indendørs.

Du kan betale via Mobile Pay på mobilnr. **27931161**. (Husk at skrive hvad du betaler for, og dit medlemsnr.)

Du kan også overføre beløbet til **kontonr. 4424 – 0010352118** Danske Bank.

Til vore nye medlemmer: Træffet starter kl. 16,00. Træfgebyr gælder mad fra fredag aften til morgenmad Søndag. Drikkevarer kan købes. Der er fællestur lørdag eftermiddag i området. Tag med til et træf, der lærer I klubben at kende.

Vi glæder os til at se jer.

vh. Inga og Svend Erik, Tove og Per og William.



Det første træf.

Fredag den 5.juni 2015.

I en alder af 56 år, skulle jeg til mit allerførste træf nogensinde.

Det var med sommerfugle i maven, at jeg kørte nordpå. Mange spørgsmål kørte igennem mit hoved, da jeg nærmede mig pladsen. Hvor stiller jeg teltet op? Hvordan forholder jeg mig til tingene? Går jeg rundt og siger hej til alle, eller venter jeg med det til senere? Der kunne jo godt være en del "uskrevne love". Heldigvis havde jeg været på besøg i nogle timer til forårstræffet, så

der var nogle enkelte, som jeg genkendte. Og de kom hen til mig og sagde hej. Og derfra gik snakken, bl.a. med vores belgiske venner. Jeg er jo selv fra Belgien, så det var hyggeligt.

Jeg fik sat mit telt op, og hjalp en anden med sit. Er man selv aktiv, bliver man hurtigere en del af gruppen.

Det kan være svært at komme ind i en sammentømret gruppe, hvor medlemmerne har kendt hinanden i flere år. Men jeg må sige, at jeg fra første minut har følt mig velkommen. På intet tidspunkt har jeg følt mig udenfor. Om lørdagen, mens de fleste var ude på fællesturen, sad vi en 10 – 15 personer udenfor hytten og snakkede om alt muligt. Det var rigtig hyggeligt. Vi fik sågar lært vores svenske venner en dansk tradition som de ville tage med til Sverige. Nemlig det med at lave æresport ved kobber – sølv-og guldbryllup.

Dem der stod for træffet, havde gjort et godt stykke arbejde. God mad, god hygge, godt vejr en del af tiden.

Under middagen lørdag aften fik vi nye medlemmer mulighed for at fortælle, hvem vi var – det var en god måde at opleve et fællesskab på – at vi "hørte til".

Så jeg glæder mig til efterårstræffet.
Fortsat god sommer og kør forsigtigt.

Venlig hilsen *Kjell Vindevoghel*
738-59





Træf fremover – Faste uger.

Medlemmer har efterlyst faste weekends til træf, så man nemmere kan lave sin egen planlægning.

Vi vil derfor forsøge i årene fremover at leje træfsteder i weekends i følgende uger:

Uge 5 – uge 16 – uge 23 og uge 38!

For **2017** vil det f.eks. komme til at se således ud:

Vintertræf 3-5 februar 2017

Forårstræf 21 – 23 april 2017

Sommertræf 9 – 11 juni 2017

Efterårstræf 22 – 24 september 2017

Dette er selvfølgelig forudsat, at det overhovedet er muligt at leje træfstederne.

Vh Bestyrelsen - Træfstederne

Klubbens bankoplysninger:

Regnr: 4424 kontrnr: 0010352118 Danske bank

Mobile Pay: 27931161



Kort – Nyt fra bestyrelsen pr.6. juni (fra sommertræffet)

Klubbens MobilePay er nu klar til at blive brugt – tlf. nr. er **27931161**

Husk at skrive hvad du betaler for.

For at sikre, at der altid er en tilstede til at betjene **Facebook gruppen**, er Jan Nygaard nu også administrator sammen med Dorthe.

Der ligger **visitkort** til omdeling på hjemmesiden, lige til at klippe ud og tage med på tur for at reklamere for klubben. Tilsvarende dem, som Kjell Vindevoghel havde med til sommertræffet (tak for dem Kjell) – og de var endda laminerede!

At lade **nye medlemmer** kun betale **indmeldelsesgebyr – 100 kr.** den første sæson har vist sig at være en god ide. Siden generalforsamlingen i år er kommet 11 nye medlemmer. Denne ordning lader vi fortsætte indtil videre, vi kan altid ændre den igen.

Træfarrangørerne vil tilstræbe, at der arrangeres træf på **faste weekends**, så man har dette at planlægge ud fra. Disse kommer i næste nummer af SN. På seneste generalforsamling var der ønske om at opdele udgifter på **tryk af SN og tryk af Medlemslisten**. Denne er lavet, og der er givet besked til dem, der havde ønske herom. I runde tal er udgiften til hver trykning af SN 1600 kr. (4+ årligt). Medlemslisten koster 800 kr. (1+ årligt). Trykkes samme sted og udgiften konteres på samme konto.

Klubben har indkøbt nye **stofmærker** og nye **klistermærker** – blev allerede præsenteret ved effektsalget til sommertræffet. Fik man ikke købt årsbjælken, har Peter A. K. dem med til efterårstræffet også.

Der kommer en oversigt på hjemmesiden over, hvilke **effekter** klubben har til salg. Der bliver dog ikke salg via hjemmesiden – det sker på træffene eller efter aftale med effektsælger Peter A. Klausen, tlf. 21726877.

Ønsker du mere at vide, er du velkommen

Vh
Dorthe.

MC tur til Bretagne og Wales...fortsat v/Jan Nygaard Jensen.

De havde bygget et Videnscenter i samme stil som bebyggelserne, og jeg er meget fascineret af den slags historier om vores forfædres levevis verden over.



Videnscenter



Lerovn.

Når man bevægede sig rundt i området, var det påfaldende at se, at der ikke var den store forskel på den måde stenalder folket fra de forskellige europæiske lande havde levet på.

Nu var tiden efterhånden blevet så fremskreden, at jeg overvejede at vende forhjulet mod Calais, og mit møde med kammeraten. Vejret var fint og jeg besluttede at holde rest på en campingplads i nærheden af Calais. Det blev byen Sangette som lå malerisk nede ved vandet. Jeg slog telt op, og da det var frokosttid, trillede jeg ind i centrum for at handle. Altså, jeg er vild med det franske bondekøkken, mad det kan de lave, de franskmænd. Jeg købte noget lokalt vin, baguette, skinke og ost, alt sammen hjemmelavet, og tog tilbage på campingpladsen og holdt festmåltid. Lidt efter dukkede der et ungt hollandsk par op på 2 Jawa'er, den ene med sidevogn. Dem havde de selv restaureret, og var nu taget på sommerferie i Frankrig for at teste dem. Vi fik en god snak om østmaskiner i almindelighed og 2-taktere i særdeleshed. Senere fulgtes vi ad ud i byen for at spise og drikke noget godt vin og andet. Jeg vil i den forbindelse lige advare mod noget drikkeelse som franskmændene kalder Pastis. Det stads sætter sig i taleorganerne og balancenerverne. Nå...vi slap da helskindede hjem på campingpladsen.



Næste morgen vågnede jeg forbausende tidligt, og meget tør i halsen, men efter noget juice, en spand kaffe og et par croissanter, var jeg klar til at køre videre til Calais, efter at have taget afsked med hollænderne. Jeg indså at jeg havde rigeligt med tid inden mødet med Preben, så jeg kørte lidt rundt på må og få, og fik øje på et stort nybygget kunstmuseum et sted jeg ikke kan huske hvad hedder, og besluttede at tilbringe et par timer med noget kultur. Det skal jo også til. Der var nogle meget smukke skulpturer på arealerne, udenfor. Et af dem fangede min opmærksomhed. Det var en gruppe kvinder i bronze der stod og pjadrede indbyrdes. Det fik mig, af en aller anden grund til at tænke på seniormadammerne når de står og holder fadder sladder i køkkenet på træf.



Fransk kunstmuseum



Pjadregæs.

Nå, jeg kørte så det sidste stykke til færgen i Calais og sør' me om ikke vi ankom der næsten samtidig, og en times tid efter sejlede vi mod Dover.

England.

Vi kørte i land i Dover, og vænnede os hurtigt til at køre i venstre side. Preben havde kørt helt fra København, så vi kørte kun til i nærheden af Hastings, og fandt en campingplads der. Der var ikke ret mange telte så vi slog op midt ude på pladsen ved en lille sø. Jeg ved godt at det ofte regner i England, men vi vågnede ved, at telt og luftmadrasser sejlede ned mod søen i et voldsomt skybrud. Klokken har vel været en 4 – ½5, så vi kunne lige så godt stå op, og redde hvad reddes kunne. Vi fik hurtigt pakket og kørte videre mod Portsmouth. Det sjaskede ned hele vejen, men da vi parkerede nede i havnen, stoppede det, og det skal siges, at vi ikke fik en dråbe vand resten af ferien. Vi fik det værste våde tøj af og fandt en havneknejspe hvor vi kunne få en solid engelsk gang morgenmad. Da vi kom tilbage til motorcyklerne, sad der en parkeringsbøde på cyklerne. Venlig hilsen fra Portsmouth. Nå pyt, nu var vi der, så vi lod dem stå. Vi havde jo ligesom betalt. (hoost). I Portsmouth



Ligger den engelske flådes stolthed. Admiral Nelsons flagskib HMS Victory, og det måtte vi da se.



Det var da også en imponerende skude. 104 kanoner på 3 dæk. Vi flottede os og tog en guidet tur, med en gammel søulk. Det var interessant at se, at alt stod som det var da de lagde skibet op for at bruge det til museumsskib. Vi fandt også ud af, at englænderne har et nærmest religiøst forhold til deres forne storhed som flådenation. Da vi nåede til det sted hvor admiral Nelson lå og blødte ihjel, (man kan stadig se spor af blodet der er sivet ned i dæksplankerne, og der er et billede af den sårede Nelson på stedet. Den "store" admiral var i øvrigt kun omkring 1½ meter høj) tog

Søulken sin hue af, og nærmest hulkede af rørelse, men imponerende var skibet. Efter besøget på Victory var vi efterhånden blevet tørre, og vi ville nu fort sætte vores færd.

Jeg ville meget gerne til Stonehenge. Det var nemlig fuldmåne, og jeg havde en temmelig tosset ide om



at jeg ville stå midt inde i stenkredsen ved midnat, og mærke om der skete noget. Vejret var dejligt, og vi fandt en campingplads nær Stonehenge tidligt på aftenen. Efter at have spist tog vi lige hen til Stonehenge for at sondere terrænet. Hvilken skuffelse. Det var blevet spærret af, så man ikke kunne komme ind i stenkredsen, angiveligt (fik vi oplyst) fordi turisterne huggede småsten med sig hjem, og det kunne de jo ikke have. Det kunne jeg godt forstå, men jeg ved den dag i dag stadigvæk ikke om der foregår mystiske ting ved midnat i Stonehenge. Det kunne ellers have været sjovt.

Efter det, besluttede vi at fortsætte vores rejse til Wales, næste morgen, og vi ankom til Cardiff i bragende solskin og varme. Cardiff er en flot by, og vi valgte "bed and breakfast" i stedet for camping, og gik ud for at se på byen. Efter at have trasket rundt og kigget på "seværdigheder" havnede på en af deres utallige pub's hvor vi spiste og smagte lidt på deres gode øl.



Fortsættes næste nr.

Stonehenge

Nye medlemmer

749-55 Niels Ole Lunde
Kløvervej 44
9900 Frederikshavn
Tlf. 31103512
pan1lund@webspeed.dk

755- Marnix Demoor
Legeweg 41
8490 Varsenare
Belgien
marnix_demoor@hotmail.com

750-69 Toni Johansen
Hagavej 28, st.th
2860 Søborg
Tlf. 26843501
tonijohansen576@gmail.com

756-54 Svein Mosfjell
Skansen 12
4608 Kristiansand
Norge.
Tlf. +47 47016440
Svein.mosfjell@gmail.com

751-56 Kim Vesterager
Benslethøjvej 2
7470 Karup
Tlf. 21762127
Kim.vesterager@gmail.com

757-63 Marit Bruskeland
Skansen 12
4608 Kristiansand
Norge
Tlf. +47 92037955
marit@dorteknikk.no

752-55 Ole Nielsen
Enghavevej 52
9870 Lendum
Tlf. 20412578
on@lst-lendum.dk

754-47 John V. Christensen
Søvej 27
4140 Borup
Tlf. 24818739
john@valbjørn.dk

753-51 Bjørn Garby
Grantofteparken 292
2750 Ballerup
Tlf. 41111882
b@garby.dk

758-64 Anne Staub
Dengsøvej 16
V.Velling
8860 Ulstrup
Tlf. 53356216
annestaub@hotmail.com



Seniornyt

Nr. 4 december 2015

31. årgang

Nå, nu har bedste glemt at tage sin medicin igen!



senior mc danmark

**Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen
Senior-MC- Danmark.**

nr.4 2015 31 årgang.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.

Dette nr. er trykt i 100 expl. Hos Viaprint, Skive.

Bestyrelsen

Formand:

Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24 9310 Vodskov

Tlf: 98294110 Mobil: 24228673 formand@senior-mc-danmark.dk

Kasserer

Claus Hauerslev. Englerupvej 88 Englerup, 4060 Kirke Såby

Tlf:46405120 Mobil:40284120 kasserer@senior-mc-danmark.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Nissen Tyrsvvej 15 6100 Haderslev

Tlf: 74529551 Mobil: 26700545 bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk

Peter A Klausen. Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 pabklausen@gmail.com

Næstformand:

Tove Nielsen Anagervej 6 4190 Munke Bjergby

Tlf: 57807050 Mobil: 22888610 naestformand@senior-mc-da

Redaktør og medlemsansvarlig:

Jan Nygård Jensen. Blidstrupmark 8 7990 Øster Assels

Mobil: 22 64 00 54 redaktoer@senior-mc-danmark.dk

Klubeffekter:

Peter A Klausen Vestervang 16 8850 Bjerringbro

Tlf: 21726877 effekter@senior-mc-danmark.dk

Næste nummer udkommer i marts 2016.

Deadline for bladet er d. 28 februar 2016.

Formandens skriv.

Så blev det alligevel en god MC sæson, selvom vejret ikke artede sig allerbedst i juli og august. Det blev der rådet bod på i september og til dels også i oktober. Er lige i dag d. 18 oktober kommet hjem fra en køretur i det nordjyske i flot solskin. Det var fantastisk! Mon ikke alle har rettet ind til højre og kørt de dage, hvor vejret var til det – og så synes jeg faktisk, at sæsonen har været god.

Når I læser dette er det måske blevet december, og tid til at kigge lidt tilbage på året og gøre status. Jeg synes, vi har haft en fantastisk 2015 sæson. Vi har haft gode træf med god tilslutning og stemning, medlemsfremgang (pr. d.d. 103 medlemmer incl. De 27 nye i år). Vi er startet på samarbejde med andre klubber, træfsteder for næste år er på plads, og vi er i gang med at finde nye til 2017.. Stoffet til Senior Nyt er stigende, og vi er igen oppe på over 20 sider. Jeg er godt tilfreds.

Og hvad skal vi så i gang med i næste sæson. Jo, det der kommer først er at finde en ny redaktør. Jan Nygård har sagt, at han stopper til den kommende generalforsamling. Han har været redaktør siden 2011 – og nu skal det være slut, siger han! Tak til dig Jan for den fine tjans du har ydet for klubben i alle årene. Vi skal have valgt en ny redaktør, så I medlemmer må gerne gå i stilling og finde ud af, hvem der skal overtage posten. Jeg har skrevet lidt om dette andet sted i bladet.

Vi skal selvfølgelig fortsætte arbejdet for en positiv fremgang og bl.a. få de nye medlemmer med til et træf. Det er her man lærer klubben rigtigt at kende. Til efterårstræffet deltog 5 af de nye medlemmer + 2 gæster, som meldte sig ind på selve træffet. Har I venner, der gerne vil med til et træf, er de velkomne. Giv blot en i bestyrelsen en melding forinden.

Det er Jer, der er med til at gøre klubben til det, den er! Og det kan I være stolte af!

Hermed vil jeg ønske jer en God Jul og et godt og sjovt Nytår.
Og først og fremmest endnu en god MC sæson i 2016

vh. Dorthe.



Kontingentindbetaling.

Kontingentet er på 400 kr. og forfalder til d. 1 januar.

Der er dog en frist til d. 29 februar.

Ægtefæller/samboende ½ pris.

Klubbens konto nr. er: 4424 – 0010352118 – Danske Bank, eller

betal via Mobile Pay 27931161.

Ved overførsel fra udlandet: IBAN konto nr. DK2730000010352118

BIC (Swift adresse) DABADKKK



Drengerøvsaften i Skelskør

Et af vore nye medlemmer – Jørgen Kristensen kom med denne opfordring.

Dato 27.05.2016 – Mødested – centrum af Skelskør.



Motorbrøl – Mennesker – Fest & Fadøl – så er der Drengerøvsaften.

For 6 gang afvikles det populære Drengerøvsaften arrangement i centrum af Skelskør, hvor det hele for en aften drejer sig om tanken om at vise drengerøven frem.

Dette sker i form af en vifte af køretøjer, der sidste fredag i maj måned samles til en fest for hele familien

Drengerøvsaften er blevet en stor succes med held fra et fantastisk sommervejr, og 2014 var ingen undtagelse.

Fredag d. 27 maj 2016 – kl. 16,00 går det løs igen.

Der er kaffe ved Jørgen Kristensen (761 – 42) om aftenen

Tur til Norge 2015

Af Inga, Svend Erik og Lasse Albrechtsen
Medlemsnr: 561-48, 561-45 og 711-70

8 juli.

Vi kørte over Øresundsbroen op mod Gøteborg. Vi startede hjemmefra i fint vejr og tog indlandsvejen op mod Karlstad. Vi havde søen Vättern på vores højre side. Vi overnattede oppe ved Åmål, hvor vi da havde kørt 580 km.



9 juli.

Den næste dag regnede det det meste af dagen. Vi kørte stadigvæk på indlandsvejen op mod Sälen, og videre op til Idrefjell. Vi kørte her forbi en del savværker, og vi kørte 480 km den dag.



10 juli.

I dag er det Lasses fødselsdag, og vejrguderne var ikke med ham. Der var kun 6 graders varme, men det regnede ikke om formiddagen. Vi kørte mod Trondheim. Det var en skøn tur gennem fjelde med sne på toppen – ca. 800 m. over havets overflade. Der var goldt og koldt. Vi kom igennem Åmon – en by, der er under UNESCO, hvor vi gjorde et stop. Vi besøgte også en HD butik. På et vandrerhjem inde i Trondheim overnattede vi, for dagen efter stod det på bytur. Kørt 420 km.



11 juli.

Vi skulle op at se katedralen (domkirken) i Trondheim. Den stod færdig i 1300 tallet, og har været ramt af brande flere gange. Det er et flot bygningsværk (et besøg værd). Vi gik tur langs kanalen, hvor husene var bygget på pæle. Vi gik også over den gamle bro, og vi var oppe og se Kristanssten Fæstningsværk, der var en

plads, hvor tyskerne henrettede norske modstandsfolk. Der var lavet en mindelund med navne på de modstandsfolk, der satte livet på spil. Den dag gik vi ca. 20 km. i kuperet terræn. En dag, som var kulturel.

12 juli.

Vi startede i solskin. Vi ville ud at se en stavkirke. Den var meget lille, og vi skulle ud at køre på Atlanterhavsvejen. Vi kørte gennem nogle tunneller – den længste var den ved Kristiansund. Det var 6 km. Kørsel under vandet. Derefter var vi på Atlanterhavsvejen, som var en meget smuk tur med et unikt landskab, med broer, og veje, der var gode. Vi havde en kaffepause, hvor vi fik nybagte vafler. Herefter overnattede vi i Molde. Kørt 330 km.

13 juli.

I dag regnede det fra morgenstunden. Vi kørte ned og tog færgen til Vestnes, en tur på ca. 11 km. Derefter kørte vi igennem flere tunneller og broer og endte i Sulesund for at tæge færgen til Hareid. Vi snakkede med en kioskejer, der sagde, at det ville blive ved med at være dårligt vejr, hvorimod de havde lovet bedre vejr inde i landet. Så vi bestemte at køre ind i landet – vi kørte til Stryn, og der overnattede vi. Kørt 200 km.

14 juli.

Det var gråvej. Først kørte vi over Strynsfjeldet. Vi var oppe i 1150 mh. Det var koldt, 5 +gr. Det var på grusvej og med mange hårnålesving. Vi gjorde holdt oppe, hvor der er et sommer ski sted, men det var tåget, så vi kunne ikke se så meget, men der var masser af sne. Vi kørte langs elven – en flot



tur. Derefter kørte vi af Sognefjeldsvejen, som går over Jotunheimen, der var vi oppe over 1400 mh. Der var masser af sne, og igen var der en del hårnålesving. Da vi kom ned i bunden af Sognefjeldsvejen, lå der 2 store krydstogtskibe overnattende lidt uden for Sognedalen. Kørt 300 km.



15. juli

Regn igen i dag. Vi kørte ned og tog færgen over til Mannheller, derefter over Auerland fjeldet. Der var sne og koldt og en del tunneller – vejen i en af tunnellerne drejede rundt i en spiral. Vi kørte gennem Geilo, derefter over Hardangerviddaen, og der var der også koldt, men smukt. Vi overnattede i Eidfjord. Kørt 295 km.

16. juli

Endelig en dag med fint vejr, vi kørte til Odda, gennem et bjerg hvor der var en rundkørsel indeni. Vi kørte gennem dale, hvor der var grønt og frodigt og masser af frugttræer. Efter Odda kørte vi mod Bergen ad små veje. Vi sejlede fra Jondal og Tørviksbygden, derefter igen ad små veje og gennem tunneller til Haukeland. Vi overnattede ca. 10 km. Fra Bergen. Kørt 263 km.



17. juli

Smukt vejr igen i dag. Først besøgte vi en Harley forretning, og alle fik si hver en bluse. Derefter gik turen til svævebanen Ulriksbanen, hvor vi tog op. En smuk udsigt ud over Bergen, vi var oppe i 643 mh. Da vi havde været deroppe, kørte vi sydpå til færgen Halhjem og sejlede til Våge. Der var ikke så længe til næste færg, vi skulle med, og der sejlede vi fra Hodnanes til

Jektevik. Kørt 308 km.

18. juli

Derefter kørte vi sydpå af E39, og videre af 520 over fjeldpasset ved Sauda og ned i Røldal. Det første stykke kørte vi i meget smalle kløfter, og det sidste stykke med meget sne. Vi overnattede i Røldal.

19. juli

I dag startede det med lidt regn, men vejret blev fint op ad dagen. Vi kørte over fjeldpasset Haukelifjeldet, og vi kørte hvor der var ca. 3 meter høj sne på begge sider af vejen. Vi kørte igennem Rauland, som er et skiområde, op til Rjukan hvor Tungtvandsværket Vemork ligger. Der blev "Telemarkens helte" indspillet. Efter vi havde fundet et sted at overnatte, kørte Lasse og Svend Erik op og så det norske Industriarbejdermuseum. Kørt 416 km.

20. juli

Solskin fra morgenstunden. Vi kørte ad hovedvejen over Kongsberg, Drammen og under Oslofjorden, og videre ad E18 til Sverige. Vi overnattede i Karlstad. Kørt 380 km.



21. juli

Igen en dag med sol. Vi kørte ned mellem Vänern og Vättern og gjorde holdt ved slusen i Sjøtorp, hvor vi så nogle både blive sluset igennem. Vi overnattede i Bolmsjö, som ligger ved smålands største sø. kørt 380 km.

22. juli

I dag var det regnvej fra morgenstunden, men det blev godt vejr op ad dagen. Vi kørte ned og tog færgen fra Blomsjö til Kyrkby. Derefter ad små veje, og en enkelt grusvej mod Malmø. Vi kørte over Øresundsbroen, og så var vi i Danmark igen. Kørt 363 km.

Vi har kørt en fantastisk tur.
Hilsen Lasse, Svend Erik og Inga.

Senior MC Danmark

Træf 2016 - Print til opslagsstavlen!



**Pris: Overnatning ude 350 kr.
Overnatning inde 450 kr.**

**Gebyr indbetales på Klubbens konto i Danske Bank:
Reg.nr. 4424 - kontonr.: 0010352118
Eller MobilePay på tlf.nr. 27931161**

2016	Træfsted	Tid	Betales seneste
Vintertræf	Frederikshøj, Sandskævej 260, 6200 Aabenraa	12. - 14. februar 2016	22.01.2016
Forårstræf	Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, 4243 Rude	15. - 17. april 2016	25.03.2016
Sommertræf	Jegindølejren, Kongevejen 86, 7790 Thyholm	10. - 12. juni 2016	20.05.2016
Efterårstræf	Christianssæde Centret, Kristianssædevej 9 A, Skørringe, 4930 Maribo	23. - 25. september 2016	02.09.2016

Effekter.

Klubben har valgt ikke at have så mange forskellige effekter, som tidligere. Vi har haft et stort lager, som vi ikke har kunnet sælge.

Peter A Klausen er effektsælger, og sælger på træffene.



Klubben har nu disse effekter:



Stofmærke 30 kr.



Selvklæbende 6+6 10 kr.



Selvklæb. 10+10 10 kr.



Mærke m. nål el. pin 20 kr.



int. Træfmærke gratis



Årsbjælke 2015 30 kr

Hvis du har glemt at købe årsmærker fra tidligere år, er det gratis (vi har en del til overs).



30 års jubi. Bjælken – der er nogle få tilbage.



Udpluk af bjælkerne.



Forlænget weekend til Kragenæs Camping fra den 26 til den 29 maj 2016.'

(Man kan komme ligesom det passer en)

Der kan også lejes hytter, dem skal man selv bestille.

Der er mulighed for stegt flæsk fredag aften.

Fredag gåtur til Dodekalitten, og eventuelt til de lollandske alper.

Køretur i den lollandske natur.

Griller sammen Torsdag og lørdag aften.

Stegt flæsk fredag aften.

Tilmelding til: Teltplads så vi kan ligge samlet

Tilmelding til: Stegt flæsk (ca.85 kr.)

Tilmelding: Senest d. 8. maj 2016

Svend Erik og Inga på tlf. 20147693

Eller mail: sv.e.albrechtsen@mail.dk

Tour de schnitzel ...v/ Claus Mørkøre.



Efter 2 år, megen dialog og med venners hjælp, lykkedes det endelig at få lokket fru'en op på BMW'en.

Efter indkøb af dragt, hjelm og tilbehør, og ca. 500 km. Træning rundt på de danske landeveje, begav vi os ud på hvad der skulle blive et lille eventyr.

Vi aftalte på forhånd følgende; maks. 400 km. Om dagen, maks. 100 km/t på landevejene og maks. 140 på motorvej. Aftaler vi, med enkelte undtagelser, overholdte.....

2 sidetasker og en topboks blev pakket. Man skal sgu tænke sig godt om når man skal være af sted i 2 uger, og der skal være plads til regndragter, kædelås, olie og vandresko.

Dag 1. 290 km.

Vi begav os afsted lige inden lørdag middag, med Lüneburger Heide som mål for første stop. Vi måtte erkende, at planen om at booke hotel efterhånden som vi kom frem, var en dum ide, så efter 3 stop måtte vi ty til telefon og internet. Med hjælp fra Booking.com fandt vi et hotel blot 13 km. Fra vores oprindelige mål (sidste værelse), og vi kunne efter 60 min. udpakning og afstøvning, erkende at det havde været en fin premieredag, og at vi var klar til første øl og schnitzel (for god ordens skyld, skal det nævnes at det med schnitzlerne, kun gælder mig).



Vi valgte herefter at finde 2 mulige overnatninger på den planlagte rute, og alt efter hvordan det gik, kunne vi afbestille det ene inden middag, og den plan virkede glimrende.

Efter en glimrende morgenbuffet, pakkede vi cyklen, og trillede afsted mod Thüringer Wald. Her havde vi booket overnatning i det gamle øst. I øvrigt blev 8 ud af 9 overnatninger valgt ud fra Bikerbetten.de. Et glimrende værktøj, når turen går til Tyskland og Østrig.

Dag 2. 380 km.

Turen til Thüringen gik gennem det smukke Hartzen. På de smukke snoede veje var der ikke megen køling at hente. Temperaturen ramte 33C. Og fru'en måtte have pillet foret ud. Vi ramte gasthaus Wassermühle kl. ca. 16, og jeg måtte holde mit løfte til Lone, om at der skulle vandre hver dag. Det blev til 8 km. inden jeg kunne sætte mig til rette med aftenens øl. Vi blev beværtet med dagens retter, frisk ørred, Kessler og Knödel til 12 Euro. Næste morgen nåede vi lige 12 km. Til fods inden morgenmaden blev serveret kl. 8. 09.00 var



vi tilbage på cyklen med kurs mod Niderbayern



Dag 3. planlagt til 390 km. på snoede landeveje, men vi kunne, efter 3 timer, erkende, at det kom ikke til at gå uden 150 km. Autobahn omkring Nürnberg og München, og således blev det. Efter München var vi tilbage på de små veje og ind i bjergene. Vejenes kvalitet er fornem, og det er ingen sag at komme frem med de tilladte 100 km/t. Det hæmmer dog oplevelsen, så hvor det var muligt, trillede vi af sted med 80 km/t og nød landskabet. Vel ankommet til Gasthause Gabriele og efter et koldt bad og en kold øl, var rurens længste planlagte stint overstået. Turens anden schnitzel blev indtaget med veltilfredshed og en smule selvtilfredshed.

Dag 4. Ind i Østrig – 165 km.

En rigtig dejlig dag, der startede med en smule støvregn, og endte med 38c. Målet var Fusch an der Gross Glockner.

Vi landede lige inden 12,30 og da vi ikke kunne komme på værelses før, måtte vi spadsere en tur i køredragten. Efter 10 minutter, havde vi vinket til mindst 100 forventningsfulde bikere på vej mod toppen. Det er helt,

helt vildt. Tusindvis af biler og motorcykler, autocampere og busser, vælter gennem byen, startende fra kl. 05,45 og frem til kl. 21,30, hvor de sidste trætte bikere forsøger sig frem fra gasthaus til gasthaus, for at finde en seng at hvile ud i. Book på forhånd, med mindre du er en af de første lykkeriddere.

Beliggenheden var, på trods af den megen trafik forrygende. Et utal af vandrestier slyngede sig op i bjergene, og vi kastede os ud i en tur på 18 km. med 1700 højdemeter. Estimeret til 8 timer. Vejret var med os, lige i overkanten...Omkring middag viste termometret 33C. I 2100 meters højde.

Men det var det hele værd. Efter godt 4 timer, blev vi mødt af den smukkeste udsigt. Ikke en kold fadøl, men Zell am See, set ovenfra. En ufattelig smuk tur, der kan anbefales hvis man skal strække benene ovenpå de første 1400 km. på



cyklen.

Dag 5. Grossglochner – Friedburg -
185 km.

Sikke en morgen . Perfekt blå himmel, en
rask spadseretur og en solid morgenmad
07,45 og vi var klar. Vi blev advaret af
værtinden på hotellet, fra 09,30 er det
ren kolonnekørsel, og det skulle vise sig
at stemme, plus moms.

Vi landede på Bikers View kl. 8,45, 3
cykler. På Edelweisspitze 09,15 var der
stadig god plads. Umiddelbart efter
trillede vi stille og roligt til Franz Josefs
Höhe. Der holdt vel 15 motorcykler da vi
kom. En halv time senere holdt der 250.
Det er helt vildt. Da vi kørte ned, var vi
stadig rimeligt alene, så bortset fra de
allesteds nærværende hollandske
campingbusser, der går i stå i hvert andet
hårnålesving, gik det fint. Men for dem
der var på vej op – krise. Det er altså ikke
fedt at måtte stoppe helt på en 15%
stigning med en Goldwing.



Fortsættes næste nummer.

Mindeord for - Kurt Pedersen – 223-46.

Kurt blev medlem af klubben i 1992, og tidligere var han, og Kirsten, flittige deltagere i træffene rundt omkring. De var altid hyggelige at være i selskab med. Dårligt helbred gjorde dog, at de på det seneste ikke så ofte var med på træf. Kurt meldte sig ud af klubben i 2013. Kirsten døde for ca. 1 år siden, og den 4 oktober 2015 døde Kurt efter sygdom. Vi vil tænke på dig Kurt, som et dejligt, og varmt, menneske, som vi er glade for at have kendt. Ære være Kurts minde.



Dorthe Ullerup.

Nyt fra bestyrelsen.

Fra mødet på efterårstræffet:

1. Redaktør Jan Nygaard stopper ved næste generalforsamling. Klubben skal vælge ny redaktør.(mere herom andet steds i bladet)
2. Vi vil gerne have nogle af de nye med i bestyrelsesarbejdet. Afventer generalforsamlingen.
3. "Træfsted finderne" går i gang med at finde nye træfsteder til 2017.
4. Vi planlægger at holde et træf ved Rold Skov MC i 2016 – udover de ordinære træf. (Mere herom andet sted i bladet)
5. Vi er nu 103 medlemmer – mange nye fortæller, at de gerne vil være med i en klub "hvor det ikke går så stærkt".
6. Opfordre i SN til at arrangere kaffeture mv. selvom de senest arrangerede godt nok ikke viste god tilslutning. Flere efterlyste nogle at køre ture med.
7. Undersøgelse viser, at hjemmesiden BLIVER brugt – alle oplysninger/billeder før og nu ligger på siden. Opfordre flere til at bruge DEBATSIDEN.
vh. Dorthe.

Træfsteder og arrangører i 2016

Træfarrangører laver det praktiske til et træf – de skal ikke servicere os under træffet – vi gir' en hånd med.

Vintertræf 12 – 14 februar 2016 Frederikshøj , Løjt Kirkeby
Arr. Dorthe og Peter Nissen og Tove og Per og Claus
Mørkøre (laver maden under træffet)



Forårstræf 15 – 17 april 2016 Bisseruplejren, Rude
Arr. Pia & Jens Erik Laursen, Jan Sejer Nielsen, William og Brian Rasmussen

Sommertræf – bemærk ændring! 10 - 12 juni 2016 Jegindø lejren, Jegindø.
Arr. Jan Nygård og William og Kell Vindevogel og ????

Efterårstræf 23 – 25 september 2016 Christianssæde, Maribo
Arr. Lone Grønkjær og William og ???

OBS!! Der må ikke ryges inden døre på nogen af træfstederne 2016

Sommerfest Rold Skov MC.

Lørdag d. 15. august var klubben inviteret til sommerfest ved Rold Skov MC.

Desværre var der dømt regn over Danmark netop den weekend, og det var nok en af grundene til, at der kun var få fra vores klub, der benyttede sig af denne invitation.

Men regn uanset – det var som vanligt meget hyggeligt. Og temperaturen var der bestemt ikke noget i vejen med. For nogen var det også lykkedes at komme både frem og tilbage i tørvejr, og så pyt med, om det regner mens man er der.

Siden vi besøgte dem sids, har Rold Skov Mc bygget en kæmpe overdækket bålplads med plads til mange. Lækker grill, borde og bænke. De kan bare det der med gode faciliteter! Ikke at forglemme deres klubhus – er misundelsesværdigt.



Fortsættes næste side

Da det regnede lørdag eftermiddag (med lyn og torden) blev de planlagte aktiviteter kvittet, og vi hyggede, og byttede et par løgnehistorier, mens vi nød kaffe og hjemmebagt kage, og smagte på øllet. Der kom flere og flere af "deres egne" i løbet af eftermiddagen, og vi var en pæn flok, da vi skulle spise om aftenen. Vi fik først dejlig tunsalat, dernæst flæskesteg med sprød svær (og der var riiigeligt) , kartoffelsalat og grøn salat – det smagte.

Der var god musik på anlægget, så der blev danset og swinget til langt ud på natten (lidt for langt....)

Da jeg havde fået liv i skroget dagen efter, var formanden smuttet efter morgenbrød, og vi sad ude under halvtaget og nød vores morgenkaffe.

Det ER hyggelige mennesker i den klub, og formanden og u.t. har snakket om igen at samarbejde om træf mv. Her er et par billeder mere fra weekenden:



Tak for en hyggelig weekend. vh. Dorthe

Invitation til minitræf ved Rold Skov MC



Rold Skov MC har inviteret klubben til minitræf 27 og 28 august 2016.

Sæt X i kalenderen allerede nu.

Det er vores intentioner at have mere samarbejde med andre klubber, og Rold Skov MC har igen været friske her, tak for det.

Vi har besøgt klubben flere gange, og og Rold Skov MC har et lækkert klubhus, men ingen indendørs sovepladser. Derfor er dette et teltræf. Det er muligt at komme allerede om fredagen. Der vil være åbent ind til toiletterne, men ellers er det selvbetjening indtil lørdag eftermiddag. *Det er muligt at der kommer en, der åbner baren fredag.* Klubben står for eftermiddagskaffe og aftensmad lørdag, og morgenmad om søndagen. Pris og tilmelding til træffet kommer senere.

Klubbens adresse er: Thoruphedevej 5, Rold, 9510 Arden. Da det er et område med mange seværdigheder, kan man med fordel lave en tur ud af besøget. Kig på: <http://www.visitnordjylland.dk/rebild-norjylland>

Vi har aftalt med klubben, at der skal være mindst 20 tilmeldte for at det bliver til noget – så støt op om dette initiativ.
vh. Dorthe



Valg af ny redaktør på generalforsamlingen 2016.

Jan Nygaard har allerede nu oplyst, at han ikke genopstiller til posten som redaktør af bladet Senior Nyt, og vi skal derfor have valgt en ny.

Bestyrelsen vil derfor gerne, at I allerede nu begynder at tænke over dette. Vi vil gerne have valgt en redaktør på generalforsamling, men er også klar over, at det måske bliver svært. Vi har derfor gjort os nogen tanker, hvis ingen opstiller:

1. Vi køber os til opgaven, redaktion og tryk.

2. Vi går på hjemmesiden, hvor alle oplysningerne ligger i forvejen. Disse vil så blive samlet, så man kun skal klikke 1 sted. De få, der ikke ejer en PC, vil få tilsendt oplysningerne med posten. Det drejer sig nok om en god håndfuld, hvem det er, skal vi have undersøgt.

1. Løsning. Vi har forhørt os om en pris ved Claus Haven, der tidligere har lavet vores blad. Her er hvad det vil koste. Prisen er på 100 til 125 stk. blade a' 20 sider.

Senior Nyt udsendes 4x årligt:

Tryk af SN	1404 kr.
Redaktion af SN	<u>1650 kr.</u>
I alt	3054 kr.
Årligt udgift (x4)	12216 kr.
Moms	<u>3054 kr.</u>
I alt årligt	15270 kr.

Medlemslisten udsendes 1x årligt.

Denne redigeres til daglig af Jens Ove Kristensen (253-53)

Tryk af medlemsliste	1260 kr.
Moms	315 kr.
I alt årligt	1575 kr.

Redaktion og tryk af Senior Nyt og medlemsliste:

15270 x 1575	16845 kr. (Tryk af Senior Nyt i 2014: 7.333 kr.)
Porto ca.	4500 kr. (udgiften i 2014)
Udgifter i alt	21345 kr.

2. Løsning. Koster egen sved og tårer at hente oplysningerne på hjemmesiden. De personer der ikke ejer en PC får tilsendt et brev med alle relevante oplysninger på.

Ovenstående er grundlag for vurdering til punkt på generalforsamlingen, Ny redaktør. Vi håber vi finder en god løsning.....vh. Bestyrelsen.

Efterårstræffet 2015.

Det regner, da jeg kører ned gennem Jylland til Klinteby i hård vind. Det er efterår – de pløjer. Fredag eftermiddag med en stang af lastbiler i højre vognbane. Jeg undgår ikke helt at få regn, men fordelene ved hård vind er, at så glider regnen automatisk af visiret, og skyerne glider hurtigt – og jeg bliver hurtigt tør igen. Undervejs går min GPS død – den har fået fugt og og nogle ledninger er irrede. Jeg ringer hjem og får et par fixpunkter. Jeg finder Strandbakken 145, og der er allerede kommet nogle, da jeg ankommer. Jeg har fået nyt telt – det er hurtigt oppe at stå, og jeg er tilfreds med det. Jeg får ”til rejsegildet” ved naboen, Pia og Jens Erik. Det er der også andre, der gør, som kommer og hilser på. Små Gajoler er lidt klistrede, men smager tossegodt! (Glemte at få betalt tilbage, så de har noget til gode).



Flere kommer futtende op ad de to hjulspor til Klintehytten, og der bliver hurtigt en god stemning på pladsen.. Vi hilser på hinanden med kram og jokes, og specielt på arrangørerne, der er ved at finde mad frem til os efterhånden sultne deltagere. Lige præcis det tidspunkt på et træf, er noget af det bedste, jeg ved. Når man er vel ankommet trods diverse – ser gode venner igen – mærker en god stemning – og mener at NU har man da gjort sig fortjent til en øl.



Der er nye medlemmer og gæster også til dette træf. Dem får jeg fat i og hilst på. Jeg ved, at andre også vil være obs på, at nye ikke bliver overladt til sig selv. De er i gode hænder – det er godt at vide.

Vi går ind til et veldækket ta selv bord med sild, Toves frikadeller og arrangørernes ribbenssteg og indkøbte gode madvarer. Snakke, snakke, grine, spise, skåle – og flere medlemmer kommer til. Et par snapse, en øl – og derefter vin. Fatter ikke, hvor mænd opbevarer alt det øl indenbords!



Sidder ude senere og kan kigge ud over Karrebæksminde Bugt. Der er lækker terrasse – noget af den er overdækket, men der er tørvejr. Mændende

Fortsættes næste side

står ude og sparker dæk, beundrer maskinerne og udveksler historier. Hanne, der er med som gæst melder sig allerede ind fredag aften – Godt gået Hanne! Som regel bliver der slået mest ”til Søren” om fredagen. Vi danser lidt til Johns styring af musik, men der er mest snak og bytten løgnehistorier. Jeg råhygger og får lidt for meget vin. Kommer sent til køjs og er træt i håret da jeg vågner. Heldigvis gælder dette ikke alle – for der er dejlig morgenmad med alt, hvad man kan ønske sig. Et par af arrangørerne er så friske, at de er med på det badehold, der tager en morgendukkert i bugten.



Et brusebad hjælper **mig godt**, og vi holder bestyrelsesmøde – og så er der igen sild og pålæg til frokost.

Om formiddagen kommer der en gæst, der har ”glemt at barbære sig” - det er vores gode gamle redacteur Erling. Dejligt at se ham igen. Kram og knus og et par uhøflighedsfraser.



Svend Erik danner fortrop til fællesturen kl.13,30 Den viser os rundt i et dejligt område af Sjælland Mange af stederne har jeg set før og bemærker igen, at Sjælland da vist har fået tildelt alle svingene, de små byer og de gamle bindingsværkshuse. På vej til Tystrup sø kører vi forbi mange fine kirker, og det viser sig da også, at der ER usædvanlig mange kirker indenfor et mindre område lige her. Vi holder kaffepause ved Tystrup sø – lidt højt og med en fantastisk udsigt over søen. Tove J, Benika og Lauge er kørt i forvejen med kaffen. Tove og Pers datter har bagt bradepandekager af forskellig slags. De er hammer gode, og det er nu sådan, at kaffe i det fri smager bedst! Det er en fin fællestur!



Hjemme igen hilser jeg på et af de allertidligste medlemmer Anny og Kaj. Det er flere år siden, de har været med, godt at se dem igen. Vi hygger med en øl på pladsen, inden vi igen skal spise -Vejret er dejligt med sol. Hvor er vi

heldige. Arrangørerne har bestilt dejlig mad til os.

”Marineret svinekam, kartofler og salat og svesketrifli til dessert”. Der er nogen der er lidt påpasselige med desserten.....der er ikke for mange toiletter :o) Alt smager fortrinligt! De nye medlemmer præsenterer sig: Hanne Kold, der meldte sig ind om fredagen, Jørgen Kristensen, Viktor Pedersen, Per Floris – og så glemmer jeg alligevel en: **Lis Hvenegaard**. Hun siger ikke selv, at jeg har glemt hende, og det gør hendes bordfæller heller ikke. *Lis har noget til gode til næste træf!* Jo, vi får også deres vægt at vide.....Vi



får sagt tak til arrangørerne, fortalt lidt om de medlemmer, der er forhindrede i at komme osv. Bl.a. vores alderspræsident Viktor Engkjær. Han var blevet indlagt onsdag til undersøgelse og var blevet lovet at komme hjem samme dag – han måtte dog blive der indtil torsdag og fik sagt, at så kunne han godt køre til træf dagen efter. DET fik han nu ikke lov til. Han ringede til mig, da jeg kom hjem søndag og fortalte dette. Og jeg skal hilse mange gange. Han har det fint.

Lørdag går jeg tidligt til køjs, det begynder at blæse op om natten. Får at vide om morgenen, at der har været meget regn tæt på os – igen er vi heldige. Jeg har ørepropper i, og hører ikke dem, der står MEGET tidligt op og pakker.

Arrangørholdet er igen oppe på dupperne og har morgenmaden klar kl. 8. Klokken 10 er pladsen næsten ryddet, arrangørerne er næsten færdige til at køre – DET BLIVER DA OGSÅ TIDLIGERE OG TIDLIGERE. AT MAN TAGER AFSTED OM SØNDAGEN.

Turen over broerne er interessant. Jeg forventer, at pylonerne og ankerblokkene giver mest turbolens, og kører ikke særlig hurtigt over Østbroen. Jeg synes dog, at Vestbroen gør motorcyklen mest livlig, så jeg bliver i højre spor. Jeg kan se, at den lille fis af en forankørende bil hopper lige så meget, som min MC. Over Fyn er



Fortsættes næste side

der stabil vind, og det går fint – det samme op gennem Jylland. Jeg sidder og forestiller mig, hvad jeg skal have på den rugbrød, jeg MÅ have, når jeg kommer hjem – tunsalat, æg, spegepølse?? - men i hvert fald med mayonnaise på min mad. Der skal en vis fart til for ikke at blive træt og sløv – og jeg kommer fint hjem efter 360 km – og får mayonnaise på min mad.

Jeg pakker ud, lægger telt til tørre, vasker MC – og kommer så til at kigge mig selv i spejlet. Hvem dølen er det?? - en gammel rynkerøv, der ser træt ud som et alderdomshjem. Jeg går tidligt i seng og vågner op her til morgen og tænker: Det var da et skidehyggeligt træf med en masse gode folk. Hvornår skal jeg af sted igen?

Tak til jer alle for et dejligt træf.

vh. Dorthe.



Nye medlemmer siden sidst:

759-53 Finn Agerbæk
Bjerrevej 413
7130 Juelsminde
Tlf: 41443416
kragborg413@gmail.com

760-55 Viktor Petersen
Bogtrykkervej 20 5.th
2400 Kbh NV
tlf: 22772888
slummer@gmail.com

761-42 Jørgen Kristensen
Vestergade 20 2. th
4230 Skelskør
Tlf: 51978369
1919jk@hotmail.dk

762-54 Lis Thornberg Hvenegaard
Ørslevvej 107
4760 Vordingborg
tlf: 22645465
listhprivat@gmail.com

763-58 Hanne Kold
Jættevej 38
7480 Vildbjerg
Tlf: 21767891
hanne@kold.biz

764-48 Jan Sejer Nielsen
Peter Rørdamsvej 46
2800 Kgs. Lyngby
tlf: 40506408
sejerjan@live.dk

765-49 Jan Seide
Lundalsvej 14
7000 Fredericia
Tlf: 30548148
janseide@yahoo.dk

766-49 Hans Petter Danielsen
Rolf Presthusvei 79
1415 Oppegård Norge
hpdan@broadpark.no

767-55 Evan Knudsen
Irisvej 37
6500 Vojens
Tlf: 24830485
evanknud@gmail.com

768-50 Svein Dahl
Njordstubben 165
1275 Oslo Norge
tlf: +47 90187874
dahlsvein@hotmail.com

769-57 Egil Bjerke
Njordstubben 58
1275 Oslo Norge
Tlf: +47 97778015



Senior MC Norge.

Den 6. - 9. august 2015 kom **Senior MC Norge, afd. Øst** på besøg i Nordjylland. Kig billeder på hjemmesiden under Fotos/år 2015.

Klubben havde kontaktet mig og spurgt, om vi ikke havde lyst til at mødes med dem – OG om vi ville guide dem på et par ture rundt i Nordjylland.

Vi var nogle stykker, der var med på den – nogle boede på Hedebo Camping og en enkelt på Camping Svalereden – begge pladser kun 2 km. fra Sæby.

Hans Ole havde lavet ture til fredag og lørdag. Og det var fineture, som jeg ikke havde kørt før. Fredag mødtes vi på havnen i Skagen og kørte en tur til gl.

Skagen, den tilsandede kirke, Skiveren, Tversted og ad kringlede veje tilbage til Frederikshavn. Lørdag mødtes vi i Fredrikshavn og kørte tværs over landet til Lønstrup, Nr. Lyngby, Løkken og igen på tværs ad gode veje tilbage til Frederikshavn.

Den norske klub havde været her før og plejede om fredagen at være til Grisefest i Sæby. (Det vidste jeg ikke var så populær en attraktion). Der var vi også med – og det var som vi kender disse fester. Super lækker grillt pattegris (60 kr.). Fadøl i kander. Borde og bænke i overdækket gårdhave på Lanternen. Levende musik, der kunne deres kram, og meget hyggelig og god stemning.

Vi er med på den igen næste år – **5. - 6. og 7. august 2016**, og jeg håber, at der er mange flere, der har lyst til at være med til et par gode køredage og hyggelig komsammen med den norske seniorklub, der jo er blevet til efter en kopi af vores klub. *vh. Dorthé*

Vintertræf 2016 – 12.-14. februar Frederikshøj, Sandskærvej 260 6200 Aabenrå.



Vintertræf i en duft af mad.

Vintertræffet holder vi på Frederikshøj, der ligger tæt op af Løjt Ferieby – helt ud til Genner Bugt.

Træffet bliver rigtig hyggeligt og præget af, at vi laver maden selv. Claus Mørkøre, 731-65, er uddannet kok, og han står for maden under træffet. Der vil komme til at dufte af steg i ovnen, gode ting på panden, sovs og tilbehør. Det er meningen, at vi vil gå og hygge os med at lave maden, og man er meget velkommen til at gå ud og give en hånd med i køkkenet, eller bare komme og ”kloge” sig – med risiko for at få stukket et glas vin i hånden. Vi planlægger at lave en tur om lørdagen – evt. til Dybbøl Mølle.

Menuen bliver: Fredag aften: ”lille julefrokost”.

Lørdag frokost: Traditionel vinterfrokost.

Lørdag aften: *Forret:* Teriyakimarineret grillet laks med wasabichreme, ris og bouillabaisse. *Hovedret:* Helstegt amerikansk Prime Rib, sweet potatoes og amerikansk gravey, stegte løg og Cecars Salat. *Dessert:* Islagkage med varm skovbær coulis. *Morgenmad søndag:* Brød, ost og marmelade.



Arrangørerne er Claus og Peter N, Tove og Per og Dorthe.

Til dette træf er det OK at komme i bil. Pris: 350 kr. udendørs/450 indendørs.

Tilmeldig senest 22.01.2016 – **man tilmelder sig ved at betale træfgebyr.**

Tilmelding efter deadline: Kontakt forinden arrangørerne eller formanden.

Betal via Mobile Pay på mobilnr. **27931161** (husk at skrive Vintertræf+dit navn eller medlemsnummer), eller overfør beløb til kontonr. 4424 -0010352118.

Info om træf til nye medlemmer:

Arrangørerne af træffene er klubbens egne medlemmer, der på skift tager en ”tørn”. Træfgebyr er 350 for overnatning i telt og 450 for indendørs soveplads. Der er tit begrænsede indendørs sovepladser, og man må kunne tåle noget snorken og andre lyde.

Gebyr dækker al maden på træffet. Det starter fredag kl. 16 og slutter søndag formiddag. Det er en god ide at deltage i et træf. Der lærer du klubben at kende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden. Der er rygning forbudt inden døre på træfstederne.



Bag visiret.

Da jeg kørte ned til Stjasser i Ebeltoft den torsdag i oktober, vidste jeg ikke eksakt, hvad historien skulle handle om. Det kom helt af sig selv, for under den hyggelige snak, vi havde kom Stjasser snart i gang med at fortælle om sine ture. Der var ingen tvivl om, at han havde mange dejlige minder derfra. Det kunne tydeligt ses i varmen i hans øjne, mens han fortalte. Den ene fortælling tog den anden, og derfor kunne denne Bag Visiret fortælling også godt have heddet: **Anekdoter fra mine MC ture i Europa og lidt længere væk...**

Ikke i kronologisk rækkefølge – men som den ene historie tog den anden....

Stjasser – Jørgen Toubro 059-39 – 1. afsnit

Starten

Stjasser har kørt motorcykel siden han var ung – mest til transport til og fra arbejde. Han var så uheldig at blive klippet af en bil, der drejede til venstre, og har mén i benet af det den dag i dag. Familie, børn og andre forhold gjorde, at han holdt pause med mc i en periode. Men, mens han boede i bofællesskab på Mejlgård Slot, lånte han en dag "Futtes" motorcykel til en tur i området. "Det var skidedejligt, kunne jeg mærke", fortalte han, og nu solgte han bilen og købte en Suzuki – en 250 ccm. I bofællesskabet boede også Jørgen Trane. Han var med i Senior MC, og Stjasser tog nu på træf med Trane og blev også meldt ind i klubben. "Selvom jeg skulle skrælle kartofler sammen med Anny" (medlem nr. 008-41), grinede han. r lille og Stjasser købte en større – en 450 ccm.

Første tur i udlandet – Bonjour monseieur.

Der blev kørt forårstur til Husum og planlagt sommerferie sydpå. Jørgen Trane var den gode planlægger – Stjasser planlagde aldrig turene, men hæftede sig på andre, der kørte. Det var midt i



Fortsættes næste side

80'erne. Det blev aftalt, at de to skulle mødes i Bretagne, og Stjasser købte så et kort over Europa (incl.Finland...) Det var sjovt at køre gennem Europa alene – også lidt underligt, fortalte han. Om gæstfriheden og mødet med andre mci-ster, huskede han, at han bla.a. holdt



Pause ved en benzinstation ved Dortmund, og snakkede der med en anden mc'ist. Stjasser forhørte sig om et egnet sted at overnatte, og fik tilbudt, at han da kunne overnatte i kollektivet, hvor vedkommende boede. Det tog han imod, og fik tilmed morgenmad næste morgen. Sikke en gæstfrihed. Videre mod Bretagne opdagede han pludselig, at han var på vej mod Amsterdam!! - Det skulle have været Antwerpen! - Nå, han fik købt et detailkort over området, og efter en overnatning i Frankrig fandt han også Jørgen Trane det aftalte sted. Stjasser fik slået sit telt op. Men andre lande - andre bakterier...Så han måtte løbe på toilet mange gange, og hver gang forbi de høflige franskmænd på pladsen. Og hver gang hilste de med:”Bonjour Monsieur” - både på vej frem og tilbage fra toilettet. Der blev hilst mange gange den dag. En anden gang hvor han spurgte om vej, satte franskmænden sig op bagpå, og guidede ham. ”jo de er høflige – lige indtil de selv sidder bag rattet” grinede han. Trane og Stjasser kørte rundt i Bretagne på denne første tur til Frankrig



Houtland MC

På en af turene havde de fundet et godt hotel i Nice – et lille billigt et, som var ejet af nogle indvandrere fra Algier. Der boede de flere gange, og på en af turene hjem derfra, havde Trane opstøvet, at der var et træf i Belgien – i Houtland. Det skulle de lige forbi, og de havde et skidegodt træf der, fortalte Stjasser. Trane



var på det tidspunkt udenrigsredaktør, og han lavede et træf derned, hvor de fulgtes ad fra Danmark – en 10-12 stykker. Det blev starten på et fint bekendtskab. De 2 klubber besluttede at lave et træf sammen, og Houtland MC arrangerede en tur, hvor de mødtes i Wales, og året efter lavede Senior klubben en tur til England. De har bla.a. været til træf sammen i Villa Löwenhertz, hvor der var mange med fra begge klubber. Her spillede man billedlotteri, der kun måtte være på eget sprog – det var sjovt, fortalte Stjasser – også hvis man ikke har fået lidt ø!!



Le Monsieur Vagabond

Et par år efter tog de igen til området v/Nice – til en lillebitte by oppe i bjergene. Kongen og Birte var også med. På vej troede Stjasser, at modkørende var en bil, så han blændede ned – det var ildflyer! En dag, hvor de havde været gående ned til den lille by, ville Kongen lige kigge sig lidt omkring, mens de andre gik hjem. De undrede sig efterhånden over, at han ikke kom – og det blev sent. Til sidst kontaktede hotelejereren Policen og efterlyste ham. På grund af mørket, kunne de ikke starte eftersøgningen før dagen efter – og meget sent kom Kongen hjem til hotellet – godt forrevet. Han var faret vild og gik rundt i krattet, indtil han kom op på en asfalteret vej. Den fulgte han, og kom endelig tilbage til hotellet. Hotelværten havde flg. Kommentar: ”Der kommer le monsieur Vagabond”



Bei Mutter Grün

Et par år efter skulle Kongen, Birte og Stjasser møde Trane i Italien i nærheden af Firenze. - på campingplads La Solei. De skulle have et sted at sove på vej og ville ikke bruge tid på

at finde en campingplads. De mente, at de fint kunne sove i deres soveposer i grøftekanten. Forinden tog de hen på den lokale kro og købte et par øl, som de skulle hygge med der i grøftekanten, "Aha" sagde kromutter "Sclafen bei mutter Grün".

Et par mindre sjove mc oplevelser

Knud kørte forrest, og de skulle over et østrigs bjergpas. På vejen kørte de gennem en lille trafikeret by, hvor der jo var 50 km/t. Stjasser kørte ikke ret hurtigt, og overhalede en lille cyklende pige. Pludselig drejede hun ud foran ham, og han lavede et sving, hvilket betød, at motorcyklen lagde sig ned og kurede sidelæns ind under hende. Herved kom pigen ikke noget til, men Stjasser fik klemt sit lår. Kongen var kørt videre. Der kom hjælp til motorcyklen, og der blev rekvireret politi og ambulance. Stjasser skulle med til den lille bys politistation, og ordne papirer, forsikring, evt. læge, erstatning osv. Han blev "frikendt", og efter 2 timer kørte han videre mod grænsen. Der var Knud. De tog på en kro og overnattede, da benet gjorde ret ondt. Nu tog de motorvejen til bestemmelsesstedet, hvor de skulle mødes med Trane. Der var "stau", og det var blevet aften og mørkt. De skulle gennem en tunnel, hvor der viste sig at være en forhindring (lastbil) forude ved noget vejarbejde – vejen var dårlig. Stjasser bremsede, og cyklen slog et slag med halen. Der var glat – han bremsede med begge bremser. Der skete ikke en skid – han turde ikke dreje, og kom nærmere lastbilen foran – dén havde smidt al dieselolien. Et par meter inden bilen, tog bremserne fat, og han veg uden om og kom hen til Knud, der kørte foran. Ved den første p-plads stoppede de, og han stod af med sit dårlige ben og sagde: "Nu vil jeg ikke køre mere! Jeg bliver, indtil de bygger en jernbane, og så kan jeg tage toget hjem". De to oplevelser havde sat sine spor. De kørte alligevel videre og fandt pladsen, hvor Trane også dukkede op.



Fortsættes i næste nr. vh. Dorthé

Mc tur til Bretagne og Wales....fortsat v/ Jan Nygård Jensen.

Efter et solidt morgenmåltid, forlod vi Cardiff og fortsatte vores færd i strålende solskin. Der er nogle fællestræk ved Wales man ikke undgår at lægge mærke til: Der er grønt alle vegne, der er får alle vegne og der er borge alle vegne, og så risler det så dejligt af vand alle vegne. I det flotte vejr vi havde er det et meget smukt land. Vedr. borgene, så brugte vi en del tid i Wales på at udforske mange af dem, og deres indretning.



Mange steder var der også opstillet kopier af krigsmaskiner ved borgene, og nogen af dem kunne man, mod betaling, få lov til at afprøve efter behørig instruktion. Jeg syntes det var sjovt at prøve at affyre en "blide" og en kæmpe armbrøst. En "blide" er en slags slynge, der smider 12-15 kg. tunge sten (afhængig af størrelse) mod

Borgmuren, eller ind i selve borgen. Man kan godt tænke sig til hvilken skade sådan 100'vis af store sten kan forårsage, men mine blidesten og armbrøstpille nåede kun ud i voldgraven.



Vi nød at køre ad små snoede veje, langs vandløb med utallige vandmøller



En af de første dage, tidligt på aftenen, kom vi til en lille by, og lige inden byskiltet stødte vi på en kvægport, hvorpå der var anbragt et skilt med påskriften "farmer camping". Det måtte vi prøve, men vi kunne ikke se nogen reception eller noget, kun en fårebonde der trillede adstadigt rundt inde på

Fortsættes næste side

Marken på en gammel traktor, og han vinkede os ind gennem lågen. Vi trillede hen til ham, og så slog han ud med armen og sagde: " Deroppe ligger et skur med lokum og håndvask. Deroppe ligger byens pub. I kan lægge jer hvor I vil. Prisen er 1 pund, take it or leave it." Fornemt tilbud, og vi trillede mellem fårene ned til et vandløb som løb gennem hans græsmark. En fantastisk udsigt var der.



Morgentoilette på farmer camping. Læg mærke til Hondaen til Højre. Det er den jeg nu kører på, lettere ombygget.

Da vi havde kørt hele dagen, var vi godt sultne og tørstige, så vi smed cyklerne og stavred op til føromtalte pub. Vi kunne høre en del snak og musik, og humøret steg. Altså lige til vi entrede lokalet, for så blev der helt stille, og alles øjne var vendt mod os! Det er nok den hurtigste øl vi har drukket nogensinde. Tilbage på campen beklagede vi os til bonden, der grinede, og sagde vi nok skulle have skiftet tøj. Byen havde haft en del problemer med motorcyklister, så de var ikke specielt populære der. Aha! Så efter at have slået telt op, vasket os nødtørftigt, kommet vand i håret og sprit i halsen, gik vi tilbage til byen. Denne gang blev vi pænt modtaget, og vi hyggede os gevaldigt med waliserne, som er festlige folk. Desværre var køkkenet lukket, og det eneste der var åbent i byen var en lille vegetarrestaurant. Øv!! ikke noget Kidneypie og bøffer :o(. Nå det gled da ned, selvom de kun havde postevand til. Efter et par øl mere på pubben, gik vi trætte i poserne.



Næste dag fortsatte vi mod et bjergrigt område i Wales, hvor der skulle være en del gamle kobberminer. Det område var et af de flotteste vi så i Wales. Den ene flotte panoramaudsigt afløste den anden, så kameraet blev flittigt brugt. Kobberminerne var ikke i brug mere, så man kunne komme ind og se hvilke forhold de arbejdede under.



(Kobberminen vi besøgte ligger i Snowdonia Nationalpark, et område meget besøgt af folk der vandrer rundt i bjergene. Minen hed Sigun coppermine, og har en god hjemmeside hvor man kan få hele historien.

www.syuncoppermine.co.uk) Det gjorde vi så, og der var lavet små opstillinger inde i minen, så vi kunne se hvordan de, rent fysisk, arbejdede. Det må have været frygteligt hårdt at hænge oppe på en væg under jorden, kun med en pandelampe, bevæbnet med hammer og mejsel, og brække det giftige kobberstads løs, læsse det på en skinnevogn og skubbe det ud. Tror ikke der var

noget arbejdstilsyn dengang. Faktisk er der gravet ud der siden romertiden. Kobber var meget eftertragtet til våbenfremstilling, hvilket det sikkert stadigvæk er. Vi kørte en del rundt i Nationalparken, inden vi vendte næsen mod færgen til Frankrig for at trille stille og roligt hjem til Danmark. Det havde været en kanon tur i Wales, hvor vejret viste sig fra sin bedste side (ifølge de lokale yderst heldigt).



Hjemturen forløb uden problemer, bortset fra regnvej gennem Tyskland (obligatorisk ;o). Den bette maskine kørte upåklageligt til efter 10-12 km. efter ankomst med færgen i Rødby. Der døde "Rullemarie". Det viste sig så bare at være en kondensator der skulle udskiftes. Wales som mål for en MC ferie kan kun anbefales. Jeg vil anbefale at tage via Holland eller Frankrig, da færgebiletter er rasende dyre. Så får man også set lidt af de lande.

Små notiser

Vi er pr. 19.10.2015 103 medlemmer i klubben.



Klubbens ordinære generalforsamling i 2016 afholdes lørdag d. 16 april 2016 i Bisseruplejren, gl. Strandvej 135, 4243 Rude.

Brug debatsiden på hjemmesiden.



Hvis du af en eller anden grund ikke kan komme på MC til et træf, er det muligt at komme i bil, men husk at forhøre dig hos bestyrelsen inden. §3, stk 6.



Vi prøver igen. Opfordring til at lave nogle kaffeture o. lign. i områderne og støtte op om dem. Ture rundt omkring bliver efterlyste!!

Klubbens kontr. Er: 4424 – 0010352118
Mobile Pay: 27931161

Redaktionen ønsker medlemmerne en god jul og et godt nytår.

