

Bag visiret



Bente Nielsen - medlem nr. 400-50

En ikke helt almindelig kvinde.

Jeg besøgte Bente i Voldby v/Grenå den 28. september 2016, og med baggrund i en hyggelig komsammen den dag, er her en fortælling om en gæv kvinde blandt klubbens medlemmer.

Bente fortalte, at da hendes ældste søn i 1994 ville have kørekort til motorcykel, ja så tog mor også kørekort til motorcykel! Og i dag har Bente kørt 130.000 km på den "nye" motorcykel + 10.000 på den "gamle" - godt gået Bente!!

Bente havde i forvejen kort til bil, bus, lastbil + anhænger og taxa og kørte gummiged og andre store maskiner.

Bente og lastbiler

Bentes far kørte lastbil, så det ligger måske til familien. Hun startede med at køre skolebus om morgenen og turistbus om eftermiddagen og har kørt bus rundt i hele Danmark. Hun har kørt skolebørn i Voldby, kørt mælk til butikkerne fra Grenå Mejeri og været chauffør på skralde bilerne i knap 20 år. Efter hun stoppede med det job, forblev hun ved Grenå kommune og kørte nu eks. tromle ved asfaltarbejde, lagde fortovsfliser, gravede kabler ned - ja alt muligt forefaldende, som andre kommunalt ansatte blev sat til. Hun havde vintervagt og kørte saltbilen - men hun gjorde mig opmærksom på, at hun ikke ville køre med sneploven! (*dog ikke*) Bente var desuden P vagt i mere end 10 år og kørte fejebilen (er højrestyret). "Det job savner jeg!", sagde Bente med et varmt smil.



Seneste job var stadig ved kommunen med pasning af grønne arealer - samtidig med, at hun afløste ved kørsel med fejebilen.

Honda

Bentes første motorcykel var en Honda CB 400, og i 1995 købte hun en Honda CB 500, som hun stadig har.

I starten kørte hun mest med sig selv. Hun fortalte, at det allerførste træf, hun deltog i var Birkesø træffet i 1995. De var 3 piger, der skulle mødes i Randers og følges ad til Birkesø. Her mødte hun bl.a "dem fra Skive" første gang, fortalte hun.





Bente fortalte videre, at hun rent ud sagt var pissenervøs for at køre på den gamle motorcykel til Birkesøtræf - der var græs og muldvarpeskud, og hun følte, at alle kiggede. Det var Oktana pigerne, hun fulgtes med til Birksø, og hun har siden kørt i klubben Oktana, der er en ren pigeclub.



På Touring Camp mødte Bente nogle af medlemmerne fra Senior MC, bl.a. Elva og Jørgen, og hun blev herefter meldt ind i klubben. Hun huskede den første gang, hvor hun var med på tur med seniorklubben. Da var man på fællesturen omkring Mejlgaard Slots kirkegård for at lægge blomster ved Jørgen Thranes grav.

Bente var desuden en af initiativtagerne, da den lokale MC klub i Voldby - MC Fornæs blev dannet i 1997, og hun er stadig aktiv i klubben.

USA tur - og andre steder

Bente har også kørt i USA. I stedet for at holde 50 års fødselsdag ønskede hun sig en tur til USA. - Hun kørte Californien rundt i 15 dage på Harley. Hun havde tænkt, at nu skulle hun nok hjem og bytte Hondaen til en Harley - men nej, hun fik ondt i bagdelen af at køre på den!! "Men det var en god tur", sagde Bente og det var tydeligt at se, at det havde været en god oplevelse.



I 2004 var Bente med i Litauen på tur, som Niels Bøgh Aagaard havde arrangeret. Hun fortalte, at de skulle passe godt på deres motorcykler - og at cyklerne om natten blev stuvet ind i en gård, hvor de skulle stå tæt - meget tæt + der blev parkeret en bil foran porten, så ingen kunne stjæle dem. Dette var i Vilnius.

Her har Josefine taget foto af Bente og Johs på færgen

I 2005 var det Norge, der stod for tur, sammen med Josefine og Johs. De havde lejet en hytte i Lærdal. Bente fortalte, at der var sne og pissekoldt - det var sidst i maj. Hun fortalte, at det var en kold, men super god tur med 25% stigning indimellem. Undervejs spurgte Johs: "Kan I klare den"? "Ja!", det kunne de - og så entrede de Stalheim kleviaen med sine 14 hårnålesving. (*Godt gået kvinder!*)



Dernæst var det en tur til Shetlandsøerne, Orkneyøerne og rundt i Scotland. Det var i 2006 sammen med en af Erling Christjansens (*den gamle redacteur's*) bekendte, som havde arrangeret turen (*Kig evt. turbeskrivelse i SN nr. 4 - 2006!*). Det var jo kørsel i venstre side, og da Bente blandt klubmedlemmer nævnte denne udfordring, sagde Elva: "Du starter bare med at køre i venstre side herhjemme Bente - så lærer du såmænd nok det"!!!



Sejlturen mellem Orkney og Scotland kunne Bente ikke lide - hun stod på dækket under sejladsen, og søsygepiller hjalp ikke. De måtte ikke selv surre motorcyklerne - det gjorde personalet på færgen, hvor cyklerne blev pakket ind med skumgummi! Der var kørsel rundt på øerne, hvor flere lokale øboere deltog og fortalte om stederne. Grinende berettede Bente, at ham på Orkney kørte som "død og helvede" og at alle forsvandt fra hinanden....

Bente fortsatte med at fortælle om alle sine ture - og i 2007 var det England og igen Scotland, nu med Guzzi som guide, og Tyskland og Harzen sammen med lokale klubber, som hun også er medlem af. Hun kører også tit sammen med Gitte og Finn, til træf i Norge og klubbens træf - og Gitte kan fint "bestille" Bente til at tage Finn med til træf, hvis hun ikke selv kan deltage.



Og ved siden af alle disse ture er Bente tit på tirsdage på Kalø, til Hevring Bike/Car Meet, altid til Spinning Wheels træf, Senior træf og MC Fornæs træf - tidligere var hun også med til Skagen træf.

Jo - der nok at køre til! sagde Bente

At leve er at rejse

Udover ture på motorcykel har Bente som "almindelig" turist været på Nordkap, Færøerne, New Zealand, Tunesien, Andalusien, Sicilien, Island, Sverige og Norge.

"Nu mangler jeg kun Grønland"! sagde Bente, og hun fortalte, at hun også gerne vil til Australien på motorcykel.

Bente er ikke bange for noget - hun har fløjet paraglidning, hoppet elastikspring, fløjet i helikopter, og da hun kom hjem fra New Zealand fik hun et tandemspring her i Danmark.

Gjort af et bestemt stof

Under snakken om sine jobs og udfordringer i den forbindelse, fortalte hun bl.a. om en gang, hvor hun sad fast med lastbilen på stranden i Grenå. Hun sad fast i sandet i lang tid, og da det var før mobiltelefonernes tid, kunne hun ikke bare ringe efter hjælp. Til sidst var hjulsporene så dybe, at de gik Bente til knæene. Bente grinede, mens hun fortalte det, og jeg tror ikke, hun går til side for noget. Hun skifter selv olie og -filter på sin motorcykel og strammer selv kæde og skifter tændrør. "Men det, der har med motoren at gøre, det ordner værkstedet" fortalte hun dog.



Bente HAR arbejdet på en kvindearbejdsplads - i 2 dage!! Hun forlangte mere i løn, og så blev hun fyret! Bente har det godt med at arbejde sammen med mænd - hun kan godt lide jargonen blandt mænd. Bente var i lære i en blandet landhandel, men gad ikke fuldføre det - hun ville køre lastbil! Men så sagde hendes far: "Du skal gøre uddannelsen færdig, så kan du køre lastbil bagefter!". Og det gjorde hun så! Hun kørte landture for en lille købmand, før hun blev 18....., efter hun blev udlært havde hun en del forefaldende arbejde, bl.a. var hun stuepige på hotel på Bornholm. Her skulle hun slå græs med le, kalke hotellet, og male og fernisere! Hun har været i Brugs på Sjælland, men sagde arbejdet op og tog til Gran Canaria med Spies i 14 uger!!

Bedste

Bente er farmor (*nej, Bedste, rettede hun mig!*) til børn, som hun har boende i nærheden af, hvor hun bor. Som Bedste har hun et dejligt job - men heller ikke mere, end når hun skal på mc tur, så er det det, det handler om, fortalte hun.

Næste projekt er Grønland!! Men ikke på MC!

Og ellers nyder Bente sine MC ture, og hun kan fint finde på at køre en hygge aften med sig selv på en 150 km - ad nye vej - få nye oplevelser!! "

Det er gratis at drømme", sagde hun, og med dette positive livssyn vil jeg sige tak til dig Bente for et hyggeligt besøg og et kig bag visiret..

Hvad angår seje kvinder, så skal de stå tidligt op for at komme op på siden af dig!!

Tak for snakken.

vh Dorthe Ullerup