

## **Vildmarkstræf i Brande**

Flemming havde endnu engang inviteret til "Vildmarkstræf" ved Brande MC Hedetourernes klubhus. Det var vi en pæn lille flok, der ikke kunne modstå. Der kom folk både fra Sjælland og alle dele af Jylland.

Som altid, når Flemming og hans søde kone Elly er indblandet, kørte det hele bare på skinner. Både lørdag og søndag morgen var der rundstykker med alskens tilbehør. Der var især aftræk på Ellys "jordbær-rabarber" marmelade, der efter Flemmings udsagn er lavet af "halv jordbær, halv rabarber og halv sukker" ☺. Vi kunne købe pølses og kartoffelsalat både fredag aften og lørdag middag. Øl og spiritus kunne også købes – og med de behagelige priser, de holder i Brande, kunne det faktisk ikke betale sig at tage noget med hjemmefra.

Lørdag aften havde Elly og Flemming organiseret varm mad fra et sted i Brande til sølle 60 kr. pr. person, og vi nød de stegte kyllinger med brun sovs og masser af jyske kartofler (he-he). Vi sad omkring bålet begge aftener. Vejret vekslede mellem sol og småbyger, men der var råhygge, fra vi kom til vi drog hjemad igen.

**Tusind tak for et rigtig fint arrangement på alle deltageres vegne!**

## **Lidt om fællesturen for egen regning**

Flemming havde arrangeret fællestur lørdag eftermiddag. Med "Guzzi" i spidsen "o æ Yamaha" kørte vi ad skønne veje med mange sving. Vi passerede stutriet "Blue Hors" i Randbøl, hvor flere af hestene er så kostbare, at en udbetaling på 100.000 ingen steder slår. Så vi holder os til de "heste", vi har hold på! Vi gjorde holdt ved Bindeballe Købmandsgård, hvor nogle både nåede at spise is og blive lidt nostalgiske. Det var her, vi mistede Ejnar. Ikke fordi han skulle udstilles i købmandsgårdens museum, men fordi han havde fået nøglen puttet i bukselommen, og pludselig var vi andre kørt videre. Undskyld Ejnar!

Næste stop var Tørskind Grusgrav. Vejen her til var med så mange sving, at man blev helt euforisk. I grusgraven er der "landskabs-skulpturer" af Robert Jacobsen og dennes elev, Jean Clareboudt. Jeg har været her en gang tidligere på en madpakketur. Da mente Jens Ove, at det var en jern-krejler, der ikke havde fået ryddet op efter sig ☺. Men udsigten over Vejle Ådal var lige så storslået denne gang. I tilgift hilste vi på en flok piger, der var på polterabend. Den kommende brud var "pyntet" med nogle ordentlige "babser" m.v. Jeg tror, de hyggede sig. På tilbagevejen passerede vi et hindu-tempel og Siemens Windpower's kæmpemæssige fabriksanlæg. Det tog et godt stykke tid inden, vi var kommet forbi. **Tak til Flemming, både for den dejlige tur, og de gode anekdoter og introduktion til turen.**

Lene K.

*(Der er billeder på hjemmesiden)*