

## Lolland i flot septembervejr!

Et fantastisk godt vejr i hele september 2016 holdt også den weekend, hvor klubben havde Efterårstræf på Lolland - på Christianssæde centret. Vi var 45 medlemmer, der kom fra alle retninger til dette års sidste ordinære træf. Telte blev slået op, nogle havde valgt at overnatte inden døre - og alle var kørt til øen i flot vejr. Jeg havde taget mit varme MC tøj på til turen, men måtte smide noget af det undervejs - det var simpelthen for varmt! William, Lone, Henny og Ib, Claus og Kjell var de perfekte arrangører, og de lavede bl.a. dejlig ribbensteg og rødkål til os fredag aften. Lone havde lavet æblekage til kaffen, og der var rigeligt med snaps - så vi led ingen nød!



5 nye medlemmer var med på klubbens træf for første gang + en gæst, og det var mit indtryk, at de følte sig velkomne og faldt godt i snak. Lørdag kørte vi fælles tur arrangeret af Svend Erik - men hvad var nu det? Han kørte forrest i en åben follow-me car! Svend Eriks MC havde strejket en del gange på vej til træffet, så han måtte ty til et andet køretøj - godt at han har nogle stykker at tage af! Han havde smart nok hyret Per som chauffør, for så kunne han indimellem rejse sig og tage billeder og filme rækken af motorcykler. Vi kørte rundt på Lolland ad mindre veje og så nogle af de smukke steder

på øen. Vi holdt pause ved havnen i charmerende Nysted og kørte på hjemturen forbi søerne Søndersø og Røgbølle sø. Og i guder, hvor der var mange roemarker! Bønderne var allerede begyndt at tage roer og op transportere dem, og jeg kan godt forstå, hvis det kan give smattede veje for MC kørsel. Men vi havde tørre veje og fint vejr! Vi kom hjem til en god tår kaffe og resten af æblekagen og sad udendørs og hyggede i solen og byttede nogle løgn. Arrangørerne havde i mellemtiden dækket fint bord til aftensmaden.

Den blev leveret fra en lokal restaurant og smagte fortrinligt. Det ved man, når der bliver helt ro under maden!



Vi havde desværre et medlem, der havde et træls uheld på træffet. Det var Lene Bonde ( 696-49) - Lones søster. De bor jo begge på Lolland, og Lene ville besøge os lørdag formiddag. Desværre væltede hun på vej ind til centret og brækkede benet 2 steder. (jeg har efterfølgende snakket med hende og skal hilse - hun fik en buket blomster fra klubben for svie og smerte og et forgæves besøg.)



Lørdag aften gik igen med snak - og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vi tidligere gav den gas - dog mest fredag! Vi dansede til langt ud på natten og var ikke blege for at feste. Er vi blevet for gamle til det? Eller skal vi bare skubbes i gang? Men under alle omstændigheder, så hygger man sig

sammen - dans eller ej. Lørdag formiddag blev der pakket samene, rullet madrasser og lukket ned.

Ved færgen i Tårs stødte jeg på en del andre gode klubmedlemmer, og det var rart at mærke, at mænd stadig er galante, selvom man ikke længere er et ung skår. De var lige henne og tjekke, om min mc var rigtigt surret fast. Tak skal I ha for det! I mine yngre dage var færgefætterer altid behjælpelig, men det er han ikke længere!!!- Om det er min alder eller manglende personaleressourcer, skal jeg ikke kunne sige. *Men han var nu heller ikke af den yngre årgang længere, kunne jeg se.*



Under alle omstændigheder så var dette års efterårstræf en værdig afslutning på klubbens ordinære træf 2016- og jeg glæder mig til igen at komme på sydhavsøerne til træf. Og det er der jo allerede mulighed for til næste sæson - både til forårstræffet på det nordlige af Langeland og i maj måned, hvor Svend Erik laver tur igen til Lolland (se andet sted

i dette nummer af bladet).

Kære alle - tak for igen et fint træf - tak til arrangører, tur ledere og jer alle, der var med til at gøre en god steming!

vh Dorthe

