

Madpakketur til Energimuseet i Bjerringbro d. 20. august 2017

Massiv regn i den danske sommer. Vejrudsigten blev studeret flittigt op til søndagen d. 20. august. Tidligt om morgenen – så tidligt, at visse personer vil kalde det nat - vågnede jeg et par gange ved at regnen trommede på tagvinduet i vores soveværelse. Bedre var det ikke, efter jeg var stået op. Der kom nogle ret heftige byger. Det så ærlig talt ikke så godt ud. Skal – skal ikke? Det blev overvejet nøje, om vi havde lyst til at køre, når vi vidste, at der var større risiko for regn end der var chance for tørvejr.

Men vi mandede os op, fik smurt madpakken og fyldt termoflasken med kaffe. Så ned og få tanket op, hvor efter vi kørte ud af Glyngøre i regnvejr. På vej til Bjerringbro var vejret ligeligt fordelt mellem byger og overskyet. Så vi var ret spændte på, om der kom flere udover Dorthe, der havde arrangeret turen – og os selv.

Men Senior-MC'isterne er jo hårdføre folk, og da vi ankom, stod Dorthe allerede og ventede sammen med Bruno. Lidt efter kom Elsebet og Finn også trillende – selvom de havde inviteret gæster til aftensmad. Det var sejt ☺.

Dorthe havde fået at vide, at der var et overdækket sted, ”Picnichytten”, hvor vi kunne spise vores mad. Det var heldigt, for der kom endnu en byge, mens vi sad der. Elsebet og Finn måtte af sted efter vi havde spist, og vi andre fire gik ind og kiggede på det spændende museum. Da vi kom ud derfra, var det blevet det fineste solskinsvejr. Det var faktisk så varmt, at det var lige før, det kunne have endt i det rene ”striptease-show”. Men Jens og jeg nøjedes nu med at smide jakkerne ☺. Vi nød det nu perfekte vejr til at kigge på omgivelserne: Den flotte bygning som rummer generatorerne på Gudenaacentralen, Danmarks største vandkraftværk – også kaldet Tangeværket, fisketrappen og Gudenåen ikke at forglemme. Det er et meget stort og smukt område, hvor man sikkert sagtens kunne bruge en hel dag. Vi så kun en del af det, men så har vi jo noget til gode til en anden god gang.



Vi siger tak for en hyggelig eftermiddag. Vi var glade for, at vi fik taget os sammen. Vi fik også lidt regn på hjemturen, så vi var også glade for at komme hjem til vores ”hule” hus.