

Foråret så sagte kommer...

*Foraaret saa sagte kommer.
Nu kan vi vente den glimrende Sommer,
hvor Fuglen bor i sit grønne Hjem.
For os den synger saa smuk en Sang,
ja, synger og kvidrer Dagen lang,
mens Græsset og Blomsterne sagte gror frem.*

Således skrev Kaj Munk i sine barndomserindringer – vistnok i 1942. Det var længe før, der var noget, der hed Senior MC Danmark, og drivhuseffekt og global opvarmning var der vel heller ikke tænkt på.

Jeg synes nu også, det ind imellem virker lidt opreklameret. For da Jens Ove og jeg begav os ud på årets første lidt længere tur på motorcykel for at deltage i forårstræffet, da mærkede vi bestemt ikke noget til nogen opvarmning. Det føltes som et meget forsigtigt og stille forår. Vi havde skam vores telt med, men jeg lod mig nu hurtigt besnære af Jens til at betale 200 kr. ekstra, så vi ”flyttede ind”.

For ti år siden blev der også afholdt forårstræf på Langeland. Dengang havde jeg også glædet mig til at besøge øen, men dagen før træffet kørte Jens galt, så det blev selvfølgelig ikke til noget. Han fik nogle dage revet ud af kalenderen, og der er nogle ”filer”, der forsvandt fra ”harddisken” – til gengæld er der dukket andre frem, som havde forputtet sig. Nogle dage efter ”flyveturen”, fik han mig til at tabe underkæben, da han en dag sagde til mig: ”Jeg synes, det er hyggeligt, du sidder og snakker med mig – men hvem er du egentlig?” Men så kom smilet heldigvis, og da jeg havde sundet mig lidt, kunne jeg konstatere, at humoren i hvert fald ikke havde taget skade ☺

Vi gjorde et lille holdt ved det smukke røde Tranekær Slot på vej til Hovborglejren på toppen af Langeland. Her under ser I et billede af slottet med ham, jeg elsker, i forgrunden.



Årets generalforsamling blev afviklet med meget humor, og den tog heller ikke særlig lang tid. Jeg nåede faktisk slet ikke at få drukket den gratis øl, som det er blevet en god tradition, at klubben byder deltagerne på.

Det er altid med en vis spænding, vi kører til årets første rigtige træf i klubben. Denne gang var det særligt spændende, fordi der var så mange nye medlemmer på deltagerlisten. Det var rigtig dejligt at møde jer, og jeg håber ikke, I er blevet afskrækkede af vores facon og de ikke helt stuerene historier lørdag aften ☺

Træfarrangørerne havde sørget godt for os og overraskede med lidt andet pålæg end sædvanligt. Kjell havde endda stået og rørt fars til frikadeller natten til lørdag – det er i hvert fald, hvad han fortalte os ☺

Da vi skulle hjem om søndagen, var der blevet skruet yderligere ned for drivhuseffekten. Derfor besluttede vi at køre ad landevejene i stedet for motorvejen, for så virker det ikke slet så koldt. Så kom vi også gennem en masse småbyer på Fyn, hvor narcisser, tidlige tulipaner, magnolia og andre blomstrende træer stod i fuldt flor. Rapsen stod mere end knæhøjt på markerne og var også i blomst, men hundekoldt var det nu stadig. Nå, pyt med det, så havde vi jo en rigtig god undskyldning for at køre ind et sted for at få varmen og lidt at spise.

Nu er sæsonen skudt godt i gang, og vi glæder os til mange gode ture på motorcyklerne, og vi krydser fingre for en god varm sommer.

Lene A. Kristensen, 678-53