

Oplevelse som træfarrangører



*Jeg vil hermed skrive om den oplevelse Margrethe & mig (Jønne) havde som træfarrangører til **Vintertræffet 2-4-feb. 2018** i Kjelsø lejren. (med arrangører Kaj, Lene & Jens Ove) I Senior MC Danmark regi.*

Vi blev kontaktet af Lene på Forårstræffet 2017 om ikke vi ville være med til at lave Vintertræffet 2018, den var vi med på med det samme, vi aftalte at vi tales ved senere på året.



Vi mødtes så i okt. måned hos Lene & Jens Ove. Lene & Jens Ove oplyste os om hvordan det har forgået de andre gange hvor de havde været arrangører. Vi fik sat en del på plads angående hvad vi vil lave, menuen til lørdag aften blev drøftet der var enighed om at det skulle bare være en menu som man ikke glemte lige med det samme.

Lene havde udskrevet et festmiddags menu fra Jysk-Diner som vi drøftede og blev enige om at Lene kontaktede dem for priser og leveringstider.



Til fredag aften og frokost lørdag, blev vi enige om at der skulle være smørrebrød med hjemmelavet tunsalat, varme frikadeller, rullepølse, oste, samt Minestrone suppe, (den stod Lene for) varm leverpostej og kage til lørdag eftermiddag.

Bordpynt skulle vi da også havde, Lene havde papir duge, Margrethe skulle så lave bordpynt så det blev også aftalt.

Der skulle jo også være lidt andet så vi aftalte at vi arrangører hver skulle købe/skaffe en eller anden gave til lodtrækning på medlems nummer, som hvis man kunne huske sit nummer fik man så gaven, (det gav meget moro i salen).

Der blev mailet lidt frem og tilbage så aftalerne faldt på plads efterhånden.

Dagen nærmede sig, vi aftalte at mødes i Kejlsø lejren fredag kl. ca. 13.00

Lene havde lavet aftaler om leje og nøgle udlevering.

Så vi gik i gang med at få os indkvarteret i de forskellige værelser, fik en masse forskellige grej slæbt ind som vi havde med hver i sær, bordene blev flyttet rundt, blomster kom på.



Køkkenet blev startet op, der skulle jo laves kaffe til når deltagerne ankom, øl, vand, vin m.m. skulle stilles frem, brød skæres, mad til aften skulle påbegyndes, så der var pludselig travlhed.

De første deltagere kom så der skulle jo lige hilses på, det blev en dejlig gensynsglæde deltagerne imellem. Og nye blev budt velkommen i klubben.

Til lørdag eftermiddag havde man fået Esther Jensen Borbjerg (kromutter på 2 hjul) til at komme og holde et foredrag om alle hendes rejser på MC rundt i verden.

Kjell fik gang i salg af klubeffekter, Tove fik gang i bon-salget.

Jeg fik fremlagt forslag til nye trøjer med klub logo på (vi havde dem på Kaj, Margrethe & Jønne) de blev godt modtaget, der blev solgt de første 5 stk.

Vi fik så salen pyntet op til aftenens festmiddagen, der blev dækket borde, stillet mad frem skåret kød til deltagerne.

Kaj stod for opvasken, og vi hjalp hinanden med at afrydde bordene, så var der tid til hyggesnak og dans.

Søndag morgen var vi igen på med morgenkaffe og brød, pålæg.

Derefter begyndte træf deltagerne at pakke sammen og fik sagt farvel til hinanden.

Vi gik i gang med at rydde bordene få vasket op og stillet bordene på plads som de stod da vi kom, og gennemgik værelserne for event. Glemte sager og affaldsposer skulle tømmes hvis de ikke var blevet det af gæsterne.

Med venlig hilsen

772-43 & 772-45

Medtræfarrangører

Vintertræf 2018

