

SÆSONSTART 2018

Vinteren har været lang med flere omgange af influenza. Men endelig i dag, den 2. april kom motorcyklerne ud af garagen. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville ordne lidt i haven i det gode vejr, og Jens havde egentlig tænkt på at få skiftet om til ”sommerhjul” på bilen. Men det var en meget ulige kamp, hvor en tur på mc’erne selvfølgelig løb af med sejren.

Det er ikke kun ”køre-musklerne”, der skal trænes op efter en lang vinter. Jeg kunne også godt mærke, jeg var ude af træning med at komme i køre-udstyret. Det tykke termo-undertøj fyldte godt under jakken sammen med windbreaker’en og halskluden. Det virkede faktisk som om, stoffet havde trukket sig lidt sammen i vinterens løb. Men det lykkedes alligevel at lukke jakken.

Jeg trak et par hjemmestrikkede sokker over de almindelige strømper, og så på med støvlerne...de kunne ikke lukkes! Åh nej, selv mine fødder var blevet fede! Men da jeg droppede de tynde strømper og nøjedes med de strikkede, så gik det lige.

Årets første tur skulle selvfølgelig være vores yndlingstur rundt i Nordsalling: Gennem Nøreng, med udsigt til Fur, til Aasted, over Risum, gennem Junget til Sundsøre. Et lille stop her, så Jens kunne få lidt varme i fingrene, med udsigt til Himmerland og færgen Mary på vej ind i færgeløbet, hvor efter turen fortsatte gennem Thise, Grinderslev, Tøndering og Durup, til vi igen landede i Glyngøre med store smil op til begge ører. Der var endnu ingen blade på træerne, så vi havde frit udsyn til mange ting. Selvom der var strålende solskin, var der ikke meget forår i luften. Og dog var der sikre tegn på, at det er lige om hjørnet: Bønderne havde travlt med at køre gylle ud på markerne, og der var masser af udsprungne vintergækker i de haver, vi passerede.

Der er næsten ingenting som årets første tur på motorcykel – det skulle da lige være den næste, eller den næste igen...



Lene A. Kristensen