



Halløj hvor det gik.... Efterårstræffet 2018 i Egeruphytten



Det nylig afholdte Efterårstræf var på nogle måder lidt anderledes, end andre træf, vi har været med til.

Dels lovede vejrudsigten kuling og regn og så skulle der i sidetaskeerne også være plads til Oktoberfest kostume! Jeg kørte tidligt hjemmefra for at komme før den front, der var varslet for Nordjylland, og det lykkedes fint. Broerne blev også klaret, og jeg nåede lige at få teltet slået op med alle barduner strammet, før det begyndte at regne.

Nogle mc'ister ankom lidt våde, og en enkelt vendte om pga vejret. Da vi nåede til sidst på eftermiddagen, var der ved at være full monty, og alle samledes i pejsestuen til en "godaw øl". Det plejer at foregå ved teltene, men det var for vådt! Arrangørerne havde foreslået Oktoberfest om fredagen, og denne opfordring blev godt modtaget. Nogle havde ikke lyst til at være iklædte dirndl eller lederhosen, men ville iklæde sig en god tørst! Det var bestemt også OK.



Jeg må sige, at jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig SÅ mange medlemmer klædt ud til Oktoberfest! Det var et festligt syn, og hvor var de fine! Mange burde gå i det dress til daglig! – det var klædeligt! Pudsigt som en personlighed kan forandre sig efter, hvad tøj man har på!

Holger Juel Hansen havde vovet sig til et væddemål, at hvis deltagerantallet kom på 60, så ville han tage dirndl tøj på – og med hans knap 2 meter og skægvækst var vi meget spændte! Og han gjorde det ski!! Godt gået Holger Heidi, som han straks blev kaldt - det var et friskt indslag!

Arrangørerne havde lejet fadølsanlæg - nogen havde tyrolermusik med, og der var i hall'en, hvor baren stod, en god stemning, der blev bedre og bedre jo flere fustager, der blev tømte!





Til aften blev der serveret wienerschnitzel med rette tilbehør, og den fyldte hele tallerkenen! Til dessert havde vores "Seniorklub bager" Lisbeth igen bagt dejlige dessertkager af forskellig slags, og der blev taget godt for sig af retterne! Lisbeth havde desuden bagt småkager til klubben, hvor nogle var formet som motorcykler - fornemt! Tak Lisbeth, fordi du gider stå og bage til os! Det er ikke første gang, og vi kvitterer gerne med en buket til bageriet!



Det blev en rigtig festlig aften, både pga. arrangørernes- og deltagernes høje engagement i festen!

Lørdag bød på blæst og sol. Fællesturen var rundt i nogle hjørner af øen ad mindre veje, hvor kun stedkendte kommer – tak for turen til Jens-Erik. Der var kaffe og hjemmebag, da de vendte hjem fra fællestur, og her var det Irene Malchow, der havde haft fingrene nede i dejskålen! Tak for det Irene, det smagte dejligt!

Om aftenen serverede arrangørerne biksemad og spejlæg – også det "faldt i god jord" og godt i maven! Desserten var lrsk kaffe – så kan det ikke blive mere!!

Lørdag aften forløb som vanligt lidt mere afdæmpet, end fredag, og folk gik tidligt i seng. Vanen tro var pladsen og værelserne næsten ryddet, da klokken nærmede sig kl. 9.30 søndag formiddag!

Tak til jer alle for et sjovt træf – tak til arrangørerne for jeres arbejde med at lave træffet og "rydde op" efter os.

Vi ses til næste træf!

Vh Dorthe