

Tipperne 2020

En lille flok på en 14-16 stykker deltog sidste år i Jønne og Margrethes arrangement på Tipperne Camping. Det var bestemt en succes, og hvis Jønne havde forestillet sig, at det skulle være en engangsforeteelse, blev han hurtigt klogere. Så da han, hårdt presset, endelig meldte ud, at han kunne forstå, at han nok var nødt til at arrangere det igen – da var vi flere, der blev glade. Jønne havde reklameret kraftigt for arrangementet både på Facebook og på klubbens hjemmeside, og det gav pote, for vi var over 30 tilmeldte til fællesspisning lørdag aften!

Nå, vi drog af sted fra Glyngøre fredag formiddag. Vi havde studeret vejrudsigten de sidste dage, inden vi skulle af sted, men det hjalp nu ikke synderligt, for vi kom alligevel til at køre i lidt regn. Men da vi landede på Tipperne Camping, var det blevet tørvejr. Det var dejligt! Når vi skal rejse telt, plejer det altid at give anledning til lidt skærmydsler. Men da det var første gang, vi var af sted med vores nye telt, var det lige som om, Jens og jeg ”stod lige” ☺. Så jeg fik ikke skældud denne gang, og det varede ikke længe, før vi var klar til indflytning.



Vi havde fået hilst på Jønne og Margrethe – I ved, ham der stod for arrangementet, og hende med de rødglødende strikkepinde ☺. Pia og Jens-Erik sad og hyggede sig i deres telt, så der måtte vi også lige på visit og have en god snak.

Mon der også var kommet nogle af dem, der havde booket sig ind i camping-hytterne? Jo, der var jo Enid og Kaj, og de inviterede os ind på en kop kaffe. Tak for det, det var lige det, vi trængte til. Det var efterhånden blevet tid til aftenmad. Vi havde lavet nogle sandwiches hjemmefra, så det var nemt at gå til. Senere på aftenen var der almindelig socialt samvær på den overdækkede terrasse. Enid havde røbet, at hun havde bagt kokosmakroner til alle, og dem skulle vi have lørdag aften! (Mums) Jeg havde også bagt kage, så den blev spist fredag aften.

Efter en god nats søvn, efterfulgt af et par skiver brød og Instant kaffe, begyndte vi at lade op til fællesturen. Meteorologerne havde varslet regn i området fra kl. 10, det var vi selvfølgelig ikke så begejstrede for...

Forinden var der dukket flere deltagere op. Bl.a. Bo, klubbens nye webmaster var kommet på besøg. Det var hyggeligt at hilse både på ham og andre, vi ikke havde mødt før.

Der deltog hele 15 motorcykler i fællesturen. Vi kørte gennem meget varierende natur: Klit, hede og plantager. Det var nogle skønne veje med mange sving – ikke mindst i det militære øvelsesterræn ved Oksbøl, hvor vi kørte på en ”vaskebræt-lignende” strækning. Hver gang jeg kører på sådan en vej med mange sving, hvor en hastighed anbefales, tænker jeg på engang, Guzzi Flemming sagde til mig at: ”Hvis, der står 50 km før et sving, så kan du i hvert fald sagtens tage det med 80!” Det er faktisk ikke helt ved siden af!



Dette billede er lånt fra klubbens hjemmeside.

Et sted på ruten passerede vi et loppemarked, hvor der sad et skelet på en stol lige ud til vejen. Da vi lige var kommet igennem en lille landsby med købmandsbutik, var det nok ikke en af beboerne, der var død af sult. Så det var nok bare ”et skelet, der var væltet ud af skabet”. Hvor vi lige præcis var henne på turen – bortset fra Henne, kan jeg ikke gøre rede for. Det er jo ikke for ingenting, at man er medlem af en Senior-klub ☺.

Vi havde for resten flot vejr under hele fællesturen!

Tilbage på pladsen fortsatte vi med at hygge os. Kl. 15 måtte vi rykke ud fra ”terrassen”, fordi Campingmutter Marianne skulle i gang med at dække bord til aftensmaden. Kl. 18 blev maden serveret af selvsamme Marianne og sønnen Kristian på 10 år. Dorthe mindede Kristian om at, om 30 år kunne han jo også blive medlem af Senior MC Danmark, hvis han kørte MC. Jønne gav knægten et klistermærke, som han kunne sætte på sin crosser, og hans mor fik et større et til at placere, så andre kan se, at her kommer der Senior MC’ister på besøg.



Her over kan I se et udsnit af deltagerne. Læg mærke til de store smil, der skyldes, at vi lige har fået mad. Billedet har vi lånt fra Dorthes opslag på Facebook ☺



Herover ses resten af selskabet i gang med én af yndlings-beskæftigelserne i klubben – nemlig at ”arbejde for sig selv”.

Billedet er lånt fra Jønnes opslag på Facebook ☺

Resten af aftenen gik på bedste vis med øl, vin, snak om ”gamle dage” og yderst venskabelige drillerier. Thorkild fra Nibe havde fyldt en sidetaske med hjemmebrygget Mjød, årgang 2019, som han gavmildt delte ud af. Det smagte vældig godt – hm, måske man skal køre en lille tur til Nibe på et tidspunkt ☺

Søndag var der almindeligt opbrud og pakken sammen, så er der ikke mere at sige om den ting! Nåh jo – mange tak til Jønne og Margrethe, fordi I gad, endnu engang, at arrangere sådan en dejlig weekend for os!

Jens Ove og Lene