

Sommertræffet set med en arrangørs øjne.

Når man har meldt sig som arrangør, skal der forberedes en del sammen med de andre arrangører.

Heldigvis har klubben et Excel ark som udregner, hvor meget der skal bestilles afhængig af, hvor mange der har tilmeldt sig. Det gør det hele meget nemmere. Så skulle der bestilles varer hos købmanden og bageren. Og så skulle der bestilles mad til lørdag aften.

Endvidere skulle vi have musikken på plads. Det ordnede Jan.

Vi kom over til Jegindø fredag ved 12 tiden for at gøre det hele klar inden lejren skulle åbnes kl. 16. Hr. Larsen tog rundt og kontrollerede at der var toiletpapir på alle toiletterne.

Købmanden kom med alle varerne som skulle sættes på køl. Noget af det nåede at blive kolde nok, men ikke alt.

Ved 14 tiden begyndt de første mc-ere at komme. Det var hyggeligt at se kendte ansigter. Der var også nogle nye. Og det er jo lidt spændende at se, hvordan det går. Vi sad udenfor og snakkede, indtil arbejdet kaldte.

Der skulle laves aftensmad. Der skal en del til, når der kommer så mange mennesker. Det så ud til, at folk godt ku lide det.

Inden vi kunne gå til ro, havde vi aftalt, hvem der blev oppe og ryddede op og tørrede bordene af, samt hvem der stod tidlig op lørdag for at lave morgenmaden.

Op kl. 7 og lave morgenmad. Peter havde været hos bageren og hentet frisk franskbrød. Morgenmaden blev indtaget og der blev drukket en del kaffe. Efter morgenmaden var ryddet af vejen, skulle Peter, hr. Larsen og jeg til bestyrelsesmøde, så Jan og William stod for frokosten alene selvom 3 yndige kvinder havde tilbudt at hjælpe.

Majbritt og hendes mor havde bagt kager til kaffen. Så der var nok både til dem der var på fællestur og til dem som var blevet hjemme. Og kagerne smagte godt, sagde alle.

Aftensmaden var bestilt på Tambohus Kro. De kom med det hele kl. 18, så vi kunne spise kl. 18.30. Vi anrettede det hele på nogle borde, hvor vi stod og hældte op mens deltagerne kom længselsfulde forbi med deres tallerkner.

Efter aftensmaden var der levende musik. Der blev også danset en del.

Under aftensmaden blev der trukket lod, om værelser til Norges SeniorMC's træf i Nordjylland, som vi er inviteret til.

Desværre fik vi ikke hørt det, ej heller de nye som fortalte lidt om sig selv. Der var nok at lave ude i køkkenet.

Igen aftalte vi, hvem der blev oppe og hvem der skulle stå tidlig op søndag og lave morgenmad.

Efter morgenmaden tog de fleste hjem med det samme. Vi, arrangørerne, ryddede op og tjekkede værelserne. Her må siges, at alle havde ryddet godt op efter sig selv. Det var dejligt for os, så vi ikke skulle i gang der.

Alle gulve blev vasket og bordene blev sat på plads igen. Køkkenet blev gjort rent.

Alle pletter, pander og så videre efter aftensmaden blev kørt hen på kroen.

William stod for al opvask under træffet.

Jan og Peter blev til sidst og ventede på købmanden som skulle hente de varer, der skulle retur.

At være arrangør kan til tider være hårdt. Men samtidig kommer man meget tæt på alle som er med til træffet. Det er faktisk lidt hyggeligt. Der var rigelig med tid til at snakke med alle.

Det er i hvert fald ikke sidste gang, at jeg melder mig som arrangør.

Hav en god sommer, Kjell.

