

En tur til Tipperne som jeg nu oplevede den. Stjasser

Jønne og Margrethe havde givet nogle tips, om en campingplads ved tipperne i Vestjylland, det viste sig at være en 12'er. Man kunne bare møde op, men ville man være med til camping mutters spisning om lørdagen skulle vi give lyd fra sig. Nu havde jeg ikke været ude at køre i flere måneder (jeg måtte desværre sende afbud til sommertræffet), og da gutterne og gutinden, som jeg plejer at følges med, var på en længere tur til det udenlandske, og da jeg har en krop, der er lige så gammel som mig, måtte jeg afslå at være med. (gigt, og alt mulig bøvl). Så jeg besluttede at køre vest på, både for at være sammen med rare mennesker fra klubben og for at holde de indøvede teltrejsnings manøvrer vedlige, de skal jo snart i sving til efterårstræffet.

Så fredag ved 11 tiden fik jeg med lidt besvær mc'en i gang. Den var nok begyndt at forberede sig til vinterdvalen. Afsted kom jeg, og i strålende solskin fik jeg møvet mig tværs igennem Jylland og kastede anker på vestkysten ved 16'tiden på Tippetnes camping. Hvad skulle der nu ske? Straks dukkede der et Jønnehoved og et Perhoved op (det viste sig senere, at der var krop med) bag et plankeværk og gav mig den sidste ruteanvisning til MÅL. Jeg gik på auto mode (rygmarv) og gik i gang med teltet. Da jeg åbnede øjnene var det rejst. Så blev der snakket og drukket kaffe og lidt øl, og vejret sagde varmt, og der var dejlig læ på campen, også lidt sommerhvidvin.



Da klokken blev spisetid var der vist nok kommet 12 ? (jeg er tællefri) Dem der havde mad med, spiste, og dem der ikke havde, spiste også. De fremskaffede maden på mystisk vis. Der var vist skaffesteder i nærheden. Det hele skete på en stor terrasse med tag, så det blev en lun aften, så snakken og noget after eight vædske (noget pebbermyntelikørhalløj), som Lene havde med, og det sædvanlige øl og vin. Så der blev ingen problemer med at falde i søvn.



Lørdag morgen begyndte lige så smukt som fredagen begyndte (så forventer man en frygtelig fortsættelse, men vejret var sommerligt smukt hele dagen). Efter morgen maden som spistes separat, var der fællestur. Det var Ringkøbing fjord rundt, som Jønne havde arrangeret. Vi kørte gennem eller rettere langs det særprægede klit landskab til første (t)is pause i Hvide Sande. Derefter kørte vi til Ringkøbing, hvor der var en dacapo pause. Efter istiden kørte vi tilbage til campen på den indvendige side af fjorden, det skal lige bemærkes at vi kørte FORBI den berømte Stauning Whisky. Det var første gang på denne rundtur. Den var flot, så jeg lavede en indvendig beslutning, om at køre ad tangen hjemad.



Efter hjemkomsten til tippernes camping spiste vi lidt frokost på hver vores parcel, og derefter trængte de fleste til en henholdsvis morfar og en mormor (m/k). Efter en langsom tilbagevenden til den sebare verden var der almindelig rundgang til snak og kaffe og igen igen is. Denne gang var det Kaj med dame, der kom med en stor pose med ispinde (nu var det slut med is, ellers ville det blive ispine). Så nærmede spisetiden sig hurtigt, og efter en rundkreds snakken med øl og vand, kaldte campingdamen med søn til spisning. Det foregik på den overdækkede terrasse, hvor der var dækket et smukt bord. Det var jo Vestjylland, så der var også sat sider på, men vejret var stadig dejligt, men da man jo bliver hængende hele aftenen, så forbliver det jo lunt "inden døre". Da jeg ikke deltog i spisningen kan jeg ikke beskrive maden, men jeg hørte kun rosende ord om den. Og selv om jeg var tællefri, så jeg dog, at der var tre dele. En forret, en hovedret og en (igenis)dessert.



Menu lørdag aften:

Bruschetta med tomat og pesto
Nakkekam med flødekartofler,
salat og flutes
Vafler, is og syltetøj
Alt super lækkert!
(*Stjassers sekretær*)





Da maden var spist, blev der fortsat efter den gamle model, der passer seniorer så godt. Så snak og spøg og smøring af stemmebåndene fortsatte nogle timer, men vi gik ret tidlig til vores studepladser, da den stod på hjemtur næste morgen. Vi skulle ved 2 tiden lige mindes om, at vi var kommet i efterårsmåned. Det kunne ikke gøres bedre, end med et skybrud og et par lynbrag. Regnen varede vel en god times tid, det var umulig for mig at sove, da regnen hamrede på teltet, så støjen var øredøvende. Var arbejdstilsynet kommet forbi, ville der have vanket bøde, da jeg lå uden høreværn. Mit telt holdt utroligt nok tæt, da det ellers er begyndt at vise tegn på utæthed, men da kan man måske sige, at vi er i samme båd.

Om morgenen var det blevet betragtelig køligere, men jeg havde en god køretur hjem. Jeg måtte dog lige standse og tlf. til tippernes camping og fortælle, at jeg havde glemt at betale (man er i den grad senior). Det er nu ordnet. Teltet blev hængt til tørre. Mc'en sove til middag.

Jeg tænker stadig på campen, mange gange, hver gang jeg klør mine utallige myggestik.

Stjasser

Aftenstemning på Tipperne Camping.

