

Forårstræf 2023 med visse forhindringer

Årets første ”rigtige” træf er for mig forårstræffet!

Jens havde ondt i ryggen, og jeg har lovet ham at fortælle, at det var opstået ved at løfte min ”knallert” op på centralstøttebenet, så vi kunne smøre kæden.

Honda'en er ”sænket”, derfor er den svær at få op, så vi hjælpes altid ad. Vi talte til tre – men koordineringen slog fejl, og Jens fik et ”hekseskud”. Ja, hvem ellers? Han er jo den nærmeste til at stå for skud ☺.

Efter at have gået og døjet nogle uger, valgte Jens så at melde afbud til træffet. Jeg er ikke så god til at finde vej, så da et par gæve vikinger fra Nibe-kanten tilbød følgeskab, var der ikke så meget at betænke sig på.

Flere sluttede sig til, og vi var syv cykler i alt. Nu skulle man jo tro, at man nemt kunne holde samling på sådan en lille flok, selvom Tonio havde nævnt, at vi ville komme igennem nogle ”små byer”.

Men en fredag eftermiddag med tæt trafik igennem Bramdrupdam, Kolding og Vonsild, så nåede ikke alle over for det samme grønne lys. Jeg burde måske have standset for at vente, men hvor skulle man lige holde ind - jeg var bange for, at det ville bremse trafikken yderligere.

Men vi havde nu en rigtig hyggelig tur uden motorvejskørsel med indlagt ”spise-madpakke-pause” og senere ”spise-is-pause” i Christiansfeld. Vi var klar til at fortsætte turen derfra. Men Ak, da jeg trykkede på startknappen, skete der ikke en skid.

Jeg sprang af cyklen igen – nå ja, det er jo nok så meget sagt, da jeg netop havde fejret min 70 års fødselsdag. Men jeg nåede da at få stoppet Tonio, der kørte forrest!

Mændene kiggede lidt på Honda'en. Selv har jeg ikke det mindste forstand på motorcyklers ædlere dele. Så jeg tog en hurtig beslutning: Ringede til Falck kl. 11:15, fik en aftale med Søren hos Viborg MC Værksted, og ringede til Jens.

Falckbilen ankom efter at have siddet fast en tid i fredagstrafikken nord for Kolding. Honda'en blev læsset på ladet, og jeg fik en hyggelig snak med Falckmanden på vej til Viborg, hvor Jens hentede mig. Vi var tilbage i Glyngøre kl. 19:00. Så var jeg også træt.

Nå, så måtte jeg jo op ”midt om natten” næste dag, så jeg kunne nå at komme til bestyrelsesmøde på Als kl. 10:30. Jens vækkede mig, da vækkeuret havde ringet i 14 minutter.....

Men jeg ankom til Alsborg i så god tid, at jeg nåede at få hilst på alle de nye (håber jeg) og de øvrige deltagere inden mødet. Jeg synes, vi havde en god generalforsamling med mange fine input.

Da jeg jo, ganske vist ufrivilligt, var i bil, spurgte jeg pænt om lov og fik en dispensation til at blive og overnatte, så jeg ikke skulle tage turen hjem igen samme dag.

Træfarrangørerne havde faktisk ”bundet mig en historie på ærmet” om, at de havde bestilt en pølsevogn til lørdag aften! De har sikkert grint godt i skægget – især Michael og Kasper. Det må være det, man kalder for ”Hovedgård MC-værkstedsfælleskabs-humor”. Jeg havde ellers glædet mig både til pølserne, og til at se folks reaktion. Men den mad, de diskede op med i stedet for, var nu heller ikke så ringe ☺.

Det var så det træf, og jeg glæder mig til det næste på MC, for man føler sig på én eller anden måde lidt udenfor, når man er i bil.

Honda'en, der var blevet ”indlagt til observation”, er nu raskmeldt. Den har fået nyt batteri og ”ensretter”, ledningsnettet er gennemgået, diverse løse forbindelser er blevet faste, og der blev også lige lavet service, når nu mekanikeren var så godt i gang.

Jeg siger mange tak for følgeskabet om fredagen, så længe det varede.

Kagen, som jeg havde med til jer til den sidste pause...ja, den forærede jeg til den flinke Falckmand!

Lene K. alias Kasserer-heksen

Medlemsnr. 678-53