

## Weekend med Senior MC Norge - en våd og også hyggelig affære!

Ikke fordi vi på nogen måde var sarte efter en indtil nu ret våd og blæsende sæson, men DEN weekend, hvor vi skulle på tur med Senior MC Norge rundt i Nordjylland først i august blev da om fredagen noget af det vådeste, jeg havde oplevet på MC.

Det tror jeg, arrangementet vil blive husket for.

Vi mødtes med nordmændene foran Hedebo Camping fredag formiddag kl. 10. Vejrudsigten var ikke for god, og der var da også nogle af nordmændene, der valgte at blive på hotellet efter udsigten til regn. Alle danskerne mødte op, og ca. 15 cykler lagde af sted med Hans Ole som fører. Forinden havde vi fået mulighed for at se samlingen af klassiske motorcykler, som pladsen også byder på.



Allerede nord for Frederikshavn begyndte det at regne, og den tog til, jo mere, vi nærmede os Skagen. Det stod pænt ned i stænger, da vi ankom til havnen, hvor flere deltagere dukkede op på P-pladsen. I stedet for at trave en tur på havnen og spise, som vi plejer, besluttede vi straks at komme af sted på den planlagte tur.



### Seniorer fra Norge



Vi vendte Ålbæk havn og kørte herefter ind i landet til Bindslev Gl. Elværk. På vej tilbage mod østkysten var vi om ad Strandby havn, og her var vi på et tidspunkt inde i et sandt skybrud. Der var ikke kun vand på vejen - også Gortex tøjet måtte give op, så jeg kunne mærke vandet løbe ned ad ryggen og ind i bukserne. Foran og på armene var jeg gennemblødt, og visiret var som et ostevindue. Det blev nærmest



komisk, hver gang vi kørte ind i en byge, og når vi gjorde holdt kunne nogle hælde vandet ud af handskerne. Vi vred handsker - ikke hænder, inden det gik videre mod næste byge!



Men ingen sure miner! - der blev grinet og spøgt af det hele, og i Strandby fik vi kaffe i tørvejr, selvom det tog sin tid med café mutter med at få bestillingerne effektueret!

På vej tilbage kørte vi om ad Palmestranden i Frederikshavn - i tørvejr! Tilbage på campingpladsen smed jeg tøj og handsker i tørretumbleren, så det kunne hjælpe lidt på tørringsprocessen.

**Per var våde allerede, da han kom fredag...ÆV!**

Om aftenen mødtes vi - tørre og med brylcreme i håret - på Lanternen til grillet gris, øl i kandevis og god musik fra Curly Band. Det var igen fed underholdning, og der var god stemning. Der blev danset og skabt sig - og nu blev vi også våde indvendig! En del sjovere, end våd udvendig.....



Om lørdagen kørte vi først tur kl. 13, så vi ikke risikerede at have en "bagskid" på! Der kom en god byge om formiddagen (venligst mens jeg pakkede mit telt sammen og blev gennemblødt i det, jeg skulle have på under ....) Men herefter blev der faktisk et rigtig flot kørevejr med lidt blæst, og Hans Ole ledte os nu igennem Jyske Ås fra øst til vest ad skønne snoede veje, op og ned ad små bakker, langs kornmarker og åer og alt det skønne, som Nordjylland kan byde på - og som ER flottest i tørvejr! Vi gjorde holdt ved Dorf Mølle og endte i Voersaa ved åen, hvor vi fik is og fritter og cola og kaffe og cacao og .....osv

Herfra sagde vi farvel og på gensyn til Senior MC Norge og tak til Hans Ole, der fulgte dem hjem til hotellet i Sæby.

Det var igen en hyggelig weekend med en venskabsklub, som vi nu har mødtes med for 3. gang. Også de nye deltagere fra vores klub gav udtryk for, at det havde været hyggeligt.

Tak til Hans Ole for de fine ture - jeg håber din tegnebog og alle 500 kr. sedlerne er blevet tørre - for de var da noget sjaskede også om lørdagen, da du skulle betale din is!



Tak til jer, der var med - det var igen hyggeligt at være sammen med jer alle!

kh Dorthe



Kom bare med næste gang - som I ser, er der plads til både høj og lav....

