



## En lille historie fra Senior MC DK's begyndelse - - -

Vi havde gennemlevet de første svære år og Jørgen Thrane var formand. Han mente vi godt kunne have en "flipperrøv" som næstformand og det blev så mig. Jeg husker ikke helt klart, om vi skulle have generalforsamling i Lyndby, men Jørgen havde i hvert fald arrangeret fællestur (eller arrangeret?)

Klubben var ikke større, end vi kunne være i en mindre spejderlejr, og det skulle vi så være i Lyndby ved Roskilde Fjord, Lejre Vig. Der var ikke så meget pjat med tilmelding og alt det der, så Hr Thrane havde forregnet sig en del, da der mødte omkring en 65-70 mcister op i stedet for de 23-30 stykker, der normalt var der. Never the less: der skulle køres fællestur og vi kom da osse ud på en en glimrende og smuk tur, som Jørgen havde siddet ovre i Aarhus og strikket sammen. Da turen var omtrent ovre, ville han køre ned ad en grusvej mod fjorden og nogen mindre bebyggelser for så at tage en anden vej tilbage til "civiliseret område". Dengang havde man endnu ikke opfundet gps og satellit overvågning, googlemaps osv, så selvom papir kortene viste noget andet, holdt vejen, som efterhånden var blevet til en markvej, op i en meget snæver vendeplads og et trådhegn med nogle køer bagved. Heldigvis var der ikke mere end et par sidevogns-cykler med, for der kunne kun lige passere to MC-er på markvejen, og vi måtte i den grad tage den med ro men ca. 3/4 efter var alle frelste og i stort humør.



Et par af mine musikvenner havde indvilliget i at spille med mig op til dans, og jeg havde derfor nogle ret store bækkener med til trommesættet. Disse bækkener kunne illudere som skjolde, og jeg fik overtalt

Erling Laugesen (Lauge) til at optræde som biskop, og det gjorde han med stor applaus. Selv kom jeg dragende med følge nede fra vandet forklædt som viking med sværd, skjold og horn i hatten op mod lejrens hytte under stor larm og skrigeri. "De skide kristne skal døøøøø—", men Lauge havde jo alle munkene bag sig og jeg måtte overgive mig og lade mig "Kristne" til stor moro for de tilstedeværende.



"Flipperrøven" måtte lige være med til at organisere noget mer mad, men det gik jo osse og resulterede i, at vi fremover skulle tilmelde os træffene, som blev større og større. En sjov tid da vi alle var yngre med flere kræfter - godt at tænke tilbage på.

