

Værkstedbesøg med hygge d. 6. juli 2021

Jens' BMW havde de sidste par år "buldret" mere end godt var. Så der blev lavet aftale om en udskiftning af udstødningen med værkstedet hos Xpedit i Ølgod.

DMI havde varslet regn i det vestjyske – nogle steder endda med skybrud. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. En aftale er en aftale!

Men vejrudsigterne holder "heldigvis" ikke altid, hvad de lover. Bortset fra lidt regn de sidste ti km inden, vi nåede til Ølgod, så havde vi fint kørevejr både ud og hjem.

BMW'en blev afleveret på værkstedet, og vi gik ind i udstillingen, hvor vi blev modtaget af Rune. Så ville vi lige rundt og kigge lidt på de flotte "cykler". Vi var ikke nået ret langt, inden Rune kom og sagde, at der ville komme én for at drikke en kop kaffe sammen med os.

Hver gang, vi har været hos Xpedit, så er der sket det, at Runes far, Bent Bach-Andersen også lige "tilfældigvis" har kigget forbi ☺. Det sætter vi virkelig pris på, for det er altid rigtig hyggeligt at få en snak med vores tidligere klub-kammerat (Medl.nr. 058-34) og kasserer i Senior MC Danmark.



Her sidder Bent og jeg i den hyggelige "Lounge" hos Xpedit.

Bent har stadig sin gamle BMW R80 RT – den kan han ikke nænne at skille sig af med.

Bent stoppede med at køre på MC sidste år. Lysten er der stadig, men det kneb med at svinge benet over BMW 310'eren, den lettere MC, som Bent havde kørt på i tre år. "Hvad så med en af de andre modeller, hvor du ikke skal svinge benet over?" spurgte jeg. Men her lod Bent mig med al tydelighed forstå, at "scootere" ikke var noget alternativ for ham!

Bent, du har gjort det godt som kasserer i Senior MC Danmark i perioden 1997-2005. Hvad angår det at køre på motorcykel, har du ikke ligget på den lade side, og da der står 1934 på din dåbsattest, er det ikke nogen skam at stoppe, mens legen er god.



Her er Bent med sin flotte BMW R80 RT.
Billedet er fra Forårstræffet 12.-14. april 1996 i Bildsøskov ved Slagelse.

Lene K.

Efterskrift

Nu er det desværre sket med disse hyggestunder, for Bent Bach-Andersen sov stille ind d. 1. marts 2023 i en alder af 88 år.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at Bent er mit store forbillede som kasserer, og jeg bruger stadig hans Excel regneark som udgangspunkt til klubbens regnskab. Når Bent fremlagde regnskabet, der som regel viste et stort overskud, på generalforsamlingen, så sagde Bent næsten altid, at ”overskuddet blandt andet kunne tilskrives medlemmernes naturlige tørst”.

Bent forstod virkelig at få klubbens penge til at yngle. Det var jo dengang, man fik renter af de penge, man havde stående i banken, og han sørgede for, at pengene blev placeret på en konto, der gav højere rente.

Første gang jeg var i bestyrelsen, blev det ”store bestyrelsesmøde” et par gange afholdt hos os i Glyngøre. Jeg havde lavet suppe, hvor jeg nok ikke havde sparet på krydderierne, for jeg husker, at Bent sagde: ”Den smager godt, og der mangler i hvert fald hverken salt eller peber!”

Da Bent ankom, gav han for resten hånd til Jens og de andre, men jeg fik et stort knus, mens han sagde: ”Ja, jeg har jo aldrig lagt skjul på, at jeg bedst kan li’ piger!” Det var der vist heller ikke nogen i klubben, der var i tvivl om.

Bent gad ikke tumle med telt, når han skulle til træf, og det lykkedes ham altid at få "tiltusket" sig et værelse, der kunne låses af med det påskud, at han havde mange penge liggende. Det var heller ikke helt løgn, for til sommertræffene "i gamle dage" med næsten 200 deltagere kom der nogle gange over 30.000 kr. ind i kontanter fra udenlandske deltagere.

Engang til et træf i Bildsøskov ved Slagelse, var der et par af pigerne, der ville se, om de kunne tage fusen på Bent. Så de listede ind på hans værelse og gemte sig under hans sovepose. Lidt senere kom Bent derind, men da han opdagede dem, sagde han bare henkastet: "Nu bestemmer I selv, hvem af jer der skal gå, for jeg kan altså kun klare én af jer!" Jo, Bent havde sandelig humor 😊

Jens og jeg var i 2000 til "Kräftskiva" hos Vätterbygdens Motorcykel Klubb i Bankeryd. Bent deltog også, og vi havde fornøjelsen af at følges med Bent ned gennem Sverige, over den dengang helt nye Øresundsbro og videre til vore veje skiltes, da han kørte mod Ølgod og vi fortsatte nordpå.

Ja, vi har mange gode minder om Bent, og selvom han valgte at melde sig ud af klubben, så vil vi komme til at savne vores møder med ham, hver gang vi kommer til Ølgod.

Æret være Bent Bach-Andersens minde

Jens Ove og Lene Kristensen

253-53 678-53